

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 3

2017

10. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilme@gmail.com

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 41 42 60 16
overye@gmail.com

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarnearvidsen@gmail.com

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
torm@km.dk

Lise Frohn Rasmussen
Tlf.: 26 24 07 93
lise@frohn.dk

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 24 65 89 57

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 22 76 86 54

Sekretær

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Bestyrelsesmedlem

Jens Madsen
Tlf.: 21 46 91 28

Bestyrelsesmedlem & Kontaktperson Petanque

Lars Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Bestyrelsesmedlem

Lise Gundersen
Tlf.: 25 21 88 61

Flaskecontainer, Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Badminton Anette Hyltoft
Tlf.: 20 70 55 31

Petanque Bent Pedersen
Tlf.: 24 24 52 42

Kontaktperson Banko

Ena Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

Formand & Booking Ans.

Sandra Pedersen
Tlf. 20 84 84 37
Mail: sandra@angelina.dk

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf. 32 19 03 06

Sekretær & Presse chef

Lise Frohn Rasmussen
Tlf.: 26 24 07 93

Bestyrelsesmedlem

& Sang Café
Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Bestyrelsesmedlem

Hans Erik P. Johansen
Tlf.: 20 19 24 62

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen
Tlf. 55 99 00 95

Suppleant

Michael Bayne
Tlf.: 34 10 67 21

Suppleant

Ole Christophersen
Tlf.: 51 50 24 19



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværg

Camilla Dammegaard Tlf.: 22 37 57 36

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 150

Samlet oplag: 575

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

20. oktober 2017

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Støt bladet

Konto: 6140-4135834

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Forord.....	4
Allerslev Bankospil 40 år	5
Det er min hobby.....	10
Blomsterkummer i Ugledige	15
Roskilde Dyrskue 2017	17
Roskilde Dyrskue som frivillig.....	19
Allerslev-Skibinge lokalråd	20
En storbybo flytter på landet.....	23
Loppemarked i Ugledige.....	25
Ugledige grusgrav fejrer 60 år	26
Sankt Hans i klubhuset	28
Majstang i Ugledige Grusgrav	29
Når hestene også skal med til majstang	30
Vi skøre kugler	32
Ugledigeprisen 2017	34
Kirkens Aktiviteter	37
Praktiske oplysninger	41
Aktivitetskalender	48

Forsidebillede

Forsidebilledet er taget af Tage Klee ved Faxøvejen.



Forord

af Anja Wesselhoff

*Æbler lyser rødt på træernes grene
Høsten går ind
Går igennem skoven ganske alene
Stille i sind
Gyldne farver og sensommerbrise
Fylder hjertet med vemodig musik
Går og nynner en sensommervise
Fjernt fra byens larmende trafik*

Teksten er fra min yndlingssensommersang, skrevet af Finn og Kirsten Jørgensen, for den illustrerer så perfekt den tid vi nu er kommet til. Sensommermorgner med tågen lavt hængende i solopgangen, mens rådyrene anes igennem disen, er det skønneste syn jeg ved. Snart kommer kulden og vinteren, men det skønne fra denne tid kan vi heldigvis stadig nyde.

Kære læser, du sidder nu med det tredje blad i årgang 10. Det er årets største med hele 48 sider, og du kan læse om AUIF banko der har 40 års jubilæum som naturligvis skal fejres med maner!

Vi har også en artikel fra vores serie om hobby: denne gang om en pilefletter.

Der har siden sidst været spillet meget petanque, heste var med til majstang, og Sankt hans blev fejret i godt vejr.

Ugledige har uddelt en pris, og der er masser af arrangementer og gymnastik at gå i gang med

Vi kan også i dette blad byde velkommen til Lise Frohn Rasmussen, som er kommet med i bladudvalget. Lise har skrevet en lille tekst om at flytte på landet.

Nu vi er ved nye medlemmer vil jeg gerne slå et slag for dette blad. Hvis du læser dette, håber jeg du er rigtig glad for at læse hele bladet. Det kan du kun fordi der sidder nogle mennesker og skriver, fotograferer, redigerer, opsætter og korrekturlæser bladet – flere har været med siden starten og som skrevet i årets første blad, ønsker flere af udvalgets medlemmer at stoppe. **Vi mangler nye medlemmer!** Uden nye folk i udvalget vil 10. årgang med stor sandsynlighed blive en af de sidste. Vi vil meget gerne hører fra alle der kunne tænke sig at være med.

Allerslev Bankospil 40 år

Tekst og foto af Ena Skovbæk

Søndag den 1. oktober året 1976 havde været et økonomisk dårligt år for AUIF. Jeg husker den dag, hvor den daværende formand Jørgen Karlshøj beklagede sin nød over foreningens økonomiske situation til nogle medlemmer i AUIF, deriblandt var Oda Nielsen fra Ugledige. Odas kommentarer kom straks, ”Vi kan da bare arrangerer nogle bankospil.” Svaret fra Jørgen Karlshøj ”Jamen så gør du bare det” - tavshed i flokken. ”OK”. sagde Oda. Og straks gik Oda og hendes mand Villy i gang med at samle et udvalg. Der skulle også findes en del hjælpere og et lokale, hvor AUIF kunne have bankospil. Der var Allerslev Kro et oplagt emne. Der havde før været 1 eller 2 Andespil, men nu var planen en gang hver uge. Vita og Henning Fich, som ejede Allerslev Kro, blev spurgt og sagde straks ja. Udvalget, som jeg kom med i, gik nu i gang med også at finde leverandører, der kunne levere gevinsterne, og der skulle laves reklame. Det var en stor og spændende opgave, men mange ville gerne hjælpe og bakkede op om dette initiativ.

Sådan startede

Allerslev Bankospil

Den 1. oktober 1977 blev der så spillet første gang, det blev et stort tilbedsstykke. Om vinteren planlagde vi at spille søndag eftermiddag og om sommeren torsdag eller fredag aften.

En af AUIF's nuværende hjælpere har fortalt, at han som dreng den

søndag eftermiddag bankospillet startede kørte med sin mor til Allerslev Kro, men måtte køre hjem igen, fordi der ikke var flere pladser. Det var en god og spændende start på AUIF's bankospil.

Ca. 10 år fik Oda på denne formandspost, sygdom og død satte en stopper for hendes meget aktive liv i AUIF.

Allerslev Kro

I 1990 lukkede Allerslev Kro, så nu skulle der findes andre lokaler. Bankoudvalget havde en stor opgave foran sig.

Allerslev Klubhus

AUIF's Klubhus var et oplagt sted, men vi vidste, der ikke var plads nok, selv om vi også benyttede de to baderum, derfor søgte foreningen Præstø Kommune om også at benytte Allerslev Gl. Skole, som deler parkeringsplads med Klubhuset og efter lukningen var blevet et sted for foreningsarrangementer.

Dette fik AUIF lov til, og der blev indkøbt højtaleranlæg, mikrofoner, flere borde og stole – flere skabe i klubhuset til diverse varer samt 1 fryser og 2 køleskabe til carporten til opbevaring af slagtergevinsterne, indtil de skulle udleveres. Der blev lavet mere lys både ude og inde og mm. Man vedtog nu, der kun skulle spilles torsdag aften og ikke søndag eftermiddag.

Igennem årene har der været både gode og dårlige oplevelser. Af de gode kan nævnes: Udover at rette op på

foreningens økonomi og derved kunne give foreningens børn og unge gode oplevelser, så har bankospillet også formået at være med som sponsor ved flere forskellige lejligheder igennem årene.

Heriblandt: En storskærm på plejehjemmet Fjordgården i Præstø.

En storskærm på Bårse Plejehjem.

Tilskud til en "hjerreambulance"

En aften til "Projekt Flodbølge"

En aften til kræftramte børn.

Vi har også solgt lodsedler hvor overskuddet gik til nyresvigt.

AUIF Banko fik et år Årets Buket fra "Vort Annonceblad".

Disse sponsorgaver har vi kun været i stand til at give, fordi vi har haft så mange trofaste spillere, der igennem årene er kommet til Allerslev Bankospil.



Annie og Åse sælger

Der har selvfølgelig været økonomiske op og nedture med bankospillet, hvor udvalget har tænkt, nu kan vi ligeså godt stoppe. Men Poul Sørensen, som var en klog hjælper, sagde altid. "Det er dem, der vover noget, der vinder. Vi skal have større gevinster". Og sådan blev det, derfor kan vi i år fejre 40 års fødselsdag med stor tilfredshed.

Bankosangerinderne/pigerne

Dette vil jeg kun lige nævne for det er et kapitel for sig. Men det var en aktivitet, der opstod ved Fastelavnsridningen i 1984, og varede i ca. 10 år indtil Jens Rudolf (Spillemand) ikke var der mere.

Af de dårlige oplevelser kan nævnes:

I 1997 var der en aften hærværk på 10 biler. Dækkene var skåret op, da spillerne skulle til at køre hjem. I 2004 forsøgte en hættekædet person at røve aftenens overskud. Men det mislykkedes på grund af en modig kasserer.

Vi er blevet frastjålet ca. 20 flasker vin, som vi opbevarede i carporten.

Der har selvfølgelig også været flere ubehagelige oplevelser, men de er igennem årene næsten fejret væk, men ikke glemt.

Jeg kan ikke undlade at nævne en aften i 1995, hvor al strøm og lys gik væk i hele Allerslev, kort før bankospillet skulle til at begynde. Hvad gør

man så, når der sidder 200 spillere fordelt på skolen og i klubhuset? Heldigvis havde vi en kvik hjælper, som var graver i Allerslev Kirke. Han kom med den idé, at han kunne låne, hvad man havde af stearinlys i kirken, og imedens skulle vi andre hjælpere finde flasker eller noget andet, som han kunne sætte lysene i, når han kom tilbage. Som sagt så gjort, forslaget blev sat i værk og i løbet af ingen tid, fik vi også flyttet alle spillerne fra skolen over i klubhuset, hvor hver en krog og hver en plads blev besat, humøret var stadig højt, da alle stearinlysene blev tændt. Det var et flot syn.

Vi havde forinden givet det tilbud til spillerne, de kunne få deres penge tilbage og køre hjem, men ingen ønskede det. Værst gik det ud over opråberen, som næsten ingen stemme havde til sidst. Da spillet var slut ca.



Så er spillet i gang. Pia Petersen ses forrest til venstre. Forrest til højre er det Susanne Arvidsen, herefter Erik Arvidsen og Annette Grundtvig

kl. 22 kom strømmen igen til Allerslev!

Den aften tror jeg, mange kan huske tilbage på både som en lidt for spændende, men alligevel sjov oplevelse.

Æbleskivebagning

I flere år har Else Karlshøj m.fl. bagt og solgt æbleskiver den sidste spilleaften inden jul. Det opgav vi efter nogle år, selv om mange var glade for disse nybagte æbleskiver. Grunden: fordi der kom klager fra spillerne på skolen, over at der lugtede fra køkkenet, hvor de bagte.

Rygeforbud

I 2007 måtte bankospillet lave rygeforbud i samtlige lokaler, kun fodboldrummet, som var under 40 m², og som ikke blev brugt til bankospillet dengang måtte bruges til dette formål. Men indgangen til fodbold-

rummet skulle ske udefra, så det blev aldrig brugt til dette formål. Rygerne ville og vil hellere stå på trappen eller på parkeringspladsen og ryge. AUIF har ikke mulighed for at lave et overdækket rygerum udendørs.

Egnshus

I 2016 blev skolen et "Egnshus" med andre regler for lån og udlejning. AUIF Banko spekulerede nu på, hvis man fik fodboldrummet med

til banko, så kunne der måske være plads nok, det blev afprøvet, og det viste sig, det var en god idé. Det har sparet kontrollørerne for mange skridt.

Computerstyret

Bankospillet er indenfor det sidste år blevet computerstyret, dvs. der er købt en computer, som fortæller hvilke numre opråberen skal sige. En stor hjælp for de personer, der sidder ved opråberbordet.

Fornyelse

AUIF Banko har igennem årene forsøgt at forny sig, ved at følge med i andre bankospil og lytte til spillernes ønsker. Der er flere gange lagt spørgeskemaer ud på bordene, så spillerne kunne og kan komme med ”Ris og Ros” og ønsker til afdelingen. Der har udvalget fået mange gode tilbagemeldinger, som der er lyttet til. Vi har altid en kasse, der står på et bord, hvor der kan lægges sedler i med ”Ris og Ros”.

Spørgsmål:

Hvad er så godt ved bankospil, så



Lars som opråber og Ellen som bisidder

disse spil rundt omkring i hele landet, og også i udlandet, er så populære, så det kan trække flere hundrede mennesker hjemmefra flere gange om ugen, vil flere nok tænke, som ikke har prøvet at være til bankospil, men som dog alligevel har en negativ mening om denne aktivitet?

Svar:

I de 40 år, der nu har været bankospil i Allerslev, har der været mange oplevelser. De første spillere kommer nu allerede før kl. 16, selv om spillet først går i gang kl. 18:30. Jeg tror, og ved, mange venskaber er opstået ved denne aktivitet, venskaber som er fortsat privat i hjemmene.

**Har du problemer med vandforsyningen
eller spørgsmål dertil**

ALLERSLEV AMMENDRUP VANDVÆRK
www.aavand.dk

kontakt Bjarne Jensen, Tlf 29 69 64 66
Tilmeld dig vores info mail på www.aavand.dk

Mange kommer lidt ud af deres ensomhed ved at tage til disse spil. Der mødes mange som er i samme situation og samme alder. Der bliver spist lidt mad og drukket kaffe sammen. Der bliver spillet kort og drøftet, hvad der er sket for den enkelte siden sidst. Strikke- og hækletøjet er også kommet med. Der bliver solgt hjemmelavet postkort og meget mere.

Alt dette kan opleves, inden spillet går i gang og i pausen, og kan spillerne så få en gevinst med hjem, har aftenen været ekstra god.

Nogle kommer selvfølgelig kun for at vinde, det er en stor blandet forsamling, der møder op hver torsdag aften i Allerslev Klubhus.

Men man skal ikke tro, det kun er efterløner og pensionister, der kommer til disse spil. Tendensen i de senere år har vist sig, at flere som endnu er på arbejdsmarkedet også deltager.



Ulla fra Præsto

Spørger man ”Hvad er det, der trækker jer hjemmefra”, er svaret ofte ”Det er så dejligt at komme her og slappe af efter en hård arbejdsdag og så spændingen ved også at spille.”

Radio og TV

For nogle år siden blev der arrangeret bankospil i både Radio og TV. Mange lokale bankospil frygtede disse tiltag. Men antallet af spillere faldt kun nogle få gange, så kom de igen. Det bekræfter, at det er samværet med andre mennesker, der bliver sat mest i højsædet.

Handicaprampe

Desværre har AUIF endnu ikke fået lavet en handicaprampe, så alle kan deltage, også selv om man er i kørestol. Det har afskåret nogle fra at komme, nu vi ikke har ”Den. gl. Skole” med.

Fødselsdagen

Ved denne fødselsdag skal lyde en stor tak til alle gamle og nye spillere og de mange frivillige hjælpere, som igennem årene har hjulpet og bakket op om AUIF's Bankospil.

Bankospillet's 40 års fødselsdag markeres med et stort spil søndag d. 1. oktober kl. 14:00. Dørene åbnes kl. 12:00 og der vil være gratis lagkage fra kl. 13:00 til 13:45 og igen i pausen efter ca. 45 min. til alle, der køber en kontrolkupon til dagens spil.

Vi håber rigtig mange vil møde op og være med til at fejre denne fødselsdag!

Lagkagerne sponsoreres af Carsten (Klubhusets Kiosk forpagter).

Det er min hobby

Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

Men hvad er din hobby, for nu er det et par år siden, vi sidst har haft en artikel om dette emne, og der må jo være mange spændende hobbyer i vores område, som vi endnu ikke kender, men vi skal jo have hjælp til at opspore dem, før kan vi ikke bringe dem. Nu er det så alligevel lykkedes endnu en gang, og det var fra naboen til en pilefletter, som en dag hviskede det mig i øret, *at denne person var et besøg værd.*

Som sagt så gjort, en formiddag i slutningen af juli havde jeg fået en aftale med denne nabos *nabo*, en dame der skulle være rigtig dygtig til pilefletning. Det skulle jeg se og hører om, men også, at de var tilflyttere, det ville jeg også gerne høre lidt om. Så det var med en vis spænding og forventning, at jeg drejede ind på deres gårdsplads, - for kunne jeg nu få en god historie om denne person og hendes hobby? Men til det kan jeg hurtigt sige, at det ikke blev noget problem. For på vej hen mod deres hoveddør, kommer der en lille smilende dame mig i møde fra

haven og undskyldte, at vi desværre blev nødt til at gå om i deres havehus for at snakke, for de havde håndværkere i huset med larm til følge. Damen var Dorte Køhler, som hurtigt guidede mig igennem deres meget store, dejlige og spændende have, frem til havehuset, hvor hun havde sat kaffe frem, og *så var vi i gang.*

Til min begejstring for deres store have, kommenterede Dorte, at kort tid efter de var flyttet ind, havde efterårsstormen (orkanen) i 1999 væltet 19 af deres træer, så da den havde lavet det indledende forarbejde i haven var det nu op til dem selv, hvordan haven så skulle planlægges. De fik ryddet træerne af vejen og derfra startede deres *"liv på landet"*, og de fik sat godt styr på haven.

Ja- fortsætter Dorte, - vi kom fra Gentofte, hvor vi havde en dejlig vil-



Dorte Køhler i sin egen stol med et udvalg af kurve og fuglefoderhus

la ud til Gentofte sø. Min mand, der var overlæge på Psykiatrisk hospital i Vordingborg (Oringe), havde i over 7 år pendlet frem og tilbage i bil fra Købehavn og jeg som oversygeplejerske på Hillerød sygehus. Så da livet efterhånden kun var arbejde og rejsetid, hvor vi tit først så hinanden om aftenen, modnedes tanken om at lægge vores tilværelse om og flytte på landet. Ja, - og det var nærmest ved et tilfælde, at vi fandt dette sted, for de tidligere ejere, der boede her ønskede at finde en mindre bolig efter deres børn var flyttet hjemmefra. Så da de til nogle af deres bekendte havde omtalt, at de overvejede at sælge, hørte vi det ad omveje og ved

et rent tilfælde. Dette måtte undersøges, og da jeg flere gange havde fulgt min mand til Vordingborg, for derefter at bruge dagen på at kigge efter hus, var der her et oplagt emne. Vejen førte mig igennem områder jeg ikke tidligere havde været, jeg kørte igennem skoven fra Ørslev, forbi porten ind til Lekkende skoven, igennem det idylliske Ugledige og videre mod landbyen Teglstrup og fandt her, at skoven lå lige i baghaven, - *jeg var solgt*. Det hus var værd at undersøge. Vi kontaktede derefter ejeren og var ude og se det. Jo- det var lige huset. Det er nu 18 år siden... og hvor er alle de år så blevet af. For da vi flyttede fra København havde jeg sagt mit arbejde op, og nu skulle jeg til at være ”*hjemmegående husmor*”. Men ikke kun som hjemmegående, for det var ikke helt mig, jeg skulle have mig et netværk, hus og have var ikke nok. Jeg ville have kontakt til byen og området, så jeg startede med at gå på aftenskole i forskellige ting, blandt andet pileflet. Det blev jeg begejstret for, ikke mindst da jeg lærte Dorthe Nielsen på Hastrupvej at kende. Vi har flettet sammen lige siden, og efter et par år kom der andre til. Vi har således i mange år været en fast gruppe på 7 kvinder, som kommer privat sammen, både for at arbejde med pileflet, men også socialt, hvor vi fast en gang om året tager en hel weekend i et sommerhus, som en af de andre damer har. Her fletter vi, går i vandet, laver noget god mad med hvad dertil hører og hygger os, - *helt uden mænd*. De må blive derhjemme.



Sådan, - Dorte viser bøjeligheden af pilen efter opblødning

Men jeg var jo primært kommet for at høre om pilefletningen, så på mit spørgsmålet om den, lyser Dorte op, og så var det om at høre efter, for hun kunne sin lektie, det blev jeg klar over.

Vi gik så ud i haven, hvor Dorte viste mig et par bede med pil, som hun selv dyrker og høster. Pilen høstes om vinteren, fortsætter Dorte, - fra omkring november og indtil der igen går saft i stænglerne. Man klipper stænglerne af næsten helt nede i jordniveau, hvor nogle af dem godt kan være kraftige og ret seje at klippe over. Hvert skud sætter så 2-3 skud året efter, og sådan bliver de ved, efterhånden som de bliver beskåret.

Et par af os pileflettere har her de sidste par år haft en aftale med en der dyrker pil ved Bøget strand, hvor

vi selv får lov til at høste. Det gør vi, men det er et større slid end at flette, for pilen skal jo også klippes, og der kan tykkelserne være ret forskellige. Bagefter skal de sorteres og bundtes for derefter at køres hjem til os selv, hvor de bliver sat til tørre udendørs men under tag. Barken bliver sidende og det er helt bevidst for at pilen skal bevare sin farve, for der er mange forskellige farver pil når den først er tør, de spænder fra helt sort til gul. Når de så er tørret og man på et tidspunkt skal bruge dem, - her smiler Dorte, - så lægger man dem i vand (!?) 1 til 2 uger for at de kan blive smidige og bøjelige. Dorte viser mig et specielt aflangt kar, hvor hun har nogle pil liggende til opblødning. Her tager hun en pilestængel op og bøjer den, så jeg kan se,



Dorte i sit værksted

hvor bøjelig den allerede er. Man kan ikke bruge pilen direkte fra høst, fortsætter Dorte. -så vil den krympe, når den er tørret og blive løs i fletningen, det går ikke.

Det er den lidt omvendte verden, og hvis man så heller ikke når at få brugt al den pil, man har opblødt, ja- så fryser man det ned. Jeg har selv anskaffet mig en kummefryser, kun beregnet til dette formål. For man kan nemlig ikke genopbløde pilen, når den først er tørret og opblødt *en gang*, men man kan bruge pilen direkte fra fryseren, når den altså er optøet. *Keine Hekserei!*

På mit spørgsmål om hun sælger eller har været på udstilling, fortæller Dorte, - Et par gange har et par stykker af os været med på loppe-marked eller julemarked, hvor vi har haft nogle af vores arbejder med for at vise dem og sælge, hvis der var ønske om det. Men det er svært at sætte pris på arbejderne, for bare det at flette en kurv, tager mindst en hel weekend at få den gjort færdig. Det er jo en slags kunsthåndværk, men også min hobby som jeg har rigtig mange dejlige timer med.

Det er en glad og levende Dorte, der viser mig rundt og fortæller om den hobby hun nu har haft i over 17 år, og som jeg senere erfarer, hun ikke umiddelbart har planer om at lægge på hylden, skønt lidt begyndende gigt i fingrene generer hende. Lysten og energien er der, det mærker jeg tydeligt ved hendes begejstring, ikke mindst da hun viser mig sit værksted og mange færdige kurve, fuglefoderhus og ikke mindst en kurvestol,

som jeg får hende til at sætte sig i for at få taget nogle billeder.

Det er en stor have, men også plads til lidt grøntsager og krydderurter, der også skal pusles om. På min kommentar om græsplænen størrelse og klipning fortæller Dorte, ja- jeg har allerede slidt en havetraktor op, hvor jeg lidt senere konstaterer, at det vidst også er hende, der har kørt den.

Med masser af informationer og nogle gode billeder i kassen og på nethinden, siger jeg tak til Dorte for et par hyggelige og informative timer, - i selskab med et sprudlende energibundt. *Det var et besøg værd.*

Allerslev sangcafe

af Inger Frederiksen

Så starter vi igen med at byde alle sanglærker velkommen til efterårets sangcafe. Vi starter med at byde Jørgen Christoffersen og hans søn Allan velkommen den 6. oktober 2017 kl. 19:00 som vil spille glade viser.

Næste gang byder vi Præstø Harmonikaforening velkommen, hvor Niels og Leif vil hygge for os. Det er den 3. november 2017. De Plejer altid at give os dejlig underholdning.

Husk at vi serverer kaffe og brød for 40 kr. Øl og vand kan købes for 10 kr. Vi ønsker jer alle hjertelig velkommen i den Gl. skole i Allerslev. Hilsen Jørgen, Kirsten, Vang og Inger.

NAK OG ÆD - Foredrag

med Jørgen Skouboe Møller



En inspirerende aften i selskab med "manden med piben" fra Nak & Æd

Arbejdet med programmet *Nak & Æd*

Hvorfor programmet hedder *Nak & Æd*?

Hvordan du som helt almindelig dansker, kan få mere ud af naturen

Nogle af de selvlærte spejdertricks Jørgen har i ærmet

Jørgens holdning til jagt

Vores nordiske brødres jagtkultur

+ selvfølgelig en helt masse jagt- og røverhistorier

fra Jørgens mange jagtture.

Billetpris. 200,-

D. 17. november 2017 KL. 1900



Allerslev Klubhus Enghavevej 2b, 4720 Præstø, auif@os.dk

**Billetter kan købes hos Ugledige Brugs,
fra d.1. september 2017**

Blomsterkummer i Uglede

af Ove Rye Jørgensen

Ikke nok med at Flemmings Planteskole har udvidet med en afdeling i Vordingborg, med ekstra arbejde til følge for Lene og Søren, men så tog Lene alligevel initiativ til at spørge beboerne i Uglede, om de ville være med til at opsætte 5 blomsterkummer, en ved hvert byskilt. Der blev holdt et møde i Planteskolen, og en lille flok meldte sig under fjerne, klar til at deltage når det var tid til foråret 2017.

Kommunen skulle lige spørges, om der var retningslinjer for den slags og efter nogen tid gav de tilladelsen, men blomsterne skulle stå i en bestemt afstand til skilt og kørebane. Selve blomsterkummerne skulle være

den nederste del (bunden) fra de grønne kompostbeholdere, som hvert hus i sin tid fik leveret fra Præstø kommune, da den eksisterede. Så herfra startede projektet, hvor Lene fik indsamlet de manglende kummer og den 6. juni indkaldte Lene de personer, der havde givet tilsagn om at mødes den 6. juni, tidlig på aftenen for at sætte dem op. Foråret var i gang, og den ventende dejlige varme sommer var i sigte!

Det blev Conny og Andre Kyrval, Gitte Andersen, Lene Gammeljord og undertegnede.

Lene havde lavet forarbejdet, med lister over de enkelte blomster der skulle i den enkelte kumme og ved hvilket skilt, de skulle anbringes.



Flot læs blomster og fra v. Conny, Gitte, Lene og André

Ja- så da forarbejdet allerede var gjort, så var det bare om at få læsset traileren med jord (heldigvis i sække), og vandkander fyldt med vand. Intet var overladt til tilfældigheden.

Vejret var overskyet, småkoldt, og det begyndte at regne, da vi var ved de to sidste kummer. Så da den sidste kumme var færdig, kom der et fristende tilbud fra Gitte, - *har i lyst til kaffe hjemme hos mig*. Se, det var jo lige hvad vi alle, lidt våde og forfrosne, havde brug for og ikke mindst, da Conny supplerede med *at tilbyde en*



Det kan vi vidst godt være bekendt

rabarberkage til kaffen. Vores arme kunne næsten ikke komme ned, så kursen gik derefter til Gittes adresse.

En fin afslutning på en lidt slidsom og våd aften, men alle var stolte af resultatet. Det pynter på indkørslen til byen. Så en stort tak til Lene for

hendes initiativ og Flemmings Planteskole med donationen af blomster og jord. Blomsterkummerne har hver fået en "kontaktperson" fra byen, der sørger for den nødvendige vanding og pasning.



Så læsset der på Planteskolen

Roskilde Dyrskue 2017

Tekst og foto af Bo Petersen

I år var det 25. gang AUIF drog afsted til Roskilde Dyrskue for at drive ”Den Gamle Kro”, ”Æbleskiveteltet” Motor Cross bane, samt hjælpeaktiviteterne Køkkenet og ”opryd-deholdet”. I år havde vi en ny aktivitet, som blev døbt ”John’s Bodega”: ølsalg ved traktortrækbanen.

Jeg vil starte med at takke udvalget, samt alle vores hjælpere for endnu et godt dyrskue. Alt gik godt, og vi havde nogle skønne dage i Roskilde, da de heldigvis havde valgt at lægge dyrskuet i en weekend, hvor vejrguderne viste sig fra deres pæne side. Der skal også lyde en stor tak til alle vore sponsorer, der stiller blomster, biler, trailere og mandskab til rådighed både før, under og efter dyrskuet.

I år havde vi ændret på nogle ting. Bl.a. havde vi lejet et meget større

køkken end de tidligere år. Det gjorde vi af to grunde, først fordi det ”gamle” køkken de seneste år har været for lille til det antal personer, der skal til, for at kunne følge med i efterspørgslen på vores populære håndmadder. Den anden grund var, at vi var blevet informeret om at et tidligere madtelt på pladsen ikke var der i år, så derfor forventede vi ekstra travlhed i køkkenet i år. Jeg fornemmede, at alle var godt tilfredse med det nye køkken.

Ellers gik alt rigtig godt, vi var et hold afsted lørdagen før dyrskuet for at få opstillet vores aktiviteter. Det var en god dag, og som de tidligere år fik vi bygget en pæn plads op. I løbet af torsdagen (dagen før åbning af dyrskuet) begyndte hjælperne at ankomme til pladsen, vi fik klaret de sidste forberedelser, så alt var klar til åbning fredag morgen. Os, der var der torsdag aften, havde en hyggelig aften i det store telt.

Fredag åbnede vi alle aktiviteter, og alt gik rigtig godt. Der er jo kommet ny chef for dyrskuet. Thor Nielsen stoppede kort efter dyrskuet i 2016, og den nye chef er Charlotte Frimer Petersen, som nogle måske husker fra år tilbage, da hun sammen med flere fra Allerslev var med på



Tre der var med til at starte Den gl. Kro for 25 år siden John, Jytte og Lene



Sølvbryllupsskiltet

PAG's Rep. Gymnastikhold. Vi havde i år indgået en ny aftale med Charlotte, som bla. betød vi om morgenen skulle "købe" alt det øl, vi forventede at sælge dagen igennem. Det var lidt af en udfordring at bedømme, hvor store mængder vi skulle købe, og ikke mindst fordi vi som tidligere nævnt også havde John's Bodega, som et nyt salgssted i år. Men det lykkedes, og på intet tidspunkt de tre dage løb vi tør for drikkevarer.

Det var jo 25. år AUIF var med på dyrskue, og vi kaldte det en form for sølvbryllup. Et sølvbryllup fordi dem der kan huske 25 år tilbage, da vi første gang var til dyrskue. Vi var blevet inviteret der op, for at vise hvordan dyr-

skue foregik for 100 år siden, derfor navnet "Den Gamle Kro", og derfor har vi i mange år været klædt i sort og hvidt, og med høj sort hat i kroen. Men tilbage til "sølvbrylluppet". I gamle dage var det helt normalt at folk blev gift til disse markeder, og det måtte vi jo også vise for 25 år siden, så Oda Nielsen, fra Ugledige, og jeg blev "gift" foran "Den Gamle Kro", og blev efterfølgende kørt rundt på pladsen i en pyntet hestevogn. Så jo i år var en form for sølvbryllup, selv om vi desværre ikke har Oda i blandt os længere. Vi fejrede dagen i år, ved at have inviteret nogle af ildsjælene fra for 25 år siden til mad, kaffe og kage i det store telt lørdag aften. Vi havde nogle hyggelige timer.

I skrivende stund kender vi desværre ikke det økonomiske resultat af årets dyrskue, da der stadig mangler nogle afregninger med dyrskueledelsen.



Joel og Dennis passer grillen mens Inger kigger frem

Men økonomien i AUIF's deltagelse i Roskilde Dyrskue må ikke være det vigtigste, og det afgørende. Vi er rigtig mange, der ser frem til disse dage i Roskilde, det giver et rigtig godt sammenhold blandt unge og ældre i og omkring Allerslev. Og dette i sig selv betyder rigtig meget, og så længe vi er opmærksomme på udgifterne ved deltagelsen, og så længe vi har et pænt overskud, så håber jeg denne aktivitet vil fortsætte.

Det var i år 5. gang jeg deltog, som formand for dyrskueudvalget, jeg havde tidligere nogle års pause, men har ellers deltaget som hjælper siden vi startede for 25 år siden.

Jeg har valgt at dette år skulle være det sidste med mig som formand, men en formand gør jo ikke et dyrskue alene, så derfor vil jeg her i bladet gerne sende en STOR tak til alle i udvalget, for et godt samarbejde de seneste 5 år, og en STOR tak skal der lyde til de langt over 100 hjælpere, der har været med de seneste år,

for uden jer intet dyrskue.

Så hvem ved, måske ses vi hjælpere igen til næste år. Tak for i år.

Roskilde Dyrskue som frivillig

af Lene og Benny Ottosen

Det var en oplevelse af de gode at være med AUIF på dyrskuet. Vi var jo de nye men godt hjulpet i gang med æbleskiver og salg, som gik hurtigt. Om fredagen var der rigtig gang i salget.

Lørdag og søndag var salget lidt sløvt, men det var jo også meget varmt.

Vi blev også beværtet godt med rigeligt god mad.

Det var en rigtig god oplevelse med gode mennesker. Vi har da også mod på det til næste år.



Fra venstre Birgitte Henning, Benny Ottosen, Lene Ottosen og Peder Henning

Allerslev-Skibinge lokalråd – *hvad er det nu, det er?*

af Ralf Rasmussen

Et lokalråd er en sammenslutning af alle beboere i et bestemt område, med en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling blandt lokale frivillige. Alle beboere i området er automatisk medlemmer og har stemmeret. Lokalrådet og bestyrelsen arbejder på at forbedre forholdene for beboerne i området og udvikle lokalsamfundet. I Allerslev-Skibinge lokalråd har vi i mange år arbejdet med projekter, som er med til at forskønne og forbedre vores små landsbyer. Det vil vi også arbejde på fremadrettet, så hvis du går med en god idé til at gøre vores område endnu dejligere og måske tiltrække nye beboere, turister eller erhverv, så tag gerne en snak med os i Lokalrådets bestyrelse – måske kan vi hjælpe med at realisere projektet.

Lokalrådets bestyrelse er også dem, der bliver kontaktet, når der bliver igangsat høringer i kommunen, eller hvis der bliver igangsat en såkaldt ”for-høring” forud for en egentlig høring. Vi tager så fat i medlemmer af lokalrådet, dvs. alle beboere i det område, som lokalrådet dækker, og indleverer et samlet høringssvar til kommunen. På denne måde står vi lokalt stærkere i sådanne sager, da vi er flere, som bliver repræsenteret.

Lokalrådets bestyrelse giver også tilskud til forskellige initiativer, som gavner og udvikler lokalsamfundet, vi giver fx et tilskud til det flotte blad, som du sidder og læser lige nu,

til forskønnelse af vores område, fx blomsterplantning og meget andet.

En af de helt store sager, som lokalrådet har arbejdet med i de seneste år, er kloaksepareringen i Allerslev og Ammendrup, som nu endelig er ved at være overstået. Der er dog stadig et par småting, som ikke er udført, og dem følger vi fortsat op på med kommunen.

Lokalrådet har også bakket op om at få fibernet til området, og det ser nu ud til at lykkes. Fire beboere tog initiativ til at kontakte en stor gruppe beboere, og fik indsamlet tilkendegivelser nok fra interesserede beboere til at Fibia/SEAS NVE fandt projektet interessant. Det vides endnu ikke præcist, hvornår vi vil kunne tilslutte os fibernet, men vi regner med, det bliver inden for det kommende år.

Der arbejdes også på at bevare gadebelysningen i stræderne i Skibinge, hvor det af kommunen er besluttet at slukke for denne for at spare penge. Indtil videre er de eksisterende lysmaster købt af private husejere på stræderne, og så vil de arbejde på en løsning på, hvordan selve driften kan finansieres.

Allerslev-Skibinge lokalråd arbejder også sammen med de andre lokalråd i Vordingborg Kommune. En del af samarbejdet foregår i det, der hedder *Landsbyforum*, her udveksler vi gode idéer med de andre lokalråd, samt står sammen i større sager. I øjeblik-

ket har vi et samarbejde omkring spildevandsrensning i det åbne landskab, hvor vi arbejder på at få klarhed over, om der er et reelt behov før der foretages store investeringer.

Vi arbejder også tæt sammen med vores nabo-lokalråd, i et forum som vi kalder *4720 fællesskabet*. Det består af Allerslev-Skibinge, Bårse-Beldringe, Præstø, og Jungshoved lokalråd. I dette forum prøver vi at arbejde sammen om nogle projekter, som kan knytte vores små lokalsamfund mere sammen. Et eksempel er at kortlægge cykelruter rundt i området, et andet, at vi sammen undersøger mulighederne for at få en "område-pedel", som kan være beboernes bindeled til kommunen i forbindelse med lokale reparationer af vejnet, belysning mm.

Allerslev-Skibinge lokalråd holdt den årlige generalforsamling i maj, og bestyrelsen konstituerede sig i juni således:

Formand og sekretær:

Ralf Rasmussen, Allerslev

Næstformand:

Lars Kristensen, Skibinge

Kasserer:

Peter Dammegaard, Ugledige

Referent:

Janne Gotfredsen, Allerslev

Bestyrelsesmedlem:

Lise M. Frohn Rasmussen, Allerslev

Niels Green Tejmers, Allerslev

Bestyrelses suppleant:

Henning Schmidt, Allerslev

Næsten alle bestyrelsesmøder er åbne møder, hvor alle er velkomne til at deltage. Møderne bliver annonceret på www.landsbyforum.dk under "lokalområder"- Allerslev-Skibinge. Her kan man også læse de seneste referater fra Lokalrådets møder, samt andre spændende ting.

Vi vil i bestyrelsen meget gerne have input og ideer, så hvis du har forslag til noget, som lokalrådet kan arbejde med for at forbedre eller udvikle vores skønne område, så send gerne en mail til

allerslev-skibingelokalraad@mail.dk

Hvis du ønsker at modtage mødeindkaldelse og referat direkte i din mailboks, så kan du også sende en besked til ovenstående mailadresse.

Næste møde er den 4. oktober, og alle er velkomne.

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder. Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt til:

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01

Allerslev Bankospil



40-års jubilæumsbanko

Søn. d. 1. okt. kl. 14,00

Allerslev Klubhus, Enghavevej 2, Allerslev
(Dørene åbnes - Salget starter kl. 12,00)

Gratis Lagkage

til alle der har købt en kontrolkupon



Vel mødt
AUIF

En storbybo flytter på landet

Tekst og foto af Lise Frohn Rasmussen

Den 25. marts 2016 flyttede min mand Ralf og jeg ind i vores ny erhvervede ”hus på landet”, nærmere bestemt Rekkendevej 6 i Allerslev. Vi havde i et stykke tid drømt om at komme ud af storbyen (København) og få mere plads end de 80 m², som lejligheden på 4. sal bød på. Vi ville gerne have mulighed for at dyrke vores egne grøntsager, måske holde lidt dyr og i det hele taget få mere ro, natur og frisk luft. Efter længere tids søgen faldt vi for det smukke hus med den store flotte have og en kæmpe lade, der indbød til alskens aktiviteter, og vi gik derfor ”all-in” på landlivet.

Som det første ”landbo”-projekt bestemte vi os for at holde høns. Laden var allerede udstyret med en meget fornem afdeling til høns inde og en tilhørende net-overdækket hønsegård ude. Vi ville gerne have en eller flere store racer – så der både er mulighed for æg og kød – og drog derfor afsted til en hønseavler for at se på sagen. Vi kom hjem – noget fattigere end da vi tog afsted – med 10 nuttede kyllinger (5 tværstribe Plymouth Rock og 5 Kochin med befjedrede løb), økologisk hønsefoder og ditto korn samt et hundedyrt naturmiddel mod utøj. Nu var det bare at vente i spænding på at få æg i stride strømme, så investeringen kunne tjene sig hjem. I løbet af sommeren voksede de søde kyl-

linger til. Æg var det småt med, til gengæld begyndte kyllingerne at gale én efter én.



En af de mange hanekyllinger

Da vi nåede september, og der kun var en enkelt tilbage, der ikke havde hang til at gale, var vi klar over, at prisen på eventuelle æg ville blive ganske høj. Den enlige høne begyndte til gengæld at lægge (guld)æg i slutningen af september og lagde derefter trofast et æg om dagen helt til 1. januar. Vi beholdt en enkelt hane, og for at hønen ikke skulle være helt alene med ham, investerede vi i endnu to kyllinger – denne gang nogle, der var gamle nok til, at man faktisk kunne se, at det var høner, men desværre ikke gamle nok til at lægge æg endnu. De otte haner endte i fryseren, og så fik vi samtidig øvet os på at slagte – og hold da op hvor smagte de godt!

I løbet af efteråret faldt ”prisen” på vores æg støt og roligt, men ak så kom der fugleinfluenza og et påbud om at holde høns under tag. Godt nok var der net over vores hønsegård, men tag? Nå, det måtte vi så ud at investere i, og et par tusind kroner senere var der tag på hønsegården,



De mange små kyllinger

hønsene var glade og ”prisen” på æggene var igen i den høje ende.

I dette forår har vi til gengæld haft en god ægproduktion, altså når de tre søde damer ikke lige er skruk. Ni kyllinger er det blevet til, og på nuværende tidspunkt ser det ud til at der er 7 haner og 2 høner... Så det går støt og roligt, men *langsomt*, fremad med hønsehølden!

Når nu æg og kød er på plads i ”selvforsyningen” er det blevet tid til at kigge på køkkenhaven. Sådant en var der ikke, da vi flyttede ind, men vi har læst tykke bøger om, hvordan man omdanner en græsplæne til køkkenhave, og det skulle være til at gå til. Vi brugte tid på at udvælge det perfekte sted på græsset bag laden og begyndte at grave. Der var godt nok en del sten, men vi kløede på hver dag efter arbejde. Efterhånden blev vi klar over, at vi nok med ganske stor omhu havde valgt at anlægge kartoffelbede oven på et sted, der engang har været gårdsplads, for hold da op hvor var der mange store sten, knækkede hestesko, halve mursten og gamle søm i jorden! Første

bed på 4x1 meter kæmpede vi selv med i et par uger, derefter fik vi heldigvis hjælp af genboen, der kom forbi med en gravko og klarede de næste tre bede. Det tog ham 10 minutter... Kartoflerne blev faktisk til en del, selv om vi var lidt sent ude, men det vi havde mest held med at dyrke første sommer var nu alligevel tidslær.

De første hjemmeavlede kartofler gav blod på tanden, men vi havde ikke den store lyst til selv at grave igen, så i efteråret kom en af vores gode naboer med ”Buster”, som traktoren hedder, og pløjede 300 m² græsplæne op. I skrivende stund er det blevet forvandlet til en rigtig urtehø, og grøntsagerne gror for fuld knald – hjulpet godt på vej af den megen regn vi har fået i juli. Og vi må konstatere – hvad de fleste af vores naboer nok har vidst længe – at tidslær/brændenælder/skvalderkål og lignende gror ca. 5 gange så hurtigt som de fleste af de blomster og grøntsager, vi har sået.

I dette forår gik vi også i gang med at bygge en pizzaovn på terrassen. Ralf elsker at bage pizza, og det var derfor en stor drøm, der kunne gå i opfyldelse. Ovnens er bygget af ler, grus og en smule halm som bindende element og derudover isoleret med gamle vinflasker. Selve ovnens bund består af ovnsten, som vi købte helt lokalt, hos MJ-Ovnbyg. Ler fik vi leveret, og grus og vinflasker

Ugledige grusgrav fejrer 60 års jubilæum

Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

Det er ganske vist.., - for den oprindelige grusgrav er jo helt tilbage fra Istiden for 14.000 år siden da tunneldalen igennem Ugledige og grusgraven blev dannet. *Se Info-tavlen ved grusgraven.*

Næe..- det er et helt andet jubilæum der skal fejres, - nemlig da to af byens borgere Jørgen Karshøj på gården ”Bakkedal” og sønnen på ”Engkærgård” Erik Jensen i 1950’erne tog initiativ til at starte en lille ridebane i byens gamle grusgrav,

der på det tidspunkt i flere år havde ligget urørt hen, helt tømt for grus. De fik omkring 1957 den første bane klar og måtte, allerede 4 år efter, udvide den. Igennem årene voksede den til at kunne afholde større ridestævner, men også mange friluftsspil, bl.a. Jeppe på Bjerget, opført af AUIF, med 450 tilskuere og efterfølgende dans. Årene gik, - der sker lidt rokadé om ridning og hestevognskørsel, hvorefter den stopper. Men også, da der pludselig opstår problem om ejerforholdene omkring grusgraven, hvor det ved et retsligt efterspil blev afgjort at Præstø kommune ejer den ene halvdel og naboen den anden.



Sydjylland er præget af to dominerende landskabstræk, der krydser hinanden ved Mogenstrup. Det ældste træk er den sydsjællandske midtakse eller højbjerg, der fra sydvest omkring Stensved og Langebæk løber mod nordvest og ind i Suså kommune ved Gelsted-Herlufmagle. Dette bakke- drag krydser ved Mogenstrup det yngre tunneldalforløb, der starter syd for Jungshoved havbø og i Præstø Fjord og via Tubæk, Risby og Snesere ådale samt åsbakkerne ved Mogenstrup fortsætter forbi Næstved som Susåens nedre løb op til Tysstrup-Bavelse søerne. Her møder det smeltvandsdalen med Susåens øvre løb. Også den sydlige Mørn ådal er en markant tunneldal. Som et mere specifikt træk kan nævnes de aflange, svagt hvalvede morænebakker, de såkaldte drumlinbakker, der breder sig på begge sider af Suså-

Kortgrundlag: Danmarks Geologiske Undersøgelser 1980, 1:400.000

- Byområde
- Overordnet vej
- Jernbane
- Vand
- Ås
- Tunneldal dannet af smeltvand under isen
- Smeltvandsdal dannet uden for iskappen
- Issoassin med drumlinbakke
- Hovedvandskillet med over Sydjylland, dannet af israndslinjen ved et isfremstød

Den omstændighed, at spillet foretog på Torvet i Præstø havde fået instruktøren, Thomas Nielsen, Mørn til at indlægge en episode i handlingen: Væveren antikom kørenik til valg-handlingen. Denne episode- og andre - fik det store publikum til at føle sig som deltagere i valghandlingen, der vel var handlingens kilde, hvor væveren dar i sit hjem. Et stort arbejdsindsats interesse er gået forud for at få dette skuespil op at stå. Det blev en oplevelse af speciel karakter, og noget hidtil, enestående på torvet i Præstø.

»Jeppe på Bjerget« trak 450 tilskuere 1978

Stor succes for Allerslev-amatørerne

UGLEDIGE - En sjældent lin aften, hyggelige omgivelser i grusgraven i Ugledige, og en stab af dygtige amatører var ingredienserne, der gav 450 en uforglemmelig aften i lørdags, hvor AUIF's amatører havde premiere på Halbergs komedie »Jeppe på Bjerget«. Opværet er stort, også krævensk, men den lykkes sig til succes for amatører-
 ne, der dannede en helhed omkring den kendte handling, hvor ingen faldt for fristelsen til overspil, men var på pladsen med replikken på rette tid. Derfor blev Jeppe en oplevelse for de mange tilskuere, og det kunne høres på de stærke klapsalver, når en scene var spillet til ende.
 Handlingen i Jeppe er for så vidt tragisk, men krydret med mange muntre indslag. De mange løvede lysbrinker omkring grusgraven, og på de medbragte bænke sætte også sit hyggelige præg på hele arrangementet. Stemmningen holdt sig også i de efterfølgende timers dans.
 Jeppe-opførelsen vil forpligte og give forventning til de kommende sommer-spil ved Ugledige.

Mandag den 21. august 1978 - Side 9

Præstø Avisen 1978. Jeppe på Bjerget

(Billedet tv). Istidslandskab med tunneldalen i Ugledige

Derefter gik man i gang med at etablere grusgraven, som den er i dag, og den blev i 2003 indviet af Præstø borgmester Ole Møller Madsen. Så i år er det 60 år siden at det første spadestik gik i *gruset*.

Dagen skal fejres med manér **lørdag den 23. september kl. 17 - 20**. Til det har byen fået bandet ”**Amalie og Laura**” til at underholde, varmet op af **Caroline Martins**. Amalie har igennem årene kommet meget i Ugledige, men er fra Allerslev, datter af Dorte Nørfelt og har gået i skole i Præstø. Hun er i dag 23 år og studerer kommunikation og digitale medier, med stor interesse for fotografering, og har derudover sin egen YouTube kanal, som hun video logger til. Sang og musik er hendes hobby, hvor hun og Laura har underholdt i Pakhus8 i Præstø for fulde huse. Amalie er singer-singwriter og hun og Laura skriver sange om deres eget liv og egne erfaringer.



Amalie & Laura - Foto: Privatfoto

Mød op og hjælp os med at fejre byens dejlige oase, Ugledige Grusgrav. Der vil være mulighed for at købe kaffe og øl/vand, men husk din egen madkurv og stol/bord, tæppe eller lignende for det er begrænset med siddepladser. Vejret har vi jo ingen indflydelse på, men da vi efterhånden må have noget ”sommervarme” til gode, håber vi at den rammer Ugledige den dag.



Indvielsen af grusgraven i 2003

Sankt Hans i klubhuset

af Lise Frohn Rasmussen

Sankt Hans aften blev fejret behørigt i klubhuset på en dejlig aften, hvor regnen – i modsætning til sidste år – ikke væltede ned. Bag arrangementet stod Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening samt Allerslev Beboerforening. Petangueklubben havde arrangeret spising for alle interesserede, og derefter var der mulighed for at deltage i konkurrencen ”Plant et flag” og vinde præmier fra Ugle-dige Brugsforening.

Bålet blev tændt kl 21, og Pernille Degel spillede smukt på trompeten som akkompagnement til Midsommervisen mm., mens heksen blev sendt til Bloksbjerg.



*Heksen klar på bålet –
Foto: Maggie Bradley*



*Der var gang i bålet
Foto: Maggie Bradley*



*Pernille Degel spillede smukt på trompet som
akkompagnement til Midsommeren.
Foto: René Olsen*

Majstang i Ugledige Grusgrav

af Lise Frohn Rasmussen

Den 21. maj blev det traditionsrige majstangsarrangement afholdt i grusgraven i Ugledige. Flittige hænder sørgede for pyntning med blomster og løv fra morgenstunden, og kl 11:00 mødte en lille entusiastisk flok op til gåtur i skoven. Vejret var dejligt med solskin og lune, og skoven viste sig fra sin bedste side.

Kl 12 var vi tilbage ved grusgraven og fik selskab af både hestevogn, ryttere mfl. og efter at have nydt den medbragte mad, dansede vi om majstangen og sang akkompagneret af harmonikaspil ved Dan Hansen.



Fletningen blev siddende selv om den ikke blev så køn – Foto: Anzesa



Så var det tid for bestefolket at drage afsted hjem – Foto: Anzesa

Når hestene også skal med til majstang

af Anja Wesselhoff

For 3 år siden kom min nabo Dorte forbi og foreslog at vi henholdsvis red og kørte i hestevogn til majstangen i Ugledige. Der har jo længe været en tradition for Rid Sommer i by, og vi kunne begge huske alle hestevognene der deltog engang.

Nu havde vi så godt nok kun 1 hestevogn (mig) og naboen som rytter, men efter at have kontaktet lidt andre ryttere fra området kunne vi da blive nogle stykker. Det blev starten på en tradition, som vi håber varer ved.

Igen i år fik vi fat i alle de ryttere, der rider i nærheden af Rekkende. Der er temmelig mange i Rekkende og omegn. Dagen før mødes Dorte og jeg og kører til Ugledige for at lave en midlertidig fold. Det er jo ikke kun ryttere og kusk, der skal nyde en god frokost. Heldigvis har vi de sidste 3 år fået lov at låne et lille stykke brakmark længere oppe mod byen, hvor vi med stolper og tråd kan lave en lille fold. I år fik vi vand til hestene af Ove Rye, men også naboerne til den anden side, Karina og Erik, sørger også godt for os, og lægger en vandslange ud. Tak for det! Det betyder meget for os.

Søndag morgen går hurtigt med at gøre heste klar. Hestevognen og sele-tøjet skal tjekkes igennem og hesten skal ordnes og have seletøjet på. I år skulle jeg have Jette med på bukken og to små piger på bagsædet. Der-

udover er det gerne mig, der har madkurvene, hvis det er nødvendigt. Mødetid var sat til 10:45 og ved afgang var der 7 heste efter vognen. På vej mod Allerslev stødte et par til ude fra Oremandsgård, og 2 ryttere fra Tjørnehoved. Vi var nu en ordentlig flok på turen.

At køre hestevogn er nok en af de mest afstressende transportformer der findes. Det går (for det meste) i skridttempo og de fleste kan gå ved siden af vognen. På en solskinsdag med masser af godt selskab er det himmelsk!

Ved 12-tiden nåede vi uden drama grusgraven, og kunne spænde hestene fra. 8 blev sat på græs på den lille fold. Her efterlod vi dem med grimer og træktov påsat. Heste er nemlig ikke så kloge, så hvis de hidser sig op og løber, ender det med de træder på træktovet, tror de er holdt fast og tænker derefter: Hey, mad – jeg spiser.

Motionsgymnastik m/k i Allerslev Klubhus



START:

Onsdag d. 13. sep.

Kl. 9,30 – 11

(Medbring kaffekop)

Kontingent: 2 x 150 kr.

Træner: Else Karlshøj

Derfor kunne vi efterlade 8 heste der ikke til daglig går sammen i fred og ro. Et par af hestene kan dog ikke tåle det høje græs så de blev nede på plænen i grusgraven – nogle i ”picketline” spændt ud mellem træerne og andre holdt af ejerne.

Efter en dejlig frokost og sang om majstangen blev det tid at gøre hestene klar igen. Der er jo ligeså langt hjem igen som ud, og efter en times tid på vejen hjem, kunne vi sætte hestene på folden igen og sige tak for denne gang.



Udsigten fra bukken er altid god – Foto: Jette Rosenberg

Jeg håber alle ryttere og deres familier har lyst til at være med igen næste år.



Også cowboys spiser frokosten i det grønne – Foto: Anzesa

Vi skøre kugler

tekst af Aksel Larsen

Den 7. maj holdt vi stævne i Lekken-deskoven. Solen skinnede fra en skyfri himmel, så alle havde en god og hyggelig dag. Der var desværre kun 42 spillere. Det er ærgerligt at delta-gerantallet ikke er højere for det er et stort arbejde der udføres af udvalget og alle medhjælperne.

Vinderne af dagen blev Lillian Petersen og Klaus Foged Nielsen fra Stensved og andenpladsen gik til Gytte Rasmussen og Lars Ramløse og Stensved. Bedste hold fra Allerslev blev Lars Hyltoft og Joel Sørensen som tog tredjepladsen.

Næste stævne var den 18. juni hvor der blev afholdt DGI Landsdelsme-sterskab i Single, og Allerslev Petan-que var vært for 32 deltagere. De fem bedste placeringer så således ud:

- 1 – Morten Nielsen, Stokkemarke
- 2 – Leo Larsen, Dalby
- 3 – Kim Andersen, Stokkemarke
- 4 – Preben Sindahl, Allerslev
- 5 – Liselotte Mogensen, Allerslev

Igen havde vi vejret med os og efter mange spændende kampe var ”næsten” alle glade.

Sankt Hans aften 23. juni blev der holdt fest. Vi startede med at spille et par runder petanque, og som de plejer, grillede Joel og Lars nakkefilet og pølser. Alle fra Allerslev og omegn var velkomne.

Der var da også 34 til spisning, og alle nød den dejlige mad – og i år var det tørvejr!

Merete Sørensen styrer nu vores stævner og vores egne konkurrencer på sin PC efter Lars Hyltoft havde ønsket at blive fri for dette. Hun havde et ønske om at få et stabilt bord at sidde ved i pavillonen, så det var vi på udkig efter. Den 17. juli kørte jeg gennem Ugledige, og der stod et flot skrivebord med et skilt: ”Værsgod – det er gratis”. Det var Kristian Molter der ikke skulle bruge det mere. Jørgen Sørensen kom med sin trailer og vi fik det transporteret til Allerslev. Stor tak til Kristian Molter for bordet.

Dagen efter, 18. juli, kom jeg over til vores baner, og opdagede at vi igen havde haft ubudne gæster i vores pavillon. Indholdet af vores skabe var blevet smidt ud på banerne. Det var bla. pærer til lysanlæg, glas, urtepotter, askebægre og klemmer som bliver brugt til af tælle point med, som var ødelagt. Bent og jeg var ca. 2 timer om at rydde op og samle glasstumper og potteskår op.

Det er ca. 1 år siden vi var udsat for det sidst. Dem der synes det er sjovt må ryge ”tossetobak”. Det kan vi i øvrigt se på cigarethylstrene som de efterlader. Jeg vil hermed opfordre forældre og anden familie til at lære deres børn og deres venner, hvordan man ikke opfører sig.

Det er pudsigt at det sker i skoleferien. Da det er tredje år i træk i ferien at der har været ”gæster” er der nogle

fra petanque der mener at der er nogle spor der kan følges.

Der har været DGI Landsstævne i Aalborg med deltagelse fra Allerslev Petanque. Annette Hyltoft blev sammen med sit sammensatte hold nr. 2. Tillykke – flot klaret! I sommer har vi fået 2 nye medlemmer: Ole Thomsen fra Præstø/Spanien og Jens Nørmark fra Allerslev, som vi byder velkommen i Allerslev Petanque.

Tækkemand Bent Poulsen fra Skibinge har lagt ny halm på toppen af vores pavillon, men ca. 2 uger efter havde vi besøg af en mår, og den havde lavet et stort hul i taget. Vi kontaktede skadedyrsbekæmperen fra Skibinge, og han kom og satte en fælde op med æg i. Men der kom ingen mår i fælden.

Formand Bent Pedersen talte med skadedyrsbekæmperen som sagde at det var hans sponsorat til klubben – vi siger mange tak til ham! Vi har efterfølgende fået repareret stråtaget og også tak til tækkemanden.

Den 25. juli skulle der afholdes tirsdagsmix i Allerslev, men på grund af silende regn og oversvømmede baner blev det flyttet til drivhuset på Nordfalster.

1. august skulle vi holde vinspil for klubbens medlemmer, men det regnede hele dagen. Vi blev dog enige om at gennemføre spillet på trods af våde og mudrede baner og kraftige byger – det var en våd fornøjelse.

13. august holdt vi klubmesterskab i Double. Der var 20 deltagere. Klubben gav morgenmad og spillerne medbragte selv kaffe og madpakker.



Efter hævrværk er petanquebanerne repareret igen – Foto: Bent Petersen

Der blev spillet 5 runder med fast makker.

Vinderne blev på førstepladsen Joel Sørensen og Lars Hyltoft. Andenpladsen gik til Jytte og Preben Sindahl, mens tredjepladsen blev Annette Hyltoft og Jørgen Sørensen. Tillykke til vinderne!

Den 20. august holdt vi Kommune-mesterskab i Allerslev. Petanquespillere med bopæl i Vordingborg Kommune kunne deltage. Der blev spillet double med fast makker over 5 runder.

Førstepladsen: Svend Larsen, Allerslev og Jørgen Andersen, Tappernøje.

Andenpladsen: Flemming Holm og Karsten Jensen, Tappernøje.

Tredjepladsen: Claus F Nielsen og Claus Jørgensen, Stensved.

Tillykke til vinderne.

Alle havde en hyggelig dag og det holdt tørvejr *næsten* hele dagen.

Alle disse arrangementer og stævner kræver meget planlægning og arbejde. Der skal lyde en stor tak til formanden, udvalgene og alle de frivillige medhjælpere.

Også en stor tak til sponsorerne som havde givet præmier til kommunemesterskabet.

Kommende arrangementer:

2. september: Natpetanque

10. september: Klubmesterskab – single

Ugledigeprisen 2017

af Erik Kofod

Under påskud af, at jeg ville skrive et indlæg til "Allerslev sogne Blad" om den årlige gudstjeneste i Ugledige grusgrav, lokkede jeg "den gamle redaktør" til at bistå mig, ved at tage et par gode fotos af begivenheden som illustration. Den "gustne" sandhed var imidlertid én anden - "den gamle redaktør" var nemlig årets prismodtager, og skulle (selvsagt helst intetanende) gerne være tilstedeværende ved prisoverrækkelsen.

Forhistorien er følgende: Iflg. konditionerne for "Ugledigeprisen" uddeles denne normalt ifm. byens sommerfest i Ugledige der var forventet afholdt lørdag den 12. august, men som imidlertid alligevel IKKE kunne afholdes i år.

Priskomiteens formand og stifterne af prisen (Karina S. Oudal og Erik Kofod) "handlede derfor hurtigt" - og aftalte med sognets præst, Torben Møllenbach, at prisoverrækkelsen kunne finde sted umiddelbart efter friluftsgudstjenesten i Ugledige grusgrav søndag den 6. august kl 14:00. Tak til kirken for den beredvillige hjælpsomhed!

Priskomiteens formand (sidste års prismodtager - Jan Werenfeldt) offentliggjorde navnet på årets prismodtager samt begrundelserne for valget af samme - under den efterfølgende kaffe og kage.

Ove Rye Jørgensen var prismodtager - og begrundelserne herfor "for sit mangeårige, alsidige og bredtfavnende engagement samt uegennyttige, frivillige indsats for lokalområdet, med Ugledige som primært omdrejningspunkt. En indsats hvorom der står respekt, fordi Ove af natur er et beskedent menneske - medens kvaliteten af hans arbejde er præget af ansvarlighed, omhyggelighed og akkurate. Oves gøremål har været mange - eks vis: 1) Bestyrelsesmedlem i Ugledige vandværk, 2) Formand for Allerslev beboerforening, 3) Redaktør

for Allerslev sogne blad samt 4) Leder af Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Hans historier og artikler i medfør af sidstnævnte to job - er yndet læsning (interessant/oplysende). Ove står også bag informationstavlen i grusgraven - der, med sin historik samt flora og fauna, i ord og billeder, læses af mange, også ikke-lokale.

Ove er endvidere et hjælpsomt menneske - der ifm. andres initiativer støtter op herom og gerne giver en hånd (eller to) med."

De fremmødte, godt 30 mennesker, gav efterfølgende Ove "en hånd" - én bifaldstilkendegivelse over valget/begrundelserne - ligesom Ove (overrasket) men glad og rørt, takkede for hæderen.

Konditionerne for Ugledige-prisen er få og enkle: Ugledige-prisen består af et gammelt håndlavet svensk tindrikkekrus - der (primært) ifm. landsbyens årlige sommerfest kan tildeles beboere (familie/par/person) i lokalområdet (i bredere forstand) der har ydet/yder en usædvanligt stor og/eller uselvisk indsats for Uglediges fortsatte udvikling/beboernes sammenhold og trivsel. (Vandrepokal).

Prisen kan ikke søges, men uddeles "efter behov" - dvs. aldrig pr automatik.



Jan Werenfeldt og prismodtager Ove Rye Jørgensen – Foto?

Allerslev ungdoms- & Idrætsforening

Sæson 2017 / 2018

Alle hold starter op i uge 36



Hit Fit Dance: Alle aldersgrupper!

Tirsdag kl. 18.30 - 20.00 Præstø multicenter
Instruktør: Berit Eeg

Linedance. Alle aldersgrupper! Opstart mandag i uge 40.

Begynderhold - Mandag kl. 17.00-18.00, Allerslev klubhus
Hyggehold - Mandag kl. 18.15-19.30, Allerslev klubhus
Instruktør: Jette Arvidsen

Motionshold. Opstart i Uge 37.

Onsdag kl. 9.30-11.00, Allerslev klubhus
Instruktør: Else Karlshøj

Oldies but goodies. Alle aldersgrupper!

Onsdag kl. 19.00 - 20.30, Præstø Privatskole
Instruktør: Lene Borup

Petanque Fra d.1.4.17.-1.11.17.

Tirsdag & Torsdag kl. 19.00 - 21.00 Allerslev stadion
Søndag kl. 10.00 - 12.00 Allerslev Stadion

Petanque Fra d.1.11.17-1.4.18.

Tirsdag kl. 19.00 - 21.00 Allerslev stadion
Torsdag & Søndag kl. 10.00- 12.00 Allerslev stadion

Banko

Torsdag kl. 18.30 - (dørene åbnes fra kl.17.00) Allerslev Klubhus

Badminton

Mandag kl. 19.30 - 20.30 Præstø Hallen
Mandag & Fredag kl. 20.00 - 22.00 Bårse Hallen

Se mere på auif.dk

Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

Teatertur foråret 2018

Kære alle tidligere og kommende teaterinteresserede.

Tak til dem, der her i foråret var med os inde og se den grinagtige Holberg-forestillingen Den politiske kandestøber på Folketeatret.

Hvad det bliver til i foråret ved vi ikke endnu. Vi vil nærstudere teatrenes programmer, og i de kommende sogneblade offentliggøre forårets teatertur.

Er man interesseret i løbende at få et nyhedsbrev ang. teaterturen i 2018 og i øvrigt om alt, hvad der foregår i Allerslev og Jungshoved sogne kan man henvende på mailen: torm@km.dk eller på tlf. 55996017.

Stina og Torben Møllenbach

Til de kommende konfirmander

Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for eleverne i de nye 7. klasser. Der har allerede for sommerferien været mulighed for at melde sig til. Når dette blad udkommer midt i september, er det ved at være sidste udkald for tilmelding, og man bedes derfor snarest kontakte præsten.

Der er introgudstjeneste i Allerslev kirke onsdag d. 11. okt., kl. 19.00.

Husk: Konfirmationerne 2018 finder sted i Jungshoved kirke søndag d. 6. maj, kl. 10.30 og i Allerslev kirke søndag d. 13. maj, kl. 10.30

Sommerudflugt fra Jungshoved kirkehavn til Nyord lørdag d. 16.9, kl. 9-16

Udflugt til Nyord m. omvisning og andagt i kirken

Der er afgang fra Jungshoved havn med Røret fra kl. 9.00.

Programmet byder på:

Rundvisning ved William Houman frem til 11:30

Andagt i Nyord Kirke kl. 11:45

Spadseretur til Hyldevang Naturcenter, ank. 12:30

Madpakker medbringes eller man betaler selv for frokost på Nyord.

Menighedsrådet arrangerer snobrød og pølser til grill/bål mellem 14:00 og 16:30. Menighedsrådet giver kaffe og kage/is hos Noorbohandelen.

15:00 første afg. Med Røret ank. Kirkehavnen ca. 15:45

16:30 anden afg. Med Røret ank. Kirkehavnen ca. 17:15

Øvrige både og skibe efter aftale.

Deltager pris: kr.100,00 pr voksen, børn halv pris.

Tilmelding senest 9. september kl. 16.00 til Bent Pedersen, mail: bent10101950@gmail.com Tlf. 24800832.

Her kan man også få yderligere information.

**Sogneudflugten 2017,
lørdag d. 30. sept.**

Årets sogneudflugt for Allerslev og Jungshoved sogne går til Vikingeskibsmuseet i Roskilde med efterfølgende sejltur og frokost ombord på M/S Sagafjord.

Program:

9:00 Afgang fra Jungshoved Kirke med bus

9:30 Afgang fra Allerslev Kirke med bus

10:30 Ankomst til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Rundvisning på Vikingeskibsmuseet

Besøg ved værksteder og værft

12:45 ankomst til M/S Sagafjord

Sejltur på Roskilde fjord og frokost

15:30 Afgang fra Roskilde

Eftermiddagskaffe i bussen

17:00 Ankom Allerslev Kirke

17:30 Ankomst Jungshoved Kirke

Pris pr. deltager er 200 kr. - børn halv pris

Tilmelding senest d. 20. september 2017

Eli Frandsen, Telefon 55 99 91 99 eller mobil 40 89 91 99, e-mail: elifrandsen@yahoo.dk

Bent Pedersen, mobil 24 80 08 32, e-mail: bent10101950@gmail.com

Vikingetiden set fra Sydsjælland og Møn. Rejsestalden, onsdag d. 20. september, kl. 19.00

Jens Ulriksen, Forskningsleder. Mag. Art., Ph.d. forhistorisk arkæologi, Museum Sydøstdanmark, Vordingborg vil denne aften komme og fortælle om vikingetiden set fra Sydsjælland og Møn.

I mange år har arkæologiske spor efter vikingetiden været særsyn på Sydsjælland og Møn. Byggeri og anlægsarbejder har været færre end i hovedstadsområdet, så bebyggelserne er ikke dukket op ad den vej. Heller ikke metaldetektorerne har været i anvendelse i samme omfang som i andre dele af landet. Ikke mindst sidstnævnte har ændret sig i løbet af de seneste 6-8 år. Fra ganske få detektorfund om året, indleveres nu mellem 1000 og 2000 oldsager på årsbasis til Museum Sydøstdanmark, og en god del af dem er fra vikingetiden. Det sydligste Sjælland toner nu frem, og på Møn er fundmængden nærmest eksploderet. Men det er ikke enkeltfund det hele.

Fra midten af 1990'erne og frem er der udgravet to anløbspladser, der begge præges af produktionsspor. Næs har været en hørforarbejdningsplads, mens

Vester Egesborg især har fremstillet jern og tekstiler. Vester Egesborg er samtidig den største og rigeste arkæologiske lokalitet syd for Køge og Ringsted med et oldsagsmateriale, der både peger i retning af stormandsmiljøet og fjerne forbindelser.

Jungshoved menighedsråd er vært ved et mindre traktement i forb. med foredraget. Alle er velkomne

Indtryk fra en tur til Wittenberg maj-juni 2017, Allerslev præstegård, ons. d. 4. okt. kl.19.

Via fotos vil Torben Møllenbach fortælle om reformationens steder – byerne Wittenberg, Erfurt, Eisenach, Eisleben og andre steder.

Her vil man kunne høre om den betydning disse små og mellemstore tyske byer for hele den europæiske historie, og man vil kunne se, hvorledes man op til det store jubilæum har shinet byerne op til glæde for tyskerne selv og turisterne.

Aftenen er for alle interesserede

Reformationsgudstjenester i Allerslev og Jungshoved kirker søndag d. 29. okt.



Reformationsjubilæet i 2017 er blevet fejret efterhånden mange steder i hele landet med nyskrevne bøger om reformationens begyndelse, med artikler, med film, med tv-programmer, og som man kan se af dette program, så bliver det fejret med en festoptræden af Sigurd Barrett i Jungshoved kirke.

Her sidst i okt. kulminerer festlighederne omkring 500-året for Martin Luthers 95 teser, som han slog op på slotskirkedøren i Wittenberg d. 31. okt. 1517.

Dagen fejrer vi på følgende måde i de to kirker:

Allerslev kirke, kl. 10.30: Efter gudstjenesten samles menigheden på kirkegården for her at plante et æbletræ til minde om reformationen. Derefter går vi ind i tårncafeen, hvor menighedsrådet er vært ved en frokost.

Jungshoved kirke, kl. 14.00: Når gudstjenesten er forbi, vil vi samles på kirkegården for at plante et æbletræ til minde om reformationen. Derefter er menighedsrådet vært ved en kop kaffe i Rejsestalden.

De to æbletræer er en donation fra provstiuvalget.

'Alt om Luther på 60 min.', Jungshoved kirke, onsdag d. 1. nov., kl. 19.00

Koncert-Show med Sigurd Barrett.

Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller om Luthers historie. Hvem var Luther? Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag?

I forlængelse af den kommende bog, som også omfatter nye sange om Luther, drager Sigurd og hans orkester rundt i landets kirker og fejrer reformationsjubilæet med fortælling, sang, musik og teater. Sigurds koncert anbefales af præsidiets for re-

formationsjubilæet og d. 1. nov. er det altså Jungshoved Kirke, der lægger lokaler til koncerten.

Alle er velkomne

**En anderledes aften gudstjeneste,
Allerslev kirke torsdag d. 9. nov.,
kl. 19.00.**

Kom og vær med til en anderledes aften gudstjeneste.

Når 'med' står med fed skrift, er det for at huske os selv på, at med reformationen blev menigheden inddraget i gudstjenesten, hvilket var utænkeligt i katolsk tid.

I den almindelige gudstjenesten er det markeret ved, at det er kirkesangeren der både begynder og slutter søndagens gudstjeneste.

Men denne aften udvider vi tanken, således at menigheden selv vælger sange, læser fra Bibelen og giver udtryk for de tanker de bibelske læsninger sætter gang i.

Ved hjælp af en projektor vises læsningerne på kirkens væg, så deltagerne både kan se og høre det, der bliver læst og som det i gudstjenesten handler om.

Præsten samler aftenens samtale op i en til denne særlige lejlighed ikke forberedt prædiken.

**Koncert med Adam og Jacob
Christensen, Allerslev Kirke, søn.
d. 12. nov., kl. 14.30**

Den 17-årige violinist, Adam Koch Christensen, har et ganske særligt forhold til sognet, eftersom det er her, han blev konfirmeret. Lige nu studerer Adam på konservatoriet i København, når han ikke rejser rundt for at suge til sig hos lærere verden over. Med sig til koncerten har han sin far, guitarist Jacob Christensen, der er mest kendt i Præstø som tandlæge, men som egentlig er solistuddannet fra konservatoriet i København. De spiller et program afstemt til årstiden, hvor refleksion og fordybelse veksler med håb og livsmod i toner af blandt andre Bach og den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og kage

Familien samlet. Jacob Christensen, Rie Koch og Adam Koch Christensen – Foto: Tommy Christiansen.



Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig som faderen.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere.

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn. Herefter indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-boks.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset hvor man er døbt.

Vielse: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen skal man via borger.dk udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten.

Desuden er der mulighed for, at man kan få afdødes aske spredt ud over åbent hav.

Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder, kan man på borger.dk printe alm. papirblanketter ud, som man så udfylder.

Yderligere vejledning kan man få hos sognepræsten.

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø -Tlf. 55 99 60 17. Mail: torm@km.dk Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2



Foto: Bjarne Arvidsen

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
17. sep.	Loppemarked ²	10:00 – 16:00	Allerslev Stadion
17. sep.	Loppemarked ⁴	10:00 – 16:00	Ugledige By
19. sep.	Sommer udflugt – Nyord ³	09:00 – 16:00	Jungshoved Kirkehavn
23. sep.	Ugledige grusgrav 60 års jubilæum ⁴	17:00 – 20:00	Ugledige grusgrav
30. sep.	Sogneudflugt – Vikingskibsmuseet i Roskilde ³	09:00 09:30	Jungshoved Kirke Allerslev Kirke
01. okt.	40-års jubilæumsbankospil ²	14:00	Allerslev Klubhus
04. okt.	Indtryk fra en tur til Wittenberg ³	19:00	Allerslev Præstegård
06. okt.	Sangcafé – m/Allan & Jørgen Christoffersen ¹	19:00	Allerslev gl. skole
01. nov.	Alt om Luther på 60 min - Koncert-Show med Sigurd Barrett ³	19:00	Jungshoved Kirke
03. nov.	Sangcafé – m/Præsto Harmonikaforening ¹	19:00	Allerslev gl. skole
12. nov.	Koncert med Adam og Jacob Christensen ³	14:30	Allerslev Kirke
17. nov.	NAK OG ÆD – Foredrag ²	19:00	Allerslev Klubhus

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
03. sep.	12. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
10. sep.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste
16. sep.	Lørdag		12.30
17. sep.	14. s. e. trin	10.30	Ingen
24. sep.	15. s. e. trin	Ingen	10.30
01. okt.	16. s. e. trin.	9.00 JBB	Ingen
08. okt.	17. s. e. trin.	10.30	9.00
11. okt.		19.00 Konfirmander	
15. okt.		Ingen	10.30
22. okt.		Ingen	9.00 JBB
29. okt.	20. s. e. trin. Reformationsgudstjeneste	10.30	14.00
05. nov.	Allehelgen	16.30	19.00
09. nov.		19.00 'Menighedsgudstjeneste'	
12. nov.	22. s. e. trin.	Ingen	10.30
19. nov.	23. s. e. trin	10.30	Ingen
26. nov.	Sidste s. i kirkeåret	Ingen	10.30
03. dec.	1. s. i advent	10.30	9.00
10. dec.	2. s. i ad.	Ingen	14.00 JBB

- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev