

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 3

2015

8. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 41 42 60 16
overye@gmail.com

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarnearvidsen@gmail.com

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Rikke Borch Olsen
Tlf.: 30 49 45 98
rikkeborch@yahoo.dk

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 20 42 18 11

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 22 76 86 54

Sekretær

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Gymnastik

Heidi Holm
Tlf.: 23 92 00 58

Flaskecontainer, Kiosk

Bladudvalg samt
Udlejning af Klubhus
Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Kulturelt & Bladudvalg

Rikke Borch Olsen
Tlf.: 30 49 45 98

Kontaktperson Petanque

Lars Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Kontaktperson IT

Jette Fredkilde
Tlf.: 25 78 6 3 37

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Bowls Erik Arvidsen

Tlf.: 22 37 93 73

Badminton Anette Hyltoft

Tlf.: 22 37 93 73

Petanque Bent Pedersen

Tlf.: 24 24 52 42

IT Mark Toft

Tlf.: 40 43 55 34



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Anders Lydehøj Hansen
Tlf. 20 12 53 30

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf. 32 19 03 06

Suppleant & Sang Café

Udlån af skolen
Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Bestyrelsesmedlem

Sandra Pedersen
Tlf.: 20 84 84 37

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Sang Café

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 150

Samlet oplag: 575

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

18. oktober 2015

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Støt bladet

Konto: 6140-4135834

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Forord.....	4
Skolerne i Allerslev	5
Allerslev gl. skoles fremtid	8
Støt vore lokale forretninger	9
Oremandsgård.....	10
25 år og i samme kjole.....	10
Sommerfesten i Ugledige.....	11
Hvem er vi?.....	14
På min vej.....	15
Majstang og Sankt Hans	17
Om venlighed – báltale, Sankt Hans...18	
Madaften	20
Formand nr. 27.	20
Fibernet	24
Nyt fra lokalrådet	25
Tjek vandmaleren.....	26
Sang Café.....	27
Med hest og vogn til Majstang.....	27
Da skuespilleren blev præstekone	30
Vi Skøre Kugler.....	32
Roskilde Dyrskue.....	34
Kirkens Aktiviteter	37
Praktiske oplysninger	41
Aktivitetskalender	48

Forsidebilledet er taget af Ove Rye Jørgensen og viser to herrer til "jernhest" på vej til Majstang.



Forord

af Bjarne Arvidsen

Sommeren har pakket sammen. Den har efterladt lidt solstråler til efteråret, som en festivalgæst har efterladt et telt på Roskilde Dyrskueplads.

Vi skal til at gå en koldere tid i møde, og inden længe skal uret stilles tilbage, og snart lurer også en mørkere tid.

Er det så ikke dejligt, at man har mulighed for at nyde en kop varm kaffe, the eller måske kakao foran pejsen, med sognebladet i hånden.

Vi har denne gang måtte lave vores største blad til dato på hele 48 sider, fyldt med spændende artikler.

Også denne gang kommer vi omkring det historiske, hvor der er fundet lidt frem fra arkiverne omkring Allerslev Skoler og om skuespillerinden der blev præstekone.

Der har da også været gang i aktiviteterne siden sidst. Der har været afholdt både Skt. Hans og Majstangsoptog. Der har også været sommerfest i Ugledige og mon ikke også at der har været kastet en enkelt petanquekugle eller to.

Der er endda flere aktiviteter undervejs. Idrætsforeningens gymnastik går i luften i uge 37 og beboerforeningen forsøger sig med madaften. Menighedsrådet hylder i denne tid komponisten Carl Nielsen med foredrag og koncerter.

Der er mange rigtig gode artikler med, også denne gang. Vi vil gerne have endnu flere billeder med, så lad det endelig være en opfordring til jer vore kære læsere. Det er nu ikke kun ord, at vi kan bruge i bladet, men også billeder.

Vi sidder ofte på vores redaktionsmøder og mangler et forsidebillede, så hvorfor skulle det ikke være dit billede, der pryder vores næste sogneblad?

Har du lyst til at skrive et par ord til billedet, ville vi da også være meget taknemmelige for det.

Jeg er faktisk ret stolt over, at vi kan fylde hele 48 sider denne gang. Ikke kun med billeder eller tegninger, men med gode historier og fortællinger, og jeg kunne måske udfordrer jer lidt. Ved I måske hvem der var formand nr. 23 for AUIF eller hvad der er planer om at opsætte i Ugledige Grusgrav. Ved I måske hvad Martin Mahler så på sin vej eller hvem der har arbejdet i en engelsk zoo?

Så må I nok hellere gå i gang med at læse bladet.

Rigtig god læselyst.

Skolerne i Allerslev

af Ove Rye Jørgensen

Uddrag fra Steffen Lyng Sørensens artikel-samling 'Allerslev, en landsby' samt matr. udlånt fra Præstø Lokalhistoriske Arkiv

Den første skole var på Rekkendevej 3



Denne ejendom har igennem snart 300 år haft mange forskellige funktioner. Den blev bygget omkring 1722 som en Rytterskole, med bolig til læreren og stald med tilliggende landbrug. Men i 1898 var huset blevet for småt og der blev bygget en ny og større skole der kom til at ligge på Mønvej. Den gamle skole blev derefter solgt, huset til Skræddermester N.G. Jensen der indrettede det til bolig med skrædderværksted og jorden solgt til Oremandsgård. Senere har huset haft skiftende ejere med ombygning til følge. Men før vi går videre skal vi lige se hvad Biskop Balle oplevede da han besøgte skolen i 1806, for han havde allerede tidligere i 1799 besøgt skolen med en dårlig oplevelse til følge

Biskop Balles Visitatsbog fra 1806

Ifølge Biskop Balles Visitatsbog fra 1806 var der ifølge *Skole lærer og Kirkesanger Zuschlags Fortegnelse, uddraget af Skole-journalen, skulde Districtet indbefatte 82 Børn, men hvoraf 74 vare antegnede. Men 35 i blandt disse anføres i Fortegnelsen selv ikke at gaa i Skole, - 13 vare borte, som nu skulde have modt. Flere blandt dem, der modte, havde i heelt Aar ikkun været 14 dage i skolen- og 4 Ugers Skolegang i (et) heelt Aar maatte ansees for noget stort. Net op 5 af de Skolesøgende havde læst det 1.Kap. af Lærebogen og kunde modtage Veyledelse til forstandigt Svar. Ibland dem, der havde lært Catechismus alene, fandtes kun 2, som vidste at gjøre Rede med nogenlunde Forstand. Og for Indenadslæsning i mer end een Bog eller i fremmed Bog kunne jeg blandt dem, der havde søgt Skolen over 14 Dage, ikkun være fornøyet med 2. Diise 9 Børn fik hver sin Bog til Belønning i Overensstemmelse med deres Skoleflid og Fremgang. Her er lidet at rose eller at glædes ved, men destomer at bedroves over. Dog havde de flittige ogsaa lært Psalmer*



Skolebilled fra Mønvej, 1915

Skole i landsby brændt

PRÆSTØ – Allerslev skole ved Præstø nedbrændte i formiddags. Hele 1. etage udbrændte, og de to lærerboliger samt skolelokalerne blev raserede.

Ilden opstod tilsyneladende i den ene lærerbolig, der beboes af lærer Kirsten Blaad. Et slukningskøretøj fra Præstø var hurtigt på stedet, men den voldsomme ild fik brandmandskabet først kontrol med, da endnu et slukningskøretøj, tilkaldt fra Fakse, kom til Allerslev.

Skolen stod tom, da begge lærere på skolen er på ferie. Tillende sørgede for at

redde så meget af indboet som muligt.

Skolen havde sidste år 24 elever og skulle modtage

endnu en klasse til august, så elevtallet skulle op på 30.

Skolen rummer børn fra 1. til 3. klasse, hvorefter børnene flyttes til Præstø. Efter branden er det givetvis et åbent spørgsmål, om der bygges en ny skole – det har allerede været diskuteret i Præstø kommune, om landsbyen kunne beholde den eksisterende skole.

Under alle omstændigheder bliver det et problem at finde plads til de 30 børn i Allerslev på kommunens andre skoler.

cb,



Allerslev skole brændt 7. juli 1977



Allerslev skole brændt 1977, Møvej

Den anden skole blev på Mønvej 120

Men her ligger der i dag 4 parcelhuse på den tidligere skolegrund, for i 1977 brændte skolen. Men det var der den nye skole i 1898 blev opført. En pæn skolebygning i vinkel, med lejligheder til 2 lærere på 1.sal og legeplads mod landevejen (Mønvej) samt en tilliggende skolehave. Efter branden forventedes det, at skolen blev genopført på samme areal, men der havde kommunen andre tanker, for nu skulle børnene flyttes til Præstø og forsikringssummen indgå i kommunens kasse. Men det skabte røre, forældrene protesterede, de ville have skolen genopbygget og deres børn i Allerslev skole. Kommunen bøjede sig og genopførte skolen, men som en mindre bygning og på en anden adresse der blev Enghavevej 2b. En bygning med 2 klasselokaler, 3 toiletter, samt køkken.

Den blev efterfølgende brugt som skole i omkring 2 år, hvorefter børnene blev flyttet til Præstø og Jungshoved. Så i dag fungerer huset som et aktivt brugerhus for Allerslev og omegns beboere, med mange ugentlige aktiviteter og huset hedder stadig **Allerslev gamle skole**, hvilket kan skabe lidt forvirring for 'fremmede', for huset virker jo ikke gammelt.

Fra Lokalknivets gemmer

I forbindelse med søgning efter tekst og billeder om Allerslevs skoler, fandt jeg til min store overraskelse tegninger over en helt ny skole i Allerslev, tegnet i 1950 og ned til mindste detalje, og med 3 forslag til placering på Enghavevej, hvor det første forslag var placeret omkring grunden hvor AUIF's klubhus og skolen ligger i dag. Det andet var på højre side lige før Enghavegård. Det tredje var ved svinget Enghavevej/Pilehøjvej. Alt dette var 27 år før branden, så der har været store planer med en stor skole som så blev skrinlagt. Alt dette var før kommunesammenlægningen, en interessant opdagelse. Det kan vi måske senere få kigget på.



Allerslev skole 1972, Mønvej



3. skole i Allerslev, ca.1979 Enghavevej 2b

Allerslev gl. skoles fremtid

af Knud Skovbæk

Vordingborg kommune har et ønske om at gøre vilkårene ens for kommunens forsamlingshuse og nedlagte skoler, der fortsat bruges af foreninger. Forskellene er store. Nogle steder må brugerne betale, andre steder er det gratis at låne lokaler. Forskellige løsningsforslag har været ude til drøftelse i sommer. Nu er det kun 4 huses fremtid, man drøfter. Det er Viemose og Køng forsamlingshuse, Jungshoved og Allerslev gamle skoler. Af disse er Allerslev skole langt den billigste at holde kørende.

Foreningerne bag husene er blevet spurgt, om de ville købe husene og så søge kommunen om støtte. Det har ingen ønsket.

Der er nu blevet udarbejdet et forslag, som kommunens kultur- og fritidsudvalg skal behandle på augustmødet. Hvis det bliver vedtaget kommer der nok en drøftelse med ”husene”.

Forslaget, og det er et forslag, går ud på at husene kaldes **egnshuse**, og at de fortsat passes af de forskellige foreninger. Disse foreninger skal selv betale alle driftsudgifter til vand, varme, rengøring og indvendig vedligehold, men modtager så til gengæld et kommunalt tilskud i samme størrelsesorden som den hidtidige kommunale udgift. Større vedligeholdelsesudgifter kan så søges fra en fælles pulje.

Al bookning af lokaler skal ske via Foreningsportalen. Lokalerne er gratis for foreningerne, men hvis der lejes ud til private, skal det ske til priser, der ikke generer andre udlejningshuse. Der er lagt op til, at det vil koste kommunen det samme som nu.

Som jeg læser forslaget, og i det er legepladsen ikke omtalt, vil det betyde at skolen/ Beboerforeningen, der nu passer skolen, vil komme til at mangle de 8-10.000 kr., som brugerforeningerne hidtil har givet ved at købe medlemskort eller givet i rengøringsstilskud. Vi må se. Når bladet udkommer, ved vi nok mere.

Shelter i

Ugledige grusgrav

af Knud Skovbæk,

Allerslev Beboerforening

Allerslev-Skibinge lokalråd og Allerslev Beboerforening har søgt om tilskud til at opsætte en shelter i grusgraven, for at endnu flere kan få glæde af den flotte natur vi har. På den måde kan vi tilbyde primitiv overnatning og måske ly, hvis der kommer en byge midt i skovturen. Tænk at vågne en sommermorgen med kik ud over søen.

Vi har nu fået bevilget så megen støtte, at vi har bestilt et fuldtømmershelter Det bliver lavet i august og formentlig opsat i september. Vi glæder os til at se den, og håber brugerne vil passe godt på den.

Støt vore lokale forretninger

*af Karina S. Oudal, sekretær
i Allerslev-Skibinge lokalråd.
Billede af Bjarne Arvidsen*

Brugsen i Ørslev forsvandt pludseligt - butiksdøden raser i alle brancher i disse år!

I lokalrådet er vi enige om, at opfordre alle beboere i området til helhjertet at bakke op om vore lokale handlende - primært ved at lægge mest mulig handel hos disse. Ellers risikerer vi om få år ikke længere at have lokale indkøbsmuligheder - næppe et ønskeligt perspektiv for nogen af os!. Og vel slet ikke, når det drejer sig om vore dagligvarer!

Flemmings planteskole har skærpet sin forretningsmæssige profil og sit markedsfokus - besøg hjemmesiden/Facebook-profilen og Ugledige Dagli'Brugs er i færd med det samme. Frk. Lundgren på Krogården m.fl. er på dupperne. Alle i erkendelse af morgendagens ubønhørlige krav til detailhandelen uden for "storbyerne".

I udviklingsplanen for lokalområdet indgår blandt andet et punkt om "byfornyelse" omkring Ugledige Brugs - et beboeroplæg om renovering af det gamle vandværk til en form for "samlingshus" søges derfor, af lokalrådet, realiseret i et forhåbentligt kommende samarbejde med kommunen. Projektet er støttet

af såvel vandværkets som Brugsens bestyrelser.

I Ugledige grusgrav etablerer Allerslev beboerforening i løbet efteråret en shelter - med støtte fra henholdsvis kommunen som lokalrådet.

Begge tiltag der skal/kan/bør virke tiltrækkende på turister m fl - og indbyde til et "stop-over". Ligesom de lokale aktivitetsmuligheder, især i sommerhalvåret, derved bliver yderligere attraktive.

Er du interesseret i lokalrådets arbejde, så få tilsendt dagsordner/referater fra møderne pr e-mail - send navn og adresse samt e-mail-adresse til:

allerslev-skibingelokalraad@mail.dk

Og deltag også gerne i møderne - der er åbne!



Oremandsgård

af Knud Skovbæk

Sognets suverænt største ejendom Oremandsgård har haft generations-skifte. Vi er derfor glade for at den nye ejer, August Hage, har sagt ja til at komme og fortælle om Oremandsgård, og opgaven ved at påtage sig ansvaret for et sådant gods.

OKTOBERMØDE



Fredag d. 16. oktober kl. 18.30 i
AUIF's klubhus.

Månedens menu + kaffe.

Pris 125. kr.

Drikkevarer købes

Foredrag efter spisningen:
v/ August Hage, Oremandsgård,
der bl.a. vil fortælle om opgaven ved
at overtage ansvaret for et familie-
gods.

Tilmelding senest 5. oktober.

(tilmeldingen er bindende.)

tlf.55 99 61 42.- 43 73 73 90 el. mail.

knud.skovbaek@dlgtele.dk

Indbetaling: konto:

Reg: 6140 konto: 0004154819.

el.v/ indgangen.

Alle er velkomne

Allerslev Beboerforening

25 år og i samme kjole

af Ove Rye Jørgensen

Ja.. det er jo mange år og her snakker vi om en institution og en jubilar, *men dog ikke 25 år i samme afdeling.*

Se.. denne beskrivelse vil nok kunne passe på de fleste jubilarer når den skal fortælles, men hvorfor nu en kjole som overskrift, ja- se den er jo ret væsentlig her i denne funktion. Det drejer sig godt nok om et job som alle andre, og dog for her er der fast arbejdstid om søndagen og alle helligdage. Ikke desto mindre kræver dette job en længerevarende uddannelse, med krævende arbejdsgivere og vanskelige ansættelsessamtaler og et job med betalt uniform og tjenestebolig.

Selve jobbet er også noget ud over det normale, for det er ret vidtfavnende, og beskæftiger sig med både himmel og jord. Hvis du nu ikke snart får en forklaring på denne kryptiske fremstilling af institutionen, hvor arbejdet har foregået, og om personen det handler om, og som har trådt sine sko i samme kjole i 25 år, så er forvirringen total. Men måske har du allerede gættet det, for personen det handler om, er vores præst i Allerslev, Torben Møllenschmidt, der den 1.oktober kan fejre sine 25 år i Folkekirken, med de sidste 8 år her i Allerslev, og han bærer kjole i sin gerning.

Torben- som vi alle kender ham, har fra dag-ét i Allerslev været en aktiv person, skattet for sit arbejde som præst og sjælesørger, sin medleven i lokalsamfundet om hvad der rører sig, aktiv omkring det kulturelle, bl.a. de mange teaterture, som han og hans hustru Stina igennem årene har arrangeret med stor succes, og ikke mindst som aktiv i vores lille blad her i Allerslev. Så hatten af for Torben, - godt gået og hjertelig tillykke med jubilæet, der bliver holdt fredag d. 2.oktober i præstgården kl. 15-17.

Som Torben fortalte, da han blev rykket for nogle oplysninger, i moderne sprog hans CV, så startede han efter sin studentereksamen fra Kalundborg gymnasium med at læse til præst på Københavns Universitet i september 1978, og blev i sommeren 1986 færdig som cand. theol. for derefter at tage på Pastorseminariet i efteråret 1986. Aftjente i 1987 sin værnepligt som teolog med efterfølgende højskoleophold i efteråret 1988, hvor han i maj 1989 fik sin

Ordination som præst

Fra efteråret 1989 til sommeren 1990 tog han flere Barsels- og vakancevikariater, for derefter i efteråret den 1.oktober samme år at blive ansat, som sognepræst ved Nykøbing F.'s kirker, hvor han blev i 17 år, indtil han den 1.februar 2007 blev ansat som præst ved Allerslev-Jungshoved sognes 2 kirker, hvor han i dag stadig er ansat.

Sommerfesten i Ugledige

af Ove Rye Jørgensen

Traditionen tro holdt Ugledige igen sin årlige sommerfest den 1. lørdag i august, den 1. august, hvor "Tovholdere" på festen igen i år var Connie & André Kyrval, der som sædvanligt havde sikret en god tilslutning til festen på godt 50% af samtlige husstande i Ugledige og hvor Flemmings planteskole ved Lene & Søren Gammeljord igen lagde drivhus og faciliteter til festen. *Med stor tak for det*

Stemningen var fra første færd i top – alle hilser jo pænt på hinanden og det er jo her man får navn på den person som man mange gange har set i byen, men ikke ved hvem er. Altså får man nu opdateret sine informationer om byens indbyggere *og det er rigtig fint*, for her i Ugledige kommer man hinanden véd. Grillen var i indbydelsen meldt klar til brug kl 18,30 og det passede med få minutters ekstra ventetid, næsten som DSB og den blev flittigt brugt. Tilbehøret var lækkert og rigeligt, med bagte timiankartofler og dejlige salater og Jans lækre hjemmebagt Manitoba brød, en fryd for øje og gane. Som det sig hør og bør, *for ingen skulle jo ud at kører*, alle kunne jo gå hjem, så var væskemangel en 'ikke-eksisterende' risiko - dels var det jo ikke tropevejr, dels havde Ugledige Brugs samt Ugledige Gårdbryg sikret rigeligt med drikkevarer til rimelige priser.



Ugledige festen 2015

Og som det hører sig til slutter en god middag med en god kop kaffe, som de fleste havde brygget hjemmefra, og dertil havde Else en skøn lagkage med, der hurtigt fik ben at gå på. *Den var lækker*

Festen sluttede først ved 2-tiden - og de morgenduelige (hovedsageligt gengangere) tog sig af oprydningen!

Ét indslag undervejs i festen

af Erik Kofod

Bestod i, at det relativt ny tilflyttede par - Karina S. Oudal og Erik Kofod - fabulerede lidt over stedet, hvor de (ved skæbnens gunst) var havnet, nemlig i Ugledige. For ca 2½ år siden kom de *forbi* Ugledige - og fik et første kik på "Mads-huset". Drømmeboligen med den unikke beliggenhed - som de tre uger senere flyttede ind i...! Vi kniber os selv (og hinanden) jævnlige i armen, når vi vågner om morgenen - i himmerige hér på jord!

Vi blev godt modtaget fra første færd - først og fremmest af vore nærmeste naboer, Ove samt Lene og Søren. Tak herfor! Vi holdt "åbent hus" for beboerne i nærområdet efter ca. ½ års forløb - og til vor store glæde kom stort set alle inviterede - dejligt! På trods af, at vi begge på lange stræk, primært har været arbejdende udenlands - har vi hele tiden følt (og nydt) at tilhøre et levende og omsorgsfuldt fællesskab. Ét særkende for Ugledige - og de initiativrige samt hyggelige indbyggere. Ét fællesskab vi på det seneste med engagement og interesse har søgt at bidrage konstruktivt til, hvilket vi finder givende.

Vi har herunder skævet til lokalsamfundets historik - ikke blot fra de store penselstrøg, men også mht. de mindre, personlige, men vedholdende. Som eksempler herpå skal blot nævnes Else Karlshøj og hendes afdøde mand samt Tut og hendes nu afdøde mand Flemming Hansen samt Andreas Hastrup.

Den dag i dag drives byens udvikling, i stort og småt, af mange ildsjæle - og så længe dét er tilfældet bliver vi hverken en soveby eller en ynkværdig del af udkants-Danmark.

Næh, i Ugledige eksisterer man ikke bare - hér leves livet, hovedsageligt i gensidig respekt og forståelse! Ét forhold der, efter vor mening, på passende vis, bør synliggøres fra tid til anden - i Ugledige arbejdes der for, og med hinanden, uegennyttigt - hele tiden og "kompasset rundt".

Ovennævnte mødtes umiddelbart af en spontan og helhjertet tilslutning fra alle fremmødte - hvorefter Karina og Erik meddelte, at de, i taknemlighed over at være bosiddende så skønt ét sted, sammen med så mange engagerede mennesker, havde besluttet, at deres bidrag til årets sommerfest, skulle være at indstifte (og donere) "Ugledige-prisen".

Prisen, der består af et håndlavet svensk tin-drikkekrus, kan tildeles beboere (familie/par/enkeltperson) i lokalområdet i bredere forstand, der har ydet/yder en usædvanlig stor og/eller uselvsk indsats for Ugledige's beståen. Prisen kan ikke søges, men uddeles kun efter behov; aldrig pr automatik - og foretages af priskomiteén ved en passende lejlighed. Priskomiteen består af de til enhver tid i Ugledige bosiddende medlemmer af Allerslev-Skibinge lokalråd samt (som formand-initiativtager ift. næste prisuddeling) den seneste prismodtager.

Navn og årstal indgraveres i prisen, og denne opbevares hos prismodtageren indtil næste uddeling. Prisen forbliver priskomiteéns ejendom - medens prismodtageren til ejendom får et diplom med navn, årstal og begrundelsen for tildelingen af prisen påført, underskrevet af priskomiteéns medlemmer. Priskomiteén fastsætter til enhver tid selv sin "forretningsorden".

Stifterne havde selv udset sig de første modtagere af prisen i 2015 Connie og André Kyrval med begrundelse i, at parret var dem der sikrede, at sammenholdet/samspeillet i Ugledige havde så rige muligheder for frit at trives og udvikle sig i alle retninger/former ved bl a at være tovholdere på de årligt tilbagevendende fælles begivenheder, såsom sommerfesten og loppemarkedet samt at forestå/drive den fælles kommunikationsplatform "Ugledige nu" i form af hjemmeside/Facebook. Tillykke til Connie og André Kyrval



Ugledige prisen

Hvem vi er

af Rikke Borch Olsen

Hejsal Jeg, Rikke Borch Olsen, vil gerne fortælle om mit liv, så du får en ide om, hvem jeg er. Samtidig får du så også lidt at falde i søvn til de næste par dage.

Jeg er født ved kejsersnit på Rigshospitalet lørdag d. 2. juni 1973, to måneder før tidligt, grundet fostervandsforgiftning. Vejede 1550 g og lå i kuvøse de første to måneder. Så min mor kom trofast ind til København med udmalket modermælk til mig hver eneste dag. Dengang boede vi i Tureby, lidt syd for Køge.

Min mor var klinikassistent (20 år) og min far var traktorfører (22 år). Året efter blev min far uddannet driftsleder, og der startede mit liv som nomade. Vi boede på de forskellige gårde han arbejdede på, så jeg har gået på 3 forskellige folkeskoler, og lært både skråskrift og formskrif.

I 1984 overtager mine forældre så min fars fødegård i Keldby på Møn. Jeg flyttede alene ned og boede hos min farmor og farfar det år i sommerferien, grundet skolestart. Men det trak lidt ud inden mine forældre også kunne flytte til øen, faktisk dukkede de først op til juleferien. Så det var farmor, der opdragede mig det halve år. Hun var altid sød og venlig, men meget bestemt.

Hende kunne man ikke løbe om hjørner med. Nogen mener så, at jeg nok tangerer hende en kende.

I 1990 flytter jeg hjemmefra (17 år) fordi jeg starter på Jern og Metal for at blive uddannet cykelsmed, men gennem året på skole bliver uddannelsesdrømmen ændret til Teknisk tegner, og jeg kommer i lærer på MAN B&W i Holeby.

I 1996 køber min kæreste og jeg hus i Vestenbæk ved Bakkebølle, og vi får vore to dejlige børn Helle og Rasmus. Bliver gift og skilt. Så jeg fortsætter med at flytte.

I 2005 lander vi så i Skibinge. Det er der, jeg stifter bekendtskab Allerslev. For med alt det flytteri, og alle de nye mennesker altid, lærte jeg i en tidlig alder, at hygge mig, der hvor jeg var, mens jeg kunne nå det.

Så jeg siger til mig selv, hvad kan jeg gøre her, for at lære nogen at kende? Hmmm? Tænke tænke. Der dumper et sogneblad ind af døren.



Jeg bladrer lidt i det. Og hovsa, der var en annonce, hvor Kulturelt efterlyser skuespillere til dilettant i Allerslev Idrætsforening. Jeg kendte nogle i forvejen, fra Roskilde Dyrskue, så det kunne da ikke gå helt galt. Jeg mødte op og min første rolle var som elsker til en meget øvet skuespiller, som hele tiden lavede fis og ballade på scenen for at få mig til at tabe tråden. Det var så hyggeligt og jeg følte mig taget godt imod lige fra start. Jeg har spillet mange gode roller siden dengang, og de sidste to år har jeg selv haft rollen som instruktør for truppen. Jeg bliver så glad i hovedet, når vi er sammen. Der er altid noget at grine af. I år spiller vi stykket "Hellere lyve, end flyve" d. 14. November.

Nå videre. I 2006 bliver jeg uddannet anlægsgartner i min fars firma. Det var min helt rette hylde. Jeg elsker at gå og rode i haven og få luft i ansigtet. Det renser tankerne, og når man så samtidig kan gå på arbejde og tjene til dagen og vejen, er det da lige sådan det skal være.

I AUIF, sidder jeg i bestyrelsen, og er formand for Kulturelt udvalg, så sammen med beboerforeningen, afholder vi hyggelige arrangementer som Fastelavn, Majstangsfest og Sankt Hans. Uden Beboerforeningen afholder vi dilettant og loppemarked.

I 2008-13 når jeg at bo på Møn, i Nyråd, i Ørslev og nu i "Suset" mellem Allerslev og Mern, hvor jeg er faldet til ro. Jeg holder meget af de venner, unge som ældre, jeg har lært at kende her på egnen, alle behandler mig godt, og alle standser op, og har tid til en sludder for en sladder, når jeg møder dem.

Og da min kammerat har svoret at han hellere vil betale et nyt skab, end at flytte det gamle mere, kan jeg lige så godt blive boende her blandt mine fantastiske venner, og gøre en endegyldig ende på mit liv som nomade.

På min vej i maj

Tekst og foto af Martin Mahler

D. 14. Maj "fangede" jeg billedet af en få dage gammel rådyrunge i mellem Else Karlshøjs hindbærbuske. Moderen havde angiveligt lagt den dæk der, for at beskytte den imod ræven (som godt ved, at hindbær og brumbærbuske river i pelsen !!).





P R A E S E N T E R E R

Årets dilettantstykke
**HELLERE LYVE
END FLYVE**

**Lørdag den 14. november
i Allerslev Klubhus**

**Vi starter med generalprøve kl. 14:00.
Pris kun 50,- (Kaffe, thé og kage kan købes)**

**Vi starter fællesspisning kl. 18.00,
og derefter vil aktørerne gå på scenen, ca. kl. 20.**

**Efterfølgende vil der være musik indtil kl. 01
Smørrebrød, teater og musik for**

kun 150 kr.

**Bindende tilmelding kan ske på mail
auif@os.dk eller til
Annette Grundtvig tlf. 55996180**

**Der vil være café forestilling
onsdag den. 18. nov. kl. 19.30
Pris kun kr. 50,-**

Majstang og Sankt Hans

af Rikke Borch Olsen – AUIF

Majstang i Ugledige Grusgrav

2. Pinsedag i maj fejrede vi sommerens kommen med en Majstangsfest i samarbejde med Beboerforeningen. Der var stort fremmøde, og vi gik tur gennem Lekkende skov. En tidligere tradition med at komme ridende til arrangementet, blev genoptaget og et flot optog dukkede op med heste og vogn lige inden frokosten. Vi spiste frokost i den gamle grusgrav, hvor Anne Grethe fortalte sagn om Majstangsfestens oprindelse. Anne Grethe sang også for og styrede dansen omkring den flot pyntede Majstang. Også i år blev det et regnfuldt arrangement, men det behøver ikke blive en vane

Sankt Hans aften i Allerslev

Sankt Hans blev traditionen tro, afholdt i godt vejr, med æbleskiver, cross og Plant et Flag. Vi vil i denne forbindelse gerne takke Nancy fra Ugledige Brugs for at have sponseret gevinster til Plant et Flag. Også dette arrangement var i samarbejde med Beboerforeningen, og der var flot fremmøde. Petanque havde åbnet for offentlig tilmelding ved deres grillarrangement før bålet skulle tændes. Møbelpolstre Camilla Dammegaard holdt årets båltale, som omhandlede hvor dejligt det er at leve her i lokalsamfundet, da alle folk kommer hinanden ved, og viser omsorg og interesse for hinanden.



Da Bålet blev tændt, spillede Pernille Olsen trompet til blandt andet mid-sommervisen.

ALLERSLEV UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING

Herre Serie 6 fodboldholdet
træner tirsdage og torsdage



Mere info kontakt Mathias
på +45 29 77 53 57

Om venlighed – båltale, Sankt Hans 2015

af *Camilla Dammegaard*

For et par måneder siden ringede Inge Jensen til mig og spurgte om jeg ville holde båltale. Jeg var midt i mit møbelpolsterkursus på værkstedet, og blev helt lamslået. Da samtalen var slut, fortalte jeg det til mine kursister, og en af dem sagde at hun kunne lige så godt have spurgt mig om at blive borgmester.



Camilla Dammegaard

Sankt Hans ved jeg ikke så meget om, men jeg kan fortælle at min svoger Kresten står og venter ved Bloksbjerg på eventuelle tilrejsende på kost.

Nu vil jeg fortælle lidt om de tanker som jeg går og gør mig for tiden: Vi skal allesammen sørge for at have det godt herude på landet med alle de små landsbyer og huse langs vejene. Vi skal overleve i udkantsdan-

mark på venlighed: ved at give og modtage venlighed.

Nogle mennesker har det nemt med at give venlighed, og at modtage venlighed fra andre, og så er der nogle som har det svært ved at modtage venlighed og endnu sværere med at give. Sygdom, problemer og mange års surhed på selve livet kan gøre det svært at turde åbne sig

Jo bedre vi har det ude på landet, jo mere attraktivt er det også for andre at være besøgende her, være turist på ferie, eller mennesker der flygter fra krig og tortur, som har brug for at blive modtaget med venlighed. Det kan også være attraktivt for børnefamilierne, og folk som vil begynde et nyt kapitel i deres liv, eller pensionisten som gerne vil nyde nogle gode år, hvis de kan mærke at vi tager os af hinanden.

At give venlighed gør os lige så godt som at modtage den. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, som har prøvet at modtage et smil fra en I kender, eller måske et vildt fremmed menneske, hvor smilet går ind og varmer og måske endda giver glæde. Min egen oplevelse fra da jeg var ca. 20 år, og gik i mine egne tanker på gaden i København. En ældre herre med hat gik på den modsatte side af gaden, og sendte mig et smil af venlighed. Jeg blev så glad.

Der er ikke mange mennesker som kan gå rundt og være glade hele tiden, men venlige kan vi være, også

selvom vi måske ikke har det så godt. Venlighed giver måske mere end noget andet vores liv mening og værdi.

Samhørighed

Man mødes i Brugsen, hilser på hinanden og får måske en snak. Det kan være i kirken efter gudstjeneste, eller højtideligheder, hvor vi igen får hilst på hinanden, eller i biler, der mødes på vejen og ruller vinduet ned. Det er nogle af alle disse møder, der giver os følelsen af samhørighed, som kan varme os og styrke os.

For ca. en måned siden var jeg på vej gennem Ugledige for at låne en rugemaskine af Villy. Jeg følte mig så heldig at kende en i byen, og på vej tilbage stod Else Karlshøj og inviterede mig ind for at se haven. Bagefter gik jeg hjem og berettede alle mine oplevelser til mine gamle forældre. Jeg fik ikke tjent mange penge den formiddag, men den har givet mig venlighed og minder.

Herude på landet skal vi lytte til græsset der gror, og tage imod forandringer. Som et eksempel på dette besøgte Peter og jeg Ærø, hvor jeg havde bestilt en overnatning i Ærøskøbing. Efter et halvt døgn tid, var Peter ved at bliver kvalt i en by som var gået i stå. Vi kørte mod Marstal og blev taget imod af en mark fuld af solceller til byens forbrug. Peter jubede. Byen var fuld af iver, havnen

summerede af liv og der hørtes hamren og banken.

Livet på landet skal leves, også i dagtimerne, hvor vi skal give plads til nytænkning og udvikling, så vi ikke bare har små byer hvor folk kommer hjem langvejs fra og sover.. Det er godt hvis vi kan være åbne og imødekommende overfor dem der har mod, kræfter og virkelyst. Vi skal hilse dem og deres ideer velkommen. Hermed vil jeg takke for al den venlighed jeg møder i hverdagen, og ønsker alle en god sommer.

Motionsgymnastik

**i Allerslev Klubhus for
både mænd og kvinder**



START:

Onsdag d. 9. sept.

Kl. 9,30 – 11

(Medbring Kaffekop.)

Kontingent: 2.g. 150 kr.

Træner: Else Karlshøj

Madaften

af Sandra Pedersen

Allerslev Beboerforening vil gerne invitere dig/jer til en fællesaften med god mad sammen med dine naboer og os andre, der bor i byen for at komme hinanden lidt mere ved og få nogle gode kontakter i vores lokalområde.



Vi starter ud med en prøveaften, for at se hvor mange der er interesseret i lidt hyggeligt samvær.

Madudvalget består af en samling medlemmer, der vil prøve at arrangere en aften om måneden til fælles-spisning på skolen. Der vil blive serveret 1 til 2 retter mad til en pris af ca. 30-40 kroner.

Madudvalget vil altid være åben for gæstekokke eller andre, der har lyst til at give en hånd med.

Der kræves tilmelding til arrangementerne.

Prøvemiddag

Fredag d. 20. nov. kl. 18.30 på Allerslevs gl. skole.

Tilmelding senest d. 6. nov. til Inger Frederiksen på tlf.: 23 48 50 78 eller Sandra Pedersen på tlf.: 20 84 84 37.

Kom og vær med til at gøre det til en hyggelig aften.

Formand nr. 27

tekst og foto Bjarne Arvidsen

Formanden for Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening hedder i 2015 Dennis Grundtvig og han er nr. 27 i rækken af formænd. Men hvad laver en formand egentligt og hvem gemmer sig bag titlen. Det havde jeg sat mig for at undersøge, så jeg inviterede mig selv på besøg en solrig fredag eftermiddag.

AUIF

Hvordan bavnede du AUIF?

Jeg har spillet både børneteater og fodbold i Allerslev. Mit første stykke var ”Folk og røvere i Kardemomme By”, hvor jeg spillede Jonathan.

Sidenhen begyndte jeg at spille fodbold og her var det Erik Arvidsen daværende fodboldformand, der spurgte om jeg ikke ville være med i bestyrelsen. Som 16 årig kom jeg ind som suppleant og året efter kom jeg i bestyrelsen, trukket ind fra suppleant posten. Jeg kan ikke lige huske om jeg blev formand for kulturelt eller svømning. Da daværende formand Vagn Hansen trak sig før tid, blev jeg som næstformand, i en alder af 18 år konstitueret formand. (*red.: Så faktisk var Dennis allerede formand nr. 23*)

FAKTA

Dennis Grundtvig, 42 år. Født i Allerød, men flyttet til Allerslev i en alder af 3 år. Gift med Annette Grundtvig. Sammen har de drengene Patrick 14 år og Casper 12 år. Job: Dennis arbejder som værkfører ved JMM Group i Rønnede.

Men blot en måned efter, kaldte jeg bestyrelsen sammen omkring januar 1994. Jeg var alt for ung til at sidde som formand, og Finn Sørensen blev valgt. I 2012 kom jeg så ind som formand igen efter Bent Harsmann.

Hvad laver en formand så?

Som formand har man blandt andet alt kommunikationen til kommunen. Når der skal skrives ansøgninger, eller er der problemer omkring Al-lerslev Stadion, som er ejet af Vordingborg kommune. Det kan også være tilladelser til f.eks. Roskilde Dyrskue, som kun formanden kan søge. Men der er forskellige ad hoc opgaver ind imellem.

Vi holder bestyrelsesmøde hver anden onsdag i måneden. Som formand blander mig ikke i de andre udvalg. Det overlader jeg trygt til udvalgsformændene og kontaktpersoner. Skal der træffes større overordnede beslutninger, bliver det truffet af hele bestyrelsen.

Vi har f.eks. lavet en god aftale med Præstø Privatskole. Vi har stillet noget af vores gymnastikudstyr til rådighed og til gengæld, så har vi alle fået lov til at benytte hallen på skolen til vores gymnastikhold.

Hvad driver dig som formand?

Det tænker jeg ikke så meget over, men det er vel at holde liv i idrætsforeningen, så den ikke dør helt ud. Jeg synes også at det er sjovt at være med til at skabe noget nyt.

Hvor har du sat dine aftryk?

Jamen et af mine mål som formand i denne omgang var, at få et fodboldhold op at stå. Det er lykkedes og det er sjovt at se, hvad det gør. Jeg kridter også selv banen op. Det var også et godt tidspunkt, da kommunen havde varslet en inddragelse af noget af banen.

I 2014 er faktisk første gang i mange år, at vi havde flere medlemmer under 25 år end over. Der er givet et lille aktivitetstilskud fra kommunen for hvert medlem under 25 år.



Dennis Grundtvig

Havde du ikke en finger med i opstarten af bowls?

Jo. Jeg havde set det på Eurosport. Ved at undersøge det på nettet fandt jeg ud af, at det mest var i Jylland der blev spillet. Her fik jeg Erik Arvidsen med, da DGI hjalp os med en instruktør fra Jylland for at undervise os.

Fra glemslens afkrog

Er der noget du særligt husker fra din tid som formand?

Der er faktisk noget, som jeg ikke kunne huske, før jeg læste det.

Det er fra min tid, inden jeg blev formand. Jeg læste ved et tilfælde et eller andet sted, at jeg havde været instruktør på Bølle Bob i AUIF. Det havde jeg faktisk glemt. Men når jeg husker efter, så stod scenen faktisk midt på gulvet i Allerslev klubhus med publikum hele vejen rundt om. Men det var faktisk ret hyggeligt, når jeg tænker efter.

Har du som formand stadig drømme?

Jeg har vel nok et par stykker. Jeg har for en del år siden haft en tanke om en Open Air koncert på Allerslev Stadion. Men jeg havde da heller ikke noget imod at få det helt store loppemarked op at stå igen. Men det er lige nu bare drømme.

Formandens gode råd

Har du et lille råd du kan give videre hvis der nu sidder en læser, der havde lyst til at gå ind i en bestyrelse?

Jeg føler faktisk ikke, at det tager alt min tid, som mange måske ville være bange for. Ikke forbi der ikke er noget arbejde, men det er der. Men jeg har stadig tid til mit arbejde og min familie. Nogle gange kan man jo kombinere familie og forening, som f.eks. tager hele familien til Roskilde Dyrskue som frivillige.

Jeg ved godt, at der er folk der ikke tør, at møde op til generalforsamlingen, af frygten for at blive valgt ind. Det behøves nu ikke. Bare at man møder op, og måske kan bidrage med nye idéer. Man kan altid bruge folk med idéer og selvfølgelig, hvis man sidder og har lysten til at bidrage med sin egen ildsjæl, så er der selvfølgelig også mulighed for det.

Fremtiden

Hvor ser du AUIF om 10 år?

Jeg så gerne AUIF med lidt flere medlemmer og gerne med nogle nye aktiviteter.

Hedder formanden så stadig Dennis Grundtvig?

Det tror jeg nu ikke, men det er jo ikke til at vide.

Dennis' telefon mobiltelefon ringer. Turen gennem fortid, nutid og fremtid for formanden er gennemgået under en solparasol i gården ved huset på Nihøjvej. Glasset med det kolde øl er tomt, og jeg kan trække mig tilbage med indsigt i en formands arbejde og tanker. Tak for skænken og din tid Dennis.



Formænd for AUIF gennem tiden

Renskrævet af Dennis Grundtvig efter gamle arkiver

1909-19	Krestian Nielsen	Ammendrup
1919-23	Ejnar Jensen	Ronesbanke
1923-24	Ejnar Jørgensen	Vindbyholt
1924-30	Anders Hansen	Ugledige
1930-34	Herluf Jensen	Allerslev
1934-36	Hakon Jensen	Nakskov
1936-39	Kristian Jørgensen	Enghaven
1939-42	Poul Hansen	Lydehøj
1942-46	Aksel Jørgensen	Øster Egesborg
1946-48	Knud Carlsen	Ugledige Mark
1948-49	Åge Hansen	
1949-50	Knud Carlsen	Ugledige Mark
1950-51	Holger Pedersen	Jungshoved
1951-52	Hans Hansen	Allerslev
1952-53	Frederik Hansen	Rekkende
1953-54	Knud Carlsen	Ugledige Mark
1954-56	Jens Peter Sørensen	Næstved
1956-58	Jørgen Karlshøj	Bakkedal
1958-59	Harry Hansen	Præsto
1959-62	Jørgen Karlshøj	Bakkedal
1962-64	Poul Stauner	Ammendrup
1964-66	Helge Christiansen	Allerslev
1966-68	Børge Møller Hansen	Allerslev
1968-84	Jørgen Karlshøj	Bakkedal
1984-90	Ena Skovbæk	Allerslev
1990-93	Vagn Hansen	Lundegård
1993-94	Dennis Grundtvig	Allerslev
1994-04	Finn Sørensen	Ammendrup
2004-08	Inge Jensen	Allerslev
2008-12	Bent Harsmann	Allerslev
2012-	Dennis Grundtvig	Allerslev

Fibernet

af Ove Rye Jørgensen

I sidste blad havde vi en opfordring fra Allerslev-Skibinge Lokalråd og Beboerforeningen om et informationsmøde den 12.maj hvor firmaet Fibia ville præsentere et kommende fibernet i Allerslev-Ammendrup, hvis der kunne skabes tilstrækkelig interesse for det. Men desværre mødte der kun 10 op, så enten havde folk ikke læst bladet eller interessen for projektet manglede. På mødet var 2 af beboerne fra Ugledige, så da de stillede spørgsmålet, *hvorfor Ugledige ikke var med i fiberprojektet*, fik de svaret.. *at det var op til dem som beboere at skabe interesse for fibernet i Ugledige, for blev den skabt var Fibia villig til også at koble Ugledige på projektet.*

Herfra var det så op på hesten og få gjort beboerne opmærksomme på projektet og om de muligheder et højhastigheds fiberdatanet ville kunne gøre for området og den enkeltes husstand. En ting skulle i hvert tilfælde manes i jorden, at der **ikke** skulle graves i vejen, for rørene til lyslederne var **blevet lagt i jorden** i forbindelse med kloakeringen af Allerslev-Ammendrup og at kablet ved det enkelte hus vil blive skudt (med

trykluft) igennem jorden ind fra vejen til huset, altså **uden at der graves** i haven.

Ved en tilslutning er der naturligvis en installationspris med en bindingsperiode på 6 måneder, lige som med alle andre tilsvarende produkter som telefon, TV og mobilabb., men hvis man ikke har brug for fibernet, men gerne vil have muligheden for at næste beboer i huset kan få det, kan man jo tilmelde sig og framelde det igen efter 6 måneder. For den dag huset skal sælges, er det en stor fordel, for de næste generationer der skal købe hus, kunne aldrig drømme om at etablere sig et sted uden ordentlig internetforbindelse. Den er ganske enkelt alt for begrænset til at se TV via internettet og for smal som hjemmearbejdsplads.

Fibernet har en superhastighed og med nærmest ubegrænset PC-kapacitet og TV-signal i HD-kvalitet, forberedt for fremtidens fjernsyn med plads til de mange brugere i de enkelte husholdninger. *Telemedicin* er også lige om hjørnet, her vil du via internettet og din PC eller moderne fjernsyn kunne have kontakt til din egen læge eller hospital.

**Problemer med vandforsyningen
eller spørgsmål**

ALLERSLEV AMMENDRUP VANDVÆRK
www.aavand.dk

kontakt
Hans Erik Johansen, Tlf 20 19 24 62

Telemedicin kører allerede i dag flere steder i landet, så det er fremtiden der her står og banker på døren, *vi kan ikke komme uden om den.*

Se - alt dette var budskabet der skulle meldes ud til alle dem der ikke mødte op den dag i maj. Så skulle projektet blive til noget, måtte der stemmes dørklokker. *For det var nu* hvis vi ikke skulle kobles af og komme endnu tættere på kanten til *udkants Danmark.*

Men desværre var begejstringen for projektet ikke lige højt alle vegne, så skønt Fibia rykkede deadline fra 6. juli og flere gange frem til den 15. august, kom det totale antal tilmeldinger ikke over 90 hvor der så manglede 49. De 60 tilmeldinger fordelte sig i Ugledige og på Enghavevej. Fibia har derfor droppet projektet i Allerslev-Ammendrup, men tilbudt at koble Ugledige og Enghavevej samt enkelte på Mønvej på fibernettet.

Det var en *begmand*, for hvad er der gået galt i Allerslev-Ammendrup. Kan man virkelig ikke se muligheden og jeg vil tillade mig at bruge ordet *solidariteten* for området, for et sådan projekt måtte ikke falde på gulvet, der burde kunne være skabt et sammenhold. Men dette er nu virkeligheden og status. Så som beboer i Ugledige er jeg glad og stolt over at det lykkedes for os her i byen, her kom tilmeldingsprocenten op omkring 95%.

Nyt fra Lokalrådet

af Ole Gunnar

Der har været afholdt **åbne bestyrelsesmøder i 2015:**

15. april, 3. juni og 12. august. 20. maj 2015 var den årlige generalforsamling i lokalrådet. Referater ligger på vores hjemmeside

www.landsbyforum.dk

lokalområder, Allerslev-Skibinge.

Kommende møder:

7. okt. 2015 kl.19, åbent bestyrelsesmøde i kirkehuset ved Skibinge Kirke

Orientering om emner/projekter:
Shelter i grusgraven på Ugledigevej ved Ugledige. Beboerforeningen og lokalrådet har fået tilladelse til at opstille en shelter 2,5 x 4 m i grusgraven i Ugledige.

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres private anledning eller fest så kan I tage kontakt til:

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01



Der er opnået tilskud til etableringen fra Friluftsrådet, kommunens Lokale Udviklings Pulje og Nordeafonden.

Shelteren er bestilt og forventes leveret og opstillet i september. Efter opstillingen skal der males og lægges fliser ved shelteren.

Vi ser meget gerne at frivillige melder sig til at deltage i arbejdet.

Kloaksepareringen synger nu om-sider på sidste vers. Det forventes, at reparation af fejl på hovedledninger og stik udføres i august, og at efterhjælp efter arbejderne også efter stikarbejder udføres i september.

Sekretær i lokalrådet: Lokalrådet har fået ny sekretær, idet Ole Gunnar har ønsket at drosle ned med arbejdet.

Ny sekretær er Karina Schoopp Oudal, som bor i Ugledige. Karina kan nås på lokalrådets mailadresse allerslev-skibingelokalraad@mail.dk

Tjek vandmåleren

af Hans Erik Johansen – Allerslev-Ammendrup Vandværk

Vi har igennem længere tid haft et overforbrug på vandværket af vand. Derfor vil vi gerne opfordre til at alle forbrugere tjekker deres vandmålere en ekstra gang, da vi har mistanke om, at der er et brud på et vandrør et sted. Finder man noget, bedes man kontakte Hans Erik Johansen på tlf. 20 19 24 62. Vi håber på alles hjælp til at finde dette.



Loppemarked på Allerslev stadion Søndag d. 20. sep. kl. 10-15

Få ryddet op i gemmerne få samlet dit gamle legetøj/tøj og sælg det på loppemarkedet.

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på pladsen

Børnestand koster 50 kr.
Voksenstand 100 kr.

Tilmelding er bindende og skal gøres til Berit Eeg på mail berit.eeg@gmail.com eller på tlf.: 22 76 86 54 pengene skal overføres til konto.nr. 6140 4163281 Møns Bank eller kontant til Berit Eeg (Der gives ingen refusion ved udeblivelse)

Sang Café

af Inger Frederiksen

Så starter vi op med vores sang cafe igen, og vi vil ønske alle sangglade mennesker velkommen. Vi havde jo et dejligt publikum i 2014-2015, og vi håber, vi ser alle igen. Vi glæder os til at møde jer alle igen, og vi håber I har haft en god sommer.

Vi starter den 9. okt. kl. 19 med at byde Jørgen Christoffersen og hans dejlige søn velkommen til en dejlig aften.

Så har vi næste sangaften den 7. nov., hvor Ove Brøns og hans dejlige harmonikaverter vil underholde os. Husk at vi serverer kaffe og kage for 30 kr. og der kan købes øl og vand for 10 kr. stykket.

På glædelig gensyn fra Else, Vang, Jørgen og Inger.

Med hest og vogn til Majstang i Ugledige Grusgrav

tekst og foto af Anja Wesselhoff

Da jeg var barn blev der holdt Rid Sommer i By. Så mødtes ryttere og hestevogne i Allerslev, ved plejehjemmet, og i fælles flok red og kørte man til Ugledige for at byde sommeren velkommen. I takt med at hestevogne er et sjældnere syn, og der ikke er rideskole i Ugledige mere, bortfaldt traditionen og blev til Majstang i Ugledige grusgrav – uden hestene. Sidste år snakkede naboen Dorte og jeg om denne tradition, og hvor hyggeligt det kunne være at genskabe den. Det kræver dog lidt

forberedelse at troppe op i grusgraven med 7 heste og en vogn. Heldigvis kunne Ove hjælpe med at ringe til ejeren af den brakmark, der lå ved siden af ham, og vi hegnede løst et stykke ind til hestene.

Vi vidste at en løs indhegning var nok – græsset var nemlig meget højt og saftigt. Da dagen oprandt, var vejret så som så. Det regnede om morgenen, og jeg var lidt betænkelig ved at køre så langt med våde børn og en vogn der ikke sådan rigtig tåler vand. Men det klarede op som tiden gik og kl. 11 kørte jeg forrest med Dorte ridende på sin hest efter. Tillige havde vi også lokket min mand Erling og Dortes kæreste Kim med på cykel, så allerede fra Rekkende var vi et pænt optog på vej af Rekkendevej mod Allerslev.

Julemarked

I år afholdes julemarked
weekenden d. 21 - 22. nov.

Ønsker du en
stadeplads, så kontakt:

Berit Eeg på mail
berit.eeg@gmail.com
eller på tlf.: 22 76 86 54
eller Inge Jensen på
tlf.: 55 99 60 01

Ved markvejen til Oremandsgaard stødte Per Beinov til på sin hest, og min far som kom cyklende. Han havde sagt ja til at cykle den lange vej til Ugledige over Oremandsgaard for selskabets skyld, selv om det fordoblede distancen. Det skal bemærkes at vi valgte at køre denne vej pga. bakken op til Ugledige på Enghavevej (hård for hesten) og fordi de øvige ryttere kom fra husene overfor Lydehøjvej.

Over stok og sten (i skridt) gik det. Så hurtigt at cyklisterne havde svært ved at holde sig oprejst på cyklerne. Ja ja, sådan er det at følges med hestene. Imens kunne den store dreng hoppe af og på vognen.

Det var vist sjovt, og så gav det plads til at lillesøster kunne ligge og sove lidt (det tager ca. 1 km kørsel i hestevogn at få hende underdrejet – den slår aldrig fejl).

Ved Lydehøjvej blev der lagt endnu en madkurv i hestevognen og de sidste 4 ryttere stødte til. Vi ankom selvfølgelig til grusgraven mens alle andre var i skoven, men mens vi spændte fra kom de fleste tilbage fra gåturen i skoven. Hestene kom på græs på den improviserede mark, og da det talte mere at få noget mad, end at finde ud hvem de spiste sammen med, var der fred og ro.

Selvfølgelig begyndte det lige så stille at sile ned fra himlen, men

inde under træerne, ved bålpladsen, var der tørvejr. Efter madpakkerne var spist, dansede vi om majstangen. Børnene syntes det var mægtig sjovt. Selv et par af hestene kom med ned og gik med. Det var nu mest fordi de ikke kunne tåle græs i så lang tid af gangen, men hyggeligt var det.

Efter et par hyggelige timer i stille regn, kunne vi spænde vognen for og lægge sadlerne på hestene. Da det denne gang gik ned af bakke gik hjemturen af Enghavevej for vores og Dortes vedkommende, mens de 5 andre red hjem af Lydehøjvej.

Det må have været en hård dag for børnene, for inden vi nåede Allerslev faldt den store dreng ned fra bagsædet af vognen – han var faldet i søvn, og de lange ben stak ud af vognen. Selvfølgelig skinnede solen hele vejen hjem, og der er ikke noget så hyggeligt som en hestevognstur i solskin. Jeg håber, at der er flere der har lyst til at ride med til næste år – også på jernhesten.



Hestene fik et velfortjent hvil efter 8 km.



Gymnastik og dansesæson 2015/2016



Holdstart i uge 37

Linedance begyndere
Man.: kl. 17.00 – 18.00
Allerslev klubhus

Linedance Hyggehold
Man.: kl. 18.15 – 19.30
Allerslev klubhus

Instruktør: Jette Arvidsen
Kontingent: 25. kr. pr. gang
Ekskl. medlemskort

Motionshold: Damer og Herre
Ons.: kl. 09.30 – 11.00
Allerslev klubhus

Instruktør: Else Karlshøj
Kontingent: 150 kr.

Oldies but goodies.
Alle aldersgrupper
Ons.: kl. 19.00 – 20.30
Præstø privatskole

Instruktør: Lene Borup
Kontingent: 600 kr.
Børn u/ 15: 300 kr.

Hit Fit Dance: Alle aldersgrupper
Tir.: kl. 18.30 – 19.45
Præstø privatskole
Instruktør: Berit Eeg
Kontingent: 600 kr.
Børn u/ 15: 300 kr.

Der er holdstart i uge 37.

Har du købt kontingent på enten
Hit Fit Dance eller Oldies but
goodies, kan du frit benytte begge
hold.

Vi glæder os til at få en skøn sæ-
son med jer!

Følg med på
www.auif.dk



Da skuespillerinden blev præstekone i Allerslev

Dette er fra en kopi tilgået Præstø Lokalhistoriske Arkiv, samt uddrag fra erindringsbogen af Ove Rye Jørgensen

Da der i 1853 var præsteskitte i Allerslev, vakte det nok større opmærksomhed end det ellers plejede, når der kom ny præst til sognet. For den nye præst, Jørgen Henrik Petersen, havde været lærer ved hoffet hos den enevældige konge Frederik d.6., og hans hustru var en opdukende stjerne ved Det kongelige Teater, Pauline Clausen. Hun afbrød sin kunstneriske løbebane for at blive præstekone.

Da de for omkring 150 år siden kom til Rekkende i Allerslev, hvor præstegården den gang lå (på Rekkendevej 28), tiltrak en vældig kæmpehøj på præstegårdsmarken sig begge deres opmærksomhed. Højen blev kaldt 'Stenhøjen', skønt der kun lå nogle *småladne* sten på den. Man fortalte til præsten og hans hustru, at den 'stundom stod på gloende pæle' eller som andre siger, at det brændte under den. Præsten lod den derfor udgrave og jo mere man gravede, des mere voksede stenene, indtil de endelig stod '12 i tallet', store og kraftige. De havde været næsten skjult af jord.

Det var et fund som vakte opsigt, for de dannede side om side en smuk oval stentue, med indgang mod øst. De 'tavse' beboere af denne 'stenhalle', to skeletter,- lå med hovedet mod nord efter hinanden.



Cand.Theol.Henrik Petersen, 1832

Foran dem lå de ting som de formodentlig havde skattet højt i livet. Hist og her fandt man nogle forkullede rester. *Det er af ilden så forbrændt i højen*, erklærede den mand, der gravede stendyssen ud. Og han tilføjede 'ja-præste Jens og flere andre har set det brænde under højen.

Og pastor Petersen fik snart at vide *det brænder endnu*. For da præsten siden var i Mern hos Peter Rørdam, havde deres vogterdreng om aftenen, da han legede sammen med en flok drenge, *set det brænde i højen og de var løbet hver til sit i største forskrækkelse*.

Dette fandt Pastorinde Pauline Petersen så interessant, at hun i 1876 indsendte beretningen til Grundtvigs søn Svend Grundtvig, en af grundlæggerne af Danske folkeeventyr.



Pauline 1832, 29år.

Efterskrift fra bogen 'Erindringer af pastorinde Pauline Petersen'

Anna Pauline Margrethe Clausen var født 2.oktober 1803. Hun var datter af en norskfødt Toldembedsmand i Vordingborg hvor hun selv voksede op, med en levende beskrivelse om byen og dens liv i hende 'Memoirer og breve', udgivet i 1919. Her fortæller hun, hvordan hun blev skuespillerinde og spillede på det Kongelige Teater, men blev træt af den kævl, der var på teatret og stoppede i 1832, et halvt år efter at hun var blevet gift med lærer ved

Landkadetakademiet cand.theol. Henrik Petersen, der fra 1834 og i 19 år var præst på Kastellet. I 1853 får han tilbudt stillingen som præst i Allerslev, hvorfra han tager sin afsked i 1869.

I denne Memoirer slutter Anna Pauline med at fortælle, hvor glad hun havde været for at bo i præstegården ved Rekkende. Hvordan hun indretter og smykker dens værelser og beplanter den store have. Det handler om hendes mand og hendes børn, om hendes husholdning og beskæftigelser, hendes mange forsøg med malerkunsten og digtekunstens områder. Hvor hun skriver: *Jeg elsker denne plet af jorden usigelig højt. Her har jeg været så lykkelig som aldrig tidligere i livet, thi over min ungdoms himmel drog mange mørke skyer og mit landlige hjem her er blevet mig et lille jordisk Paradis- og hvor kan det også andet- en kærlig elsket mand, gode, elskværdige og begavede børn, en dejlig natur uden for og tilfredsstillelsen af mine yndlings-tilbøjeligheder indenfor hjemmet, - hvad vil et menneske mere?*



Gl. Præstegård, Rekkendevej 28 set fra vejen

Vi Skøre Kugler

af Aksel Larsen,

fotos af Inger Frederiksen

Den 3. maj holdt vi stævne i Lekkendeskov. Den første gang det blev afholdt var 9. maj 2002, og det var ved jagthytten. I år deltog 64 spillere, og som sædvanligt havde formanden været på knæ for at ”be’ om godt vejr”, og det fik vi. Det blev en rigtig god og rigtig lang dag med mange spændende kampe.

Førstepladsen gik til Søren Poulsen og Poul Erik Jensen fra Topgården ved Køge. Andenpladsen blev vores egne Preben Sindahl og Jytte Nielsen, og tredjepladsen Lillian Petersen og Mogens Jensen fra Stensved. Øvrige placeringer fra Allerslev blev en fjerdeplads til Arne Johansen og Egon Frederiksen, syvendepladsen til Jessie Jensen og Jacob Jensen, ottendepladsen til Nanny Christensen og Karsten Jensen. Så det var ”ikk’ så ringe endda” for Allerslev Petanque!

Endnu engang har vores sponsor Morten Christensen, VANDTEKNIK ApS hjulpet os. Vi havde et lille område med græs, hvor vi ønskede at lægge fliser. Morten stillede en gravemaskine og en mand til rådighed, så græsset blev gravet af og jorden fjernet, og derudover kunne vi købe fliserne på Vandtekniks konto i XL-Byg. Mange tak til Morten og Vandteknik.

Erling, Jens Erik og Bent planerede ud og lagde fliserne. Det var lidt svært at få vinklerne til at passe sammen på de gamle fliser, men det blev rigtig flot til sidst. Dog kunne de godt have været foruden den efterfølgende negative kritik.

Den 16. juni var der indkaldt til havarbejde, så der kunne se pænt ud til Sankt Hans aften. Der mødte 10 personer op, og så blev der luget ukrudt, revet, fejlet, ryddet op og slået græs. Bagefter fik vi frokost, og vi gik trætte hjem efter en god dag.

Sankt Hans aften blev holdt, som vi plejer, hvor vi startede om eftermiddagen med at spille et par runder petanque. Som de plejer, grillede Lars og Joel nakkefiletter og pølser. Nogle af damerne havde lavet en masse salat, så alle kunne blive mætte. Der var ca. 45 personer til spisningen. De nød alle den gode mad. Efterfølgende har vi fået 2 nye medlemmer i Petanqueklubben som også deltog i Sankt Hans festen. Det var rigtig hyggeligt og vejret var godt. I alt har vi fået 5 nye medlemmer i år.

Efter mange års flittig brug var vores plastikhaveborde blevet meget slidte, og trængte til udskiftning. Egon Frederiksen tilbød at lave nogle nye, så der blev målt op og købt materialer. Egon har nu lavet 4 meget flotte træborde, som Jørgen Sørensen har lakeret, og nu er der plads til os alle. En stor tak til dem begge!

Den 21. juli blev Jytte Nielsen og Preben Sindahl gift. Det foregik på Vordingborg rådhus, og nogle af petanquespillerne var mødt op med kugler og de grønne trøjer. Et stort tillykke til Jytte og Preben skal lyde fra alle petanquespillerne i AUIF!

Den 7. – 9. august var der landsstævne i Kjellerup i Jylland. Annette, Lars, Joel og Nanny deltog. Det var 10. gang de var til Landsstævne. I double blev Joel og Lars nr. 18, og Annette og Nanny nr. 46 ud af 70 hold.

Der spilles også 6-mands petanque, hvor man spiller på hold med nogle man ikke kender. I den kategori blev Joels hold nr. 1, og Lars' hold nr. 3.

16. august afholdt vi klubmesterskaber i Double. Trods dårlige vejrudsigter havde vi en dejlig dag med solskin og lidt blæst. Efter 5 runder

med mange spændende kampe kunne vinderne kåres. Vinderne blev Annette og Nanny, andenpladsen gik til Bo og Jens Erik, og tredjepladsen til Lars og Joel.

Til sidst vil jeg gerne fortælle om en sjov oplevelse jeg havde i maj. Lørdag den 9. omkring kl. 13, var jeg i gang med at rive banerne. Der kom en dame i bil, og spurgte om hun og ca. 7 cykelryttere måtte sidde under halvtaget og spise deres mad. Det var regnvejr, så det sagde jeg selvfølgelig ja til. De fortalte at de skulle cykle fra København over Præstø og til Klintholm. Herfra skulle de retur til Vordingborg og videre til Falster – i alt ca. 350 km. De trænede til at cykle til Paris. Den yngste deltager var 48 år, og den ældste 64 år.

De var glade for at de måtte holde pause og låne toiletterne ved banerne.



Nogle af petanquespillerne var mødt op med kugler og de grønne trøjer, da Preben Sindahl og Jytte Nielsen blev viet på Vordingborg Rådhus.

Roskilde Dyrskue

af *Christine Risbøj Møller*

Jeg er blevet opfordret af Inge Jensen, min søde mormor, til at skrive lidt om at være med på Roskilde Dyrskue. De fleste af mine forgængere har, som noget af det første i deres artikel, skrevet at det hele starter med, at man tager ned og sætter standene op, men det gjorde det ikke for mig.

Det hele startede med, at jeg kom hjem fra England efter at have arbejdet i en engelsk zoo i et år.

Jeg kom hjem aftenen inden dyrskuet startede, og så var det ellers mere eller mindre direkte afsted til Roskilde, for at nå min første vagt kl. 12 nede ved motocrossbanen. Jeg har været med på dyrskue før, men jeg tror aldrig, jeg har haft så travlt på motocrossbanen, som vi havde på min første vagt. Børnene kom i en lind strøm, og da vagten på tre timer var færdig, havde der været over 500 børn igennem på den første dag, fredag den 5. juni.

Når man sådan står og skal give hjelm på de små gæve gutter og gutinder, kan der nogen gange opstå nogle lidt sjove situationer. Hjelpåsatningen skal gå lidt stærkt, men den tager stadig x-antal sekunder, hvor man jo ligeså godt kan prøve at få en lille samtale kørende og virkelig komme hinanden ved! En god måde at bryde isen på, ville



Caroline (tv.) og jeg havde fuldstændig styr på crossserne. Foto: Christine Risbøj Møller-

ofte være at spørge det lille menneske, om han eller hun havde prøvet at køre motocross før. Det gængse svar var "Nej.." efterfulgt af et genert smil og en fast stirren i jorden, men der kom nogle søde og sjove svar ind i mellem. Et af svarene på



Nanny; Inger og Barbara passede æbleskiverne, foto Ena Skovbæk

det spørgsmål var for eksempel "Nej, men min far har en motorcykel!"

Hvortil jeg tænkte: "Fedt! Så kører samtalen" Så jeg spurgte, måske lidt for håbe-fuldt og entusiastisk: "Hvad for en?!"

Hvortil den lille fyr svarede med ligeså meget begejstring: "En rød en!!"

Så var den samtale ligesom slut, men hjelmen var på, og jeg kunne fortælle ham, at det gjorde ikke noget, hvis ikke han havde prøvet det før, for "de to søde drenge liiiiige derovre" ville fortælle ham, hvordan sådan en maskine fungerede.



Der arbejdes med at give med at give hjelme på. Foto Ena Skorbæk

Det er jo farlige maskiner, sådan nogle ATV'er, og en af de "søde drenge derovre" pådrog sig da også en brækket knogle, da han prøvede at standse en løbsk purk på crosser-krigsstigen....

At være på Roskilde Dyrskue er et farligt job. Farligt i ordets bogstavelige forstand, men det er også farligt sjovt! Der er hele tiden travlt, ungerne er søde og sjove, AUIF's frivillige er som en stor familie, og så falder der jo også et par æbleskiver - af den bedste opskrift - af en gang imellem!

Alt i alt en hyggelig oplevelse med rigtig mange søde mennesker, dejligt smørrebrød og lækkert vejr! Mange tak for et helt igennem skønt dyrskue, AUIF, det kan til hver en tid anbefales at tage med!

BOWLS starter op igen **d. 9. september**

Vi spiller hver onsdag i
Allerslev Klubhus fra
kl. 19 - 22.

Pris pr. gang 20 kr.
excl. medlemskort.

Sogneudflugt

Lørdag den 19. september 2015 kl. 10 – ca. 18

Allerslev og Jungshoved menighedsråd indbyder hermed de to sognes indbyggere til en fælles udflugt, der i år går til:

Vikingeborgen Trelleborg

ved Slagelse, hvor vi efter en rundvisning indtager et måltid mad.



Vor Frue Kirke

i Kalundborg, hvor vi efter en rundvisning drikker en kop kaffe.



Bussen afgår fra den tidl. Jungshoved Brugs kl. 10
og fra Allerslev Kirke kl. 10:15

**Der er plads til de første 52 tilmeldte.
Pris pr. person: 200 kr.**

Bindende tilmelding med angivelse af antal og påstigningssted meddeles til undertegnede inden den 11. september

Mvh. Eli Frandsen
mail: elifrandsen@yahoo.dk / tlf.: 55 99 91 99

Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

Teatertur

Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund er vi i fuld gang med at finde et nyt stykke til det nye år. Hvilket stykke og hvornår annoncerer vi snarest.

Stina og Torben Møllenbach

Efterårets tema:

Carl Nielsen - 1865-1931

Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi syntes, at dette jubilæum var værd at fejre. Ikke alene fordi han blev en stor og anerkendt komponist, men også fordi han står bag mange af de mest afholdte melodier til mange af vores salmer og højskolesange.

Han kom som bekendt fra beskedne kår, men endte ikke alene som den danske komponist, der til dato er nået længst ud over de nationale grænser, og spillet over hele verden. Og som ikke så mange andre store komponister med store operaer og symfonier på sine liste over værker, så formåede Carl Nielsen også det lette og folkelige i sine sange, som man hurtigt tog til sig både på højskoler, i kirker og andre folkelige forsamlinger.



Carl Nielsen - 1865-1931

I efterårets arrangementer markerer vi dette jubilæum ved dels en koncert i Allerslev kirke og dels et foredrag i Rejsestalden og en sangaften i Jungshoved kirke.

Man kan læse mere om disse arrangementer i denne oversigt. God fornøjelse.

Studiekreds

Hvordan opstod den kristne kirke egentlig?

Onsdage d. 30. sept., 28. okt., 25. nov., kl 19, præstegården i Allerslev

Med udgangspunkt i filmen Ben Hur fra 1959 handler studiekredsen denne gang om de centrale temaer politisk og religiøst, som optog den dengang meget unge kirke.

Den kristne menighed var i de først 100 år efter Jesus død meget lille og holdt til – ikke i kirker – for de var knap nok bygget endnu, men for det meste i private hjem og man har formodentlig været meget diskrete og tilbageholdende, for ikke at vække anstød og forargelse.



Disse tidlige år med etablering af en 'kirke', af et kirkeligt sprog, af en fælles forståelse af, hvad Kristus-tro er for noget, var en kæmpe udfordring.

Alle disse kampe og overvejelser illustreres i Ban Hur-filmen og naturligvis også i de tidligste kristne skrifter, som vi finder i Det nye Testamente.

I studiekredsen vil vi se nærmere på alle disse spørgsmål.



Jungshoved Kirke



25 års jubilæum



I anledning af sognepræst
Torben Møllenbachs
25 års jubilæum i folkekirken
indbyder vi hermed til
reception

Fredag den 2. oktober
kl. 15 -17 i Præstegården
Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø

Med venlig hilsen
Allerslev Menighedsråd og
Jungshoved Menighedsråd



Ons. d. 23.9, kl. 19, Rejsestalden v. Jungshoved kirke

En aften om og med Carl Nielsen
Ved hjælp af billeder fra tiden og med musikeksempler skal vi denne aften følge Carl Niensens vej fra tiden på Fyn, tiden i København og hans modning frem imod hans liv som stor komponist af store komplicerede musikværker og de lette, enkle og folkelige melodier, som stadig synges. Foredraget er ved Torben Møllenbach

Billedkunst i kirkerne?

Søndage:

D. 27. sep., kl. 9 i Allerslev Kirke og kl. 10.30 i Jungshoved Kirke

D. 18. okt., kl. 9 i Allerslev Kirke og 10.30 i Jungshoved Kirke

D. 29. nov. kl. 9 i Jungshoved Kirke og kl. 10.30 i Allerslev Kirke.

Kan man 'se' det gode budskab i et maleri?

Kan et maleri 'forkynde'? Ja, nogen gange. Et maleri er ikke blot en illustration, der lægger sig op af teksten. Et maleri har ligesom en prædiken sin indfaldsvinkel, man lægger vægt på noget bestemt, et motiv som skal fremhæves. I særlig grad er netop Bibelens historier og herunder Jesu liv blevet skildret.

Således har Bibelens fortællinger de sidste næsten 2000 år har været den væsentligste inspirationskilde for malere, både fra middelalderen, renessancen og senere op imod vor egen moderne tid. Særlig i vor egen

tid synes det bibelske maleri/udsmykningen af kirkerne efter en pause at vende tilbage til vores mange kirker. Det gælder – for nu at være lokal - bla. Bodil Kaalund, som udsmykkede Allerslev Kirke først i 1990'erne.

I Allerslev og Jungshoved kirker vil vi ved tre af gudstjenesterne i efteråret vise eksempler fra denne skat af stor kunst og stor formidling af det kristne budskab på storskærm.

Ons. d. 21. okt. kl. 19, Allerslev Kirke. Carl Nielsen 150 år Præstø pigekor v.

Charlotte Dagnæs-Hansen

Vi byder hermed velkommen til en aften i selskab med Danmarks til dato største komponist – kendt både her i landet og ude i den store verden, hvor han med jævne mellemrum spilles i de store koncertsale i London, Berlin, New York osv.

Og samtidig bliver Carl Nielsen sunget her knap 100 år efter hans død i forsamlingshuse/højskoler i Ringe, Rødninge, Odsherred, og hvem har ikke brugt hans melodi til Jens Vejmand ved sønnens konfirmation eller datterens bryllup osv.



Charlotte Dagnæs-Hansen

Carl Nielsen er både kunstner som de store komponister, og tillige - hvad ingen af de store komponister er - folkelig og meget brugt.

Denne aften fejrer vi derfor hans 150 års fødselsdag i Allerslev kirke sammen med Præstø og Skibinge Kirkers Ungdomskor under ledelse af organist Charlotte Dagnæs-Hansen og Kirkesanger Lene Rasmussen.

Koret synger en buket af de mange skønne sange, som Carl Nielsen har skrevet. Lene Rasmussen synger blandt andet. Irmelin Rose og Charlotte Dagnæs-Hansen vil spille et lille udvalg af Carl Nielsen små orgelpræludier. Sammen synger kor og koncertgæster nogle af hans salmer og sange. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et lille traktement.

Onsdag d. 4. nov. kl. 19. Jungshoved Kirke - Sangaften: Syng Carl Nielsen melodier

I Jungshoved kirke vil der være mulighed for at synge sange og salmer som Carl Nielsen har komponeret melodier til.

Det vil være kendte melodier, dem som vi elsker at synge og nynne med på og måske ikke har tænkt på kunne være komponeret af Carl Nielsen.

Et lille forfriskning vil forekomme på et passende tidspunkt.

Vel mødt
Jungshoved menighedsråd



Præstø og Skibinge Kirkers Ungdomskor

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Fødsel: En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Allerslev præstegård



Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
19. sep.	Sogneudflugt ³	10:00 – 18:00	Jungshoved Brugs kl. 10 Allerslev Kirke kl. 10:15
20. sep.	Loppemarked ²	10:00 – 15:00	Ved Allerslev Klubhus
23. sep.	En aften om og med Carl Nielsen – Foredrag af Torben Møllenbach ³	19:00	Rejsestalden ved Jungshoved Kirke
30. sep.	Studiegruppe – Hvordan opstod kristendommen? ³	19:00	Allerslev Præstegård
02. okt.	Torben Møllenbach- 25 års jubilæum ³	15:00 – 17:00	Allerslev Præstegård
09. okt.	Sang Café m. J. Christoffersen & søn ¹	19:00	Allerslev gl. skole
10. okt.	Præstøs Pigekor hylder Carl Nielsen ³	19:00	Allerslev Kirke
16. okt.	Foredrag ved August Hage ¹	18:30	Allerslev Klubhus
18. okt.	Deadline for indlevering af materiale til sognebladet		
28. okt.	Studiegruppe ³	19:00	Allerslev Præstegård
07. nov.	Sang Café m. Ove Brøns og harmonikaverne ¹	19:00	Allerslev gl. skole
14. nov.	Dilettant – Hellere lyve end flyve ² Generalprøve	14:00	Allerslev Klubhus
14. nov.	Dilettant – Hellere lyve end flyve ² Premierer m. spising	18:00	Allerslev Klubhus
18. nov.	Caféforestilling - Dilettant – Hellere lyve end flyve ²	19:30	Allerslev Klubhus

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
13. sep.	15. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste
20. sep.	16. s. e. trin	10.30	Ingen
27. sep.	17. s. e. trin	9.00	10.30
04. okt.	18. sept. e. trin.	Ingen	10.30
07. okt.	Konf. intro	19.00	
11. okt.	19. s. e. trin.	Ingen	JBB: 9.00
18. okt.	20. s. e. trin.	9.00	10.30
25. okt.	21. s. e. trin.	10.30	Ingen
01. nov.	Allehelgen	16.30	19.00
08. nov.	23. s. e. trin.	10.30	Ingen
15. nov.	24. s. e. trin.	Ingen	10.30
22. nov.	Sidste s. i kirkeåret	JBB: 9.00	Ingen

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev