

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 3

2014

7. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33
ammendrup@yahoo.dk

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarne@arvids1.dk

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
overye@gmail.com

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55 99 61 80

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 55 94 13 31

Sekretær & Bladudvalg

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Gymnastik

Heidi Holm
Tlf.: 23 92 00 58

Flaskecontainer, Kiosk

Bladudvalg samt
Udlejning af Klubhus

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Kulturelt

Rikke Borch Olsen
Tlf.: 30 49 45 98

Kontaktperson Petanque

Jasper Nielsen
Tlf.: 29 90 77 11

Kontaktperson IT

Jette Fredkilde
Tlf.: 25 78 6 3 37

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Bowls Erik Arvidsen

Tlf.: 22 37 93 73

Badminton Anette Hyltoft

Tlf.: 22 37 93 73

Petanque Bent Pedersen

Tlf.: 24 24 52 42

IT Mark Toft

Tlf.: 40 43 55 34



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Anders Lydehøj Hansen
Tlf. 20 12 53 30

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf. 32 19 03 06

Suppleant & Sang Café

Udlån af skolen
Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Bestyrelsesmedlem

Sandra Pedersen
Tlf.: 20 84 84 37

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Sang Café

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

19. oktober 2014

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Støt bladet

Konto: 6140-4135834

Indholdsfortegnelse

Telefonliste.....	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Forord.....	4
Bolden ruller igen.....	5
Allerslev Sang Café.....	6
Roskilde dyrskue 2014.....	6
Dyrskueregnskab.....	7
Loppemarked.....	7
Motionshold.....	7
Gymnastiksæson 2014/2015.....	8
Ny styretavle på vandværket.....	9
Når vandet skal koges.....	9
Bopælspligt.....	11
Beboerforenings efterårsmøde.....	11
Skt. Hans aften.....	12
Som skovarbejder på Oremandsgård.....	13
Vi skøre kugler.....	17
Fra købmandsdatter til journalist.....	18
Hvem er vi - præsten.....	24
Thorsvang.....	
Kirkens Aktiviteter.....	26
Praktiske oplysninger.....	29
Aktivitetskalender.....	40

Forsidebilledet er taget af Ove Rye Jørgensen en efterårsdag af Lekkende søen



Forord

af Anja Wesselhoff

En fantastisk sommer er ved at gå på hæld. Ferien er overstået, skolen er i gang igen (og ungerne skal lige finde ud af det lektie-noget igen – øv, mor), og vejret begynder igen at ligne noget, der hører Danmark til. Jeg tror, at vi alle kan være enige om, at det havde været rart hvis sommeren bare lige havde været 1 uge mere – eller 2, nu vi er i gang.

I dette blad kan du læse lidt om Svend Olsen fra Gederød. Hvis du ikke lige har styr på hvor det måtte være henne, så er det den lille samling huse der ligger mellem landevejen og Kragevig.

Vi har også anden del af Elisabet Svanes foredrag om hendes liv i Allerslev og på Christiansborg.

I vores serie om hvem det egentlig er der sidder bag dette blad, er vi kommet til Torben.

Med efteråret er det også tid til at gymnastik og sports-aktiviteterne i AUIF går i gang igen. Jeg vil opfordre til, at man kigger forbi AUIF's nye hjemmeside www.auif.dk, og ser hvad der foregår.

I juni var vi så heldige at få en såkaldt kogeanbefaling i postkassen. Morten Bo Christensen fra Vandteknik ApS har skrevet lidt om hvad der førte til dette.

Det, og mere til, finder du her i bladet.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg endnu engang opfordre til at sende mig tekster, idéer og forslag til alt mellem himmel og jord. Foregår der et arrangement i sognet, du gerne vil fortælle om, så send mig et par linjer i det format, du har det bedst med lige fra stikord på et stykke papir til en færdig tekst på mail. Vi skal nok rette til om nødvendigt.

Bolden ruller igen

tekst og foto af Bjarne Arvidsen

Det er et stykke tid siden, at der har været fodbold på Allerslev stadion, derfor var det med stor begejstring, at jeg på AUIF's hjemmeside, kunne læse om fodboldtræning i Allerslev.

Jeg slog et smut forbi Allerslev stadion en kølig onsdag i august og jo - den var god nok. Der rendte 10 – 15 unge knægte mellem 16 og 18 år rundt med overtræksveste og træned.

Jeg fangede hurtigt den nærmeste unge mand Mathias Hansen, 17 år fra Præstø.

Han havde sammen med Leander Petersen, 17 år fra Allerslev, tænkt på at starte lidt fodbold op et stykke tid..

Det skulle være hyggeligt og i deres eget tempo. Der skulle ikke være nogen træner og ikke de store ambitioner. Mathias og Leander fik idéen at kontakte AUIF, da Leander bor på Rekkendevej i Allerslev. Så de kontaktede formanden for AUIF Dennis Grundtvig. Der blev sagt ja, og nu er de altså i gang. Både Mathias og Leander har spillet i Præstø, men nu havde de lyst til at prøve noget nyt.

De har desværre ikke fået deres hold tilmeldt turneringen, da det skulle have været sket inden den 1. juni. Holdet har en fin lille bruttotrup på omkring de 17 spillere.

Da jeg havde stået og talt med Mathias og Leander, der var kommet til, så holdt drengene et velfortjent hvil.



Et lille hvil efter den første times træning

Et hvil der fik minderne tilbage til de gamle dage på klubbens serie 5 hold. Det var nemlig ikke kun drikkedunkene, der var i heftig brug, men også diverse cigaretpakker og lightere, der gik på omgang.

Den første træningskamp er allerede spillet. Holdet tabte desværre 4-6 i en træningskamp til Mern. ”Ja, det knep lidt med konditionen til sidst” kunne Mathias tilføje. Jeg kunne nu ikke lade være med at smile og skævede lidt til cigaretpakkerne. Det gør mig utrolig glad hvis disse unge knægte, kan bevare gejsten og klubben vil bakke op om projekt ”Fodbold i Allerslev”, hvilket jeg er sikker på, at de vil gøre.

Jeg vil da forsøge at komme tilbage til Allerslev stadion, når den første kamp bliver spillet, på det samme stadion, hvor jeg 1989 kunne fejre Amtsmesterskabet i 7 mands fodbold med AUIF Lilleput.



Mathias og Leander

Pyha - Jeg kommer til at lyde Å gammel, og nu var det jo et skriv om fodbold i Allerslev i 2014 og ikke om "Der var engang". Skulle du have lyst til at spille fodbold, og er du over 16 år, så kan du læse mere på www.auif.dk, og se hvem du skal kontakte. Der trænes på Allerslev Stadion onsdag mellem 17 – 19.

Allerslev Sang Café

af Inger Frederiksen

Vi vil igen i år starte vores hyggelige sangcafé op i Allerslev Gl. Skole. Her byder vi alle sangglade mennesker velkommen og første gang bliver den 3. okt., hvor Jørgen Christoffersen og hans søn Allan vil glæde os med guitar- og harmonikaspil.

Næste gang bliver den 7. nov., hvor Ove Brøns fra Præstø Harmonika-klub vil underholde os. Så er der decemberunderholdning med julens glade sange den 5. dec. Alle gange starter vi kl. 19.

Roskilde Dyrskue 2014

af Majbritt og Frank Højgaard

I weekenden den 30.-31. maj og 1. juni var det igen tid til årets Roskilde Dyrskue, hvor idrætsforeningen har forskellige stande. Det er en hyggelig weekend, som vi ser frem til hvert år.

Det startede allerede weekenden før, hvor dem der kunne, var med til at sætte madvognen, kroen og æbleskivehuset op. Om torsdagen kom de fleste medhjælpere, og de var med til at gøre det sidste klar. Her blev motocrossbanen også sat op. Da vi var færdige torsdag aften, var alt klar til dyrskuets åbning fredag morgen. Det var som altid en travl weekend, hvor der blev knoklet igennem fra alle de frivilliges side. I æbleskivehuset havde de hyggelige damer travlt med at stege "gammeldaws" æbleskiver. I madvognen blev der smurt smørrebrød på livet løs, i den gamle kro blev der langet en masse øl og smørrebrød over disken, og på crossbanen blev der kørt cross, som aldrig før. Solen stod højt på himlen alle 3 dage, så dyrskuet havde mange besøgende, og flere af de frivillige tog dobbeltvagter.



Inge Jensen klarer billetsalget til motocrossbanen. Foto: Ena Skovbæk

Selvom der var travlt, og alle rendte stærkt, var der samtidig tid til en masse hygge og socialt samvær både på vagterne, og om aftenen på campingpladsen, hvis man havde lyst til det. Nogle fik såmænd også sovet.

Idrætsforeningen sørgede for mad og drikke alle dage, hvor der bl.a. blev grillet lørdag aften. Søndag, da det hele var slut, pillede vi alt ned igen, og selvom alle var trætte, var der ingen der kørte hjem før alt var piller ned. Da vi kørte derfra begyndte vi allerede at glæde os til næste år.



Birgitte Henning og Annette Hyltoft bager ableskiver. Foto: Ena Skovbæk

Dyrskueregnskab

af Ena Skovbæk

Selv om regnskabet ikke er helt afsluttet endnu, vil jeg gerne fortælle de interesserede, at AUIF har haft et rigtigt godt økonomisk år på Roskilde Dyrskue med vores tre aktiviteter: Den Gamle Kro, Æbleskivehus og Motocrossbanen.

Det økonomiske opsving skyldes bl. a.: 1. en mindre afgift til selve dyrskuet; 2. at drikkevarerne til medhjælperne ikke skulle købes af Dyrskuet,

men måtte medbringes hjemmefra til en helt anden pris; 3. at der var ingen unødvendige udgifter; 4. at vi havde godt vejr alle tre dage; 5. at der var lidt færre medhjælperne, men dem der var der, knoklede også i alle tre dage. Selv om de skulle have haft fri, tog flere af dem ekstra vagter uden at kny. Jeg vil ikke sige for stort et tal i overskud, og det mener jeg heller ikke, jeg gør, når jeg siger ca. 60.000 kr. Dette overskud har stor betydning for, om AUIF skal på dyrskue i 2015. Dyrskuelederen har sagt til formændene Bo og Dennis, at såfremt AUIF ikke tjente penge i år, så ville det være det sidste år, AUIF får disse aktiviteter. Det endelige regnskab vil blive forelagt på evalueringsmødet.

Loppemarked

af Anja Wesselhoff

Lørdag d. 6. sep. afholder AUIF sit årlige loppemarked på fodboldbanen ved Allerslev Klubhus. Her kan købes alt mellem himmel og jord. Hvis man ønsker en bod skal man tilmelde sig hos Berit Sørensen Eeg: tlf.: 55 94 13 31.

Motionshold

af Anja Wesselhoff

Som nogle nok kan huske, havde vi i forrige blad adskillige artikler om Else Karlshøjs lange liv og karriere i AUIF. Sørme om ikke Else har sagt ja til endnu en sæson. Det foregår hver onsdag i Allerslev Klubhus fra d. 10. sep. kl. 9:30 – 11:30. Naturligvis med indlagt kaffe/the pause.



Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening Gymnastik Sæson 2014/2015

Præstø Multicenter **Starter i uge 37**

Tirsdage: kl. 16 - 17
Krudtugler: 4-7 år.
Kontingent: 450 kr.

Tirsdage: kl. 18.00 – 19.55
Junior Mix: 11-16 år
(AUIF, GPF og MUIF)
Kontingent: 810 kr.

Onsdage: kl. 19 - 21
Step, Ski og styrke
Kontingent: 550 kr.

Allerslev Klubhus **Startet i uge 36**

Mandage kl. 17 – 18
Linedance / Begynder
20 kr. pr. gang

Mandage kl. 18 – 19:30
Linedance / Hyggehold
25 kr. pr. gang

Tirsdage: kl. 09 – 10.30
Yoga
50 lektioner = 25 gange
Kontingent: 1.800 kr.

Tirsdage: kl. 19 – 22
Petanque
Kontingent: 230 kr.

Onsdage: 19 – 22
Bowls
20 kr. pr. gang

Onsdage: kl. 09.30 – 11.30
Motionshold
Kontingent: 150 kr.

Torsdage: kl. 09 – 10.30
Yoga
50 lektioner = 25 gange
Kontingent: 1.800 kr.

Torsdage: kl. 19 – 21
Petanque
Kontingent: 230 kr.

Søndage: kl. 10 – 12
Petanque
Kontingent: 230 kr.

Bårse Hallen **Startet i uge 36**

Mandage: kl. 16:30 – 18:00
Badminton

Fredage: kl. 16:30 – 18:00
Badminton

Allerslev Stadion
Onsdage: kl. 17 – 19
Fodbold serie 6

Læs mere på

www.auif.dk

Ny styretavle på Allerslev-Ammendrup Vandværk

*Tekst og foto af Bendt Johansen,
Vandteknik ApS*

Vandværket har udskiftet den gamle styretavle med en ny. Den gamle tavle var fra da værket blev bygget i 1982, og er blevet ombygget af flere omgange, men var nu udtjent. Den nye styretavle lever op til kravene omkring registrering og dokumentation fra de offentlige myndigheder. Samtidig er boringer og beluftning blevet frekvensomformerstyret, hvorved der opnås en bedre indvinding og behandling af råvandet og energibesparelse.

Vandbehandlingen overvåges mere automatisk, og styringen kan selv tilkalde hjælp ved uregelmæssigheder. Tavlen blev udskiftet i starten af maj, og leverer nu dagligt data via internettet til bestyrelsen for vandværket. Vandværket kan overvåges og fjernstyres via pc, tablet, mobiltelefon af bestyrelsen og servicetekniker.



Den gamle styretavle



Den nye styretavle

Når vandet skal koges en junidag i 2014

*af Morten Bo Christensen,
Vandteknik ApS*

Lidt om hvad fund af coliforme bakterier har af betydning, når rent drikkevand pludseligt ikke er til stede en junidag i 2014.

Vi kender alle situationen, med at der ligger en seddel i postkassen, eller at man hører i radioen at ens drikkevand har fået en såkaldt koge-anbefaling.

Allerslev-Ammendrup vandværk er bygget i begyndelsen af 1980'erne, og har igennem mange år kørt ubeklageligt, men som med så meget andet her i denne verden, er tiden løbet lidt fra teknologien og udstyret på værket. Man besluttede derfor i vinteren 2013 at optimere og installere nyt og mere energirigtigt udstyr, med bedre overvågning af produktionen af det rene drikkevand, som så mange mennesker tager helt for givet. Denne opgave skulle startes op i foråret, og tiden for at renovere værket viste sig at være meget op over. Den gamle elinstallation valgte at sætte ud stort set dagen inden, der blev sat gang i renoveringen og dele af styringen valgte selv at sende ubehandlet grundvand ind i værket, så skaden var sket, og vi måtte sætte gang i en nødplan.

Meldingen om coliforme bakterier (op til 610) både ved vandets afgang fra vandværket og ude på lednings-

nettet, skete d. 19. juni 2014, hvorefter der blev taget kontakt til kommunens miljøvagt og embedslægen. Vandværkets ledelse valgte, i forhold til at kunne opretholde vandtryk og mængde, ikke at koble om på nød-forsyning fra nabovandværket i Skibinge. Valget blev taget ud fra, at der skulle være vand til kreaturer, grise og andre slags dyr, samt almindelig husholdning i hele perioden. Tidlige-re omkoblinger havde vist, at det ikke var muligt at opretholde tryk i de yderste dele af nettets forsynings-område.

Vandværkets bestyrelse var klar til at bringe kogeambefalingerne ud straks med hjælp fra bestyrelsesmedlemmerne og deres familier. For at følge bakterierne var der allerede ved at blive taget opfølgende analyser på boringer, råvandsledninger (rørledning fra grundvand og ind til vandværket), efter iltningen osv. Vi vidste allerede fra start, hvad det skyldtes, og for ikke det skal blive en lang og kedelig fortælling, var problemet med de coliforme bakterier, at der var en periodisk fejl på dele af det gamle udstyr, som så gjorde at det tillod at køre ubehandlet grundvand ind i værket.

Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Tilstedeværelsen af coliforme bakterier i drikkevandet tyder derfor på en forurening - typisk fra overfladevand eller ubehandlet grundvand. Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men

trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. De kan fjernes - eksempelvis ved kogning, men årsagen til forureningen skal findes.

Grundvandet er fra naturen side af, den bedste måde at opbevare vand på, da grundvandet ligger godt beskyttet og uden ilttilførelse, hvilket betyder at sidste salgsdato på grundvand er flere millioner år.

Når vi mennesker så pumper det op til overfladen, sker der en vis iltning, og dermed frigives en masse af de ting, som har været bundet til vandet, såsom planterester, og andet fra flere istider siden.

Når så vandet ikke bliver behandlet straks i vandværket, og gasserne fra naturens side af ikke bliver frigivet (svovl og metan), som lugter af rådne æg, ja, så opstår der bakterier som coliforme bakterier, som ikke skal forveksles med E.coli, der er fra tarmbakterier.

Det var så det, der var sket i dette tilfælde, og før vandværkets ledelse kunne nå at reagere, var skaden sket. Kogeambefalingen blev ophævet igen d. 27. juni, efter at prøver viste bakterieniveauet igen var 0.

Vandværket reagerede trods alt så hurtigt det var muligt, og fejlen blev fundet og rettet, så denne ikke kan opstå igen. Med de nye tiltag og renoveringer er risikoen mindsket betydeligt for at dette kan opstå igen.

Bopælspligt

af Knud Skovbæk

Flere beboere her i sognet har udtrykt frygt for, hvilken betydning det vil få for landsbyerne at huse overgår fra helårsboliger til fritidsboliger.

Ingen kan være i tvivl om, at det bedste var at alle huse var beboede hele året, med alt hvad det giver af liv og omsætning. Men det er en kendsgerning, at befolkningstallet her er svagt faldende, og der derfor bliver boliger i overskud. Noget af det mest uheldige, der kan ske for en egn er, at der står ubeboede forfaldne huse. Det giver et indtryk af et forfald, som vi må søge at undgå. Det er også derfor, der er afsat penge til nedrivning.

Som jeg forstår det, er den mulighed, der tidligere var med, at der kunne søges weekendattest og købe til fritidsformål, afløst af, at kommunen kan ophæve bopælspligten.

Hvad betyder det så for os, at en bolig overgår til fritidsformål? Ja, i første omgang giver det mindre liv og mindre skatteindtægt, men mere end et tomt hus. Selv om huset er købt til fritid, vil der ofte blive brugt penge og kræfter på at forbedre og pynte huset op, og ofte sker der så det, at huset bliver brugt mere og mere. På et tidspunkt flytter familien så hertil og bliver skatteydere.

Vi må derfor hilse muligheden velkommen. Hvis vi fik forbedret vores internet- forbindelser, var der uden tvivl også mange, der ville arbejde mere hjemmefra, og dermed flytte hertil i en yngre alder, og ikke bruge så lang tid på vejen.

Dette stemmer med opfyldelse af Vordingborgs kommunes nye vision, der lyder:

Vordingborg kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave. Summende af aktivitet, med internationalt udsyn og blomstrende erhvervsliv.

Beboerforeningens efterårsmøde

af Knud Skovbæk

Beboerforeningens efterårsmøde bliver holdt d. 10. oktober i Allerslev Klubhus. Her kommer den nu pensionerede Bjarne H. Sørensen, Stavreby, med sit foredrag ”Mit liv på de lerstampede og bonede gulve”. Bjarne vil fortælle om sit liv med ulandsprojekter og om at være ambassadør i Indien, Vietnam, Tanzania, Egypten og Sydafrika.

Bjarne Sørensen er en spændende person og en god fortæller, som har oplevet den fattige verden, og mødt nogle af de største politiske ledere. Menuen denne aften er ikke fastlagt endnu, måske bliver det noget spændende asiatisk mad. Alle er velkomne.

Skt. Hans aften

af Knud Skorbæk

Allerslev Petanqueklub har i flere år haft grillarrangement Skt. Hans aften. I år havde de inviteret AUIF og Beboerforeningen med til, for en billig penge, at få et godt måltid mad, og godt hyggeligt selskab med sang og Jørgen Christoffersens guitarmusik. Der var knapt 50 deltagere. Det var en succes, som forhåbentlig gentages.

I skolen var æbleskivedamerne i gang, og Inge havde som sædvanligt været i Brugsen, for at skaffe nogle gevinster til Plant et Flag-konkurrencen.

Græsplænen var hård, men med lidt hjælp blev der sat mange flag.

Klokken 21 kom Stina Møllenbach for at holde bål tale. Stina er normalt med sin mand til bål på Jungshoved Slotsbanke, men fredningsmyndighederne havde forbudt bål på ruineterrænet.



Bålet brændte lystigt, og heksen røg – så vidt vides – til Bloksbjerg.
Foto Aksel Larsen

I sidste øjeblik sejrede fornuften dog, og man fandt løsning, så traditionen kunne fortsætte dér.



Båltalen Sankt Hans aften blev holdt af Stina Møllenbach og Vagn Larsen hjælper til. Foto Aksel Larsen

Stina kom i sin tale ind på, at det er vigtigt at give sig tid til at være menneske. Ikke at flyve fra opgave til opgave uden at tænke på, hvad man vil nå. Undertiden er det måske godt at dvæle lidt. De unge mennesker der ikke kender ordet ”at dvæle”, bør måske dvæle lidt og finde ud af det ved hjælp af elektronikken. Det er måske sundt og beroligende at se på en drøvtygger, der tygger drøv. Stina nævnte det ikke, men en svensk statsminister skal en gang have sagt til sin danske kollega, der fortalte om, hvor meget der stod på hans kalender: ”Men hvornår får du så tid til at fundere?”

Det samme står over indgangen til et gammelt universitet i Vietnam – ”*Husk at stå af besten*”.

Stina sagde, at når der opstår en ny situation, må man i stedet for at gå til i ærgrelse, prøve at få det bedste ud af de nye muligheder. Sådan en Skt. Hans aften er med til at binde en landsby sammen, for hvis man bor i et område uden at leve med i hvad der sker, dør livet i området.

Som skovarbejder på Oremandsgård

af Ove Rye Jørgensen

Gederød... hvor er det? spørger de fleste nok, for det gjorde jeg selv for omkring 7-8 år siden, hvor jeg på det tidspunkt som formand for Allerslev Beboerforening og Lokalråd, blev kontakttet af Svend Olsen i Gederød, der efterlyste en skiltning fra Nøblevej mod Gederød. At Præstø kommune så dengang ikke ville gå med til det, er en anden sag, men ved den lejlighed fik jeg placeret Gederød på mit eget landkort. Med det *in mente* fik jeg senere igennem årene et par hyggelige snakke med Svend, når jeg kom forbi hans dør for at opkræve Beboerforeningens medlemskontingent. Jeg blev altid budt ind, for jeg ramte altid det tidspunkt, hvor han var i gang med at lave sin aftensmad, og så fik vi en lille sludder. På det tidspunkt blev jeg klar over at Svend havde arbejdet på Oremandsgård, de fleste af årene som skovarbejder.

Derfor vidste jeg, at der her lå en historie, som burde skrives, og her er den. Men jeg må lige fortælle, at der skulle nogen overtalelse til, før Svend gik med til et interview, for Svend er også privat, og det har man ret til. Alle har vi jo en historie, der kan fortælles, og til vores lille blad snager vi ikke, men fortæller sobert den enkeltes historie.

Jeg er født i Kalvehave i 1929, helt præcist den 26. januar, men voksede op i Mern hos min moster og onkel. Da jeg var helt lille, blev mine forældre skilt, og bagefter blev min mor alvorligt syg. Min moster og onkel blev derfor mine plejeforældre, og hos dem boede jeg til mit 14. år, hvor jeg blev konfirmeret, men så ville jeg også ud af skolen, for jeg ville ud og arbejde på landet. Skolen var ikke rigtig noget for mig. Næh, det var først, da jeg blev voksen, at jeg fik smag for at lære lidt mere bogligt, for der startede jeg på aftenskole, først i Mern og senere i Rekkende. Der fik jeg indhentet det forsømte.

Da jeg blev 18 år ville jeg prøve noget andet, så jeg rejste til Sverige for at prøve deres landbrug og skovarbejde. Det var her, jeg fik smag for skoven, og opdagede den som en arbejdsplads. Dengang var mejetærskeren noget helt nyt og noget de færreste gårde havde, men det var her jeg for første gang fik prøvet at arbejde på en af dem. Men det var et slid, for kornet skulle fyldes direkte i sække.

Jeg blev i Sverige i 1 år og kom hjem i begyndelsen af marts 1949, hvor jeg så skulle finde et arbejde. Det var jo ikke ret mange år efter krigen, så arbejdspladserne hang ikke ligefrem på træerne, men jeg var heldig, for Oremandsgård søgte en karl, og det var lige mig, så jeg mødte op og fik jobbet. Ja,- det blev så til 40 år.

At komme til Oremandsgård var en verden for sig, for der var ordnede forhold for folkene, værelserne var med centralvarme, og der var badfaciliteter Det var en verden til forskel fra mange af de gårde, jeg tidligere havde været ansat på, for der kunne om vinteren til tider godt være frost på dynen om morgenen.

Men så gik det ikke værre eller bedre end jeg gik hen og blev forlovet, og vi skulle giftes. Vi ville jo gerne have vores eget, så jeg fandt et lille husmandssted, der var ledigt og fik talt med ejeren, uden at der blev fundet en endelig afgørelse. Men de taler jo sammen de bønder, for jeg havde jo nok omtalt, at jeg arbejdede på Oremandsgård, for et par dage efter, da jeg var i marken og strøede kunstgødning, kom bestyrer Andersen ud til mig. Han virkede lidt underlig, han sagde ikke noget med det samme, men fulgte bare med, indtil jeg skulle vende hestene, først da udbryder han: *Nåb, du søger nok plads et andet sted. Er du ikke tilfreds med at være her?*

Det kunne jeg jo kun bekræfte at jeg gjorde, men at jeg ikke var utilfreds med arbejdet, men jeg skulle giftes, og vi ville gerne have vores egen bolig. *Nå, derfor. Det skal jeg nok sørge for at I får,* og så var det afgjort, og jeg blev på Oremandsgård.

Margrethe og jeg blev gift på Præstø Rådhus, og det var i 1950. Vi fik tilbudt at leje en af landarbejderboligerne i Kragevig, hvor vi boede de næste 5 år, og derfra flyttede vi til den lille ejendom, der ligger op mod Rekkendeskoven, lige efter Skovbørnehaven i Kragevig, hvor det blev til 35 år. Der var mere plads, og et dejligt sted hvor alle vores 6 børn havde en tumleplads ud over det normale.

*Det lille hus i skoven
hvor Svend og hans
familie boede i 35 år.
Foto Ove Rye Jørgensen*



I 1950 startede jeg med at arbejde i skoven. Her var vi omkring 8-10 mand, der havde fast arbejde der, hovedsagligt i vinterhalvåret. De første år var det stadig med håndtrukken sav, for der havde vi endnu ikke fået motorsav, men det fik vi i 1953. Det var en stor maskine, og den skulle betjenes af 2 mand. Styrehåndtaget lignede et motorcykelstyr. Savbladet var langt, og for enden af dette var et håndtag til den anden mand, så vi på den måde kunne styre saven. Det var en Stiel sav på 10 Hk og med en kampvægt på 20-22 kg. Sikkerhedsudstyr kendte man ikke rigtig til den gang, men det kom til senere. Jo - tiderne har ændret sig, men for mig var det en rigtig dejlig tid, men slidsomt. Det er jo et arbejde, hvor der kan ske mange ulykker, og gør det. Jeg er heller ikke blevet forskånet. En gang kommer jeg i vejen for et træ, da jeg er ved at fælde det, og jeg fik toppen lige ned over mig, uden at nogle af grenene ramte mig, men en anden gang var heldet ikke med mig, for da slår saven tilbage og rammer mig i hovedet, flækker kæben, smadre nogle tænder og strejfer næsten det ene øje. Det var grimt, rigtig grimt, men jeg slap fra det uden synlige men.

Men den største ulykke der har ramt mig var i 1985, hvor jeg mistede min kone og en af mine sønner ved en bilulykke ved Rønnede. Vi havde været til Bregentvedstævne, og var på vej hjem i min søns nye bil.

Han var langturschauffør og vant til at køre. Da vi kører op ad vejen fra Rønnede (den gamle A2 landevej), bliver vi mødt af en lang bilkø. Ligesom vi passerer køen, bryder der pludselig en bil ud fra køen, og kører på tværs af vejbanen, hvor den rammer vores bil i siden med voldsom kraft. Min kone og søn blev dræbt på stedet, og jeg blev hårdt kvæstet og efterfølgende opereret flere gange.



*Svend i skoven mens han stadig arbejdede.
Foto privatfoto*

Min kone og jeg boede på det tidspunkt stadig i huset ved skoven, men det blev så for stort til kun mig, men jeg boede der de næste 5 år, indtil jeg gik på pension. På det tidspunkt havde jeg planer om at flytte til Mern, hvor min ene datter bor, men det blev jo så ikke til noget, for min ene søn foreslog, at jeg købte Toft-huset på Kragevigvej. Jeg kontaktede Daniel Hage, og spurgte om det hus var til salg.

Nej, det var det ikke, *men du har måske en køber*, ja - det er mig selv. Da han hørte, at det var mig, var det i orden, for ellers var der ikke planer om at sælge det hus. Daniel Hage var et dejligt menneske. Vi havde et fantastisk godt samarbejde igennem alle årene. Af og til stak han hovedet ind, og vi fik en sludder.

Det hus her har tidligere fungeret som jægerhus, og var ikke særligt stort, men jeg har igennem årene sammen med flere af mine børn og gode venner bygget til og istandsat huset. Her er jeg meget glad for at bo. Jeg er jo 85 år, og lidt skavanker kommer der jo snigende, så da øjnene begyndte at drille, solgte jeg min bil, og det er nu 5 år siden,

men mine børn, der bor lidt rundt omkring mig, hjælper med indkøb og transport.

Lige som vi er ved at være færdig med snakken, smækker der en bildør ude i indkørslen, og Svends datter og svigersøn kommer ind, så jeg må lige fortælle dem, at jeg vil skrive en artikel om hendes fader.

Det er tid til at forlade Svend, så da jeg har fattet mit grej, og er på vej ud af døren, giver han mig lige en besked: *Kom bare igen hvis du mangler noget. Det var hyggeligt.* Og til det kan jeg kun sige: *Tak i lige måde, og tak for at jeg alligevel fik lov til at skrive lidt om dit liv, for på det kunne der sagtens skrives meget mere.*

”Mit liv på lerstampede og bonede gulve”

Foredrag ved ambassadør
Bjarne H. Sørensen. Stavreby

Fredag d. 10. okt. kl. 18:30
i Allerslev Klubhus

Spisning, foredrag og kaffe: 100 kr.
Drikkevarer kan købes

Tilmelding senest d. 4. okt. til
Inger Frederiksen tlf. 43 73 73 90
eller

Knud Skovbæk tlf. 55 99 61 42
Alle er velkomne

Allerslev Beboerforening

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder.

Ønsker I at leje Allerslev klub-

hus til jeres fest, så skal I tage

kontakt til:

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01



Vi Skøre Kugler

af Aksel Larsen

Søndag d. 4. maj holdt vi stævne i Lekkendeskov med 62 deltagere. Igen i år blev der holdt konfirmation mange steder, så bedsteforældrene havde ikke tid til at spille petanque. Vejret var fantastisk, som det plejer – jeg kan faktisk kun huske, vi har haft regnvejr én gang.

Førstepladsen gik til Hanne Andersen og Kaj Sørensen fra Næstelsø/Brandelev, andenpladsen blev Svend Zichau og Jens Rasmussen også fra Næstelsø/Brandelev, og tredjepladsen blev Arne Sørensen og Poul Andersen fra Møn. Allerslevs bedste placering var Joel og Lars med en 6. plads.

Søndag d. 11. maj blev vores mangeårige unge medlem Jessie Jensen, konfirmeret i Allerslev kirke. AUIF stod med 2 faner ved våbenhuset som hyldest for Jessie, mens regnen væltede ned i en grad så Inge og Heidi fik deres daglige bad. Vi ønsker stort tillykke til Jessie, og held og lykke fremover.



Vi afsluttede forårsrunden i vores turnering, og vi har 1 hold der rykker op i A-rækken i efterårsrunden.

Den 15. juni var der Landsmesterskaber i Single, som blev afholdt af Møn Petanque. Førstepladsen blev Belinda Svensen fra Nykøbing F, andenpladsen gik til Joel Sørensen fra Allerslev og tredjepladsen blev Poul Larsen fra Møn. Der var 30 deltagere i alt. Øvrige placeringer fra Allerslev Petanque var en ottendeplads til Lars Hyltoft og Annette Hyltoft, som blev nr. 22.

Den 23. juni holdt vi, som vi plejer, Sankt Hans med grillmad. Vores formand Bent havde inviteret AUIF's bestyrelse og Allerslev Beboerforening til at spise med, og der var 8 – 10 stykker, der sagde ja tak. Vi var i alt 43 personer, der spiste, hyggede og spillede petanque. Jørgen Christoffersen spillede lidt på harmonika, når der skulle synges.

Ved samme lejlighed fik Allerslev Petanque også nye trøjer udleveret kvit og frit. De er sponsoreret af Vandteknik ApS ved Morten Bo Christoffersen. Vi vil gerne sige tusinde tak til Morten. Trøjerne er AUIF's karak-

AUIF Petanque i de flotte nye trøjer, sponsoreret af Morten i sort.

Foto Aksel Larsen

teristiske grønne farve, med AUIF's logo ved hjertet, så nu kan alle se, hvor vi kommer fra, når vi er til stævner.

Den 1. og 2. august var der Landspe-
tanquestævne i Kjellerup ved Silke-
borg med godt 200 deltagere. Spillet
foregik på den måde, at man spillede
sammen med nogle, man ikke ken-
der i 6-mandshold, 4-mandshold
eller Double. Fra Allerslev var der
følgende placeringer: Jytte Nielsen
fik andenplads med sit 6-mandshold,
Nanny Christensen blev nr. 3 med
sit 6-mandshold, og Joel Sørensen
blev nr. 8 i Double – stort tillykke!
Godt gået!

I skrivende stund er der endnu ikke
afholdt Doublemesterskab – dette
afholdes d. 16. august kun for Allers-
lev Petanque.

Den 24. august afholder vi Kommu-
nemesterskab for alle petanquespille-
re, der har haft fast adresse i Vor-
dingborg Kommune.

Den. 6. september afholder vi Nat-
petanque. Her starter vi kl. 17:00
med mad, hvorefter vi spiller 2 run-
der. Så skal vi have kaffe m.m. efter-
fulgt af endnu 2 runder og til slut
natmad. Der er på nuværende tids-
punkt bl.a. tilmeldt en dame fra Fyn.

Skulle man have lyst til møde os, er
alle velkomne. Vi er mange, der
kommer for det sociale samvær og
hyggen omkring spillet.

Fra købmandsdatter til Journalist, del 2

Tekst: Elisabet Svane

Let tilrettet: Ove Rye Jørgensen

Fortsat fra nr. Blad nr. 2

Da det blev vores tur til at have
sølvbryllup, slukkede vi alt lys i huset
aftenen før - det var nu ikke så
mørkt, det var i juni - og så lå vi
ellers i skjul, og prøvede at kigge ud
af vinduerne. Derude, foran butik-
ken og hen foran haven, stod næsten
hele byen - det var fantastisk. Det
var også fantastisk at holde fest på
kroen - vi startede derhjemme, hvor
Holger, min mors gode ven, serve-
rede champagne, og så gik vi alle-
sammen ind til kroen, mens Andre-
asen gik forrest og spillede på sin
violin. Inde på kroen gik damerne,
der serverede, rundt med bakker
med "bedes føre"-kort, som herrerne
fik, og så skulle de ellers finde deres
dame. Herefter stillede vi op i række
og så gik vi ind, mens Andreasen
spillede for. Nu sad han bare oppe
på scenen sammen med sin kone, fru
Andreasen.

Det var et meget fint sølvbryllup -
men der skete noget, som vi aldrig
forstod. Eller fik nogen forklaring
på. For vi var knapt færdige med at
spise, før fru Madsen, som havde
posthuset, ville hjem. Hr. Madsen
gik selvfølgelig med. De holdt også
op med at handle i butikken. Det var
mærkeligt, for vi havde haft meget
med at gøre med Madsens - de kom
hos os, vi kom hos dem, og fru
Madsen havde glædet sig sådan til

sølvbrylluppet. Vi var også med til deres sølvbryllup - det kan jeg huske, for det var den dag, jeg begyndte i skole.

Det var dengang, far og mor lige var begyndt at tage på charterrejse med Spies. De havde været på Mallorca, og jeg havde fået en rød lædernederdel med klap og små lommer med frynser. Den havde jeg på første skoledag, og så havde jeg laksko på, for jeg skulle over på stationen til sølvbryllup bagefter. Alt det sluttede efter vores sølvbryllup. Stadig uden at nogen vidste hvorfor. Vi vidste det i hvert fald ikke. I starten kom far stadig ovre på stationen, men da de ikke handlede hos os, blev han sur, og så kørte han til Præstø med vores post. De kom senere på talefod, men det blev aldrig, som det var.

I butikken var der altid mennesker. Mor havde åbent til klokken halv seks, fredag til klokken otte og lørdag til klokken et, og ellers kunne man jo gå bagom. Fredag aften trak det ofte også længere ud. Der var altid kunder, der ville tale med mor. De havde godt nok købt det, de skulle bruge, men købmanden var jo mere end det. Det var også et sted, hvor man mødte folk, og talte med folk, og jeg kan da huske fredage, hvor vi ikke bare spiste sent som klokken otte - og det var sent dengang - men hvor vi først fik mad mellem ni og ti, fordi mor ikke kunne få de sidste kunder ud.

Selvom hun både havde lavet regnskab og dækket køleren af, så fortsatte snakken.

Midt på dagen kom Holger som regel forbi. Han boede oppe i Ammendrup, og serverede rundt omkring på godserne. Det kunne han fortælle malende om, og mor og Inge, som arbejdede, elskede at høre Holger fortælle. Og han elskede at høre dem fortælle. På et tidspunkt dukkede posten også op - derude i bagbutikken, og så blev der talt. Jeg fik altid at vide, at det jeg hørte her, skulle jeg ikke fortælle videre.

Christiansborg

Nu springer jeg ind til Christiansborg, for når jeg går rundt på de lange gange, sender jeg mange tanker tilbage til Allerslev.

Jeg startede på Christiansborg i 1990, hvor jeg blev politisk reporter på Ekstra Bladet. Jeg havde arbejdet på 'Borgen' tidligere, i 1985, hvor jeg i en kort periode var sekretær i SF, inden jeg kom på Journalisthøjskolen. Allerede der kunne jeg mærke, at det var et hus, jeg følte mig hjemme i. Jeg forstod bare ikke hvorfor. Men det betog mig virkelig, at jeg, som yngste sekretær og med rød-sort punkhår, kunne hilse på alle politikerne, jeg mødte på gangen. Erhard Jacobsen, Anker Jørgensen, og selvfølgelig Gert Petersen, som havde sin storhedstid netop der i 1980'erne. Fem år senere vendte jeg tilbage, nu som journalist.



P R A E S E N T E R E R

Årets dilettantstykke
**ET SKÆR AF ET
SOMMERHUSMARERIDT**

**Lørdag den 15. november
i Allerslev Klubhus**

**Vi starter med generalprøve kl. 14:00.
Pris kun 50,- (Kaffe, thé og kage kan købes)**

**Vi starter fællesspisning kl. 18.00,
og derefter vil aktørerne gå på scenen, ca. kl. 20.**

**Efterfølgende vil der være musik indtil kl. 01
Smørrebrød, teater og musik for**

kun 150 kr.

**Bindende tilmelding kan ske på mail
auif@os.dk eller til**

Annette Grundtvig tlf. 55996180

**Der vil være café forestilling
onsdag den. 19. nov. kl. 19.30
Pris kun kr. 50,-**

Det var det job, jeg allerhelst ville have. Ekstra Bladet havde dengang en stor og dygtig politisk redaktion, og det hold ville jeg gerne være en del af. Det var nærved og næsten, for egentlig var der en anden, der fik jobbet - men så blev der endnu et hul, og det hoppede jeg i..

Det var hårdt den første tid. Jeg havde jo ingen kilder på Borgen, og Ekstra Bladet er jo ikke sådan en avis, hvor man kan skrive en pæn lille artikel, og så er den dag gået. Vi skulle altid have noget ekstra, deraf navnet. Vi havde den sene deadline, langt ud på natten, og det betød, at vi kunne nå meget mere end de andre aviser.

I starten af 1993 kom Tamilrapporten, som førte til Schlüter-regeringens fald, og banede vej for den første Nyrup-regering. Det kom også til at bane vejen for mig. På det tidspunkt havde jeg været på Ekstra Bladet i to år, og det var begyndt at gå godt, men det var helt klart med regeringsskiftet, at jeg rigtigt fik fat. Det var virkelig dramatisk dengang, og der sker meget dramatisk nu, bevares, men at en borgerlig regering måtte gå af og en af dens tungeste ministre senere blev dømt ved en rigsretssag, som vi ikke har set siden 1910, det var historisk.

Jeg mener, at det var her, Det Konservative Folkeparti for alvor knækkede. Vi har set alle magtkampene, og kønne har de ikke været, ej heller seriøse, men kimen til det, og grunden til at partiet ikke rigtigt har fået

fat i de seneste mange år, skyldes efter min vurdering Tamilsagen.

Den nye regering var også fyldt med drama. Nyrup havde Auken som formand - jeg kan huske, at jeg havde ferie, da landsmødet blev holdt, men jeg kørte alligevel til Vejle, alt andet havde været håbløst.

Det var et splittet socialdemokrati, der kom til magten i en af de få flertalsregeringer, vi har haft her til lands. Og der blev forhandlet længe - dog ikke så længe, som oppe i det sorte tårn.

Vi havde dengang kontor nede ved indgangen til Christiansborg, og når Nyrup var færdig med at forhandle, hev vi ham ind på kontoret, og sørgede for at han fik en kold øl. Det fik ham til at tale - men efter et par dage blev det opdaget. Der var FOR mange nyheder i Ekstra Bladet, så Lykketoft fulgte ham ned, og satte ham ind i en taxa.



Billede er fra et arrangement på Amager, i forbindelse med Poul Hartlings 100 års fødselsdag 14. august 2014. Han var kandidat i Præstø-kredsen indtil 1960, hvor han røg ud af Folketinget og tabte pladsen til Holger Hansen fra Tågeby. Det fortalte min mor mig, da jeg var lille og det bruger jeg i mit foredrag.

Allerslev på godt og ondt

De store emner var arbejdsløsheden. Krisen. Kampe med fagbevægelsen, som ikke mente, at Lykketoft var rød nok. Og krisen kradsede virkelig i de år - også her i Allerslev. Når man kørte en tur gennem byen, var der ikke så mange pæne huse, som der plejede at være. Mor havde stadig sin butik, men efterhånden var hun blevet den eneste tilbage af det blomstrende forretningsliv, der var i min barndom. Posthuset holdt længe ud, og der var industri hos både Høegh og på det gamle mejeri. Kroen lukkede ned, og der blev mere og mere tomt.



Allerslev Kro set fra banen af, mens der stadig var kro. I dag er banestykket tilgroet. Foto privatfoto

Arbejdsløsheden begyndte at bide sig fast, det hele blev lidt mindre sjovt, og der var en del, der drak nogle flere øl end de burde. Jeg har i de senere år talt med en del af dem, der var børn i 1990'erne, og som oplevede byen lukke mere og mere ned, og samtidig oplevede problemer bag de lukkede døre. Der har selvfølgelig altid været problemer i Allerslev, og der har altid været familier, der har haft det svært, men det var nok sværere at skjule, da der var mere leben i byen. Man vidste jo alt

om hinanden, og nogen gange kan det være lettere at tingene er ude i det åbne, selvom man inderst inde gerne vil holde det skjult. Jeg tror f.eks., at min mor gerne ville have det mere indendørs i de perioder, hvor min søster, der var psykisk syg, havde det værst. Men det var svært, når hun kom med bussen med et fuglebur, uden fugl og uden bund, med én sko og grønne negle. Det lægger man altså mærke til i Allerslev.

Men det blev ikke fordømt. Det er måske det mest fantastiske ved det Allerslev, jeg voksede op i var, at der også var plads til de skøre og de skæve. Der var plads til Vagn og Edvard, som holdt jul sammen ovre hos Vagn. De gik ikke så meget op i det med maden, men de købte en kasse bajere. Mor havde en aftale med Edvard om, at han skulle købe mad ind i starten af måneden og noget, der kunne holde sig. For vi skulle ikke så langt hen, før der ikke var flere penge. Så fik han skrevet, og han kom altid og betalte.

Så var der Tulde-Karl. Han var den rareste mand og i en tid ordnede han haven hjemme hos os. Men det måtte stoppe, for nogle gange lod han ukrudtet stå og hev blomsterne op. Der var også Ludvig med de lange gummistøvler. Der var ikke mange begravelseskaffer, han ikke deltog i. Det var også ham, der blev slået en sommernat. Det var min fødselsdag, og pludselig dukkede Ludvig op med blod i hele hovedet. Der kom politi, og det var meget dramatisk, men de

fandt ikke overfaldsmanden. Det gjorde fru Madsen på stationen i stedet næste morgen, da hun kom ud. Der lå han og sov brandert ud. Sagen kom for retten, og Ludvig mødte op. Og da han havde afgivet forklaring, sagde han, som han altid plejede, når han gik ud af døren: *Jeg kommer igen en anden dag!* Jo, dem var der plads til i Allerslev - der var overskud, og de havde deres faste plads i gadebilledet i '60'erne og '70'erne. De endte oppe på alderdomshjemmet, og så hentede Store Kurt dem engang imellem. Så kørte de ned til butikken og fik en bajer.

Barndomshjemmet

Hjemme boede der igen flere generationer i huset i 1980'erne og indtil midt i 90'erne. Der havde været en kort periode mellem at mormor kom på plejehjem og til jeg flyttede, hvor vi kun var far og mor og mig. Det kunne jeg godt lide. Da jeg så rykkede ud i 1982, rykkede Gry ind. Min søsters datter, som min søster ikke kunne have. Efter noget af en kamp lykkedes det os at få Gry hjem til Allerslev. Hun faldt til, den lille, men desværre blev hendes liv alt for kort. Hun døde i en trafikulykke, da hun var 13. Jeg behøver ikke at gradbøje, hvor hårdt det var. Det skete i min ferie, og da jeg kom tilbage til Christiansborg, blev der udskrevet valg. På første arbejdsdag. Det var heldigvis ikke noget skelsættende valg. Nyrup vandt ret sikkert, og jeg var ret fraværende.

Jeg blev mere og mere etableret, og havde det som en fisk i vandet på

Christiansborgs gange. Jeg begyndte at forstå, hvorfor det faldt mig så uendelig let at tale med alle, uanset hvilket parti de kom fra. Det var dybest set det, jeg havde lært hjemme i min mors butik. Det var jo det lille "goddag", inden man trådte ind, og så ellers gå rundt og tale med kunderne og behandle dem ens. Ikke nødvendigvis på samme måde, folk er forskellige, men vi lærte meget klart, at vi ikke måtte gøre forskel på folk. Købmanden kan tale med alle.

Det kunne købmandens datter så også. Der var en kollega, som sidste jul lavede en lille gimmick på Facebook, hvor han udnævnte de kollegaer, han beundrede mest. Jeg var en af dem. Det var meget ærefuldt, og så var det lidt sjovt at læse det, han skrev om min måde at omgås kilderne på. At han på en og samme dag havde set mig drikke kaffe på Pia Kjærsgaards kontor, da han gik forbi - og et par timer senere havde han mødt mig på Svend Aukens kontor. Jeg synes nu ikke, det er så mærkeligt.

Noget andet, jeg har lært hjemmefra, som har været en kæmpefordel som journalist, er at jeg lærte at smalltalke af min mor. Det var hun mester i. Mor vidste, hvad kunderne skulle have at spise om aftenen, og kunderne vidste, hvad mor skulle have at spise. Jeg gør noget af det samme - uden at jeg dog ved, hvad Helle Thorning skal have at spise i aften. Men jeg smalltalker, og på den måde kan man altså godt nok få noget at vide. *Fortsætter i næste nr.*

Hvem er vi - præsten

af Torben Møllenbach

”Der er så dejligt ude på landet”.

Med dette H. C. Andersen citat vil jeg gerne skrive lidt om os selv her i præstegården.

At bo på landet

Vi har nu boet her i præstegården i godt og vel 7 år. Vi er alle sammen faldet godt til. Vores tre drenge med skolen i Præstø, og for Jonas' og Rasmus' vedkommende, som her i august bliver 11 år, med op til flere legekammerater lige i nabolaget, og for storebror Mads' vedkommende, han blev konfirmeret her i foråret, med sine kammerater inde i Præstø. Stina pendler frem og tilbage mellem præstegården og UCSJ i Vordingborg og Roskilde, hvor hun er chef for læreruddannelsen.

Vi har fundet et sted, vi kan lide. Vi kom fra et større by-embede i Nykøbing Falster, men vi ville på landet, og det er vi med Allerslev og Jungshoved sogne kommet.



Torben Møllenbach - Privatfoto

På en eller anden måde er det som at være kommet 'hjem' til landet. Både Stina og jeg kommer fra småbyer, hvor der aldrig var langt til den nærmeste mark. Ingen af os har nogensinde arbejdet i landbruget, og vi har slet ikke forstand på arbejdet med marken eller i stalden. Vi spørger os derfor for, og indtil videre har vi kun mødt overbærenhed og tålmodighed med vores mange spørgsmål.

I Nykøbing lå vores bolig lige op til en temmelig trafikeret byvej, men nu oplever vi næsten ingen trafik af betydning. Her har vi frit udsyn til alle sider, og hver morgen nyder vi den fantastiske udsigt ud mod alle fire verdenshjørner og på alle årstider. Hver morgen står vi op, går vores runde i haven eller ned til vejen, og vi strækker os og fylder vores lunger med den friske luft.

For frisk luft er der nok af, - undtagen når bonden kører gylle ud på marken, og det skal han jo, eller hvis der høstes, og vinden er i den forkerte retning, som vi oplevede det fornylig: Familien var inviteret, vejret var strålende, og der skulle spises aftensmad udenfor. Vi havde godt hørt, at mejetærskeren kørte rundt omkring på markerne, og efter at have sat os, lagde vi mærke til, at den kom nærmere og nærmere. 'Det går nok', sagde vi til hinanden. Indtil den næste gang kørte forbi os. Vinden var i den gale retning, og blæseren på mejetærskeren førte stumper af skaller, strå og almindeligt støv ind over plankeværket i kaskader. Vi prøvede

at tage det med godt humør, alt imens vi skyndte os at lægge låget på gryderne og med hænderne at dække over glassene, samtidig med at vi blæste som gale for at holde vores tallerkner rene for støv. Mejetærskeren kørte videre, og vi åndede lettede op, men tænkte slet ikke over, at banerne på bondens mark blev stadig kortere, og snart kom han tilbage og blæste med endnu større kraft ind til os lige midt i en skål for det dejlige danske sommervejr, - og vi måtte strække våben.

I en fart måtte vi tage gryder, tallerkner, glas og alt det løse og skyndte os i dækning inde i huset. Men det har vi så lært på den hårde måde: Bonden bestemmer ikke, hvornår der skal høstes. Det gør vejrlig og kornets modenhed. Jo, der er så 'dejligt' ude på landet.

At være præst

Det er også 'dejligt' at være præst her. Vi har lært, at præsten og kirken er noget man bruger, når der er en anledning. Altså når der er dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse. Så kommer man. Alene i den relativt korte årrække, jeg har været præst, har praksis omkring dåb ændret sig. Tidligere var dåb en forholdsvis beskedent affære i familien, men nu inviterer man hele familien, og det er meget almindeligt, at der ved dåb kommer ligeså mange som til et bryllup, altså mellem 40-60 deltagere.

Angående konfirmanderne, så er mine hold på omkring 20 elever. Det er et sammensat hold med konfir-

mander også fra Præstø, foruden dem fra Allerslev og Jungshoved. I mine egne sogne er der gerne 5-6, der skal konfirmeres. Til gengæld er der så, så mange flere med fra familien. Det er mange nok til at skabe en god oplevelse for familierne.

I Nykøbing-tiden oplevede jeg indimellem ved begravelser et følge på sommetider et par stykker, hvilket jeg ikke har oplevet her. Her kommer næsten altid mere end 20 for at sige farvel. Dette afspejler måske, at på landet kender man altid nogen, og man kender familierne, og alle er næsten altid en del af bybilledet. Det samme er ikke tilfældet i byen. Her er det lettere at 'gemme' sig.

På denne måde følger man sit sogn, og dets beboere gennem livets forskellige livsafsnit henover årene. Det er ikke kun præsten, der slår følge med mennesker i deres liv. Det er – vigtigere - også evangeliet, som lyder til mennesker fra spæd til olding. Vi lærer folk at kende ved møderne i præstegården eller i Rejsestalden ved Jungshoved. Gennem de senere år har vi oplevet en stigende interesse for arrangementerne, hvad enten det er ved koncerter eller foredrag, og vi har lagt mærke til, at det ikke som tidligere kun er sognets beboere, som kommer. Nej, folk pendler. Man kommer mange steder fra – fra Præstø, Skibinge, Bårse, Vordingborg – og fra vores egne sogne – og alle er velkomne.

Denne interesse og opbakning gør det hele værd igen at tage fat på en

ny sæson, når man, som jeg, i skrivende stund netop efter ferien, skal i gang igen.

Jo, sandelig, der er så 'dejligt' ude på landet og også i Allerslev og Jungshoved sogne.

Thorsvang – Danmarks Samlermuseum

af Knud Skovbæk, foto af Ena Skovbæk

Søndag den 17. august havde beboerforeningen arrangeret tur til det meget spændende samlermuseum, der er indrettet i nogle tidligere fabriksbygninger i Stege. Der er forskellige butikker og værksteder indrettet og fyldt med ting fra før supermarkedernes tid. Der var arbejdende smede-værksted, gamle radioer og knallerter fra vores barndom. Og også lidt helt gamle biler. Det er imponerende hvad der er samlet sammen og sat op af frivillige ildsjæle.

Det var en spændende eftermiddag for os der gerne ville se 50 år tilbage, og dermed mere værdsætte nutiden.



Hans Erik Johansen og Rita og Vang Larsen i tobaksforretningen.

Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllenbach

1. verdenskrig 1914-1918 – set fra en menneskelig synsvinkel

Det er i dette efterår 100 år siden, at de førende magter i Vesteuropa gensidigt erklærede hinanden krig, og dermed indledte en krig, hvis omfang af ødelæggelse og politiske omvæltninger verden ikke tidl. havde set.

Denne krig er temaet for efterårets foredrag i Allerslev og Jungshoved sogne. Vi vil her lægge vægten ikke så meget på de politiske og historiske sider af krigen, men på det krigen kom til at betyde for menneskers måde at tænke på om sig selv, for efter krigen var Europa for altid forandret. Den tyske kejser Wilhelm lagde optimistisk ud med en forsikring til sit folk om, at krigen ville, som begyndte i sept. ville være overstået inden løvfald, - en optimisme, som altså ikke holdt stik. Efter krigens enorme tabstal på omkring 25 mio. døde eller lemlæstede, satte sine mentale, psykiske og kulturelle spor hos alle de og deres befolkninger, der havde deltaget. Ud over disse alvorlige emner har vi tillige foredrag med Karen Ulrik-Petersen om sit arbejde i den kenyanske skoleverden og Bjarne Sørensens fortælling om sit virke i diplomatiets tjeneste gennem mange år.

1. Krigen og Gud

Eftermiddagsgudstjeneste,
Jungshoved kirke,
søndag, d. 28. september, kl. 14.00.

En krig i billeder, musik med mere.

Temagudstjeneste: tiden omkring første verdenskrig. Arrangeret af Bodil Agerbo og Bent Pedersen. Gennem en mosaik af billeder, tekster og musik, som har sammenhæng med både kirken, krigens rædsler og dagliglivet i almindelighed, tegnes et billede af tiden omkring første verdenskrig. Det hele kædes sammen af breve fra perioden.

2. Første verdenskrig set i øjenhøjde med soldaterne, konerne, kæresterne, sygeplejerskerne og lægerne

Foredrag ved lektor Birgitte Thomassen i Allerslev præstegård tirsdag, d. 7. oktober kl. 19.30.



Birgitte Thomassen skriver om sit foredrag: Jeg vil fortælle om de menneskelige reaktioner på krigen på grundlag af erindringer, breve og dagbøger samt

samtidens skønlitteratur og digtning. Jeg vil belyse reaktioner og holdninger til krigen såvel fra hjemmefronten (mest kvinder) og fronten (mænd, officerer, sanitetstjenesten), og i et vist omfang såvel fra engelsk, tysk og sønderjysk side.

Mange følelser kom til udtryk i denne voldsomme konflikt, f.eks. sorg, vrede og medlidenhed (*compassion*), og undervejs kommer jeg også ind på, hvorledes krigen kommer til udtryk i mindekulturen, herunder mindesmærker og -monumenter samt anlæggelse og indretning af kirkegårde/gravpladser i nogle af de tidligere krigsførende nationer'.

3. Forspillet til 1. verdenskrig

Var krigen i virkeligheden gået i gang inden den 'begyndte'?

Foredrag ved tidl. lektor, Kbh.s universitet, Jørgen I. Jensen, ons. d. 12. nov., kl. 19.30. Rejsestalden ved Jungshoved kirke.

Hvad var det for tanker, stemninger, måder at tænke på i tidens politiske, kulturelle, kunstneriske og kirkelige miljø der i en storkrig så en måde at få løst de politiske problemer i Europa på? Dette vil foredragsholderen give sit bud på, og vi vil undervejs høre musikeksempler fra bl.a. russeren Igor Stravinskij og danskeren Carl Nielsen.



Jørgen I. Jensen

Mit kenyanske eventyr
Foredrag ved Karen Ulrich-Petersen i Allerslev præstegård sammen med Beboerforeningen
onsdag d. 10. september kl. 19.30.

Karen Ulrik-Petersen kommer og fortæller om sit livs forunderlige rejse. Karen er født og opvokset på en farm i Kenya. Familien forlod Kenya i 1963. For 9 år siden fik hun ved et besøg i Kenya kontakt til Githabai Primary School, som blev grundlagt i 1959 af hendes far som skole for farmens ansatte.



Efterfølgende blev Foreningen Githabais Venner dannet med det formål at støtte børn i Kenya primært South Kinangop med skolen i centrum. Skolen ligger 140 km nord for Nairobi midt i et betrængt landbrugsområde. Foreningen arbejder med flere projekter udviklet i samarbejde med skolen bl.a.:

- at finde midler til vedligeholdelse af et vandprojekt, med udgangspunkt i familiens brønd fra 1950.
- at finde sponsorer til betrængte børns videreuddannelse på 4 årig secondary schools (gymnasium).

Det er en stor glæde for Karen personligt i samarbejde med lokalbefolkningen og Foreningen Githabais

Venner, at arbejde for at bedre livsvilkårene for børn i det land, hun voksede op i. Den brudte forbindelse er genetableret. Foredraget ledsages af billeder.

Studiekreds:
Kristi passionshistorie, Allerslev præstegård. Onsdagene d. 24. september, 29. oktober. og 26. november, hver gang kl. 19.30.

Der er mange filmskabere der gennem tiden har skildret Jesu sidste dage og timer i Jerusalem. Nogen har gjort det på den dramatiske måde, andre på den næsten morsomme måde, som Monty Python gjorde det, da de lod en Jesus lignende figur hængende på korset synge 'Always look on the bright side of life', eller - som det skal handle om i denne studiekreds - på den voldsomme måde. Filmen, som vi skal se, er Mel Gibson Jesusfilm fra 2004. Filmen er en helaftensfilm, og vi vil over 3 aftner se filmen i 'bidder' og drøfte og sammenligne den historie, filmen viser os og den historie, som vi kender fra Det nye Testamente.



Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Fødsel: En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på: personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til
Sognepræst Torben Møllenbach,

Rekkendevej 39, Allerslev,
4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.



Allerslev præstegård

**Øvrige telefonnumre
findes på bladets side 2**

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
06. sep.	Loppemarked ²	10:00 – 16:00	Ved Allerslev Klubhus
10. sep.	Foredrag ved Karen Ulrich-Petersen ¹⁻³	19:30	Allerslev Præstegård
24. sep.	Studiegruppe – Kristi Passionshistorie ³	19:30	Allerslev Præstegård
28. sep.	Eftermiddagsgudstjeneste – Krig og Gud ³	14:00	Jungshoved Kirke
07. okt.	Foredrag ved Birgitte Thomassen ³	19:30	Allerslev Præstegård
10. okt.	Foredrag ved Bjarne Sørensen ¹	18:30	Allerslev Klubhus
29. okt.	Studiegruppe – Kristi Passionshistorie ³	19:30	Allerslev Præstegård
12. nov.	Foredrag ved Jørgens I. Jensen ³	19:30	Rejsestalden
15. nov.	Dilettant – Et skær af sommerhusmareridt ²	18:00	Allerslev Klubhus
19. nov.	Caféforestilling - Dilettant – Et skær af sommerhusmareridt ²	19:30	Allerslev Klubhus
26. nov.	Studiegruppe – Kristi Passionshistorie ³	19:30	Allerslev Præstegård

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.



Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
07. sep.	12. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
14. sep.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste
21. sep.	14. s. e. trin.	10.30	9.00
28. sep.	15. s. e. trin.	Ingen	14.00
05. okt.	16. s. e. trin.	9.00	10.30
07. okt.	19.00 Konfirmandindskrivning		
12. okt.	17. s. e. trin.	Ingen	JBB: 9.00
19. okt.	18. s. e. trin.	Ingen	10.30
26. okt.	19. s. e. trin.	10.30	Ingen
02. nov.	Allehelgen	19.00	16.30
09. nov.	21. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
16. nov.	22. s. e. trin.	Ingen	10.30
23. nov.	23. s. e. trin.	10.30	9.00

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev