

Allerslev *Sofne* Blad

NR. 4

2013

6. årgang



- *Gården Bakkedal*
- *Hvem er jeg?*
- *Stegt flæsk og foredrag*
- *Halloween- og dragedag*
- *Fra købmandsdatter til journalist*



Præstegården s. 28



Jernbanen 100 år s. 21



AUIF viste flaget s. 6



Et tilbageblik s. 11



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Ove Rye
Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
overye@gmail.com

Inge
Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Stine
Rasmussen
Tlf.: 55 99 0 770
ammendrup@yahoo.dk

Anja
Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Bjarne
Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarne@arvids1.dk

Torben
Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Peter
Storm
Tlf.: 24 80 92 16
peterandreasstorm@gmail.com

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55 99 61 80

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 55 94 13 31

Sekretær

Stine Rasmussen
Tlf.: 55 99 07 70

Øvrige medlemmer

Badminton

Annette Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Flaskecontainer, Kiosk, Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Gymnastik

Heidi Cort Jensen
Tlf.: 23 92 00 58

Andre:

Torben Hansen
Tlf.: 55 99 61 30

Jasper M. Nielsen

Tlf.: 29 90 77 11

Petanque

Bent Pedersen
Tlf.: 24 24 52 42

Andre nyttige telefonnumre udover bestyrelsen

Hovedkasserer samt Banko
Ena Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Formand for Dyrskuet

Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Bowls

Erik Arvidsen
Tlf.: 22 37 93 73

Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auiif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & PR

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Sandra Pedersen
Tlf. 20 84 84 37

Kasserer & Sognebladsrepræsentant

Peter Storm
Tlf. 24 80 92 16

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Bestyrelsesmedlem

Lars Østergård
Tlf.: 20 19 24 62

Bestyrelsesmedlem

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62

Suppleant & Udlån af skolen

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Rita Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

12. januar 2014

Materialet sendes til redaktøren:

overye@gmail.com

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Indholdsfortegnelse	3
Forord	4
Glad aften blev en tilløbsaften	5
Sidste nyt fra AUIF	6
Den hvide ligsten på Allerslev kirkegård	7
Halloween- & dragedag	8
Gården Bakkedal i Ugledige	9
Dårlig omtale er bedre	11
Hvem er jeg?	13
Svend Aage Nielsen, Kullegården	16
Fra købmandsdatter til journalist	19
Antennemast i Ammendrup	20
Jernbanen der forsvandt	21
Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd	26
Generalforsamling	27
Petanque	27
Julehilsen fra linedance	27
På min vej forleden	27
Præstegården i Allerslev fyldte 90 år	28
Juletræsfest	29
Har du ondt i hovedet	29
Kirkens Aktiviteter	30
Praktiske oplysninger	33
Loppemarkedet	34
Aktivitetskalender	40

Forsidefoto

*Et billede af
Jernbanen udlånt
fra lokalhistorisk
arkiv i Præsto*



Forord

af Ove Rye Jørgensen

DMI melder mulighed for nattefrost på ud-satte steder. Det var så første klare vintermelding og umiddelbart skrutter man sig. Men lige nu, i skrivende stund står efteråret i sin allersmukkeste farvepragt, så det er svært at skulle forholde sig til frost og sne. Personlig glæder jeg mig til vinteren. For hvad er mere hyggeligt end kunne fordybe sig med en god bog, en god knude i brændeovnen, og så kan elementerne godt rase derudenfor.

Lige nu sidder du med årets sidste blad og med det har vores blad rundet sit 5. år.

Som noget nyt, har vi denne gang startet en ny artikelserie som vi har døbt 'Hvem er jeg'. For hvem er *vi* der skriver og udsender dette blad. Du ser et foto og et navn, *men hvem er personerne bagved.* Måske er du også ligeglad, men vi er jo et lille samfund. Du møder måske en af os i Brugsen, i skoven, på skolen eller hvad ved jeg. Men hils på os hvis du har lyst, kom med en god ide eller ris/ros. Vi er jo kun mennesker. Vores første kandidat er Stine der ret hudløst og rigtig godt fortæller om sig selv og sine.

Der er 2 artikler der begge handler om 100 år, en fødselsdag og en usynlig jubilær, altså begge fra 1913. Vi andre bliver helt svimle, for det var året før 1. verdenskrig startede, så man må sige, *at der er løbet meget vand i stranden siden.*

I 1996 afholdt 'P4-for de unge' en konkurrence om hvem der boede i Danmarks kedeligste by. Præmien ville være en fest, betalt og afholdt af P4. Til alles overraskelse vandt Allerslev og fik titlen 'Danmarks kedeligste by'. Ikke særligt flatterende, men man må sige at byen kom på landkortet. Materialet til denne historie var sej at hive hjem, men da de rette blev spurgt, faldt brikkerne på plads og Bjarne har efterfølgende taget den under kærlig behandling med en rigtig god tekst til følge.

Denne gang har vi også en historisk artikel om en gård i vores område. Vagn Nielsen fra Vordingborg, selv tidligere landmand har dykket ned i de støvede papirer og skrevet historien om gården Bakkedal i Ugledige. Den gård har i sin levetid undergået mange ændringer. For år tilbage var avlsbygningerne i kampesten og strå-tækt, men blev i 1979 nærmest lagt ned af den voldsomme snestorm der den vinter satte Sydsjælland i stå.

Julen nærmer sig og her fra bladet ønsker vi dig og din familie en rigtig glædelig jul og et festligt nytår, tak for i år.

Jeg ønsker dig god læsning



Glad aften blev en *tilløbsaften*

af Knud Skorbæk

Over 40 mennesker mødte d. 27. september op for at nyde Lottes rigelige mængder af *stegt flæsk med persillesovs*, men nok mest for at høre den mangeårige skytte på Beldringe og Lekkende gods Verner Hansen fortælle om sin tid på godserne. Og de blev ikke skuffet.

Verner fortalte levende om sin barndom under små forhold i 1930'erne, i et skovarbejderhjem under Rosenfeldt. Senere blev han jagtelev på Gavnø og det var barske forhold med en meget lille løn, hvor han selv skulle holde sig med cykel og hvor der var store afstande. Arbejdsdagene var lange, da Verner også skulle arbejde, som tjener hos baronen om aftenen. Senere kom Verner til Beldringe og derfra til Lekkende, hvor han skulle passe på vildtet ved at holde rovdyrbestanden

nede, især ræve. Og vi fik historier om snedige ræve.

Men rundt i godsets yderkanter var der også andre, der godt ville nyde godt af godsets store vildtbestand. Verner skulle sørge for, at der var meget vildt til de jægere, der betalte store summer for at komme på jagt. Jægerne betalte per nedlagt stykke vildt, og hvis to jægere talte det samme stykke som nedlagt, betalte de begge. Der var jagtlejere der sørgede for at skytten blev godt honoreret.

Der skulle myndighed til at styre de store jagter, hvor ikke alle jægere var lige øvede. Vådeskud er også sket. En skytte kan ikke være en populær person på sin egn.



De mere end 40 mennesker nød den gode mad – *stegt flæsk med persillesovs*.

Han må for vildtets skyld sørge for mest mulig ro og fred i de områder, han har ansvar for, og det kan godt give uenighed.

Ejeren påtalte omgående hvis der var uberettiget færdsel i skoven. Verner var meget ked af da Danmarks ældste dyrehave på Lekkende blev nedlagt og hans kære dåvildt mistede sit beskyttende hegn. Men det værste var dog, da han stod og så på, at hans kære hus og hjem brændte på Lekkende.

Verner har nu mistet sin kone og bor i Roneklint og har god tid til at tænke på sit travle liv

Senere på aftenen fortalte Verner muntre jagthistorier, og det var ikke kedeligt. Lageret er vist stort.

En virkelig god aften

En spørgeundersøgelse viste at foreningen gerne måtte lave flere aftener som denne. Bestyrelsen er meget lydhør for, om nogen kender nogen, der har et eller andet at fortælle, det kan være noget lokalt eller om oplevelser.



Verner Hansen

Sidste nyt fra AUIF

af Ena Skovbæk

Da det er sidste sogneblad i 2013, vil jeg prøve at drage en konklusion over det forløbne år i AUIF.

2013 blev det år, hvor foreningen fik mulighed for at leje klubhuset ud til private fester. Der har været stor søgning, så behovet er der.

Desværre må man se, at de sportslige aktiviteter er gået støt og roligt tilbage. Sportspladsen ligger stadig øde hen uden aktiviteter. Græsset bliver slået som en anden græsplæne og ikke som en fodboldbane.

I gymnastikafdelingen er der 5 hold, ca. 10 personer spiller Badminton og det samme antal spiller ”Bowls”. Petanqueafdelingen er god og stabil med ca. 40 medlemmer.

Det går godt med de kulturelle aktiviteter. Her vil jeg nævne Loppemarked - Dilettant - Bankospil - Aktiviteter på Roskilde dyrskueplads- Fastelavnsfest – Skt. Hansfest og Halloween og Dragedag. De tre sidstnævnte arrangementer har været i samarbejde med Allerslev Beboerforening.

AUIF har været repræsenteret ved Dronningebesøget i Vordingborg med en af foreningens faner.



AUIF var repræsenteret ved Inge Jensen og Birthe Andersen, som fanebarer ved regentparrets besøg i Vordingborg.

Allerslev Banko fik i sept. en henvendelse fra Skousen i Ringsted, om man ville være med til at samle penge til kræftramte børn. Det blev hurtigt besluttet i udvalget, at det ville man gerne.

Skousen ville komme med en del ekstra gevinster til en bankoaften i september og så skulle hele overskuddet fra aftenens spil gå ubeskåret til ”familier med kræftramte børn”. Overskuddet blev 18.290 kr. + 1.731 kr. som loppemarkedet kom med via et lotteri.

Inden året er omme skulle der gerne være sat nye vinduer i klubhuset ud mod sportspladsen.

Gulvet i salen skal slibes og lakeres igen, tilbud indhentes, men bliver først udført i 2014. Vedligeholdelseskontoen er brugt op for i år. Gitte Jensen har ønsket at udtræde af AUIFs bestyrelse. Første suppleant Jasper Nielsen er indtrådt.

NB: AUIFs generalforsamling er fastsat til **onsdag d. 19 feb. i klubhuset.**

Den hvide ligsten på Allerslev kirkegård

af Ove Rye Jørgensen

Desværre har der sneget sig en fejl ind i overskriften om ’Den hvide ligsten’. Jeg har skrevet at den er et Epitafium, hvilket ikke korrekt, og kan forvrænge forståelsen af artiklen, det beklager jeg.

I slutningen af artiklen omtales et Epitafium der opsættes i Allerslev kirke af forældrene for deres søn, der omkom på fregatten Falster ved Marokkos kyst, den er korrekt.



Halloween- & dragedag

af Knud Skorbæk

Vi havde en god dag den 13. oktober hvor der blev afholdt Halloween-dragedag med rigtig mange glade forventningsfulde børn og forældre og bedsteforældre. En af de sidste fortalte mig, medens nylonsnoren drillede de lidt stive fingre ved dragebyggeriet, *at det var 65 år siden han sidst havde lavet en drage, men da var det ikke nylonsnor*. Desværre var der ingen vind, så dragerne kom ikke op den dag. Men det var dog tørt vejr så udhulingen af græskarrene kunne ske uden dørs uden problemer. Der kom nogle flotte lygter ud af det, som alle glædede sig at se i mørke.

Ved glasmaleriet kom kreativiteten rigtig til udfoldelse. AUIF og Beboerforeningen vil uden tvivl gentage arrangementet til næste år med lidt mere reklame.



Der blev lavet mange flotte græskar



Finn Hansen, Vagn Larsen og Stine

Gården Bakkedal i Ugledige

af Vagn Nielsen, Vordingborg

*Kilde: Holger Munks Jordebogsnotater,
FT og tingbøger samt "større gårde".*

Bakkedal ligger på Ugledigevej 24 i Ugledige. Den har matrikel nr. 2a. I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 5.

Under Prins Jørgens Gods før 1710 hed fæsteren Hans Nielsen .

I 1710 var Niels Pedersen fæster. Det er nu blevet Vordingborg Ryttergods. I 1724 havde han en dragonhest opstaldet, det fik han 4 læs hø for. Han blev i 1727 afløst af Jacob Hansen Vrang. Jacob var samtidig ladefoged på Lekkende og det var han allerede i 1720. Han kunne læse og skrive. I 1731 var han Prokurator (advokat) for Maren Rasmusdatter ved Stensby Birketing. Maren Rasmusdatter var blevet trolovet væk af sin far Rasmus Mortensen i Sønder Mern til Ole Christoffersen Askholm i Røstofte. Han var 3 gange så gammel som Maren. Det var hun bestemt ikke tilfreds med. Det var årsagen til retssagen. Der blev vist ikke noget bryllup.

Jacob Vrang mistede i 1733 sin kone Sidsel Boesdatter, og Maren der var kusine til Sidsel, blev så gift med Jacob Vrang.

Jacob døde i 1741 og Maren blev gift med Niels Christensen fra Snesere sogn. De to blev undertegnedes 3 gange tipoldeforældre. Niels Christensen overtog også gård nr. 5; men han døde i 1769. Maren fortsatte i enkestand med sønnen Rasmus som medhjælper. Den anden søn Jacob Nielsen havde nabogården Ugledige Krogård på gård nr. 4. En tredje søn Hans Jacobsen Vrang havde gård nr. 2.

Da Vordingborg Ryttergods blev solgt på auktion i 1774 blev Ugledige og dermed Bakkedal købt af Fredrik Sophus Raben. Han købte både Lekkende og Beldringe.

Da Maren døde i 1780 overtog sønnen Rasmus Nielsen gård nr. 5, som nu blev matrikel nr. 2. Han overtog i 1795 svigerfaderens gård i Balle. Det blev vist Bent Nielsen og Kirsten Nielsdatter, der nu overtog Bakkedal. Han døde i 1831 og enken fortsatte med sønnerne som medhjælper og sønnen Peter Bentsen overtog den i 1842. Da han afstår Bakkedal i 1852 fortsatte han tilsyneladende som daglejer på Bakkedal de næste 30 år.

I 1852 har Chr. Daniel Molter købt Bakkedal til arvefæste. Han var født i Karlberg Schleswig. Hans kone Margrethe Rieck var født i Mecklenburg. Han havde været hollænderiforpagter på Marielyst ved Vordingborg.

Et hollænderi var en kostald måske på 100 køer med eget mejeri og sandsynligvis også osteproduktion. Fra 1845 – 52 havde han været ejer af Stagegård i Bakkebølle. Den ældste søn Johan Henrik Molter havde i 1870 købt parcellen matrikel nr. 2 b nord for Dyrlevvejen. Den yngste søn Christian Frederik Molter var karl på Bakkedal i 1870. Han var bestyrer i 1872 og havde købt den til arvefæste i 1874.



Annelise har været børnehavepædagog i Vordingborg. Hans Erik er maskinhandler i Næstved og Henning er uddannet tømrer- & snedker.

I 1911 var arvefæstet købt af Fr. Rasmussen med N. P. Andersen som bestyrer. Christian Sørensen Løppentin havde i 1912 overtaget arvefæstet. Han købte den senere til fuldt selveje. Christian Løppentin havde været forpagter på Lekkende, hvor han havde forpagtet hele godset. Sønnen Knud Fabricius Løppentin var med på gården fra 1921 og han overtog den efter 1930. Senere overtager J. Henriksen gården og havde ejet den et par år og drevet den med bestyrer, inden Else og Jørgen Karlshøj købte den i 1951 og de fik børnene Annelise i 1952, Hans Erik i 1953 og Henning i 1958.

Stuehuset er senere bygget om en del gange, som det fremgår af billederne. De gamle kampestensstaldbygninger styrtede sammen i 1979 af snetryk, og der blev bygget nye bygninger.

Jørgen og Else Karlshøj solgte i 1995 jorden til Carsten Stoltze og bygningerne til S. Hartmuth og Peter Holstein der senere byggede en ridehal til gården. Else og Jørgen Karlshøj flyttede til Ugledigevej 13 i Ugledige.

Bakkedal blev i 2006 solgt til Stig Husted-Andersen. Han døde i 2008. Boet har ejet den siden.

Bakkedal før 1979



Bakkedal efter 1979



Dårlig omtale er bedre...

af Bjarne Arvidsen

Scrapbog udlånt af Katrine Sparholt

”Stille. Stille ind. Stille ind på P4 i P1”. Sådan startede mit yndlings ungdomsprogram op igennem 90’erne, da jeg troligt hver søndag, sad cleanet foran radioen. En lang række gode indslag fra kl. 19:00 og helt frem til kl. 23:00. Trine Bryld hjalp unge fra kl. 19 - 20 i Trine på Tværs og herefter dagens tema og til slut Det Elektriske Barometer fra kl. 22 – 23, hvilke var en hitliste for unge krydret med lytternes egne poetiske breve.

I 1996 fik P4 i P1 så en lokal drejning. Programmet opfodrede de unge til at nominere Danmarks kedeligste by. Imellem 200 og 300 byer blev nomineret store som små. Men langt de fleste - efter juryens mening – interessante, kom fra de små landsbyer. Øster Ulslev på Lolland, var sammen med Allerslev blevet indstillet af nogle lyttere.

Indstillingen

Tvillingerne Ann-Katrine og Marie-Louise Bønnelykke samt Katrine Sparholt boede i Allerslev, hvor de tilsyneladende kedede sig bravt. Nogle af dem havde dog gået til både gymnastik i Allerslev og Præstø. Gået til kor i Præstegården og gået til ridning hos Else og Jørgen Karlshøj.

Men de kedede sig nu alligevel i denne lille by. Så da de hørte opfordringen, ringede Marie-Louise sammen med sin søster og Katrine til P4.

Som tvillingerne oplyste i et interview med Næstved Tidende den 20. maj 1996: *”Altså P4 lovede en fest til Danmarks kedeligste by, og det synes vi var en god idé, og derfor ringede vi ind til P4. Det var ment som en joke, vi smurte tykt på, og det var derfor Allerslev vandt”.*

Allerslev vandt den knapt så flatterende titel – Danmarks kedeligste by med følgende formulering: *”Byen, stinker af lort og har en halvblind 80 årig købmandskone ved navn Rantis, som det naturlige bindeled mellem beboerne”.*

Ovenstående formulering skabte en del røre i byen. Det blev til læsebrev i de lokale aviser. Flere kommenterede at Rantis navn var stavet forkert og hun aldeles ikke var 80 år, men kun var 70. Hun fik tilsendt blomster fra flere folk, bl.a. helt fra USA, hvor en tidligere Allerslev beboer havde hørt historien.

Men Allerslev vandt og der blev i den grad sendt udstyr til Allerslev klubhus og Allerslev Gl. Skole. En stor OB vogn blev sat udenfor klubhuset, for nu skulle der sendes live fra Allerslev.

Renti Nielsen blev faktisk spurgt om de måtte sende fra hendes købmandsforretning. Renti afslog pænt, og måtte så fortælle hvordan en købmandsforretning så ud på landet.

Søndag den 19. maj, var der lagt op til fest i Allerslev. P4 havde medbragt polkapunk bandet Düreforsög og transvestitten DJ Alexis var med.

Aftenens værter var bl.a. Mikael Bertelsen (*red., som i dag er redaktør på radiokanalen 24-7*), men også Vigga Svensson, Christoffer Emil Bruun og producer Rune Schiøtt var på plads.

Folk stimlede sammen og klubhuset var pænt fyldt takkede været hjemmedesignede plakater, af bl.a. tvillingerne. Nogle af de gamle artikler siger op imod 200.

P4 havde i ugen op til gjort en hel del research, hvor det bl.a. var blevet til interview med bl.a. Renti Nielsen, men også mange flere.

Det blev faktisk også til en lille quiz, hvor et par af byens unge Jim Larsen og Jannick Heiden og tvillingerne

samt Katrine Sparholt dystede mod et par af byens ældre generation bl.a. Aksel Larsen i paratviden om Allerslev og omegn. Et af spørgsmålene gik faktisk på – Hvem Balle Lars var? Se det vidste den unge generation ikke dengang, måske ved de det heller ikke i dag, men sejren gik dengang til den ældre generation.

De vandt et gavekort til købmanden Renti i Allerslev på 200 kr. Da Katrine så at de havde vundet 200 kr. til Renti, tænkte hun, hvad der så var i trøstepræmie – et kort på 50 kr.? Men nej.

Det blev til en billet hver til de unge, til den store Barometerfest i Århus med plads til 600 mennesker samt en hel del livebands, deriblandt Kashmir. (*red. Dem kender de unge derimod.*)



Her et arkiv foto fra Annoncebladet d. 12. maj 1996



Her et billede fra festen i Århus. Fra venstre Anne-Katrine, Katrine og Marie-Louise sammen med Rune Schiøtt.

Som en af gæsterne til festen i Allerslev kommenterede: ”Allerslev har da kun vundet, fordi P4 ikke har været i Grumløse. Her har vi hverken købmand eller samlingssted”.

Elisabet Svane daværende journalist på Ekstra bladet, og datter til Renti Nielsen, var dog af en anden mening. Hun mente at hvis man havde opholdt sig længe nok i Bårse, havde de rendt med den tvivlsomme ære.

Med til historien skal siges, at pigerne var forbi med en buket blomster til Renti og sagde undskyld.

Renti selv, tog det hele i stiv arm. Hun leverede sågar selv en plade til aftenens DJ og hun var glad for at Allerslev var kommet på landkortet. ”Dårlig omtale er bedre end ingen”.

**HYLDEST
TIL ET HUL**

Hvem er jeg?

af Stine Rasmussen

Det er faktisk ret interessant at skulle skrive en artikel med den overskrift, fordi jeg jo bare er mig. Jeg tror, at det er de færreste mennesker, der egentlig tænker videre over, hvem de er, og hvor de kommer fra, før de bliver bedt om at fortælle om sig selv. I de kommende numre af Sognebladet, vil der hver gang være en artikel om hver af os, der arbejder på redaktionen, og jeg har fået fornøjelsen af at være den første. Den første artikel skal jo helst være interessant for læseren, så det handler vel om at skrive om det, der betyder mest for mig, og hvad jeg mener, kunne være spændende for andre at vide.

Jeg Stine Rasmussen, jeg er 34 år, og jeg er født og opvokset i og omkring Allerslev, hvor jeg også bor i dag sammen med min mand, Karsten på 36, vores to børn, Lærke på snart tre år og Lukas på snart ti samt tre gamle hankatte. Karsten og jeg har kendt hinanden siden 1996, men det var først i sommer, at vi blev gift. Vi bor på min fars fødested på Rekkendevej 29a. Vi har boet her i ti år nu. I starten boede vi til leje, senere købte vi ejendommen af min far. Min farmor, Lilli Hansen, som solgte huset til min far i sin tid, døde i 2004. I de sidste år, hun levede, boede hun på plejehjem, først her i Allerslev, senere kom hun på Fjordgården i Præstø. Hun var i øvrigt en fast gæst i klubhuset om torsdagen, hvor der blev spillet banko. Det er lidt nostalgisk at bo i det hus, som ens far er vokset

op i. At jeg selv kan huske, hvordan det så ud, da min farmor boede der, gør det bare endnu mere hyggeligt. Det er stadig sjovt, når min far fortæller historier fra sin barndom, og det relaterer til nogle af de gamle bygninger, som vi stadig har, men som skal rives ned med tiden, da de ikke har været vedligeholdt i mange år, og derfor ser ud derefter. Når Lukas spørger om noget, der skete i "gamle" dage, så kan han ofte få et svar af sin morfar, selv om jeg ikke synes, at min far er gammel.

Min barndom

Jeg føler mig til gengæld rigtig gammel, når jeg skriver "min barndom", for det lyder som om, at det er mange år siden. Er det det, når man er 34 år? Jeg lader det være op til læserne.

Min far, Finn Hansen, er knapt 74 år gammel, og bor på Birkegård i Ammendrup, så det er ikke langt, jeg er flyttet hjemmefra. Jeg har aldrig haft den store udlængsel og trives rigtig godt med at bo på landet, hvor der er langt mellem naboerne. Jeg ved, at Karsten synes, at der er meget at se til med en grund på knap 5000 kvadratmeter.



Rekkendevej 29 a



Karsten og jeg

Min barndom var god og tryk og noget mindre stresset, end den barndom, jeg selv tilbyder mine børn. Min far arbejdede hjemme på gården, hvor han passede køerne og markerne. Min mor var hjemmegående, hvilket betød, at jeg ikke gik i hverken børnehave i mange timer om dagen eller på SFO til kl. 16.00 efter skole. Jeg tog bussen hjem hver dag, og jeg kunne altid have lege-kammerater med hjem. Der var altid kage eller nybagte boller på bordet, og vi fik altid hjemmelavet mad, ikke noget med retter, der bare skulle varmes i ovnen. I dag kniber det med, at der er nok timer i døgnet, og jeg plages ofte af dårlig samvittighed over for børnene. Det kræver sit at være barn i dag, når både mor og far skal ud ad døren og på arbejde eller til møde. Derudover går Lukas til fodboldtræning to gange om ugen, og ofte er der en kamp i løbet af weekenden. En morgen, da vi er ved at spise morgenmad, siger Lærke: "Er der nogen, der skal til fodbold eller møde i dag"? Det siger lidt om,

hvordan en typisk hverdag ser ud hos os. Jeg husker, hvor meget jeg legede udenfor som barn. Det var meget sjældent, at jeg sad inde ved fjernsynet. Mine børn elsker at se fjernsyn, og jeg tror at de slapper af, når de sidder og ser det. Der sker så meget i børnehaven, skolen og SFO'en, og de leger meget ude og er sammen med mange andre børn, så de nyder at komme hjem, og der er fred og ro. Så er der lige det med den hjemmebagte kage og de nybagte boller, dét er noget, der hører sig til i weekenderne, hvis der ellers er tid...

Et stort savn

Mange af bladets ældre læsere husker sikkert min mor, Lene Hansen. Hun var i sin tid medlem af Allerslev Husholdningsforening, og jeg husker tydeligt de mange forskellige arrangementer, jeg deltog i sammen med hende. Jeg tror, at det er grunden til, at jeg kender og hilser på rigtig mange mennesker i dag. Desværre døde min mor pga. sygdom i 2006, og hold da op, hvor jeg savner hende, og jeg synes, at det er synd, at mine børn ikke fik lov at opleve deres mormor.

I dag

Jeg er uddannet lærer og arbejder på Præstø Skole (den, der tidligere hed Abildhøjskolen). Karsten er fysioterapeut og kører til Nykøbing F. sygehus hver dag. Lukas går i tredje klasse og har mange legekammerater tæt ved, selv om vi bor på landet. Så det kan altså godt lade sig gøre at finde nogen at lege med, selv om det

ikke er lige rundt om hjørnet. Lærke går i børnehave ude i Præstø.

Jeg har skrevet for Allerslev Sogneblad i godt et år, og jeg synes, at det er hyggeligt at skrive om, hvad der sker rundt omkring. Jeg har ligeledes været med i bestyrelsen i AUIF i knapt to år, da jeg synes, at det er vigtigt at engagere sig lokalt.



Lærke og Lukas

Det er nemt nok at brokke sig over, at der aldrig sker noget i lokalområdet, hvis man ikke selv gør noget. Her tænker jeg især på os, der har børn. Det er ofte dyrt for en børnefamilie at tage på udflugt eller lign.. Så jeg håber med mit arbejde i AUIF, at jeg kan være med til at komme med idéer og lave arrangementer, som kan tiltrække både børn og deres forældre.

Jeg håber, at bladets læsere nu ved lidt mere om, hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra. Jeg synes det var lidt svært at skrive i starten, men er egentlig ret godt tilfreds med det endelige resultat.

Svend Aage Nielsen,

Kullegården

af Ove Rye Jørgensen

At blive 100 år er jo nok de færreste beskåret, men her var jeg lige pr. telefon blevet inviteret til at få en sludder med Svend Aage Nielsen på Kullegård for at skrive denne artikel. Jeg var smigret. Godt nok havde jeg for efterhånden nogle år siden hilst på Svend Aage, hvor jeg en dag traf ham hos hans søster Agnete i Ugle-dige, men mere kendte jeg ham ikke.



Svend Aage Nielsen, sep. 2013

For dem der ikke ved hvor Kullegården ligger, kan jeg fortælle at den ligger i Ødet, og så er alle helt på det rene med, hvor det er. Men for dem der så alligevel ikke er klar over hvor det ligger, er det området der ligger til højre lige efter skoven, når man kører på Jungshovedvejen og har passeret Tjørnehoved, på vej mod Præstø. En forklaring på hvorfor området hedder Ødet, mener Svend Åge det må være fordi området ligger så lavt og var så øde. Det var her jeg en eftermiddag mødte Svend

Aage på 99 år i hans hus, smilende og venlig, *næsten* klar til vores lille snak, for der manglede lige en meget lille men ret væsentlig ting fandt jeg ud af, for som hans datter Emely venligt mindede ham om, *du skal sørge for at få dine tænder i munden far, så taler du tydeligere*, og så kunne vi sætte os til bords for at få en kop kaffe inden vi skulle høre Svend Aages historie fra de sidste 99 år.

Jeg blev født i Mern starter Svend Aage, *på parkeringspladsen ved Mern kirke*. For der lå mine forældres hus den gang, i dag er det nemlig parkeringsplads. Hans forældre arbejdede begge på Oremandsgård, hans fader som kusk der dagligt også red til Lundby for at hente godsets post og hans moder som kokkepige. Ved større selskaber på godset var hans fader også tjener. Omkring 1914 da Svend var 1år flytter de til Kullegård. Det var en fæstegård på 46 tønder land under Oremandsgård. Farfaderen der var skovfoged på Oremandsgård havde nemlig opsnuset, at denne gård ville blive ledig. Hans fader bad derfor godsejeren om lov til at overtage den og starte som fæstebonde, og det skønt han aldrig havde haft særlig meget med landbrug at gøre, men han fik tilladelsen. Fire år efter i 1918 køber faderen så gården fri og bliver nu herre på egen gård.

I min barndom havde vi altid en karl og en arbejdsdreng til hjælp på gården fortæller Svend Aage, og en pige til at hjælpe min moder i huset. Da jeg selv overtog gården havde vi og-

så igennem mange år, indtil midt i tresserne, en karl til hjælp på gården. Men efterhånden som tiderne ændrede sig og vi gik over til kun at have frøavl og roer, i stedet for køer og grise, var der ikke mere brug for ekstra folk på gården. Men da vi havde køer og leverede mælk til mejeriet, havde vi en besætning på omkring 20 malkekøer. I min faders tid, fortalte Svend Aage, fik han 300 kr. i mælkepenge for sine 6-8 malkekøer. Selv nåede vi helt op på 2000 kr. inden vi omlagde driften. Men det var et slid at levere mælk, for vi skulle selv sørge for at få mælken bragt til Tjørnehoved, og vejen den gang gik op igennem skoven hvor der var adskillige led der skulle åbnes og lukkes. Her hentede kusken fra Ammendrup Mejeri så mælken.

Vi har altid haft 2 spand heste, altså 4 heste, fortalte Svend Aage. De første var Belgier der senere blev erstattet af Oldenborger som vi også brugte til ridning. Når vi havde vores store plov med 2 skær på, havde vi altid 3 heste foran. Med en enkelt-skærs plov kunne vi normalt pløje 1 tønde land om dagen, men så brugte vi også det meste af efteråret med at pløje og det var drøjt. I dag pløjes det samme område næsten på en dag med de moderne maskiner.

På mit spørgsmål, *hvornår fik i traktor*, fik de den første traktor i 1953, det var en Nufield. På det tidspunkt solgte vi derfor det ene spand heste, så vi kun havde et tilbage som skulle bruges til såning og andre små opgaver, men da jeg et par år efter købte en såmaskine der var 4m bred og he-

stene ikke kunne trække den, endte det med at det sidste spand også blev solgt. Jo, der skete meget i de år hvor nye maskiner kom til. Vi måtte jo følge med, ellers blev man hængt af. Til dette supplerer Emely, *det er jo også en kæmpe udvikling der er sket i min faders tid. Da han var barn brugte de jo le til at høste med, så kom selvbinderen og da du stoppede som landmand havde du allerede haft mejetærsker i flere år.* Ja vi har haft forskellige, hvor den første var en Claas der blev trukket af traktoren, men den sidste var en selvkørende Dronningborg fortsatte Svend Aage og smiler glad ved minderne.



Ældre Kullegård

Vi var 2 børn, min storesøster Agnete der senere blev gift og flyttede til Engkærgård i Ugledige og jeg. Vi gik i Rekkende skole. Der startede jeg i lilleskolen omkring 1920 og der skulle man gå de første 3 år. Derfra flyttede man så over til den store skole. Begge skolebygninger eksisterer stadig, men i dag som private boliger. Lilleskolen ligger på Rekkende by nr.6 og den store skole på Nebblevej nr.3, ved siden af den tidligere antikvitetsforretning. Min skoletid sluttede da jeg var omkring 14 år i 1927, hvor jeg samme år blev konfirmeret i

Allerslev kirke, og det var pastor *Wissenberg* der konfirmerede mig.

Efter jeg gik ud af skolen arbejdede jeg i en del år som karl på vores egen gård, men i 1938 tog jeg på anbefaling af godsejer Hage til Sverige, for at arbejde på godset Belteberga. Det var nogle dejlige år jeg havde der. Da jeg så i 1941 kom hjem ville jeg godt have en rigtig uddannelse som landmand og tog derfor 2 år på landbrugsskole i Lyngby ved København. Det var en øjenåbner, for der fandt jeg hurtigt ud af hvor uvidende min fader og jeg var om landbruget, og det måtte selv min fader erkende da jeg fortalte ham det.

Da jeg igen kom hjem på gården efter Landbrugsskolen, havde jeg stor fornøjelse af at gå på aftenskole i Præstø. Det gjorde jeg 6 år i træk for at lære mere om regning og regnskab. Faktisk fik jeg på et tidspunkt den grille, at jeg ville læse til revisor, *men den gik over*, for min kærlighed var til landet og arbejdet med landbruget. Jeg har altid været meget glad for at være landmand fortæller Svend Åge, og det mærkede man også tydeligt når han fortæller om gården. Den var hans liv. Men i 1986 stoppede Svend Aage som landmand da han blev syg.

I 1948 dør min fader og min moder sad så tilbage med gården. Vi blev enige om at jeg skulle forpagte gården, mens min moder stadig skulle blive boede på gården. Hun forærede mig så en byggegrund så jeg kunne bygge mit eget hus. Det blev så

her hvor vi nu sidder, men den fik sit eget matrikelnummer, altså ikke gårdens. Det var min moder ikke helt tilfreds med, men det er jeg i dag meget glad for, for vi har jo stadig den gamle gård helt intakt med det gamle stuehus. Huset her blev bygget i 1957 ud mod Jungshovedvej, der året før lige var blevet indviet. Selvfølgelig ligger bagved, lidt tilbagetrukket op mod skoven.



Svend Aage som ung mand

Vi boede øde, langt ude fra alfarvej, så hesten var det bedste transportmiddel. Jeg red næsten altid når jeg skulle noget. Det blev så også til skoleridning med mange konkurrencer og en del præmier. Mange gange red vi i den gamle grusgrav i Ugledige, men vi havde også en træningsbane på Oremandsgård og en her på gården. I alle de år jeg har redet, har jeg aldrig faldet af en hest, men jeg har en gang sprunget af en hest da den gik bagover og faldt.

På det tidspunkt var jeg blevet gift, det skete i 1951 i Gurre kirke ved Helsingør. Min kone Ellen og jeg traf hinanden ved en konfirmation, hvor vi var blevet placeret ved siden

af hinanden, nok lidt planlagt fra familiens side, men vi faldt godt i snak og det udviklede sig til bryllup. At det blev Gurre kirke skyldtes, at Ellen var fra gården 'Nøjsomhed' ved Gurre, derfor skulle brylluppet naturligvis stå der. Ellen var uddannet som damefrisør og havde på det tidspunkt sin egen salon i Helsingør, så det var en kæmpe omvæltning for hende at komme her til gården i Ødet, for her var jo øde. Ellen var 6år yngre end jeg, og jeg selv var en lidt ældre ungarl på 38 år. Vi fik mange dejlige år sammen og fik 2 børn, Karsten og Emely, men i 2009 døde min kone. Emely har 2 piger, hvor den ene har en lille dreng, Noah. Joh.. fortsætter Svend Aage og griner, jeg er i dag både bedstefader og Oldemand. *Ja- det er godt med dig* kommenterer Emely smilende.

Det er på tide at slutte, nu kan jeg også mærke at Svend Aage er ved at blive træt og jeg siger tak for et par hyggelige timer på Kullegården. Men inden jeg smutter ud af døren slutter Emely lige med at fortælle, *at her i den gamle stue, hvor alle mine forældres mange fester er blevet holdt, her skal min faders runde fødselsdag holdes, og det glæder vi os alle meget til.*



Kullegård anno 2013

Fra købmandsdatter til journalist

af Knud Skovbæk

Allerslev sogns Beboerforening

Elisabeth Svane der har trådt sine barnesko i Tatol købmandsforretningen i Allerslev og nu politisk redaktør for Fyens Stiftstidende, med arbejdsplads på Christiansborg, vil **fredag den 21. februar kl. 18.30** komme til Allerslev og fortælle om sit liv *fra Allerslev til en avisredaktion.*

Noget om det anderledes liv i det lille samfund end i et hektisk liv på en bladredaktion inden avisen går i trykken og et liv på Borgens gange.



For at der også skal blive lidt tid til at snakke med bysbørn indbyder vi til spisning kl. 18.30. Pris for mad og foredrag 100 kr. Vand/øl - kaffe/kage til små priser. Arrangementet foregår på skolen eller klubhuset på Enghavevej, alt afhængig af tilmeldinger. Tilmelding nødvendig **senest den 15. februar** til Knud Skovbæk tlf.: 55 99 61 42 eller mail knud.skovbaek@dlgtele.dk Inger Frederiksen tlf.: 43 73 73 90 eller mail ifrederiksen@hotmail.com Alle er velkomne

Antennemast i Ammendrup

af Knud Skovbæk

Vordingborg kommune har i sommer givet tilladelse til at mobil-selskaberne Telia og Telenor kunne opstille en antennemast på Mønvej 112 for at forbedre modtageforholdene på egnen. De nærmeste naboer blev orienteret, men hverken Beboerforening eller Lokalråd blev bekendt med planerne før sidste dag i klagefristen. Ingen af de naboer der var kede af, at der skulle stå en mast i både Allerslev og Ammendrup fandt anledning til at orientere lokalrådet, så disse kunne have lagt pres på teleselskaberne om at samarbejde for at bruge samme master og dermed billiggøre telefonien.

Både Lokalrådet og Beboerforeningen klagede til kommunen over at man ligestiller en 42 m. høj antennemast med en almindelig garage og undlod at orientere Lokalrådet.

Begge foreninger er glade for bedre antenneforhold i området. Men nu er der imidlertid sket det, at ansøgeren har omprioriteret så det tidligst bliver i 2016 man vil rejse en mast, og det kræver ny ansøgning. Det er ærgerligt, at vi ikke får forbedret forholdene nu, men håber selskaberne snart finder ud af at samarbejde.

Generalforsamling



Allerslev Ungdoms- & Idrætsfor-
samling afholder generalforsamling

d. 19. februar 2014 kl. 19.00

i Allerslev Klubhus

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest

d. 05. februar. 2014

**På bestyrelsens vegne
Dennis Grundtvig**



Jernbanen der forsvandt

af Ove Rye Jørgensen

Hvad er det for en bane vil de fleste nok spørge. Men mange vil nok alligevel kunne erindre den. Banen blev indviet i 1913, mere præcist den 15. november og ville i år have været fyldt 100 år, hvis den ikke var blevet nedlagt for 52 år siden i 1961, totalt fjernet fra landskabet. Banen var en vigtig transportkilde i hverdagen og ville sikkert også i dag, hvis den havde eksisteret været det samme. I 1961 var det absolut ikke som i dag hvermandseje at have en bil, da brugte man tog, bus, cykel eller apostlenes heste. Toget på landet var den gang en vigtig transportkilde, ikke kun for menig mand, men også for virksomheder og handlende. Historien om denne bane vil jeg her kort fortælle.

13 år tidligere i år 1900 var banestrækningen fra Næstved til Præstø blevet indviet og blevet en succes. Men der skulle alligevel gå adskillige år, før den blev ført helt frem til Mern. At der skulle gå de år, er nok en anden historie. Men da der på det tidspunkt allerede var bygget en saftstation i Mern, der forarbejdede sukkerroer til sukkersaft, har denne fabrik sikkert haft en vist indflydelse på banens etablering. Sukkersaften fra Mern blev via en pibeline pumpet til Stege Sukkerfabrik for der at blive videreforarbejdet til sukker. På turen fra Præstø station mod Mern, var første stop Skibinge trinbræt.



Præstø Station, her med forstander Møller



Skibinge trinbræt

Det var et mindre træhus der lå et stykke uden for selve Skibinge by, tæt på Bellevuevejen, hvor banen havde passeret igennem den nuværende skydebane og krydset Bellevuevejen.

Derfra gik banen videre over markerne, hvor den i lige linje fulgte vejen Ronesbanke og krydsede den lige efter ejendommen der ligger på Ronesbanke nr.18 og derfra videre over markerne i retning mod Ammendrup.

Lige før selve byen drejede den i retningen mod Allerslev og løb parallel med Mønvej mod Mern. Kort efter at den havde krydset Enghavevejen lå Allerslev station.



Allerslev station

Den gamle stationsbygning findes stadig, men er i dag en del ombygget.

Herfra løb banen videre mod Mern, parallel med Mønvej hvor den krydsede Lydehøjvej og passerede tæt forbi Maglemosen og videre mod Mern. Lige inden byen passerede den Mern Saftstation (saftfabrik) der den gang var opsamlingssted for sukkerroerne fra hele Sydsjælland. Ved saftstationen var der et vigespor for aflæsning af roer. Efter at have passeret her, krydsede den Ørslevvejen, hvorefter Mern station lå kort efter på Stationsvej, *hvor ellers*.

Igennem årene skete der desværre adskillige uheld og påkørsler

- Den 27. nov. 1925 skete der en afsporing ved overkørslen på Lydehøjvej. Det havde været snevejr og sammenpresset sne havde lagt sig i de såkaldte Rilleskinner, de skinner der ligger langs den enkelte skinne i en overkørsel for at trafikken kunne køre over skinnerne uden problemer. Lokomotivet lagde sig i grøften og de åbne godsvogne væltede rundt på

sporet, men heldigvis uden personskade.



Ulykken ved Lydehøjvej

- Den 14. dec. 1925 var der igen uheld på strækningen ved Maglemosen, men denne gang ikke med toget, men med en postflyver der havde fået tekniske problemer og som forvekslede banelinjen med en vej og først for sent opdagede fejlen da den måtte nødlande. Der skete ingen personskade og heller ikke de store skader på flyvemaskinen. Men for at få maskinen fjernet måtte denne skilles af i flere stykker. Heldet var jo så, at den videre transport kunne ske på godsvogne fra selve stedet, hvilke skete få dage efter den 17. december.



Flyvemaskinen på skinnerne.

- Den 3. feb. 1930 skete der en påkørsel ved Tubæk overkørslen, da toget fra Præstø og en lastbil fra Allerslev stødte sammen på overskæringen mellem Tubæk og Ny Esbjerg (*i dag Tubæk Møllevej*). Lastbilen havde 2 passagerer, skræddermester N.P. Jensens to børn Jenny Marie på 26år og hendes broder Ejgild på 20år fra Allerslev. Begge bliver så hårdt kvæstede at de senere dør. Chaufføren overlever, men stærkt kvæstet.

- Den 28. feb. 1941 skete der ved baneoverskæringen ved Lydehøjvej på banestrækningen Mern og Allerslev igen en afsporing på grund af snelag, hvorved et lokomotiv løb af sporet, og benzinmotorvogn der benyttedes som personvogn afsporede med de 2 forreste hjul. Der kom ingen personer til skade. Driften på strækningen Præstø-Mern måtte aflyses i 2 dage og de rejsende og gods måtte befordres med biler

- Natten mellem den 27. og 28. jan. 1942 var der brand på Mern station, hvor en af banens personvogne totalt udbrændte og en anden blev lettere skadet. Forsikringen udbetalte 10.306 kr. for den udbrændte vogn. Den anden personvogn kunne repareres med lidt træ og nyt tagpap Pakvognen led ingen skade. Portør Helge Mortensen der var tjenestegørende på stationen udtalte, at der ikke havde været noget at bemærke da toget ankom om aftenen.

- Den 3. mar. 1957 skete der et sammenstød mellem toget og en personbil ved banens blinklyssikrede overskæring ved Tubæk. Bilens fører blev dræbt på stedet og en kvindelig passager hårdt kvæstet.

Notat fra Næstved Tidende den 4. marts 1957: *Jeg oplevede ulykken da jeg søndag morgen som avisbud var på vej til Skibinge, da jeg og en kammerat kort før overskæringen så den lille bil køre direkte ind i skinnebussen uden at bremse. Sammen med tililende fik vi tilkaldt Falck og Politi fra Præstø.*

- Maj 1959 skete der en alvorlig ulykke ved overskæringen på Enghavevej, vejen der går fra Allerslev til Ugledige. Skinnebussen var på vej fra Præstø mod Mern da togføreren opdager en lastbil der holder midt i jernbaneoverskæringen. Trods gentagende fløjten og bremsen ramte toget



Skinnebussen efter ulykke på Enghavevej

lastbilen i højre side. Denne drejede en halv omgang rundt og stod på vejen. Lastbilens presenningstiver var gået igennem skinnebussens frontrude lige der hvor skinnebusføreren havde siddet, men tidsnok havde nået at kaste sig ned for ikke at blive ramt. Lastbilen der var fra fragtmand H.O. Larsen i Præstø, blev total ødelagt og måtte kasseres. Skinnebussen måtte en tur på en DSB godsvogn til Scandia i Randers for at blive udbedret med en ny dør, ny bagagebærer og blive rettet op, da vangen var blevet skæv ved sammenstødet.

- Den 1. aug. 1958 skete der en påkørsel ved Ronesbanke, i overskæringen på vejen fra Skibinge til Ugledige med en personbil og banens skinnebus ført af motorfører Frede Petersen. Han fortalte efterfølgende, at han havde set bilen, men denne hørte tilsyneladende ikke togets fløjte og da overskæringen ikke havde blinklysanlæg, men kun afmærket med krydsmærker, ramte Skinnebussen bilen, en stor blå Ford-V8 som fik en tur i grøften. Vognens fører, en grosserer fra Præstø med sin kone og 2 andre damer blev sendt en tur på sygehuset, men ingen var kommet alvorlig til skade.

Om lyssignaler ved vejene.

- Baneoverskæringen på Ørslevvej i Mern, fik den 13. jun. 1924 vejsignaler, der ved trådtræk fra Mern station kunne vise at der kom tog. I 1937 erstattedes dette af et elektrisk blinklyssignal, hvor yderligere 2 bliver opsat, det ene på Enghavevej ved

Allerslev station og det andet ved Tubæk overskæringen.

Også heste har været genstand for togets opmærksomhed. For d. 24. sep. 1928 påkørte toget på Ammendrup mark en hest, der stod på banelinjen. Påkørslen var så kraftig at hesten måtte aflives. Toget kunne bagefter fortsætte, forsinket og uden personskaade.

En udstilling om banen

I hele november måned, fra lørdag d. 2. nov. vil man kunne se en udstilling om banen på Præstø bibliotek. Det er Præstø Lokalhistoriske Arkiv der sammen med Præstøbanegruppen har arrangeret denne udstilling.

Lørdag den 9. nov. der er 'Arkivernes dag' vil Lokalarbivet holde åbent fra kl. 10 til 13 hvor det vil være muligt at nærlæse om banen i Lokalarkivets gamle aviser og se film fra banen.



Præstø bibliotek og Lokalhistorisk arkiv

Flyveuheldet ved Mern.

Den havarede Maskine skal sendes til København. — Skaden anslaaes til 30,000 Kr.

Postflyveren Anderson og den tyske Dame, der var med som Passager, opholder sig fremdeles i Mern.

Efter hvad Hr. Anderson meddeler os, er det Meningen at skille Maskinen ad og sende den til Reparation i København.

I den Anledning kom en Ekspert i Flyvemaskine i Gaar til Mern fra Malmø, og allerede i Dag er Arbejdet med at skille Maskinen paabegyndt. Eksperten anslaaer Skaden til 30,000 Kr. Maskinen skal være godt assureret; den vejer over 7000 Pund.

Præstø.

Seks Vognladninger Flyvemaskine.

Den beskadigede Flyvemaskine i Mern er nu skilt og indladet i 6 Jernbanevogne, der skal føre Maskinen til Malmø. Toldvæsenet fra København skal i Dag komme til Mern for at plumbere Maskinen, og Lørdag venter man, at de 6 Vognladninger vil afgaa fra Mern St. Saa kan man jo tage den i Øjesyn ved de forskellige Stationer, den passerer.

Mern Saftstation.

Oparbejdningen af Sukkerroer paa Mern Saftstation har i Kampagnen været 417,197,60 Dobbelt Centner.

Flyulykken i aviserne



Lastbilen efter ulykken på Enghavevej

Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd

af Ove Rye Jørgensen

Alle referater kan ses på lokalrådets hjemmeside
www.landsbyforum.dk/lokalraad/alski

Stikord/overskrift fra ref.:

Ref. pr. 29. aug. 2013

- Pkt 2 Kloaksepareringen Allerslev og Ammendrup
- Pkt 3 Afledning af overfladevand fra området sydøst for Allerslev
- Pkt 4 Evaluering af Nærdemokratimodellen
- Pkt 5 Gadekæret i Allerslev m.m.
- Pkt 6 Informationsskiltene ved Præstø
- Pkt 7 Sandstenstavlen ved Skibinge Rytterskole
- Pkt 8 Spildevandsplan 2013 – 14
- Pkt 9 Bosætningsprojekt
- Pkt 10 Sikker gående trafik i Ugledige
- Pkt 11 Shelter i Ugledige grusgrav
- Pkt 12 Politisk topmøde i Kalvehave skole og i Tøvelde Forsamlingshus
- Pkt 13 Konference om Frivillige i Eventuelt

Stikord/overskrift fra ref.:

Ref. pr. 1. okt. 2013

- Pkt 2 Kloaksepareringen Allerslev og Ammendrup
- Pkt 3 Afledning af overfladevand fra området sydøst for Allerslev
- Pkt 4 Lokale udviklingsplaner
- Pkt 5 Gadekærene i Allerslev og Ammendrup
- Pkt 6 Sikker gående trafik i Ugledige
- Pkt 7 Adgang fra Ugledigevej til skoven over ejendommen på Ugledigevej 50
- Pkt 8 Antennemasten på adressen Mønvej 112
- Pkt 9 Oprettelse af e-boks for lokalrådet
- Pkt 10 Eventuelt

Næste møde onsdag d.13. nov. kl. 19 i Skibinge Kirkehus



UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder.

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt til:

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01

Generalforsamling

af Knud Skorbæk

Der indkaldes til Generalforsamling i Allerslev sogns Beboerforening **Man. den 3. marts kl. 19.** på Allerslev gamle skole. Dagsorden iflg. vedtægter. Nærmer oplysninger i næste blad, der udkommer umiddelbart før.

Petanque

af Inger Frederiksen

Det har været en rigtig god sommer for vores petanqueafdeling, med mange turneringer. I single vandt Jacob, i double vandt Lars og Joel og 6-mands i AGI Finalen blev vundet af Preben, Egon, Lars, Joel, Carsten, Nanny og Else. Til vores øve aftener er det dejligt at se de mange der kommer for at se på og prøve. Alle er velkommen.

Julehilsen fra linedance

af Jette Arvidsen

Alle fra linedance ønskes en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår med jeres kære.. Tak for det gamle. Vel mødt til en ny kamp i det nye år, med masser af sved på panden og en gratis brandert i vores omdrejninger.. Tak til de piger som har fuldt mig igennem 10 år som instruktør.

På min vej forleden...

tekst af foto af Ove Rye Jørgensen

På min vej forleden ad en af småvejene fra Dyrlev, opdagede jeg pludselig en person der stod bøjet over en genstand der var placeret ved en indkørsel. Jeg var opmærksom, *for var det et barn, der måske ville løbe ud på vejen.* NEJ.. det var *ikke* et barn, men en lille krumbøjet mand hvor ballerene var krøbet halvt op af bukserne. Noget kønt syn var det ikke, men da jeg var kørt forbi gik sandheden pludselig op for mig, *han var jo udstoppet* og ballerene var to gule græskar. Jeg bremsede og bakkede, for det syn skulle foreviges. Så her er kunstværket, en genial ide og godt udført. Den må have været morsom at lave.



Præstegården i Allerslev fyldte 90 år

tekst af foto af Ove Rye Jørgensen

Det var en dejlig efterårsdag, søndag d. 15. september hvor Torben og Stina havde inviteret interesserede til at komme og fejre præstegårdens 90 års dag. Dagen var for at mindes da præstegården officielt i 1923 blev overdraget som præstebolig for præsten i Allerslev og den gamle præstegård på Rekkendevej 28, tæt på Rekkende by blev lukket. Men det er faktisk vores brave og dygtige, nu afdøde Steffen Lyng Sørensen vi kan takke for at denne dag blev højtidelig holdt. Han fremhævede nemlig i sin byvandring i Allerslev, den som vi her i bladet bragte som føljeton i 2011, at præstegården blev flyttet til Allerslev i 1921.

Så da Torben læste denne tekst, fandt han hurtigt ud af, at *jamen det er jo så 90 år siden i år* (altså i 2011), *det må vi fejre*, Men efter en henvendelse til Lokalarkivet i Præstø blev han klogere, for der fandt man hurtigt frem til, at det var i 1923 at indvielsen skete, så derfor måtte festen udskydes til i år.

Men interessen var ret stor. Mange af gæsterne startede allerede dagen med at overvære gudstjenesten i Allerslev kirke, inden vejen gik til præstegården. Her blev vi alle modtaget af et glad værtspar, der bød os velkommen indenfor. Men det var kun for en kort bemærkning, for Stina indbød os alle til en havevandring og det var en øjenåbner. Magen til stor og skøn have skal man lede længe efter. Selv troede jeg at hele haven var foran, men den måtte jeg revidere.



Flere var modt op for at fejre Præstegårdens 90 års fødselsdag

Så derefter var det tid til en frokost, og den var der absolut intet at klage over, rigtig lækker, og som det sig hør og bør, afsluttes med en god kaffe og lidt sødt, og for det var der lagkage, bagt af Stina og Jytte. Det var en frokost til 4 stjerner.



Den flotte lagkage bagt af Jytte

Til dagen havde Torben indbudt tidl. Pastor Overgaards familie til at deltage, og hans datter Anne Marie Persson til at fortælle om barndomsoplevelser fra livet i Allerslev præstegård. Interessant at høre om livet i 'gamle dage' som mange af de tilstedeværende hyggede sig med. Til dagen havde Lokalarlivet i Præstø fremtryllet kopier fra Præstø Avis af de artikler fra 1922 og 1923 der omtalte starten og det efterfølgende byggeri og indvielsen den 17. maj 1923. En rigtig hyggelig og interessant eftermiddag, tak til Stina og Torben.

Juletræsfest

af Berit Egg

Lørdag d. 28. december afholder Allerslev ungdom og Idrætsforening og Beboerforeningen juletræsfest i Allerslev klubhus. Som sidste år

starter vi med fællesspisning kl. 17.30 og omkring kl. 19 tænder vi juletræet så der kan danses og synges. Og hvis vi er heldige, kommer julemanden forbi med godteposer til alle de søde børn. Derefter kan der købes kaffe/kage, og der kan hygges så længe man har lyst. Tilmelding skal ske til Knud Skovbæk på 5599 6142 eller Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01, senest d. 19. dec. Man er også velkommen, selvom man ikke ønsker at deltage i fællesspisningen.

Har du ondt i hovedet

af Knud Skovbæk

Beboerforeningen er vært ved et lille foredrag af Børge Baltzer fra klinikken på Rekkendevej. Han kommer den **20. jan. kl. 19** på Allerslev Gl. skole og fortæller om, hvorledes man kan komme af med langvarige smerter og hvorledes gigtproblemer kan mindskes. Der er også råd, hvis ørene giver problemer.

Kom og hør om mulighederne for lindring og få gode råd.

Samtidig er der mulighed for lidt hyggelig snak over en kop kaffe



Børge Baltzer

Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllenbach

Jule- og nytårshilsen

I skrivende stund midt i efterårsferien på en gråvejrsdag kan man sidde indenfor og kigge ud ad sine vinduer og se, hvordan bladene falder ned på græsset, markerne, vejene, fortovet. Det er smukt, og det er tillige et vidnesbyrd om, at det efter en fantastisk sommer og sensommer nu uigenkaldeligt er blevet efterår.

Når dette blad udkommer, er der ikke flere blade på træerne. Vi er på vej imod julen og al dens travlhed, dens hygge og kalenderlægning, for hvis tur er det nu til at have besøg af svigerfar, og skal børnene denne juleaften være hos papfar og mor, eller er det hos far og papmor?

Dernæst er der alle arrangementerne i børnehaven, skolen, hvor forældrene sidder og klipper julehjerter, mens ungerne render rundt på gangene og leger, og de gamle skal i klubben, og vi i kirken har vores arrangementer og koncerter.

I Allerslev og Jungshoved har vi oplevet god opbakning til vores arrangementer, koncerter, udflugter og teaterture her i det gamle år. Ved gudstjenesterne har vi været glade for de trofaste kirkegængere, og vi har endnu engang oplevet, at danskerne også her på disse kanter gerne kommer i kirken, særlig når de har en anledning: ved dåben, konfirmationen, brylluppet, begravelsen, og i højtidene.

I vores to sogne håber vi, at vi i menighedsrådene gennem vore forskellige aktiviteter i og omkring kirkerne kan være med til at give folk en 'anledning'.

Og hvert år er julen en af de bedste anledninger: Historien om Josef og Maria og drengebarnet, ham, de kaldte en konge, ham de sagde skulle bære verdens synder, og at han ville love os fred og barmhjertighed i Guds navn.

Og det på trods af at verden går, som vi mennesker lader den gå, men julen fortæller os, at Gud har gang i en endnu større historie. En historie, som både er gammel og ny. Eller med et andet ord: en historie med evig gyldighed. Velkommen til advents- og juletidens gudstjenester.

Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, samt et tak for det gamle år.

Efterårets tema i Allerslev og Jungshoved sogne: Krig og fred

Efter at have haft besøg af først Jesper Bo Blomgren og siden i nov. af Thomas Østergaard Aalman, begge feltpræster, der fortalte om deres meget forskellige oplevelser som udstationeret i Afghanistan, afslutter vi vores tema med en koncert i Jungshoved kirke.



The Middle East Peace Orchestra
Jungshoved Kirke
Søn. 1. dec. kl. 19.30

Verdensmusik i verdensklasse - det er hvad publikum kan forvente af denne koncert. The Middle East Peace Orchestra er grundlagt af oboisten Henrik Goldschmidt og omfatter arabiske og jødiske musikere, som har fundet sammen om det fælles mål at synge og spille for fred. Ensemblet består her af en sangsolist og instrumentalister på obo, oud, bouzouki, harmonika og trommer. Det helt unikke musikalske univers er baseret på traditionen i jødisk Klezmer og synagogemusik, den fælles mellemøstlige Makam samt den klassisk-arabiske musik, alt sammen på én gang rørende og medrivende.

De medvirkende er:

Henrik Goldschmidt, obo m.m., Fatma Zidan, vokal, Bilal Irshed, oud, Anders Singh Vesterdahl, harmonika, Lars Bo Kujahn, darbuka, req. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i Rejsestalden. Alle er velkomne.

Advents- og julemøde
Præstegården
Tirs. d. 3. 12. kl. 15

Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer. Torben Møllenbach vil læse en julefortælling, og der er julekager og kaffe til alle.



Derudover vil der være en lille optræden med kirkens organist Elena Stilling, der spiller på det gamle russiske strengeinstrument domraen, og Elena Grishina på klaver. De vil sørge for, at alle kommer i den rette julestemning. Vi glæder os til at se alle, der har lyst og interesse, og håber på et par gode og fornøjelige timer i hinandens selskab.

Alle er velkomne. Kaffe/the og kager koster 20 kr.



The Middle East Peace Orchestra

De 9 læsninger under medvirken af Sct. Peders Kirkes Pigechor fra Næstved. Allerslev Kirke, Tir. d. 10. 12. kl. 19

Sct. Peders Kirkes Pigechor fylder 125 år i år. Koret blev stiftet i 1888 og regnes for et af landet ældste pigechor. Koret ledes af kirkens organist Christian Kampmann Larsen.

Det er efterhånden en tradition, at vi her i Allerslev Kirke op mod jul holder disse musikgudstjenester efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibelen om skabelsen og frem mod frelse og genløsning i Kristus.

Sct. Peders Kirkes Pigechor vil synge for til fællessalmer og vil også synge kormusik fra den klassiske julemusik, herunder bl.a. engelske carols. Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i Allerslev Kirkes tårncafé. Alle er velkomne.

**En aften med Ludvig Holberg
Præstegården,
Ons. d. 19. feb. 2014, kl. 19.30**

I anledningen af forårets teatertur – Ludvig Holbergs Den stundesløse – indbyder Stina og Torben Møllenbach til en aften i Holbergs selskab.



Pressefoto fra Den Stundesløse

Aftenen er tænkt som en introduktion til Holberg og hans tid, og ved hjælp af billeder/tegninger/malerier fra tiden og med musikseksempler, vil vi gerne tegne et billede af den verden, som var Holbergs – og hans landsmænds, også dem i teaterstykkerne. Arrangementet er for alle interesserede i almindelighed og for deltagerne i teaterturen i særdeleshed.



Sct. Peders Kirkes Pigechor

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach



Fødsel: En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på: personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til
Sognepræst Torben Møllenbach,
Rekkendevej 39, Allerslev,
4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2



Loppemarked

af Berit Eeg

Så kom dagen, hvor vi skulle gentage succesen fra sidste år. Alle var spændte på, om der ville være lige så stor opbakning, både med antal af sælgere og besøgene. Vejr-guderne havde lovet os regn hele dagen, men det kunne ikke ødelægge vores gode humør og optimisme. Vi havde helgarderet os, med at sætte tre telte op - to til sælgere og et hvor de besøgene. Heldigvis blev det en stor succes. Det blev kun til en lille byge. Der var omkring 15 forskellige stader, hvor der både blev solgt ud af stort og småt. Igen i år var folk også flinke til at komme og besøge, kigge og købe, ja være med til at støtte op om en hyggelig dag, hvor børn og voksne hygger sig sammen.

Vi havde sørget for hoppeborg, som vi kan takke Danlej i Ørslev for at sætte op. Der kunne købes kaffe, kage, mad og drikke, som vi gerne vil takke Ugledige Brugs for hjælpen til. Tak for lån af 'Bodil Kjær' til at grille pølser på. Der var dejligt liv og god energi på Allerslev stadion, denne søndag i september fra 10 til 16, og da vi efter endt oprydning kunne tage et pusterum og tænke dagen igennem, var vi enige om, at det igen i år var en dejlig succes. Så vi mødes igen til næste år, hvor vi kan sælge ud fra loftrummet eller børneværelset eller bare komme og hygge med en masse dejlige mennesker fra lokalsamfundet. Tak for en dejlig dag, vi ses i 2014

Klinik Baltzer

Der tilbydes:

Reiki Healing

Stolemassage

Øre-akupunktur

Elektroterapi



Åben hver dag fra 09.00 - 21,00

Weekend ring for aftale 28 15 36 00



www.klinik-baltzer.dk

Rekkendevej 8, Allerslev, 4720 Præstø.

Skibinge Tømreren

V / Jens Christensen

* Tage og Kviste * Vinduer og Døre

* Udestuer * Tilbygninger

* Bolig Drømme

Mobil 21476901

Kommer over hele Sjælland og øerne



jc@skibingetoemreren.dk
www.skibingetoemreren.dk

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tid	Sted
16. nov.	Julemarked ²	10-16	Allerslev Klubhus
17. nov.	Julemarked ²	10-15	Allerslev Klubhus
01. dec.	The Middle East Peace Orchestra koncert ³	19:30	Jungshoved Kirke
03. dec.	Advents- og julemøde ³	15:00	Præstegården
06. dec.	Sang Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
10. dec.	Sct. Peders Kirkes Pigekor koncert ³	19:00	Allerslev kirke
28. dec.	Juletræsfest ¹⁺²	19:00	Allerslev Klubhus
20. jan.	Foredrag om smertelindring v. B. Baltzer ¹	19:00	Allerslev gl. skole
07. feb.	Sang Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
19. feb.	En aften med Ludvig Holberg ³	19:30	Præstegården
19. feb.	Generalforsamling AUIF ²	19:00	Allerslev Klubhus
03. mar.	Generalforsamling Beboerforeningen ¹	19:00	Allerslev gl. skole

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
01. dec.	1. s. i advent	10.30	9.00
08. dec.	2. s. i advent	JBB: 9.00	Ingen
15. dec.	3. s. i advent	10.30	9.00
22. dec.	4. s. i advent	Ingen	10.30
24. dec.	Juleaften	14.30	16.00
25. dec.	Juledag	11.30	10.00
26. dec.	2. juledag	10.30	Ingen
29. dec.	Julesøndag	JBB: 9.00	Ingen
01. jan.	Nytårsdag	Ingen	11.30
05. jan.	Helligtrekongers dag	10.30	9.00
12. jan.	1. s. e. h3k.	Ingen	10.30
19. jan.	2. s. e. h3k.	JBB: 9.00	Ingen
26. jan.	3. s. e. h3k.	10.30	9.00
02. feb.	4. s. e. h3k. Kyndelmisse	19.00	Ingen
09. feb.	Sidste s. e. h3k.	9.00	10.30
16. feb.	Septuagesima	Ingen	JBB: 9.00
23. feb.	Sexagesima	10.30	Ingen

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev