

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 2

2016

9. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 41 42 60 16
overye@gmail.com

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarnearvidsen@gmail.com

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 20 42 18 11

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 22 76 86 54

Sekretær

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Bestyrelsesmedlem

Jens Madsen
Tlf.: 21 46 91 28

Flaskecontainer, Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Bestyrelsesmedlem & Kontaktperson Petanque

Lars Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Bestyrelsesmedlem

Jette Fredkilde
Tlf.: 55 99 63 37

Bestyrelsesmedlem

Lise Gundersen
Tlf.: 25 21 88 61

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Badminton Anette Hyltoft
Tlf.: 20 70 55 31

Petanque Bent Pedersen
Tlf.: 24 24 52 42

Kontaktperson Banko

Ena Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær og Booking ansv.

Sandra Pedersen
Tlf. 20 84 84 37

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf. 32 19 03 06

Bestyrelsesmedlem

& Sang Café
Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Bestyrelsesmedlem

Hans Erik P. Johansen
Tlf.: 20 19 24 62

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Suppleant & Sang Café

Udlån af skolen
Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Suppleant

Anders Lydehøj Hansen
Tlf.: 20 12 53 30



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværg

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 150

Samlet oplag: 575

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

12. august 2016

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Støt bladet

Konto: 6140-4135834

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Forord	4
Linedance	5
Elses motionshold	6
Fastelavn i AUIF	6
Fastelavn er også for voksne	7
Sangcafeen holder sommerpause	8
Brætspilaften	9
Lions Præstø - Fladså	10
Majstang	10
Efterlysning	10
Nyt fra lokalrådet	10
Generalforsamling Vandværket	11
Ugledige Vandværk	12
Nu sker det	13
Rekkende Skole fortsat	14
August Hage	15
Sydafrika	18
Generalforsamling AUIF	19
Gymnastikpokalen	20
Aksel og Allerslev turistfart	21
Vi skøre kugler	27
At deltage på en teatertur	30
Guldconfirmation i Allerslev Sogn	31
Kirkens Aktiviteter	33
Allerslev Kirke	36
Praktiske oplysninger	37
Aktivitetskalender	44

Forsidebilledet er taget af Ove Rye fra sidste års Majstangstur



Forord

af Anja Wesselhoff

Det har været en lang vinter, og et koldt forår, men nu kommer foråret. Skoven grønnes og lige pludselig vælter det op med blomster, som har ligget på spring længe, fordi det har været koldt. Nu hvor solen endelig varmer kan vi næsten ikke slippe den igen.

Men bare fordi vi har haft vinter og kulde har vores trofaste skribenter og foreninger ikke ligger stille. Der har været masser af arrangementer som du kan læse om i dette blad: fastelavn for både børn og voksne, generalforsamlinger, foredrag, petanque, og en masse andet.

Ove har været en tur forbi Aksel Larsen og fået historien om Allerslevs egen turistfart, og jeg selv har fået en snak med August Hage om fremtiden for ham og Oremandsgaard Gods.

Som altid er der også invitationer til en masse arrangementer hen over sommeren. Et af de første er Majstang i Ugledige Grusgrav. Sidste år var vi en del hestefolk der samledes og drog til majstang i samlet flok. Det gør vi igen i år. Har du hest og har lyst til at ride med så kontakt mig.

Hestevogne er også velkomne – jeg selv kører turen med vogn (billedet på forsiden er netop min hest og vogn). Det er utrolig hyggeligt, med gode snakke og frokosten i det grønne (og meget gerne solskin i år, tak!) er ligeså hyggelig, når vi slutter os til selskabet i Grusgraven. Der vil blive arrangeret midlertidig fold til hestene under frokosten og dansen om majstangen. Jeg håber vi kan genskabe traditionen med Rid Sommer i By. Jernheste er naturligvis også velkomne til at følges med de firbenede – alle kan følge med!

God læselyst med bladet

Linedance

tekst og foto af Jette Arridsen

Jeg vil gerne sige tak for endnu en sæson Linedance. Tak til alle jer nye piger og tak til alle jer trofaste piger som støtter op om mig år for år.

Vi startede godt med et begynder hold på 15 men grundet sygdom blev begynderholdet reduceret til 8. Det sluttede vi af med ved afslutningen.

Og på hyggeholdet blev der reduceret med en. Birthe måtte holde op pga. af sine knæ.

Vi starter op igen den 1. mandag i september. kl 17.

Rigtig god sommer til jer alle



Det var en rigtig hyggelig linedance afslutning

Velkommen til Skt. Hans bålaften

Tors. d. 23. juni
fra kl. 19:00 ved
Allerslev
Klubhus

Traditionen tro er der arrangement ved klubhuset Sankthans aften med æbleskiver, og plant et flag. Der vil være båltale, samt musik til midsommervisen. Petanque åbner for offentlig tilmelding til spising ved deres grillarrangement for bålet, til Bent på tlf.: 56771602 eller 24245242. Bålet tændes kl. 21

Arrangører:
Allerslev Beboerforening og
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening

Elses motionshold

af Elin Finderup,
fotos ved Ena Skovbæk

Så har vi afsluttet endnu en god sæson. Det betyder rigtig meget, at der er et hold for vores aldersgruppe, hvor man deltager efter formåen.

Else fører os med fast hånd gennem et alsidigt program en time. Derefter kommer 2. halvleg: En halv times medbragt kaffe og snak.

Det kan blive ekstra hyggeligt, som da Jørgen til jul kom med sin guitar, og vi sang julesalmer og sange, eller da Else havde fødselsdag, og hendes datter kom med Othellokage.



Elses motionshold sæsonen 2015/2016.

Fastelavn i AUIF

af Rikke Borch Olsen

Søndag d. 7. februar holdt AUIF fastelavnsfest i samarbejde med Beboerforeningen. Der deltog 28 børn med forældre og bedsteforældre. Der var to tøndes, der skulle bekriges til at starte med. De større børn fik meget hurtigt klaret den sag. Malou slog efter kort tid hul på tøndes, og blev kåret til Kattedronning, og snart gjorde Casper det helt af med den og blev kattekonge.

Ved de mindre børns tøndes gik det knapt så stærkt, og Knud Skovbæk måtte pille lidt ved tøndes, for at der gik hul på den. Det blev Mathilde, der så rendte med kattedronninge-

kronen. Efter endnu et par omgange i køen af de mindre børn, hvor forældre også måtte hjælpe lidt til med at få slået tøndes i stykker, pillede Vang så lidt ved det sidste bræt. Lærke kunne så til sidst få slået det af også, og blive kattekonge.

Stort tillykke til de 2 kattekonger og 2 kattedronninger.

Så var der fastelavnsboller og forskellig drikkeelse til alle børnene, inden Rikke Borch Olsen underholdt børnene med forskellige sanglege. Hun glemte teksten i ”Så går vi rundt om en enebærbusk”, men Josephine hjalp til og fik hurtigt tilføjet en ny post om fredagen, nemlig at: Så gør vi sån, når vi spiser vort slik ”fredagslik”. Fantastisk forbedring af sangen.

Forældre og bedsteforældre måtte købe deres fastelavnsbolle i Klubhusets kiosk, og det blev til et par hyggelige timer. Vi er rigtig glade for det store fremmøde.

Daglig Brugsen sponsorerede slik i tønderne, samt drikkevarer til børnene. Tak for det Nancy.



To små soldater på krigsstien – Lærke og Magnus – foto Ena Skovbæk

Fastelavn er også for voksne

af Anja Wesselhoff, fotos af Lene Gammeljord

Februar kan vi vidst alle blive enige om, har ikke det store at byde på hverken vejrmæssigt eller oplevelsesmæssigt. Det er ikke til at gå i haven endnu, og ungerne er næsten ikke til at få udenfor en dør, medmindre det en sjælden gang sner.

Heldigvis er der da fastelavn. Der er fastelavn alle steder – supermarkeder, lokale foreninger (vores egen AUIF/Beboerforening), skoler og børnehaver. Faktisk så mange steder at børnene ikke rigtig gider have tøjet på mere efter 4. tøndeslagning. Og vi voksne forældre kigger på og klapper pligtskyldigt af de små vidunderere, der tæsker løs på den stak-



Selvom man har blåt hår, kan man sagtens give den hele armen.

kels uskyldige tønede i håb om, at der er slik, og ikke rosinpakker i denne gang.

Heldigvis fik jeg da set et opslag på det der kaldes, Fjæsen, fb eller slet og ret Facebook: Flemmings Planteskole holdt fastelavn kun for voksne! Endelig en undskyldning for at overlade begge sukkermættede unger til gemalen, hanke op i naboen og klæde sig ud i den der udklædningskjole, der engang blev købt til en anden fastelavnsfest. Naboen fandt hverdagstøjet frem og mødte op i fuldt westerngear: Chaps, vest og hat. Om ikke andet kunne vi da få et billigt grin af at se på hinanden!

Vi mødte op på Flemmings Planteskole, hvor vi frejdigt hoppede over kæden med lukket skiltet, for vi var jo særligt indbudt. Inde ved kassen var der sat stole op, og Nancy fra Brugsen havde gjort klar til vin-smagning, som skulle foregå efter tøndeslagningen. Der var mødt godt 20 lokale op, og i samlet flok gik vi over i det bagerste drivhus for at vise, at vi også kan slå til en tønede!

For at det skulle gå fair til, delte vi os i et herre- og et damehold. Der var en overvægt af damerne, men de 4 – 5 herrer der var mødt op, fik nu hurtigt gjort kål på deres tønede, på trods af at Lene og Søren havde lagt dem i vand et par dage. På herresiden endte Jan Børgesen som både kattedronning og -konge.

Det tog lidt længere for damerne at få hul på tøndeden, men ned kom den da, og kattedronningen blev Connie

Kurval. Sidste bræt røg af ved kræfterne fra Ulla Boredal. Alle 4 fik en lille gave af Lene og Søren som præmie.

Efter de fysiske strabadser gik vi tilbage til forhallen, hvor Nancy bød på vin, som netop var kommet i butikken. Samtidig fik alle deltagere en særlig rabat i Brugsen samme dag.

Tænk – aldrig har jeg set så mange mærkeligt klædte folk stå i kø i oste-kælderen. Der var hekse, cowgirls, læger og tyrolere.

Det er bestemt ikke sidste gang, naboen og jeg deltager i sådan et hyggeligt arrangement, og jeg vil gerne takke Lene, Søren og Nancy for at have lyst til at peppe sådan en trist februar op med et festligt indslag!

Sangcafeen holder sommerpause

af Inger Frederiksen

Vi vil gerne sige alle sangglade mennesker, der har gæstet os i starten af 2016 tak, og vi ønsker jer en dejlig sommer.

Vi ses til oktober, hvor vi igen skal mødes til nogle hyggelige aftener med masser af sang.

Forårshilsen til alle, ønskes af Vang, Else, Jørgen og Inger



Brætspilaften

Tekst og foto af Bjarne Arrvidsen

Indimellem skal man prøve noget nyt, tage en chance og bryde nogle vaner.. Det var tankerne bag den brætspilaften, som AUIF kulturelt og undertegnede fik stablet på benene i Allerslev klubhus tirsdag den 16. februar.

I oplægget i diverse annoncer op til arrangementet, var der opfordret til at droppe de elektroniske ”dimser” for en aften, og bibringe det gode humør og måske også dit eget yndlingsbrætspil.

De 8, der var i stand til at efterlade deres tablets og smartphones hjemme, havde faktisk en rigtig hyggelig aften. Der var hjemmebag og kaffe på kanden. Tak til dem der fandt vej og tak til Rikke Borch for hurtig opbakning.

Der blev spillet flere forskellige brætspil bl.a. Kalaha, Musikquizen, Takenoko, Sequence og Wiseman.

Det er ikke utænkeligt, at jeg kunne finde på at tage tanken op igen, men det ville da være rart, hvis der var flere, der havde lyst.



Brætspil manglede vi ikke



Bjørk og Mathias tog et spil Kalaha i baggrunden, mens Belice (tv) gav Bente (th) et lynkursus i Sequence. Bente blev så glad for spillet, at hun købte et spil selv, få dage senere.

Lions Præstø – Fladså

af Knud Skovbæk

I forbindelse med Lions Præstø - Fladsås 40 års jubilæum uddelte klubben støtte til en lang række foreninger og organisationer. Allerslev Gl. skole, nu Allerslev Egnshus var heldige at komme med i denne uddeling, idet Beboerforeningen blev skænket 15.000 kr. til brug i skolen. Vi har efterfølgende bestilt bedre belysning udenfor, og er ved at undersøge mulighederne for forbedringer i køkkenet.

En anden forening der også fik støtte var OK Klubben i Præstø til indkøb af nye højskolesangbøger. De bøger de udskiftede var samme udgave, som dem Allerslev Beboerforening har. OK klubben har nu skænket os 15 bøger, så vi nu har 35 ens bøger. En varm tak for begge dele.

Majstang

af Knud Skovbæk

Den 22. maj byder vi foråret, og den ny udsprungne skov, velkommen i Ugledige Grusgrav. Folk fra AUIF og Beboerforeningen vil efter gammel skik pynte en Majstang til dagen.

De aktive, og dem der gerne vil nyde en tur langs søen, mødes kl 12.00 og går eller løber en tur i Lekkende skoven. Kl 13.00 kan man nyde medbragt mad ved bænkebordene. Der er plads til ca. 30, men god blads til medbragte borde.

Når vi har spist vil Dorthe Nørfelt lede dansen om Majstangen med

musik fra et par Præstø harmonika-spillere.

Nu har vi haft et par fugtige år, så i år regner vi med godt vejr.

Hvis der er ryttere eller hestekøretøjer, der vil deltage kan man henvende sig til Anja Wesselhoff tlf. 41 57 66 68 for aftale om koordinering.

Kom og vær med! Det er et godt, uformelt sted at møde andre mennesker. Alle er velkomne

Efterlysning

af Knud Skovbæk

På legepladsen bag skolen er der en sandkasse og et legehhus. De legeting og redskaber, der er der, er efterhånden stærkt nedslidte. Hvis nogen har noget liggende, der egner sig til brug, modtager vi det gerne.

I et skab på skolen har vi en masse ting fra den tidligere legestue. Hvis en lille kreds af forældre kunne have lyst til at genstarte en form for legestue på skolen, ville det være dejligt. Henvendelse til Knud Skovbæk, knud.skovbaek@dlgtele.dk.

Nyt fra Lokalrådet

af Ole Gunnar Petersen, Allerslev-Skibinge Lokalråd

Der har været afholdt åbent bestyrelsesmøde den 30. marts 2016. Referatet ligger på vores hjemmeside.

Dialogmøde med politikerne fra kommunalbestyrelsen blev afholdt d. 24. februar 2016. Referatet ligger også på vores hjemmeside.

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk,
lokalområder, Allerslev-Skibinge.

Kommende møder:

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 19 i Kirkehuset ved Skibinge Kirke.

Kort fra dialogmødet:

Kommunalpolitikerne anbefalede, at der arbejdes videre med et forslag om etablering af opholdsområde på den gamle vandværksgrund i tilknytning til tank- og parkeringsområdet ved Brugsen i Ugledige. Der etableres samtidig fartbegrænsende foranstaltning for området af hensyn til den bløde trafik på området.

Der skal nu samles en lokal arbejdsgruppe for projektet i Ugledige, og arbejdsgruppen og lokalrådet skal herefter sørge for et projektoplæg, som kan forelægges kommunen og bruges i forbindelse med ansøgning om økonomisk støtte.

Kommunalpolitikerne lovede, at søge at fremme en mulig henvendelse til regeringen gennem Kommunernes Landsforening om spildevandsrensningen i det åbne land, så det kommer til at ske på et realistisk og fagligt dokumenteret grundlag.

Generalforsamlingen d. 31. maj:

Lokalrådets nuværende sekretær standser sit arbejde ved generalforsamlingen grundet arbejdspress fra den daglige arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt, at der findes en afløser til sekretærposten. Sekretæren er medlem af bestyrelsen og skal indvælges på generalforsamlingen.

Hvem vil være med til at arbejde med den lokale kontakt til kommunen? Tænk over det og kontakt:

Inger Frederiksen på mail:
ifrederiksen@hotmail.com
eller Ole Gunnar Petersen
olegpetersen@mail.dk
så vi kan få en snak.

Spildevandsrensning i det åbne land:

Landsbyforum nedsætter en arbejdsgruppe, som skal prøve at få kommunen til at udsætte eller ændre kravene til rensningen af spildevandet i det åbne land, så det kommer til at ske på et realistisk og fagligt dokumenteret grundlag. Lokalrådet deltager i denne arbejdsgruppe.

Generalforsamling, Allerslev-Ammendrup Vandværk

af Hans Erik Johansen

Den 23. marts afholdt Allerslev-Ammendrup Vandværk generalforsamling. Poul Jørgensen blev valgt som dirigent, og herefter aflagde formand Poul Vium bestyrelsens beretning: Der er netop underskrevet den endelige aftale med Ugledige Vandværk omkring sammenlægning, og siden 1. april 2016 har alle forbrugere i Ugledige hørt under Allerslev-Ammendrup Vandværk. Der har været en del arbejde med at holde øje med vandbrud i forbindelse med gravearbejdet til kloakseparering. Vandværket kører nu perfekt, og de sidste analyser har været rigtig fine.

Herefter blev regnskab og budget gennemgået og godkendt. På valg til bestyrelsen var Bjarne Jensen, Jens Friis Madsen og Preben Sindahl. Alle tre blev genvalgt. Herudover blev der valgt en suppleant, André Kyrval. Også revisorer og revisorsuppleant blev genvalgt. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Bjarne Jensen som formand.

Ugledige vandværk... *der var en gang*

af Ove Rye Jørgensen

Som selvstændigt vandværk er det nu historie, for på Generalforsamlingen torsdag den 14. april i Allerslev gl. skole blev det sidste punktum sat.

Det vigtigste pkt. denne aften var nemlig...

pkt. 4 i dagsordenen:

- *Fusionering med Allerslev Vandværk*
- *Vandværket opløses ved sammenlægning med andet vandværk jf. §16 i Vedtægterne*



Formandens sidste beretning 2016

Det er trist at byens eget vandværk skal nedlægges, men det er en nødvendighed for at kunne opretholde den nødvendige forsyning og vandkvalitet til byens beboere. Så vi kan kun være glade og tilfredse med at Allerslev har kapaciteten til at kunne hægte os på.

Ugledige vandværk er jo fra omkring 1910 og den historie vil jeg prøve at få skrevet til næste blad.



Enstemmigt JA på Ugledige vandværks generalforsamling d. 14. april til fusionering med Allerslev vandværk i 2016

Nu sker det...

fiberen er i Ugledige

Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

Tidsplanen for etablering af fibernet er blevet ændret et par gange, men nu er de (i skrivende stund) i gang. Starten gik med opgravning på Mønvej hvor fiberen skal udgå fra en såkaldt samlingsbrønd der blev etableret i forbindelse med kloakeringen. Men desværre måtte de alligevel grave op for at lægge et nyt føringsrør, da det allerede lagte ikke kunne bruges. Så maskinerne er nu i fuld gang, hvor de her fredag d. 8. april (uge 14) via Enghavevej vil nå frem til Ugledige.



Starten på Enghavevej

Alt dette er historie når du læser dette blad for planen fra Fibia pr. 26.februar var, at de ville starte uge 11 og være færdig med gravning uge 14. Tilkobling til fibernet skal starte lige efter og forventes færdig uge 19. Så da der allerede har været forsinkelse fra starten, må vi nok forvente at der ryger 1-2 uger ekstra på før tilkoblingen til alle tilmeldte er færdig.



Næsten ved Ugledige 2

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres private anledning eller fest så kan I tage kontakt til: **Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01**

Rekkende Skole fortsat

Tekst og billeder af Bente Bromann

Jeg startede i Rekkende skole hos frk. Karen Margrethe Herskind i august 1964. Vi var 4 elever i 1.klasse, nemlig Anne-Mette Thorsen, Karsten Pedersen, Torben Nielsen og jeg selv.

Vi var hele 17 elever i hele skolen. Frk. Herskind havde to klasser af gangen.

Om vinteren tørrede vi vores våde tøj ved kakkellovnen i skolestuen. Jeg husker at der ikke var toiletpapir på toilettet.

Vi fik en blyant hver måned, og vi kunne låne viskelæder, som lå i en æske på katederet. Vi dykkede altid ned efter et ubrugt, så længe det varede.

Gårdejer Poul Johansen sad i skolekommissionen (*Red.* Han boede på Guldhøj på Nihøjvej) og kom inden skolesommerferien sammen med andre, og skulle se hvad vi havde lavet i årets løb af f.eks. tegninger og håndarbejde.

Midt i 3. klasse blev Rekkende skole lukket, og vi skulle til Allerslev skole, hvor

vi nu pludselig var 17 i klassen. Her fik vi også fru Kirsten Blådal som lærer, så vi nu havde hele to lærere.

Vi blev hentet ved bopælen af chauffør Viggo Christoffersen fra Mern. Han røg altid cigar. Vi kaldte ham Loppe Lazarus af en eller anden grund. En gang slap Karsten og Torben nogle larver løs i skolebussen, sikke nogle drengestreger, det var harmløst og blev aldrig opdaget af Viggo C.

Fra 4. klasse skulle vi gå på Abildhøjskolen i Præsto.



Navnene på skolebilledet, marts 1967, Allerslev. 3. klasse. Bagerst fra venstre: fru Kirsten Blådal, Karsten Pedersen, Bo Vestergaard, Gerner Hansen, Jens Overgaard, Michael Rasmussen, Henrik H. Hansen, frk Herskind. Midten fra venstre: Arne Hansen, Tom Andersen, Stig Larsen, Torben Nielsen. Forrest fra venstre: Karen M. Olsen, Birgitte Olsen, Anne-Mette Thorsen, Bente B. Nielsen, Eva D. Andersen, Leila Jensen, Helle K. Larsen.

August Hage

af Anja Wesselhoff

I efteråret havde Beboerforeningen et foredrag med August Hage, den nye godsejer på Oremandsgaard Gods. Jeg havde tidligere mødt August i forbindelse med indvielsen af det nye tag på Husflidskolen i Krag-evig, og jeg var nysgerrig efter at få lidt mere at vide om August og hans motivation for at tage så stor en opgave på sig, som det i dag må siges at være, når man er godsejer.

Oremandsgaard som gods har en lang og ærværdig historie, som der kunne skrives mangt og meget om. Men hvad med fremtiden?

Jeg spurgte som noget af det første, hvad det dog var, der gjorde, at August blev den der overtog efter hans far. Normalt har det jo været den ældste søn, der har overtaget godset, men August er lige netop den yngste og faktisk kun 27 år gammel.

”Mine andre søskende er meget begavede mennesker, men det viste sig, at de ville noget andet med deres liv. Omvendt tænkte jeg, det kunne være sjovt at kaste sig ud i” fortæller August, og fortsætter ”på trods af at jeg havde den helt forkerte uddannelse til landbrug, og store ambitioner om at blive embedsmand. Men min far var også uddannet indenfor statskundskab, og det gik jo meget godt. Planen var, at jeg skulle overtage ret gradvist, og jeg var begyndt at følge med på sidelinjen og så småt deltaget i arbejdet på godset. Det skulle være et gradvist generations-

skifte med overtagelse om måske 5 år fra nu, men sådan skulle det ikke gå. Lige da jeg skulle til at skrive speciale, blev det hele lidt kaos i et halvt års tid, fordi min far døde. Jeg skulle skrive om tænketanke og deres indflydelse via medierne, samtidig med, at jeg skulle herved og forstå, hvordan det hele hang sammen. Det var noget af en mundfuld. En arvesag som denne er tung og kompliceret. Man bliver overrasket over, hvor mange små matrikler og detaljer der lige pludselig er vigtige. Der er virkelig meget man skal finde frem, og der er mange fagligheder, som er blandet sammen. Jeg skulle være midtermand og prøve at formidle mellem advokat, revisor og på den anden side landmændene, som stod for driften her. Det var noget af en opgave ved siden af et speciale. Det var sjovt, men jeg var træt ind i mellem.



August Hage

Heldigvis havde og har jeg stadig en uvurderlig hjælp i Mogens Tved, som har været godsforvalter her siden 1982”.

Godset har været i slægtens eje siden 1860, og i dag drives alle ca. 400 ha. økologisk. Landbruget drives i samarbejde med Dansk Landbrugs Management ved Ledreborg Slot, Vallø Slot og Vibygaard, hvor godset har indgået en aftale om sharefarming, som er efter en britisk model. Det betyder at Oremandsgaard indgår i en pulje med indtægter og udgifter samt delt maskinpark. ”Det er noget jeg tror virkelig kommer til at gøre en forskel,” fortæller August, ”fordi vi som økologer er så afhænger af teknologien i forhold til den traditionelle dyrkningsmetode. Ved sharefarming får vi netop adgang til de nyeste teknikker og maskiner der kan radrense mv. Og for økologer er det helt afgørende, at vi kan få en maskine, der kan komme ind og rense helt ind mellem rækkerne - for vi kan ikke sprøjte os ud af det.”

August må da også indrømme, at han nu også efterhånden er blevet en smule erhvervsskadet, og foråret bliver brugt til at holde øje med alle de andres marker. August fortsætter, ”Jeg kan også mærke, at jeg sidder og holder øje med dræn. Når kæresten kommenterer på det smukke landskab ser jeg vandhullet på marken, og grøften der ikke er rensset op. Det er meget sjovt, som man lige pludselig lægger mærke til andre ting, fordi vi selv har fået ordnet nogle dræn.”

Det betyder enormt meget for August at kunne videreføre og forvalte den sjæl og det arbejde der ligger i godset. ”Man er jo mere forvalter af stedet, når man er en i rækken, end man er ejer, og man har en stor kærlighed til stedet. Det betyder meget at have denne konstant i mit liv, og alt hvad jeg arbejder på er for stedet her. Det giver retning på det personlige plan, og det er jo dejligt at kunne samles om noget, og det er dejligt når det lykkes med et projekt, som for eksempel Realdania”.

For nylig godkendte Realdania projektet med nyt gulv og ny varmeløsning i Husflidskolen i Kragevig, og August er meget begejstret for dette. Det betyder at det vil være muligt at bruge huset hele året - ikke blot til fester, men alt hvad man kunne have lyst som bruger af stedet. ”Jeg glæder mig, til at der kan blive liv dernede på fast ugentlig basis. Jeg synes, det er så underligt, at det står tomt i vinterperioden, så det er dejligt, at vi nu får mulighed for at bruge det året rundt”.

Som ny mand følger der jo også nytænkning, og ud over Husflidskolen vil han gerne puste liv i de mange fine gamle bygninger på godset. Jeg kan mærke på August at det med at samle folk, det betyder virkelig meget. ”Vi har så mange flotte gamle lader, som må kunne bruges til noget, der samler folk, og som giver liv i de gamle bygninger. Det er min målsætning på sigt. Men hvordan og hvorledes jeg når frem til det, har jeg ikke lige luret endnu. Heste har væ-

ret lidt en tanke og en mulighed, men det kræver også en faglighed, som jeg ikke selv er i besiddelse af.

Vi har derimod været rigtig heldige med at lave æblemøst. Det er en gammel bekendt, der hjalp mig med at få sat det i gang. Det er jo ikke noget vildt, men vi får da lavet 3 tons møst om året med en lille fin mærkat, og samtidig får man en hyggelig dag ud af at gå en masse mennesker og arbejde sammen.”

Æblemøsten afsættes indtil videre kun via Facebook til privatpersoner, og nogle gange til enkelte butikker.

En ting der med sikkerhed fortsætter vil være Kammermusikfestivalen i Husflidskolen, som i år kører på 27. sæson. ”Glæden til stedet kom herfra, og jeg håber meget, at Husflidskolen fortsat kan danne ramme for folk, der vil noget lignende. Også hovedbygningen bliver brugt under festivalen, da alle musikerne bliver indkvarteret her. Så der bor op mod 28 personer med musikere og hjælpere.

Her er mere eller mindre omdannet til hotel, men det er sjovt.”

I den nære fremtid, og allerede fra sommer, fortæller August, at han træder lidt ud af den umiddelbare drift og i stedet deltager i et graduate program Teach First, som tager folk, der har klaret gymnasiet og universitetet godt, og sætter dem til at undervise i deres fag i nogle af landets mest udsatte folkeskoler, der har svært ved at tiltrække lærere. ”Det bliver lidt af en udfordring at prøve kræfter med”, fortæller August, ”men vi må se hvordan det går. Det er kun for 2 år til at starte med.”

Efter en god snak om fremtiden, slutter August af med at vise mig lidt af de malerier, der hænger i stuerne. Det giver en fin sammenkobling af det som August skal fortsætte med: forvaltning af generationers arbejde, samtidig med at han skal sætte sit eget præg på historien om Oremandsgaard Gods. Men der kommer nok ikke et malet portræt op at hænges af August. Den tradition sluttede med hans farmor.



AUIF GYMNASTIK



Vi ønsker at starte flere gymnastikhold op igen for børn, unge og voksne. Sidder du, eller kender du nogle som er instruktør, og har lyst til at støtte op omkring dette, må du/ meget gerne kontakte

Berit Eeg på mail
berit.eeg@gmail.com

Sydafrika

af Knud Skorbæk

Den 15. april havde Beboerforeningen en velbesøgt aften, hvor man efter at have nyttet et godt måltid fra Lottes køkken, fik et spændende lysbillede foredrag. Foreningen havde inviteret Præstøs tidligere borgmester Peter Madsen til at fortælle om Syd Afrika. Efter borgmestertiden i Præstø, købte familien hus i Sydafrika og deltog i et skoleudviklingsprojekt. Med tiden er arbejdet mere blevet lagt i udvikling af rejser for Albatros Travel, og som rejseleder for 70-80 rejser derned.

I den forbindelse udtrykte Peter stor skuffelse over, at en dansk fjernsynsudsendelse havde udråbt landet som et farligt rejseland. En oplevelse der slet ikke harmonerede med hans oplevelser efter mange rejser rundt i landet i 14 år.

Landet er meget afhængig af turisme og har held med at gøre landet til et sikkert land. Selvfølgelig er der bydele, hvor turister ikke skal gå ene rundt om natten, men hvilket land har ikke sådanne områder.

Da den hvide mand kom til Sydafrika for knapt 300 år siden, var det ikke særligt befolket. Der var således god plads til

både hollændere og englændere. De kom imidlertid i konflikt. Vi fik Boerkrigene hvor englænderne jagede hollænderne stadig højere op i landet, hvor der var tættere beboet af oprindelig befolkning.

Apartheid: For at sikre den hvide races dominans indførtes et system, hvor sorte og hvide levede adskilte. Et system der ikke kunne undgå at udløse store konflikter. Da apartheidsystemet endelig blev opgivet valgte landet en sort mand, Nelson Mandela til præsident. Nelson havde kæmpet mod apartheid, og derfor sadet fængslet i næsten 30 år. Da han nu blev præsident kæmpede han for forsoning og sameksistens. Et projekt der lykkedes så godt, at Sydafrika nu er et ret velhavende og velfungerende land, i modsætning til lande mod nord, der sendte den hvide mand helt ud.



Medens Peter Madsen fortalte dette, viste han en masse flotte dyre- og naturbilleder

Medens Peter Madsen fortalte dette, viste han en masse flotte dyre- og naturbilleder taget under gruppe rejserne.

Efter foredraget om Afrika fortalte Peter noget om sit arbejde i Regionsråd Sjælland, dette er også nu blevet et spændende job for ham.

Generalforsamling i AUIF

af Inge Jensen

Til generalforsamlingen d. 24. februar mødte der ca. 25 medlemmer samt bestyrelsen op. Da Dennis Grundtvig havde budt velkommen, sang forsamlingen ”Det er i dag et vejr”.

Til dirigent valgtes Tony Eeg, hvorefter formandens og udvalgsformændenes beretninger blev aflagt. Helle Rasmussen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Dennis Grundtvig, Stine Rasmussen, Helle Rasmussen, Heidi Holm Jensen og Rikke Borch Olsen. Dennis, Stine og Helle blev genvalgt, men Heidi og Rikke ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Lise Gundersen og Jens Madsen valgt.

Da Steen Larsen ikke ønskede at varetage posten som revisor længere, blev Barbara Jensen valgt.

Bestyrelsen har fremlagt forslag til vedtægtsændringer.

Disse blev delt ud til de fremmødte, men vedtægtsændringerne kan ikke vedtages før næste generalforsamling.

Aftenen sluttede med stegt flæsk og persillesovs.

Gymnastikpokalen

af Inge Jensen

Den 9. november 1988 modtog jeg på AUIF gymnastikafdelings vegne denne vandrepokal. Den blev skænket af Else og Jørgen Karlshøj i anledning af Klubhusets 10 års jubilæum.

Dagen før overrækkelsen var Jørgen Karlshøj blevet meget syg og indlagt på sygehuset, så det var Hans Erik og Henning Karlshøj, jeg modtog den af.

For at gøre sig fortjent til pokalen fulgte dette ark med, hvorpå der står:

Pokalen gives til en leder eller gymnast i gymnastikafdelingen.

Vedkommende skal igennem dygtig ledelse og godt kammeratskab udvise interesse for foreningens arbejde.

Gymnasten skal ligeledes udvise godt kammeratskab på sit hold, samt udvise interesse for foreningens arbejde.

Pokalen er en vandrepokal, som bliver ejendom, hvis den erhverves 3 år i træk, eller 5 år i alt.

Venlig hilsen Else og Jørgen Karlshøj.

Det har været med glæde og stor spænding hvert år at finde frem til den person, der skulle modtage pokalen, og ligeledes holde det hemmeligt til den dag, der var gymnastikopvisning.

Der er nu kun plads til et navn mere på pokalen. Derfor har bestyrelsen besluttet at den til generalforsamlingen i 2017, skal sættes ind i foreningens pokalskab.

På bestyrelsens vegne er det mig derfor en stor glæde at slutte pokalens vandring, og overrække den til en leder og gymnast, som stadigvæk udviser interesse for gymnastikken i

Allerslev Ungdoms og Idrætsforening: Et stort tillykke til Else Karlshøj.



Øvrige modtagere gennem årene:

Knud Hansen
Laila Frimand
Lars Rasmussen
Brian Frimand
Henriette Jensen
Stig Johansen
Inge Jensen
Tanja Frimand
Kristina Dam Larsen
Else Karlshøj
Marie Bruun
Louise Grønberg
Mads Pagh
Amalie Aen
Pia Grøn
Sidsel Dam Larsen
Birte Andersen
Lene Borup Petersen
Jette Arvidsen
Camilla Christoffersen
Brian Frimand
Susanne Vinther-Nielsen
Else Karlshøj
Heidi Jensen
Birgitte Stougaard
Lene Borup Petersen
Berit Eeg

Else Karlshøj, er den sidste modtager af gymnastikpokalen - Foto Ena Skovbak

Aksel og Allerslev turistfart

af Ove Rye Jørgensen

privatfotos udlånt af Aksel Larsen

Har der være turistfart og taxa forretning i Allerslev. Jeg måbede første gang jeg hørte det. Hvor og hvornår var mit spørgsmål. *Ja men det er da Aksel Larsen, du skal have fat i hvis du vil vide mere.* Men alligevel skulle der gå et par år inden Aksel og jeg fik sat en dato på, og han fik fortalt denne historie.

Dagen blev her i begyndelsen af marts, hvor jeg mødte op på Mønvej 120a, bevæbnet med min optager og fotografiapparat, for historien skulle bagefter videre til vores Lokalhistoriske Arkiv i Præstø, det var en del af opgaven. Aksel og hans kone Linda kender jeg, så det var hyggeligt at mødes med dem i deres eget hyggelige hjem og startede med en kop kaffe, inden vi gik i gang.

Aksel fortæller...

Min far hed Hans og født i Allerslev 1919 og min mor Yelva i 1924 på Svinø. Da jeg i 1950 blev født, boede mine forældre sammen med min farmor og farfar i et gammelt bondehus på Rekkendevej nr. 20. Jeg var nr. 2 i rækkefølgen for min storebror Arne kom nogle år før i 1947.

Omkring 1946 var min far startet som selvstændig vognmand. Han havde igennem flere år tippet, og den gang var det jo en 12'er man tippede, og det var en gang om

ugen. Den gang var der jo kun tippning, og den kunne købes hos den lokale købmand eller kiosk, normalt om onsdagen, og løsningen kom så om søndagen, når de forskellige fodboldkampe var spillet, og resultatet blev offentliggjort i Radioen. Så skete det for ham, han vinder en 12'er, - det var i slutningen af 1940'erne. Præmien var på 50.000 kr. plus ekstra 3.000 kr., rigtig mange penge. Omregnet i nutidskroner skal der nok ganges med omkring 25, en gevinst på omkring 1,2 mill. Dette gav et skub til de drømme min mor og far havde, og de kunne nu få deres eget hus.

På det tidspunkt var Amtet i gang med at etablere den nye vej fra Præstø mod Kalvehave, forbi Tjør-



Brødrene Aksel og Arne (bagerst)

Foto: udlånt af lokalhistorisk arkiv

nehoved og gennem Rekkende. Der sker så det, at et hus ligger i vejen og skal rives ned. Det hus købte min far, og fik med gode venner og kammeraters hjælp revet det ned, sten for sten og flyttet det til grunden på Rekkendevej 23, som min far havde købt af naboen Rolzau på Rekkendevej 25. Murerarbejdet kom 'murer Oluf' til at stå for, han boede i nr. 21, så man kan vist godt sige, at naboskabet var i orden, inden de flyttede ind. *Ja - fortsætter Aksel*, vores døre blev endda 'åre-malet', en kunst som nok de færreste i dag kender til, for når det bliver udført korrekt, ligner det årene i et stykke træ. Det var maler Richard Hemmingsen, der var genbo på Rekkendevej 22, der kunne den kunst, og for øvrigt stod han så også for resten af malerarbejdet i huset.

Grunden til huset havde min far og farfar i fælleskab med nogle af hans venner udgravet og endda med kælder, - rigtig mange m³ jord, der her blev flyttet, jo - pengene skulle ikke rutes væk til fremmed arbejde.

Så det var herfra min fars forretning startede, og igennem årene skulle vokse til både at være taxi-, udlejning- og busselskab, men det vender jeg tilbage til.

Min barndom og ...

I 1956 startede jeg i skole og det blev naturligvis Allerslev skole, ja - det er jo helt underligt, når jeg fortæller det, for det er jo lige her, hvor vi i dag sidder, at den gamle skole lå på. Vores lærer hed Olsen, og han var en habil violinspiller, der udfoldede sit

talent i vores sangtimer. Her gik jeg i 4 år til 1961, hvor jeg så kom i Klosterbakken skole i Præstø. Det var en helt anden og stor skole, men det jeg tydeligst husker fra den tid, var vores sløjdtimer, der foregik i arresten på det gamle Rådhus på torvet, for der var ikke plads til sløjdløkkale på skolen. Det var det fag jeg holdt mest af, og som jeg senere også skulle komme til at tjene mit brød ved, det havde jeg for øvrigt allerede på det tidspunkt besluttet. Det blev så kun 1 år jeg gik der, for i 1962 blev alle eleverne fra de små omegnsskoler flyttet til den nybyggede Abildhøj-skole, og det var en endnu større omvæltning. Her fik jeg Kai Christensen som klasselærer og min bedste lærer. Ham får jeg tit en sludder med, når vores veje krydser hinanden i Præstø. Ja - og så var det her jeg til et Julebal i 1965, mødte min kone Linda, da var vi begge kun 15 år og 5 år efter i 1970, blev vi gift og har holdt sammen lige siden.



Linda og jeg bliver gift i 1970

Men vi skal lige tilbage til, da jeg gik ud af skolen, for jeg ville jo være tømrer, det var min store drøm. Så jeg kom i 1966 i lære hos tømrermester Laurits Larsen på Mønvej nr. 99 og blev udlært den 11. april 1970. Men inden jeg var færdiguddannet solgte Laurits forretningen til en modelsnedkermester Helmer Christiansen fra København, hvor jeg på det tidspunkt havde 1 år tilbage for at være udlært. Vi to blev aldrig perlevenner, og det kom også til et brud efter at have gennemført mit svendestykke, det skete i Næstved. Da jeg så nogle dage senere skulle til Næstved for sammen med de andre nyslåede svende, at nedtage vores svendestykker, som det var kutyme, nægtede min mester at give mig fri, for jeg skulle på arbejde i København. Det nægtede jeg, og tog mod hans vilje til Næstved, og fik pillet mit svendestykke ned.



Jeg med mit svendestykke

Da jeg senere kørte hjem, og kom forbi Bårse tømreren, fik jeg den indskydelse, lige at stikke hovedet ind for at forhøre, om han havde brug for en tømrer. Det havde han, så uden de store armbevægelser blev jeg antaget, og arbejdede der, indtil jeg skulle springe soldat.

I 1976 sker der så det i forbindelse med et større arbejde i Præstø som jeg var med i, at jeg pludselig fik voldsomme smerter i ryggen og måtte søge læge. Han konstaterede ret hurtigt, at jeg havde fået en diskusprolaps. Jeg blev opereret, men måtte alligevel stoppe som tømrer samme år. Ryggen kunne ikke klare det hårde fysiske arbejde som tømrerarbejdet er. Den sorteste dag i mit liv, da jeg måtte erkende det, for tømrerfaget var min drøm og en stor del af mit liv. Jeg blev så ansat hos min far som chauffør til at køre Taxi, for jeg havde erhvervskort, det fik jeg allerede da jeg blev 21, og havde lejlighedsvis kørt Taxi for at supplere vores indtægt. På det tidspunkt boede Linda og jeg i det gamle bondehus på Rekkendevej 20, som min farmor og farfar havde boet i. Det stod tomt, da vi blev gift, så der flyttede vi ind. Det var et gammelt og slidt hus, som jeg igennem årene fik moderniseret med nye vinduer, nyt badeværelse, køkken og et par værelser til børnene, hvor Rikke kom i 1970 og Jim i 1974. Men vi havde andre planer med det gamle hus, vi ville godt have købt det af min far, for så at rive det ned og bygge et nyt, men det ville han ikke gå med til.

Så sker der det, at Allerslev skole brænder i 1977, og da kommunen ikke ville genopføre skolebygningen på samme adresse, men flyttede den til Enghavevej 2, satte de grunden, der nu var udstykket i 4 parceller, til salg. Linda og jeg var interesseret, men ikke hurtige nok, for inden vi så os om, var alle grundene solgt. Vi kom så på en venteliste, og havde faktisk opgivet, men pludselig blev vi ringet op fra kommunen, der fortalte, at en af køberne havde fortrudt, og om vi stadig var interesseret. Det var vi, - så her fik vi bygget vores hus, som vi i dag sidder i. Huset har jeg selv tegnet med hjælp fra Linda til indretningen, og vi flyttede i 1979 ind i vores nye hus. I dag er det gamle bondehus for øvrigt revet ned, men det er en anden historie.

Min fars forretning

Omkring 1960 gik det ikke så godt i Taxa-erhvervet. Min far tog derfor et ekstra arbejde i et asfaltfirma, mens min mor passede forretningen. De var et arbejdssjak, der alle kom fra Allerslev og Jungshoved, hvor min far kørte, da han jo havde bil. Arbejdet foregik rundt på Sjælland eller Lolland Falster, og det var lange ture der måtte køres. Men tiderne blev bedre, og Taxa-erhvervet kom igen i gang, og min far stoppede i asfaltfirmaet. Omkring 1977-78 fik han så fast aftale med kørsel af plejepersonale fra Præstø til Åndsvagforsorgen i Næstved, hvor de arbejdede i 3-skift, og vi havde fået

kørsel med udbringning af mad til ældre i Præstø kommune. Senere havde vi kørsel med aviser til forretningerne og den almindelige Taxikørsel og udlejning af bil, som også var aktuel på et tidspunkt. Med de mange kørsler blev bilparken løbende fornyet og udvidet, hvor vi på et tidspunkt var oppe på 11 stk. inkl. 2 busser, som vi havde til turistkørsel. De fleste af vores chauffører var fastansat og her fra lokalområdet, bl.a. havde vi Per Christoffersen fra Ugledige igennem flere år, men han ville gerne være selvstændig, og kom til Vordingborg, hvor han desværre kom ud for en rigtig grim ulykke, men kom sig og startede igen med at køre Taxa, men døde desværre for nogle år siden.

Vores første bus var en danskbygget Triangel, der blev brugt til turistkørsel. Et par gange arrangerede min far, omkring 1950-52, sammen med Erhardt Christiansen fra Ammenstrup et par ture til Tyskland, for at se genopbygningen af landet, og det foregik med Triangeln.



Første bus, en dansk Triangel



*Min far Hans
Larsen og min
bror Arne,
Rekkendevej 20*

*Huset
færdigbygget,
Rekkendevej 23*



*Min mor Yelva
ved garagen bag
huset*

Når jeg ser tilbage, må jeg sige, at min far var rimelig kreativ, for på et tidspunkt havde han også udlejning af en vaskemaskine. Den kunne lejes for et døgn af gangen, hvor vi to knægte var med til at bringe den ud, og tjente et par skillinger, det var vist i slutningen af halvtredserne. Tøjet blev lagt i fra oven med afløb forinden med en hane, så vandet derfra kunne løbe direkte ud på et kældergulv til afløb. Kreativiteten blomstrede, for da der også blev indkøbt et folkevognsrugbrød, blev den indrettet til at tage rullestolepatienter med, så forretningen spændte efterhånden vidt. Vi havde også en stor Mercedes i limousinestørrelse, mageren til den som Simon Spies kørte i, den kunne tage 7 personer, og blev indkøbt til patientkørsel til Rigshospitalet, Finsen eller andre sygehuse i Københavnsområdet 5 gange om ugen. Busserne blev hovedsagelig brugt til turistikørsel, hvor der blev arrangeret ture til Bornholm, Sverige og Tyskland, og i en periode kørte vi til færgen i Travemünde, for at pas-

sagerne der kunne købe ind og bagefter spille Banko om bord på færgen. Det var vist en rimelig god forretning.

Min mor kørte aldrig bus, men havde erhvervskort og kørte Taxi, både de mindre samt vores større Transit. Da hun på et tidspunkt havde kørt bil i 50 år uden uheld, fik hun en medalje fra FDM, men ca. 14 dage senere blegnede den lidt, for da påkørte hun en anden Taxa, der blev totalskadet.

Forretningen blomstrede, men så sker der pludselig det ulykkelige, at min far i 1983 dør, kun 64 år. Nu stod min mor alene med ansvaret for forretningen og ansatte. Vi to sønner og vores mor måtte finde en løsning, så forretningen kunne køre videre. Løsningen blev, at firmaet blev omdannet til et Anpartsselskab, hvor min mor og jeg skulle drive forretningen, og min bror skulle fortsætte i sit job inden for militæret, der var blevet hans løbebane.



Busserne og limousinen

Efterhånden faldt aktiviteten i taxa-erhvervet, og vi nedtrappede vores bilpark, men jeg kørte stadig Taxa, og var medejer af firmaet, men i 1995 får jeg en blodprop i hjernen, og må stoppe med at køre Taxi, og det endte med at jeg trak mig helt ud af firmaet, og min storebror overtog vores andel af firmaet, og kørte det videre i nogle år, og videresolgte derefter busserne til Neder Vindinge Busselskab, og firmaet lukkede.

I 2005 døde min mor på Fjordgården, og huset på Rekkendevej 23 var på det tidspunkt solgt



Aksel Larsen, Mønvej 120a

Vi skøre kugler

af Aksel Larsen

Den 7. februar holdt vi Fastelavnstævne. Som vi plejer, kaster vi kugler på fastelavnstønden til den falder ned. I år blev Inger Frederiksen kattekonge. Derefter fik vi igen i år fastelavnsskaller og kaffe. Vi havde en rigtig hyggelig dag.



*Inger Frederiksen
kattekonge*

Dagen efter, den 8. februar, holdt vi spillermøde. Bent Pedersen blev genvalgt som formand for 2 år.

Udvalgsmedlem Jens Erik Nielsen blev også genvalgt for 2 år.

Kasserer Birgit Frederiksen mente, hun havde gjort sin pligt, og ønskede at fratræde jobbet, som hun har klaret flot i mange år. I stedet indtræder Jørgen Sørensen som ny kasserer.

Udvalget består derfor nu af:

Formand Bent Pedersen
Næstformand Lars Hyltoft
Kasserer Jørgen Sørensen
Udvalgsmedlem Nanny Christensen
Udvalgsmedlem Jens Erik Nielsen

Der blev også dannet 5 hold, som skal deltage i turneringen i 2016. 1 seksmands hold med Lars Hyltoft som holdleder, og 4 firemands hold:

Hold 1 med Lars Hyltoft som holdleder.

Hold 2 med Karsten Jensen som holdleder,

Hold 3 med Preben Sindahl som holdleder, og

Hold 4 med Bent Pedersen som holdleder.

Vi er begyndt at spille "Flaskespil" den 1. tirsdag i hver måned. Det koster 15 kr. pr. person at deltage, og der spilles double med skiftende makker. Dem, der efter 3 runder, har fået flest point, kan vælge en præmie fx vin, kaffe, sodavand eller chokolade.

Den første tirsdag vi spillede, var der 21 deltagere, og bølgerne gik sommetider højt, for alle ville jo gerne vinde. Det blev Lis Larsen, som tog førstepladsen, og vi havde en god aften med mange spændende kampe.

6. marts afholdt vi "ridehalsstævne" hos Birgitte i Ammendrup. Det er

fjerde år, det bliver afholdt her.

Vi startede dagen før med at gøre ridehallen klar. Karsten harvede hallen med sin havetraktor, og omkring kl. 15 blev alle vores borde og stole, kørt til Ammendrup og stillet op, men først da vi efter nogen diskussion blev enige om, hvordan de skulle stå.

Der blev også målt baner op, og afmærket med snore. Der skulle bruges 22 baner til 88 personer.

Søndagen startede de morgenfriske kl 7:30 med at lave kaffe og smøre franskbrød med ost og pålæg til alle 88 deltagere.

Kl. 9:00 startede indskrivningen, og kl 10:00 gik vi i gang med at spille.

Efter 2 kampe havde vi frokostpause, og derefter blev de sidste 3 kampe spillet.

Vinderne blev Kaj Sørensen og Erik Rasmussen fra Næstelsø/Brandlev. Andenpladsen blev Henrik Schmidt



"Ridehalsstævne" hos Birgitte i Ammendrup

og Klaus Knudsen fra Nordfalster, og tredjepladsen gik til Ivan Buchvald og Erling Lang fra Glostrup.

Allerslevs bedste hold fik en 7. plads, og det var far og datter: Jakob og Jessie Jensen. Flot klaret!

Efter uddeling af præmierne kunne stævnet afsluttes. Det var en god dag med mange gode kampe, men så skulle der ryddes op.

Det er et stort arbejde at afholde stævner, og det kræver god planlægning. Hvis vi ikke var et stort hold til at klare alle opgaverne, kunne det slet ikke lade sig gøre. Stor tak til alle!

Vi er begyndt at spille turnering, og alle holdene har spillet deres første kampe, men det blev desværre til 4 nederlag for firemandsholdene.

Hold 1 (Lars) tabte 4 - 2
Hold 2 (Karsten) tabte 5 - 1
Hold 3 (Preben) tabte 4 - 2
Hold 4 (Bent) tabte 6 - 0

Seksmændsholdet vandt deres kamp 6 - 5 over Stokkemark.

I 2014 tilbød AUIF Petanque, at vi til Sankt Hans ville lave en lille grillfest, men inviterer folk der på en eller anden måde havde med Beboerforeningen, AUIF eller på anden måde havde tilknytning til vores lille by til at tilmelde sig.

Så kunne alle for en rimelig pris deltage og spise rigtig god grillmad. Vores formand og udvalget i Petanqueafdelingen har besluttet at lave grillmad igen i år. Menuen bliver som følger:

Nakkefilet og pølser,
Kartoffelsalat og brød,
Samt en masse grønt.
Pris pr person 75 kr.
Inkl. Velkomstdrink

Drikkevarer kan købes til lave priser. Tilmelding skal ske til Bent Pedersen på tlf. 24 24 52 42 senest den 19. juni.

Fra omkring kl. 17:00 mødes vi og spiller et par runder petanque, hvorefter spisningen starter. Har man lyst til at prøve petanque er det en oplagt mulighed at prøve det denne aften.

Af kommende stævner kan nævnes:

23. juni: Sankt Hans aften med grill og spil
14. august: Doublemesterskab
21. august: Kommunemesterskab
3. september: Natpetanque
11. september: Single mesterskab



At deltage på en teatertur

af Rikke Borch Olsen

Hvert år inviterer vores præst og præstefru til en teatertur, så vi i sognet kan opleve noget kulturelt.

Efter at have deltaget et par gange, vil jeg gerne beskrive hvilken oplevelse, der venter dig, når du til næste år deltager.

Omkring november kan man på opslag rundt omkring, bl.a. i Sognebladet og i AUIF klubhus, se hvilken forestilling og hvilket teater årets teatertur går til. Så tilmelder man sig til Torben Møllenbach på tom@km.dk og venter på yderligere information. Turen finder typisk sted i januar.

I år d. 29. januar, gik turen til Bellevue Teatret for at se Danmarkshistorien. Et stykke der var instrueret af Nikolaj Cederholm. De 3 skuespillere Mille Dinesen, Anders W. Bertelsen og Nicolaj Kopernikus gav den fuld skrue på de skrå brædder, med en anderledes fortolkning af danmarkshistorien.

Det er altid en storslået oplevelse at komme i teatret, alt er gennemført flot. Men for os hernede fra landet må jeg sige at selve turen til og fra teatret også er fantastisk, og den samler os virkelig til en fælles oplevelse.

Vi kører samlet af sted fra Allerslev Kirke i en Turistbus. Torben og Stina er værter under turen.

De serverer lækre hjemmesmurte sandwich og diverse øl og vand, så stemningen bliver hurtigt ret munter i bussen. På turen hjem serverer de en masse guf, samt resten af de smurte sandwich, og hyggen fortsætter med vitser og latter.



Nicolaj Kopernikus, Anders W. Bertelsen og Mille Dinesen var de 3 skuespillere i stykket.

Foto: Isak Hoffmeyer

Så ud over en storslået teateroplevelse og rigeligt at spise, går man hjem med et dejligt smil på læben, og følelsen af, at dette sogn virkelig står sammen, når hyggen kalder..

En stor tak skal lyde til Torben og Stina, for det store arbejde de lægger i disse teaterture.



I bussen, Stina og Torben serverer

Foto: Ove Rye Jørgensen

Guldkonfirmation i Allerslev sogn

af *Anne Marie Persson*

Den 20. marts 1966 blev 18 spændte unge mennesker konfirmeret i Allerslev kirke. I år på 50-års dagen mødtes 12 af os til gensyn.

Spændingen var igen stor, efterhånden som vi (og 4 livsledsagere) samledes i våbenhuset inden gudstjenesten i Allerslev kirke, for kunne vi mon huske og genkende hinanden? Stemningen fejlede ikke noget, og snakken gik lystigt, til det var tid at gå indenfor. Kirken var fint pyntet med lys og små buketter i bænkerækkerne. Gudstjenesten tog hensyn til, at det både var vores dag, og at det var Palmesøndag, for der blev indledt og afsluttet med ”konfirmationssalmer” og Torben Møllensbachs prædiken begyndte med en humoristisk festtale, inden dagens tekst blev udlagt. Efter gudstjenesten med festmusik fra orgelet, var menighedsrådet vært ved en lille reception i Tårncafeen – et rum, der for 50 år siden, uopvarmet og med bænkerækker, kun blev brugt juleaften og ved store begravelser, men som nu er et hyggeligt sted at samles.

Tak til kirkebetjening og menighedsråd for bidrag til vores dag.

Et par fra vores konfirmationshold, Finn og Per, ligger på kirkegården, så efter at have besøgt dem, tog vi til Emely på Kullegård, og snakkede videre om dengang, om nu og om alt det, der ligger imellem.

For 50 år siden gik vi alle på Abildhøjskolen, men allerede fra 5. klasse var vi delt i boglige og almene klasser, som igen blev delt efter 7. klasse - hvor mindst 1 af os også gik ud af skolen - så vores samhørighed lå i mindre grupper i skolen og mindst lige så meget i, at vores verden udgik fra Allerslev sogn med aktiviteter som gymnastik, dans, håndbold, madlavningskursus på alderdomshjemmet, bowling på kroen, og det månedlige ”Ungdomsmøde” i præstegården. De fleste af os har i årenes løb boet rundt omkring i landet, men er vendt tilbage til Sydsjælland – 2 bor i sognet, ja endda i deres fødehjem, mens 4 af ”drene” desværre er døde.

Det var dejlig at se så stor en opbakning til guldkonfirmationen, og jeg synes, at det var en vellykket dag med vejr som for 50 år siden – køligt, blæsende og sol.

**Problemer med vandforsyningen
eller spørgsmål**

ALLERSLEV AMMENDRUP VANDVÆRK
www.aavand.dk

kontakt
Hans Erik Johansen, Tlf 20 19 24 62



*Øverst fra venstre: Palle Bromann Nielsen, Poul Belling Jensen, Kristian Hansen, pastor Overgaard, Svend Aage Olsen, Renee Johannesen. Midten: Finn Sørensen, Anni Tjørneskov Hansen, Christian Jensen, Ole Christophersen, Jette Hansen, Per Christophersen, Lis Jensen, Benny Rasmussen. Forrest: Emely Nielsen, Hjørdis Krogaard Petersen, Anne Marie Overgaard, Margit Duelund Andersen.
Foto: Elite Foto*



Fra venstre: Hjørdis, Anne Marie, Emely, Poul, Anni, Ole, Jette, Kristian, Lis, Renee, Margit, Svend Aage. Foto: Hjørdis og Max Hansen

Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

Til de kommende konfirmander

Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er noget for en at deltage eller ej. Senere på foråret vil jeg og mine kolleger møde op på det to skoler i Præstø og orientere eleverne om, hvad det er at gå til præst og blive konfirmeret. Ved lejlighed kan man også spørge om alt det praktiske, om hvilke dage og hvilket klokkeslæt undervisningen foregår, og hvornår man begynder.

Husk: Konfirmationerne 2017 finder sted i Jungshoved kirke søndag d.7. maj, kl. 10.30 og i Allerslev kirke søndag d. 14. maj, kl. 10.30

At gå til præst

- en time med konfirmanderne i præstegården

Hvert eneste år skal jeg tale med konfirmanderne om Fadervor. Jeg plejer at fortælle dem, at Fadervor er en bøn, som Jesus selv har bedt og fortalt disciplene om. I tidens løb er den blevet oversat og fortolket utallige gange.

I år bad jeg konfirmanderne om at lave deres udgave.

'Ske din vilje i himlen som på jorden' blev til:

'Vi stoler på din viden og gode ånd/Bevar vores glæde og lykke/ du som beskytter os alle'.

'Giv os i dag vort daglige brød' lød i konfirmandernes lidt mere friske udgave:

'Tak for alle måltiderne, og giv os i dag vores fredagsslik – og tag over hovedet'.

'Forlad os vor skyld, som vi forlader vores skyldnere/ led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde', fik konfirmanderne til at lyde sådan:

'Pas på dem og på alle, jeg elsker og tilgiv selv dem, jeg ikke elsker, og lær mig at tilgive dem, ligesom du gør. Tilgiv os vore fejl og fri os fra alt det sunde'.

Og den sidste bøn: 'Thi dit er riget, magten og æren i evighed', lød i deres dansk-engelske udgave:

'For dit er riget og magten. Forever'.

Ligesom Jesus talte ud af sin hverdag, gjorde konfirmanderne det samme:

Jesus spiste tørt, fladt brød, konfirmanderne taler om hele måltider. På Jesu tid fik man sjældent dessert, men i dag taler man om fredagsslik. Således er tiden gået.

Konfirmanderne fik gjort sig nogle tanker, for de var godt klar over, at der også er alvor til, at der findes fristelse og ondskab, at der er mennesker som man elsker og andre, man ikke elsker, og de har tænkt, at man kan jo ikke nøjes med at bede for de første og glemme de sidste.

Og så har de sikkert hørt fra de voksne, at man skal spise den mad,

der er noget så sund, så sund, men jeg kunne fornemme, at det har de nok hørt lidt for tit derhjemme, og for dem er sundhed ligesom ikke noget, der sælger maden eller gør den mere lækker.

Og endelig: Ikke noget med 'thi dit er riget, magten og æren i evighed'. Næh: 'Forever' lyder bedre end 'i evighed'.

Og sådan er det: Vorherre tager sig af 'evigheden', men vi mennesker lever 'i tiden', og i den tid vi lever i og med de ord der er vor tids er det, at vi taler om Gud og Jesus.

Det er godt at have konfirmander, for så bliver man mindet om, at tiden går og sproget forandrer sig.

Vel mødt til et nyt hold konfirmander.

Martin Luther – Reformationen begyndelse i 1517

- En rejse i Luthers fodspor man. d. 29. maj – fre. d. 2. juni 2017

I 2017 markeres i hele den evangelisk-lutherske verden den dag sidst i oktober 1517, hvor munken Martin



Luther satte sine 95 teser op på porten til Slotskirken i den tyske by, Wittenberg. Teserne var en åben protest over det økonomiske mis-

brug i den katolske kirke og indirekte også en protest imod pavedømmet i den katolske kirke.

Hvad der skete den dag, var begyndelsen på det, vi i dag kalder reformationen, og som her i Danmark førte til gennemførelsen af reformationen i 1536.

Luthers protest gjorde ham øjeblikkeligt til en berømt og berygtet skikkelse over hele Tyskland, og byen Wittenberg og dets dengang nye universitet blev snart et af de mest universiteter i hele Europa.

På turen skal vi rundt og besøge Wittenberg og de andre byer, som fik betydning for Luther og for reformationen.

I forbindelse med turen er der til efteråret studiekredse og foredragsaftner. Disse arrangementer er åbne for alle.

Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Jesper Bo Blomgren og undertegnede, og er man interesseret og ønsker man at deltage, kan man henvende sig til Jesper Bo Blomgren (tlf: 55 98 10 19, mail: jbb@km.dk) eller hos Torben Møllenbach (tlf: 55 99 60 17, mail: tom@km.dk).

Ferie:

Jeg holder sommerferie fra 4. juli – 24. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, Tlf. 55 98 10 19.

Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende sig ang. begravelser.

Sct. Hans aften i Jungshoved

Har man lyst til at markere Sct. Hans ved en gudstjeneste, er man velkommen i Jungshoved Kirke torsd. d. 23. juni, kl. 20.00.

Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsbanken og traditionen tro synger man deltagerne Midsommervisen og Jungshovedvisen.

Friluftsgudstjeneste i Ugledige:

Også i år er der gudstjeneste i det fri i Allerslev. Det har vi gjort efterhånden nogle gange, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse arrangementer.

Det er at være kirke og menighed på en anden måde, og det tiltaler mange.

Igen i år finder gudstjenesten sted i den gamle grusgrav i Ugledige. I år søndag d. 7. aug., kl. 14.00.

Efter gudstjenesten kan man nyde en kop kaffe i det fri.

Bliver vi udsat for plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten ned i Allerslev kirke.

Teatertur til København

Sidst i januar kørte en bus fuld af teatergængere fra parkeringspladsen ved Allerslev kirke med kurs mod Bellevueteatret nord for København. Vi var mere end 50 forventningsfulde deltagere, der havde meldt sig til en omgang 'Danmarkshistorier', lige fra stenalderen til moderne tid. Det gik over stok og sten, meget blev sagt og vist, meget kunne man huske fra skolebøgerne, og vi blev meget underholdt af mange hints til nutidens problematikker. Det var meget morsomt og underholdende.



Afgang fra København fra dette års teatertur. Foto Ove Rye Jørgensen

Også til foråret er der teatertur. Endnu ved vi ikke, hvor vi skal hen, og hvad vi skal se. Men til efteråret ved vi mere, og når næste blad udkommer med efterårsnummeret, kan interesserede læse mere om den kommende teatertur.

Men indtil da: tak for deltagelse i januar, og god sommer og forhåbentlig på gensyn til tidl. deltagere og et velkommen til nye.

Stina og Torben Møllenbach

Efterårets arrangementer:

Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirkerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september.

Allerslev Kirke

af Kirkeværge Rita Larsen

Som på kirkegårdene landet over står Allerslev kirkegård også med en udfordring, i og med at der ikke er så mange begravelser mere, og at der er få bisættelser på vores kirkegård. I år 2020 vil der være 57 gravpladser, der er nedlagt, menighedsrådet regner med at et lille provenu, bliver fornyet. Menighedsrådet har ønske om skabe en kirkegård til gavn og glæde for jer ude i sognet, og at det kunne blive et sted, hvor man i smukke omgivelser kan reflektere over livet, og at kirkegården kan være til gavn for sognet i mange år frem.

Derfor har menighedsrådet taget kontakt til en landskabsarkitekt for at få udarbejdet en plan og få ideer til, hvordan det kunne komme til at se ud. Når planen ligger klar præsenteres den for menighedsrådet. Det ville være dejligt, hvis der var nogle i sognet, der havde lyst og energi til at være medspiller i projektet. Kirkeværgerne hører gerne fra jer.

I år bliver kirken kalket, kirkemuren repareret og kalket, og indgangslågerne malet.

Som bekendt er der menighedsrådsvalg i år, og det nuværende menighedsråd har tænkt, om det kan passe, at der i vores lille kirkesogn ikke er nogen med lyst og energi til de udfordringer i arbejdet med menigheden og kirken.

Brug sommeren til at overveje menighedsrådets forslag. Der er opstillingsmøde i september, hvor vi håber mange vil møde op, for at kirken forsat kan være et samlingssted i sognet.

Kirkeværgerne ønsker alle i sognet rigtig god sommer.



Allerslev Kirke

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Fødsel: En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2



Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
18. maj	Fodbold Allerslev UIF – Holmegaard GB ²	19:00	Allerslev Stadion
22. maj	Majstangen rejses ^{1 & 2}	12:00	Ugledige Grusgrav
31. maj	Generalforsamling Lokalrådet ⁴	19:00	Kirkehuset ved Skibinge kirke
01. jun.	Fodbold Allerslev UIF – BK 83 Næstved 1 ²	19:00	Allerslev Stadion
14. jun.	Fodbold Allerslev UIF – BK 83 Næstved 2 ²	19:00	Allerslev Stadion
23. jun.	Skt. Hans Aften ^{1 & 2}	19:00	ved Allerslev klubhus
23. jun.	Skt. Hans Aften ³	21:30	Slotsbanken i Jungshoved
23. jul.	Myndeklubben træner	11:00	En mark i Rekkende
12. aug.	Deadline for indlevering af materiale til bladet – til Anja Wesselhoff		

1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
29. maj.	1. s. e. trinitatis	Ingen	JBB: 9.00
05. jun.	2. s. e. trin.	Ingen	10.30
12. jun.	3. s. e. trin.	10.30	Ingen
19. jun.	4. s. e. trin.	9.00	10.30
23. jun.	Skt. Hans	Ingen	20.00
26. jun.	5. s. e. trin	9.00 JBB	Ingen
03. jul.	6. s. e. trin.	10.30	9.00
10. jul.	7. s. e. trin.	9.00 JBB	Ingen
17. jul.	8. s. e. trin.	Ingen	JBB: 10.30
24. jul.	9. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
31. jul.	10. s. e. trin.	Ingen	10.30
07. aug.	11. s. e. trin.	14.00 Friluftsgudstjeneste	Ingen
14. aug.	12. s. e. trin.	10.30	14.00 'Ud i det blå'
21. aug.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30
28. aug.	14. s. e. trin	9.00	10.30
04. sep.	15. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
11. sep.	16. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste

- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

