

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 2

2014

7. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33
ammendrup@yahoo.dk

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarne@arvids1.dk

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
overye@gmail.com

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55 99 61 80

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 55 94 13 31

Sekretær & Bladudvalg

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Gymnastik

Heidi Holm
Tlf.: 23 92 00 58

Flaskecontainer, Kiosk Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Kulturelt

Rikke Borch Olsen
Tlf.: 30 49 45 98

Kontaktperson Petanque

Jasper Nielsen
Tlf.: 29 90 77 11

Kontaktperson IT

Jette Fredkilde
Tlf.: 25 78 6 3 37

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Bowls

Erik Arvidsen
Tlf.: 22 37 93 73

Badminton

Anette Hyltoft
Tlf.: 22 37 93 73

Petanque

Bent Pedersen
Tlf.: 24 24 52 42

IT

Mark Toft
Tlf.: 40 43 55 34



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Anders Lydehøj Hansen
Tlf.: 20 12 53 30

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf.: 32 19 03 06

Suppleant & Sang Café

Udlån af skolen
Elske Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Bestyrelsesmedlem

Sandra Pedersen
Tlf.: 20 84 84 37

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sang Café

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

10. august 2014

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Indholdsfortegnelse	3
Forord	4
Nyt fra AUIF	5
Ena Skovbæk	6
60 år som gymnastikleder	6
Else har ledet gymnastik i 60 år	9
Et minde for livet	10
Linedance	10
Vi skøre kugler	11
Skt. Hans	12
AUIF og Beboerforeningen rejser Majstang	12
Generalforsamling i Beboerforening ..	13
Medlemskort til Beboerforening	13
Forskønnelsesprisen uddelt	14
Fastelavn	15
Elisabet Svane	16
Fra købmandsdatter til journalist	16
En aften i vandværkspasserens liv	23
Hvem er jeg - Den nye redaktør	24
Nyt fra Vandværket	25
Sang Café	26
Sommertur til Danmarks Samlermuseum Thorsvang	26
Hundeløb i Rekkende	27
På min vej forleden	27
Naturen i maleriet, om Leif Madsen i Kragevig	28
Kirkens Aktiviteter	31
Aktivitetskalender	40

Forside-maleriet:

Leif Madsens maleri
af mælkebøtter



Forord

af Anja Wesselhoff

Forord. Det ser så alvorligt ud som det står der foroven på papiret og *lurer*. Mit første forord. Jeg har et par gamle blade som reference. Måske et par ord om foråret? Eller skulle jeg skrive noget om mig selv? Nej, det må jeg hellere gøre længere omme i bladet. Det er forår, græsplænen gror som en i pokker, og pollenallergikeren (det er også mig) må pænt blive inde og se ud på solen. Sådan. Foråret er dækket!

Ove har ret – det her kan være svært. Måske bliver det lettere med tiden, men vi må se. Måske hyrer jeg bare Ove til at skrive dem igen.

Først vil jeg dog takke Ove for hans mangearige indsats med at gøre Bladet, du sidder med, til det, det er i dag. Jeg har nogle store sko at fylde lige på det område. Jeg håber, at kunne gøre mit til at fortsætte bladet, og stadig gøre det interessant at læse. Som noget nyt i Allerslev Sogneblad har Allerslev-Ammendrup Vandværk fået en side. Her vil komme lidt forskelligt om vandværkets virke og tiltag – samt meddelelser omkring drift. Denne gang er der en lille historie om, hvad en vandværkspasser må stå model til en fredag aften.

I dette nummer har Ove set noget om en Mooncar-bane på Planteskolen. Han har været forbi og testet den godt og grundigt – nå ja, måske har han blot kigget på, at den blev testet af børnene.

Else Karlshøj er fra flere sider blevet hyldet for sit lange og aktive liv i AUIF. Vi har flere skriv om, af og med Else. Ikke mindst et interview med Else, skrevet af Ove.

Vi fortsætter vores lille serie med at præsentere gruppen bag bladet. I denne udgave kan I læse lidt om den nye redaktør – altså mig.

En artikel om kunst er det også blevet til. Jeg har besøgt Leif Madsen, som bor i Kragevig (jo, jeg kom den vej igen). Hans billeder er gengivet flere af, dog vil jeg anbefale at tage til en af hans udstillinger, hvis I nogen sinde får chancen, og se dem i fuld størrelse. Man kan ikke andet end at blive glad og fredfyldt, når man ser dem.

Sidst men ikke mindst har vi første del af Elisabet Svanes foredrag, som hun gav i Allerslev Beboerforening. Vi har været så heldige at få lov at få hendes manuskript, og for de af os, der ikke nåede at deltage den aften, kan vi over de næste par blade læse Elisabets historie.

Sidst vil jeg gerne opfordre til at sende mig tekster – skrevet i hånden, digitalt eller i stikordsform i min postkasse. Alt har interesse. Også gerne forslag til det DU gerne vil læse om.

Rigtig god læselyst!

Nyt fra AUIF

af Inge Jensen og Dennis Grundtvig

foto af Ena Skovbæk

Ved generalforsamlingen d. 19. februar var der mødt ca. 40 personer frem udover bestyrelsen, som formanden kunne byde velkommen til.

Efter fællessang ”Det er i dag et vejr”, kunne de formelle beretninger fra udvalgenes formænd gå i gang.

Heidi Holm kunne dog i sin tale som formand for gymnastikafdelingen, overrække en fin buket til Else Karlshøj for 60 års jubilæum som instruktør, men meget mere om det på de kommende sider.

Efter beretningerne og fremlæggelse og godkendelse af regnskaberne var der valg.

Annette Hyltoft og Torben Hansen fratrådte bestyrelsen efter eget valg.

Nyvalgte til bestyrelsen blev Helle Rasmussen og Rikke Borck Olsen.

Konstituering:

Formand: Dennis Grundtvig

Næstformand: Berit S. Eeg

Kasserer: Helle Rasmussen

Sekretær og Blad: Stine Rasmussen

Blad, kiosk m.m.: Inge Jensen

Kulturelt: Rikke Borck Olsen

Petanque: Jasper Nielsen

IT: Jette Fredkilde

Gymnastik: Heidi Holm

Ena Skovbæk blev takket for mange års tro tjeneste som hovedkasserer, og fik overrakt en buket blomster fra bestyrelsen.

På vegne af beboerforeningen takkede Knud Skovbæk for samarbejdet.

Edgar Knudsen takkede for et flot og læsevenligt sogneblad.

Der blev foreslået et fællesarrangement med petanque, beboerforeningen og AUIF til Sankt. Hans aften.



Else Karlshøj fik overrakt en buket ved AUIF's generalforsamling.

Ena Skovbæk

af Dennis Grundtvig

Ena Skovbæk blev valgt ind i AUIF's bestyrelse i 1978 som sekretær, og da alle kender Ena, ved I næsten med sikkerhed, at hun ikke kun var sekretær, men havde sine hænder med i mange ting i AUIF. På generalforsamlingen 1984 blev Ena valgt som formand for AUIF. I 1990 stoppede Ena Skovbæk som formand for AUIF, men Ena stoppede ikke i AUIF, for herefter bliver Ena kasserer for AUIF, samt udvalgsformand for Banko.

D. 23. januar 1999, ved AUIF's 90 års fødselsdag, blev Ena udnævnt til æresmedlem. Efter næsten 40 års tjeneste for AUIF har Ena valgt at stoppe som kasserer. Men Ena stopper alligevel ikke helt, for hun vil være på sidelinjen for at hjælpe den nye kasserer. Derudover fortsætter Ena med banko og som kasserer for Dyrskue.



Ena Skovbæk takkede af som hovedkasserer

60 år som gymnastikleder

af Ove Rye Jørgensen

TV-øst har været der, Sjællandske har været der, og ikke at forglemme Sydsjællands Tidende, har været og interviewet Else Karlshøj om hendes 60 år som gymnastikleder. Jeg må sige, at de går os i bedene, for her er det jo Allerslev sogneblad, der har 'redaktion'. Men OK, som 'gode kollegaer' skal de alligevel være velkomne.

Jeg fik selv en aftale med Else for lige at høre lidt om hendes oplevelse på den runde dag i **Stars**, hvor hun som æresgæst blev hyldet sammen de aktive idrætsudøvere og ledere i Vordingborg Kommune, der i årets løb havde gjort sig særligt bemærket i deres idrætsgren.

60 år som aktiv gymnastikleder, det må siges at *være godt gået*. Normalt omtaler man jo ikke en dames alder, men i dette tilfælde får jeg nok tilgivelse, for Else er 86, og hvis man ikke lige vidste det, ville man ikke tro det, for der er gang i 'konen', fra morgen til aften... og dog, for her har hun alligevel en brist for at sætte sig og bruge tid foran fjernsynet, et tidspunkt hvor hun absolut *ikke vil forstyrres*, et tidspunkt hvor al anden aktivitet bliver sat på nul (stand by), for så er der håndbold på skærmen, og det skal ses.

På mit spørgsmål, hvorfra interessen for gymnastik er kommet, var det hendes far, der selv var aktiv gym-

nast. ”Ja, og senere da jeg traf min mand Jørgen,” fortæller Else, ”var han jo også aktiv gymnast. Og det har så igen smittet af på vores tre børn og senere børnebørn.”

”Da Jørgen og jeg i 1951 flyttede ind på ’Bakkedal’ i Ugledige, startede vi begge på gymnastikhold i Mern og Allerslev, hvor vi ret hurtigt begge blev gymnastikledere. Ja, på et tidspunkt gik det så vidt, at vi i en kort periode begge ledte et hold i Allerslev og Mern – på samme aften, helt vanvittigt,” og Else ryster selv på hovedet, da hun fortæller det, ”men vi gjorde det. På det tidspunkt havde vi endnu ikke fået bil, så vi cyklede frem og tilbage. Flere gange blev det også med børn på cyklen, for de skulle passes af min faster, der boede på vej mod Mern, så kunne vi senere hente dem dér på hjemvejen. Så havde vi ikke fået motionen om dagen på gården, fik vi den i rigelig mål om aftenen, men det var sjovt. I dag har jeg mit pensionisthold, der tæller 17 engagerede damer og mænd (2). Dem glæder jeg mig til hver tirsdag formiddag at få *hejlet* igennem 1 times gymnastik. Jeg sørger altid for, at de har noget god musik til øvelserne. Det sætter humøret en tand op, og så får de ellers lov til at arbejde.

Først bagefter er der kaffe med lidt hjemmebag og tid til lidt afslapning og hyggesnak. Og det er fantastisk, for godt nok

er de blevet godt brugt, men at komme til bords tager ikke lang tid.”

”Men den aften på **Stars**, det var en oplevelse. Overvældende, for den tanke havde ikke strejft mig, før jeg fik invitationen. Men der var jo rigtig mange mennesker, både som inviterede frivillige aktive idrætsledere og alle gæsterne. Ja, på ’familiebilledet’ til avisen blev jeg puffet frem i forreste række, for jeg var jo ’æresgæsten’. Jo- en rigtig dejlig aften.”

På min vej ud efter snakken med Else, skulle jeg lige se hendes have. Og der må jeg sige - der er ikke noget at komme efter. Hele haven havde fået en omgang. Kartoflerne var lagt, enkelte allerede oppe, og der var også gjort klar til at så.

Drivhuset var rengjort, og jorden kultiveret, klar til tomaterne. Jeg var imponeret.

Så efter et par hyggelige timer, med kaffe og æblekage var det tid til at komme hjemad og få omsat snakken til tekst.



Her er et avisudklip fra 1997. Else yderst tv. med blandet hold fra 12 til 30 år.

Populært ægtepar har fået Lions Prisen 1988

Else og Jørgen Karshøj hædret for mange års arbejde for ungdom og idræt

ALLERSLEV - Valget af modtager af årets Lionspris blev håbet med stort held, da prisen blev uddelt lørdag aften i forbindelse med AUIF's årsmøde.

Else og Jørgen Karshøj, Lydfølge, fik prisen for deres store arbejde for ungdom og idræt. Samtidig fik AUIF - til formandens side - overrakt - en smuk hilsen fra Lions-klubben.

I sin hilsen til det populære ægtepar sagde Per Christensen, vicepresident for Lions Club Præmieselskab, at Else og Jørgen Karshøj har gjort, det er på 1.000 kr., for sin store uoprettede indsats, de begge har ydet for idrætten de mange år.

Jørgen Karshøj har været aktiv i Aalborgs Gymnastikforening siden 1952, og han har mange store anledninger til stolthed. I 1954 blev han medlem af klubben på grund af sin søn, og han har den dag i dag været aktiv, at undgå og idræt har været sammen. Han var da også med i den første generation af ungdomsforeningen og ungdomsforeningen sammen til AUIF, vi holder i dag.

Menneker som Jørgen Karshøj stopper man ikke. De tænker helt uden for, og da han i 1968 blev medlem af klubben som træner, så fik han i 1974, da klubben var stiftet.

Det er mange, som i dag er glade for hans store indsats, men det er ikke kun i AUIF, han har været meget aktiv.

at arbejde på stort arbejde i PÅG gennem 24 år.

Men for at se så stor indsats skal kunne lykkes, må familien stå bagved og bakke op. Det har Else Karshøj gjort, og det har Lise. Lise har altid været ved siden af Jørgen Karshøj, og derfor skal han alle Lions Prisen 1988 modtage, sagde Per Christensen.

Han indledte med at fortælle, at han havde kommet op til mikroskopet.

Lions-klubben vil gerne ved denne lejlighed på ny vise interesse til de aktive AUIF udøver for de unge, sagde Per Christensen og overrakte Else Skovbæk en præmie på 1.000 kr. til det fortsatte arbejde AUIF.

De på foreningens viderligere en par grader i vejret.

han, hvad Lions-klubben står for, og han brugte alle ledige minutter til at gøre alle yngre om en lukket fag. Han fortalte også om det humanitære arbejde, klubben medlems og udøver. Et i gennem en række projekter af klubben.

AUIF's formand, Ems Skovbæk sagde orienteret om, at Else og Jørgen Karshøj skulle have fået prisen. Men han var helt uforberedt, da Per Christensen

stansen had havde komme op til mikroskopet.

Lions-klubben vil gerne ved denne lejlighed på ny vise interesse til de aktive AUIF udøver for de unge, sagde Per Christensen og overrakte Else Skovbæk en præmie på 1.000 kr. til det fortsatte arbejde AUIF.

De på foreningens viderligere en par grader i vejret.



Else og Jørgen Karshøj har fået Lions Prisen 1988 for deres store arbejde for ungdom og idræt. Foto: Ole Jensen.



Else der her går som nummer 3 til DGI gymnastikstævne



Ægteparret Else og Jørgen Karshøj modtog Lions Pris



Her er motionsholdet der har indstillet Else

Else Karlshøj har ledet gymnastik i AUIF i 60 år

af *Ena Skovbæk*

Else har igennem alle årene sat sit præg på gymnastikafdelingen i Allerslev. Hun har haft alle aldersgrupper under sine vinger, lige fra puslinge og til motionsholdet.

Else har været med til at inspirere mange unge til ledergerningen. Hun har givet børn og unge, lysten og glæden ved gymnastikken. Hun har været og er stadig en flittig tilskuer ved samtlige gymnastikopvisninger, både lokalt, ved amtets, og ved verdensholdenes opvisninger rundt i landet.



Else fik et par ord fra borgmester Knud Larsen

Else meddelte AUIF for to år siden, at nu ville hun stoppe med at lede gymnastik, så der blev fundet en anden træner til motionsholdet, men da sæsonen skulle begynde på ny, kribledede det alligevel i hende for at få et hold.

For Else havde fået den ide at lave et blandet hold i AUIF's klubhus. Et med nogle pensionister, der var stoppet for flere år siden, og nogle der aldrig havde gået til gymnastik før.

Else har gjort, og gør stadig, et stort opsøgende arbejde blandt områdets pensionister, og det har resulteret i, at der hver tirsdag formiddag i sæsonen møder 12-15 gymnaster op med deres gymnastikunderlag og kaffekop.

Først er der en times motion, og derefter ½ times socialt samvær. Selv er Else aktiv gymnast og med i motionen fra først til sidst.

Det sociale samvær er efter holdet og Elses mening en vigtig del i motionen for den aldersgruppe.

Else får intet honorar for ledergerningen, og spørger man hende hvorfor, er svaret: "Jeg gør det ligeså meget for min egen skyld, og det er løn nok."

Motionsholdet håber på et "på gensyn" til næste sæson.

Et minde for livet

af Else Karlsbøj

Tusind tak til mit motionshold for de mange dejlige timer, vi har haft i det forløbne år. Dejligt at se, hvor flittige I alle er til at møde op og bruge en time på motion. Hver tirsdag er en glæde for mig, når vi samles i klubhuset til endnu en time med sved på panden. Men rekorden i hurtighed overgår min vildeste fantasi, når det er kaffetid, for der bliver min frygt for, at I skulle have opbrugt alle jeres kræfter for den dag, gjort helt til skamme, og det er jeg glad for.

Med dette vil jeg også, og endnu en gang takke jer alle på motionsholdet, for jeres initiativ til at indstille mig til en pris for mine 60 år som idrætsleder i kommunen. Det var en stor og dejlig overraskelse, jeg der fik, og en forrygende aften at være med på Stars, hvor kommunen uddelte deres priser til alle dem, der havde gjort en særlig indsats i løbet af året. Jeg er rørt... tak for det.



Else efter overrækkelsen af hædersprisen

Linedance

af Marianne Holbøl

Det er nu efterhånden blevet 9 år siden at jeg begyndte til linedance hos Jette Arvidsen. Jette er en helt utrolig underviser. Hun har en fantastisk tålmodighed og et dejligt humør. Hos hende drejer det sig om, at vi alle lærer dansene. Er der nogen, der er lidt tunge i optrækket, bliver hun tålmodigt ved med at vise trinene. Her gælder det ikke om at blive ”professionelle”, men om at have det sjovt.

Linedance er godt for både krop og sjæl, og ikke mindst lattermusklerne. Jeg kan kun anbefale, at man prøver.

For mit eget vedkommende, er det en stor udfordring, fordi jeg har mistet min korttidshukommelse. Når Jette har vist trinene, har jeg glemt dem igen med det samme. Så jeg skal lære dem ved gentagelse, gentagelse, gentagelse. Når så trinene sidder der, er det en stor tilfredsstillelse og glæde for mig. Så jeg elsker mine mandage med linedance.

Alle kan danse linedance. Man danser på linje og er derfor ikke bundet af at have en dansepartner. Alle aldersgrupper kan danse. Her er ingen begrænsning. Vi har det bare sjovt. Vi danser i Allerslev klubhus hver mandag fra september til marts. Vi er ikke så mange, så der er rigelig plads til flere, der har lyst at danse med. Så glæd jer selv og kom og prøv det. I vil ikke fortryde det.

Vi skøre kugler

af Aksel Larsen

Den 24. februar holdt vi spillermøde med 27 deltagere. Her skulle vi lave de hold vi skal bruge til de kommende turneringer. Det blev til tre 4-mandshold og to 6-mandshold. I dette indlæg får I lidt om stillingen efter forårssæsonen og denne vil igen blive opdateret når det hele er afviklet. Jeg vil også skrive lidt om vores stævner, sammenkomster samt de stævner vi deltager i.

Søndag d. 2. februar havde vi Fastelavnsspil, hvor 21 personer skød til måls efter en tønde, der var hængt op i et håndboldmål. Det er sgu' svært at ramme de sidste brædder med en petanquekugle! Ole Frederiksen blev kattedronning, hvorefter vi fik kaffe og fastelavnsboller. Vi havde rigtig fint vejr i år, især når man tænker på at der var 20 cm sne sidste år.

Søndag d. 8. marts afholdt vi Ridebanestævne hos Birgitte i Ammendrup, hvor vi har plads til 80 deltagere, og der var fuldt hus. Det var en god dag, hvor vejrguderne var med os. Vindere blev Ole Jensen og Finn Olsen Næstelsø – tillykke til dem. Bedste placering fra AUIF blev Joel og Lars med en 12. plads. Tak til Birgitte for lån af hallen.

Søndag d. 13. marts havde vi Påske-spil, som kun er for vores egne spillere.

Det er spil og samvær, hvor vi slutter af med suppe. Der var ca. 18 deltagere.

Lørdag d. 12. april var 4 hold fra AUIF Petanqueklub i Stenved til turnering i double med fast makker. Karsten Jensen og Bent Olsson fik en 7. plads og det var de meget glade for. Desværre har jeg ikke fået resten af placeringerne oplyst.. Det var en rigtig god og hyggelig dag sammen med Stensved og de andre klubbers petanquespillere. Solen skinnede lige fra morgen til aften.

Søndag d. 4. maj afholder vi Lekkende Skov stævne. I skrivende stund ved jeg ikke hvor mange vi bliver, men sidste år deltog ca. 100, og det højeste antal deltagere har været 140 personer.

Jeg håber, I vil tage godt imod dette nye indslag vedrørende petanque, som jeg har overtaget fra Karen-Margrethe efter hun desværre gik bort. Det bliver ikke let at leve op til, men jeg vil gøre mit bedste.

Vi træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 19:00 – 21:00, samt søndage kl. 10:00 – 12:00. Kom og prøv et hyggeligt spil petanque. Vi har kugler du kan låne.



Skt. Hans

af Knud Skovbak

AUIF og Beboerforeningen arrangerer igen i år Skt. Hans fest d. 23. juni ved skolen på Enghavevej. Fra kl. 19:30 kan der købes kaffe og æbleskiver, og man kan deltage i den spændende lodtrækning, om hvem der har sat flaget det rigtige sted. AUIF vil tage crosscyklerne frem til børnene, mens andre kan prøve at spille petanque.

Som noget nyt i år tilbyder AUIF Petanque klub at man kan købe grillmad på pladsen.

Her er tilmelding nødvendig til Bent Petersen på tlf. 56 57 71 60. Prisen er ikke fastsat nu, men er lovet meget rimelig.

Kl ca. 21:00 vil Stina Møllenbach holde båltale.

Stine Møllenbach er uddannelseschef i University College Sjælland og vil tale over temaet: **En hyldest til langsomheden.**

”Vi lever i en tid med stress og jag, og alting skal gå så stærkt”.



Stinas påstand er, at vi når meget mere, hvis vi over os i at skynde os langsomt. Årets Sct. Hans tale vil opfordre til at vi

bruger sommeren til at dvæle ved ting, til at stoppe op, forundres og øve os i at være til stede her og nu. Vel mødt til en langsom Sct. Hans, hvor vi kan tale om, hvad vi kan lære af koen, der tygger drøv.

AUIF og Beboerforeningen rejser Majstang

af Knud Skovbak

Søndag den 18. maj mener vi at skoven er frisk og grøn, og vi inviterer derfor til nogle fornøjelige timer i den friske natur. I den gamle grusgrav på Ugledigevej i Ugledige rejser vi efter gammel skik en majstang. Det er en tradition i flere lande, at man byder foråret velkommen med lidt lystighed, med en stang pyntet med løv, blomster og bånd.

Alle, der har lyst, kan kl. 12:00 gå med en frisk tur i skoven. Kl. 13:00 samles vi i grusgraven med den medbragte madkurv. Senere vil der være musik og leg om stangen under Anne Grethe Petersens ledelse, og der vil også være harmonikamusik til at gøre det til en glad dag.

Dette er en god, uformel måde at mødes med andre, der også bor på egnen, så kom og vær med. Alle er velkomne. Inviter de gode venner med på skovtur. Der er bænkeborde til de første 30, derefter må man selv medbringe stole eller tæpper. Husk den 18. maj kl. 12:00

Generalforsamling i Allerslev Beboerforening

af Knud Skovbæk

Allerslev Beboerforening havde en velbesøgt generalforsamling den 3. marts.

Formanden berettede om et godt år, hvor en fast kreds mødte til arrangementerne.

Det mest velbesøgte var aftenen med et måltid mad, og derefter fortælling af skytte Verner Hansen. En spørgeundersøgelse sagde vi burde lave flere sådanne aftener. Da dette skrives har vi allerede haft en endnu bedre besøgt aften med Elisabet Svane.

Kassereren kunne berette om vanskeligheder med CVR-nummer og digital postkasse. Det er kedeligt at så mange, der ikke er oplasket med elektronik, fristes så stærkt til at forlade det frivillige foreningsarbejde på grund af kontorbesvær.

Regnskabet viste et lille overskud, takket være støtte fra de foreninger der bruger skolen.

Grusgraven bliver flittigt brugt, og næsten alle hjælper med at holde orden.

Der er kommet ønske om, at de materialer der er deponeret i grusgraven til brug for trappe op til kig over søen, enten bliver anvendt eller fjernet, og at man prøver at etablere en shelterplads.

Der var enighed på generalforsamlingen om, at grusgraven der fra gammel tid var landsbyens, fortsat skal opfattes som sognets. Hvis ikke Uglediges beboere var blevet opmærksomme på en annonce i Statstidende, og havde taget kampen op for at beholde den, var den overgået til privateje. Man finder derfor, det er naturligt, at det er lokalområdet, der har det daglige ansvar for grusgraven, også forestår oprydning, selv om det er Vordingborg kommune, der står som ejer. Det er også kommunen, der slår græs og foretager pleje af beplantningen.

Der skete et par nyvalg til bestyrelsen idet, kasserer Peter Storm, ønskede at udtræde, og Lars Østergård ønskede sig fritaget efter et år. Bestyrelsen har senere konstitueret sig, som det fremgår på telefonlisten s. 2.

Medlemskort til Allerslev Beboerforening

af Knud Skovbæk

Enhver forening er afhængig af sine medlemmer og den støtte de giver, men salg af medlemskort ved dørene er vanskeligt, da mange ikke har kontanter hjemme. Vi beder derfor alle, der vil støtte arbejdet med at skabe sammenhold i lokalsamfundet gennem arrangementer, om at støtte os med et medlemskontingent på kr. 50,- pr. husstand. Det kan ske ved at overføre 50 kr. til konto nr. 6140 0004154819 eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Forskønnelsesprisen uddelt af beboerforeningen

tekst af Knud Skovbæk

Beboerforeningen har i nogle år uddelt en pris til de, der har gjort noget for at sognet skal blive pæner., og dermed et bedre sted at bo.

Normalt har vi valgt en forbedring, der er sket på et år eller to, men vi har i år valgt et projekt, der har været under udvikling i 6-7 år.

Når man har set på det med måneders mellemrum, ser man altid noget nyt, og efterhånden er det blevet sådan, at vi lige skal vise det frem og prale, når vi får besøg udefra. Normalt har vi kun set på det ydre. Men her har vi også set på det indre, for det ved jeg, mange ser frem til, og glæder sig til..

Ove Rye har som sædvanligt fotograferet motivet, og her igennem vist os mange skønne billeder fra sognet.. Nu har de fleste vist gættet, hvad jeg taler om.

Jeg har her et billede af de 24 første forsider af sognebladet, som Ove har lagt så meget arbejde i.

Ove, sammen med Bjarne Arvidsen, der i alle årene dygtigt har sørget for opsætningen, modtager denne hæderspris sammen med en stor tak for den enorme indsats I har gjort for Sognebladet.



Ove fik overrakt hædersprisen til beboerforeningens generalforsamling.

Foto af Riber Moser Hansen



Bjarne Arvidsen med sin hæderspris

Foto: Bjørk Arvidsen

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder.

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt

til: Inge Jensen
på tlf. 55 99 60 01

Fastelavnsfest

tekst af Inge Jensen – foto Ena Skovbæk

Som sædvanlig holdt Allerslev Beboerforening og AUIF fastelavnsfest sammen i klubhuset. Ca. 20 forældre og bedsteforældre mødte op med deres flot udklædte børn og børnebørn.

De 20 børn blev delt i 2 hold, og tøndeslagningen gik i gang. Her sparede de store ikke på kræfterne, for tønden gik hurtigt i stykker, hvorimod de små måtte have lidt hjælp til deres.

Da tønderne var slået ned og tømt for slik, fik alle en fastelavnsbolle, sodavand/juice og clementiner.



De stolte kattekonger og dronninger – Casper, Mads og Johanne



"Salon" Lissi og Leif med børnebørnene

Casper Grundtvig blev kattekonge på den store tønne, mens Mads Bucher blev kattedronning. På den lille tønne nappede Johanne Milborg begge kroner.

Sidst på eftermiddagen kom Ditte Caspersen med trommer, bolde og faldskærme. Dittes sang og leg var en rigtig stor succes, ikke én af børnene forlod legepladsen, før hun havde sagt tak for i dag.

Nancy i Ugledige Brugs sponserede sodavand, juice og clementiner. Tak til Nancy.

Da gæsterne var gået, og vi havde ryddet op, blev vi enige om, at det havde været en hyggelig dag for både børn og voksne.

Elisabet Svane

af Knud Skorbæk

Den 14. marts trak Elisabet Svane, der er politisk redaktør på Fyens stifttidende, over 70 mennesker til AUIFs klubhus. Efter en god gang varm mad og livlig snak, berettede Elisabet om livet i Allerslev i 1970'erne og senere om livet på Christiansborg. Elisabet fortalte om, hvorledes hun kunne bruge, det hun havde lært i det lille samfund i købmandshjemmet på gangene på Christiansborg. Noget om, at det er ikke alt man hører, der skal viderebringes, og skal det viderebringes, skal man være sikker på oplysningen.

Der var en god glad stemning hele aftenen, og bestyrelsen mener, det er sådanne aftener, der gør lokalsamfundet stærkere.

For de der ikke havde mulighed for at deltage i foredraget, kan det over de næste 3 blade læses her.

Elisabet Svane trak 70 mennesker til foredraget i klubhuset.

Fra købmandsdatter til journalist

Tekst: Elisabet Svane

Tilrettet: Ove Rye Jørgensen

Det myldrede med folk i klubhuset den fredag aften i marts, hvor der var inviteret til spisning med efterfølgende foredrag af Elisabet Svane, barnefødt i Allerslev og nu Politisk redaktør på Fyens Stiftstidende med arbejdsplads på Christiansborg. Vi kom i rigelig god tid, syntes jeg, men allerede på det tidspunkt var de fleste pladser allerede optaget. Stemningen var forventningsfuld, ikke mindst til middagen inden foredraget. Så da alle var mætte og bordene ryddet, startede Elisabet med sin historie.

Jeg er født lige midt i verden, lige midt i Allerslev, lige mellem kroen og kirken, og jeg blev født i det værelse, der vender ind mod det, der engang var kroen. Det var her, på kroen, min mormor voksede op.



Det var her, min oldefar styrede kroen og den tilhørende butik (Mønvej 105), mens oldemor tog sig af køkkenet.

Hun, altså oldemor, blev født på Birkegaard oppe i "byen", som vi kaldte det. Hendes forældre kom vist fra Lillemark, eller også var det hendes bedsteforældre.

Jo, jeg er fra Allerslev! og da jeg var lille, mente jeg virkelig, at lige der, hvor jeg boede, var midt i verden.

Vi boede fem i huset, hvor nu Inger og Ole Frederiksen bor i dag. Mormor, far, mor og Birgitte, min storesøster, og mig. Birgitte var ni og et halvt, da jeg blev født. Jeg tror, det var en blandet oplevelse for hende.

Familiefortællingen gik på, at hun tog pigerne med ind på toilettet på skolen, *en for en*, og fortalte dem hemmeligheden, at hun skulle have en lillesøster. Og de måtte love *ikke* at sige det til nogen!



kassen. Mormor var et impulsivt menneske. Der var ikke langt fra tanke til handling hos hende. Når hun kaldte på os, var det i råb, for det skulle gå stærkt, og da hun ikke selv gik

På dette privatfoto ses Elisabets mormor sammen med malkemanden

Mine forældre havde kendt hinanden otte år, før de fik Birgitte, og så yderligere ni et halvt år før jeg kom til verden i 1962.

Det var et Allerslev, der så noget anderledes ud, end Allerslev er i dag. Og dog - husene er jo de samme - udover husene på den gamle skolegrund (Mønvej 120, hvor skolen brændte i 1977) og et par enkelte andre, er det så som så med nybyggeriet i Allerslev. Parcelhusbølgen gik ligesom udenom os her i Allerslev.

Noget af det første, jeg lærte var at sige "*goddag*", når jeg kom ind i vores butik. Det var bare en regel. Nu kan jeg se, at det jo var skiftet fra det private rum, *huset* og ind i det offentlige rum, *butikken*, der var forretningen Tatol. Det var så at sige min indgang til verden. Her - inde i butikken, sad min mormor på sin stol. Først stod den nede i hjørnet, så blev den flyttet lidt længere hen mod

særligt godt, hun var temmelig tyk, måtte vi hente det, hun skulle bruge. Kom der kunder i butikken, og mor ikke lige var der, råbte mormor også bare på hende.

Hun var en stærk kvinde. Det var hende, der startede butikken i 1930'erne. På det tidspunkt var der depression i samfundet, arbejdsløsheden eksploderede, og vi fik den krise, som alle senere kriser er blevet målt op imod. Ingen krise har, heldigvis, kunnet måle sig med den i 30'erne

For mormor blev krisen ekstra hård. Hun og morfar havde boet på Kroggården, hvor mor blev født i 1925 - men morfar var begyndt at blive syg, så de flyttede ned i huset, som oldefar havde bygget. Måske som en slags aftægtsbolig til ham og oldemor, da de afhændede kroen. Men her flyttede de alle ind i slutningen af 1920'erne: Oldemor, oldefar, mormor, morfar, mormors bror Hans, min moster Mary og min mor. Der gik ikke lang tid, så sad mormor alene med sine to piger og sin bror.



Et privatfoto fra Madsens købmandsbutik på Rekekendevej

På 3-4 år mistede hun både sin mand og sine forældre. Det var her, hun satte gang i butikken for at forsørge sig selv og sin familie.

Da far og mor blev gift, far kom fra Vestjylland, overtog de huset, mens mormor og morbror Hans blev boende. Jeg tror ikke, det var noget, der blev besluttet, det blev bare sådan.

Jeg var jo efternøleren, men vi var heldigvis flere efternølere i Allerslev dengang. Vi var en del, der startede i skolen med forældre pænt på den anden side af de 40 år. Fordelen ved det, for mit vedkommende i hvert fald, var, at far og mor ikke havde så mange opdragelses-idealer, der skulle køres af på mig. Jeg blev ret så frit opdraget, for faste sengetider havde jeg ikke, jeg måtte bare ikke falde i søvn nede i stuen.

Mit liv blev selvfølgelig defineret af, at jeg var købmandens datter. Dengang var der flere købmænd i Allerslev, Carlo havde butik henne i den anden ende af byen (Mønvej 114). Hans Jørgen Slagter havde en lille

købmandsbutik ved siden af sin slagterforretning (Mønvej 79) og oppe i byen, ved siden af Kroggården boede købmand Granberg (Rekekendevej 11).

Som købmandsbarn skulle man helst opføre sig ordentligt, når man var ude. Det kunne knibe, men man skulle helst, for man var aldrig bare helt sig selv, man var hele tiden stadig lidt af forretningen hvor alle kom, for vores hjem var en del af forretningen.

Det var det nu ikke, fordi det var så specielt i Allerslev at være fra et hjem, hvor far eller mor havde en lille virksomhed. Dem var der mange af dengang. Der var f.eks. flere frisører. Jeg blev som barn klippet ovre hos Anna, som boede skråt overfor os (Mønvej 140). Min mor syntes, at kort hår var pænt, så jeg var nærmest kronisk drengklippet med et ME-GET lige pandehår, det sørgede Anna for. Der var også en barber i byen, Anders, der boede ved Carlos butik, sammen med sin kone Elisabeth, kaldet Bette - derfor hed de Bette og Barberen.

Senere kom Lissies salon (Mønvej 112A) og så var det slut med at blive klippet hos Anna. Og slut med at være drengklippet - til gengæld blev vi nok lige lovligt krøllede engang imellem. Der var også en fjerde salon i byen, Salon Leny (Enghavevej), jo, man kan godt leve af at klippe hinanden! Engang har der også været en bager i Allerslev (Mønvej 136), men det var før jeg blev født. Men Jens Rudolfs børn, Kirsten, Rene og Connie hed alligevel aldrig andet "*Baverens*".

Der var også mejeriet. Her kunne min far have arbejdet, for han var

uddannet mejerist, men han fik arbejde på mejeriet i Præstø, inden han tog videre til Haribo i Fakse. Men købmand, det var han ikke. Far ejede ikke den tålmodighed, en købmand skal have - han var mere sådan, når folk var nølende med deres indkøb "*skal du have det eller ej?*". Det går ikke i en landkøbmandshandel, så han passede regnskabet, og stod samtidig som ejer af butikken - købmand Johannes Nielsen. Sådan var det - dikteret af tidens kønsroller, men misvisende i forhold til den måde, min far og mor levede på. Der var ikke meget mandschauvinist over min far - det var ham, der købte tøj til os, det var ham, der stod op om natten og skiftede os, og gav os mad - det sidste har jeg fået fortalt.

Oppe i byen, skråt overfor gadekæret (Rekkendevej 3), boede Johannes, der var skrædder, og midt på Rekkendevej, boede skomageren, ham husker jeg meget svagt og det billede jeg har, stammer ikke fra virkeligheden, men fra Astrid Lindgrens bog 'Børnene i Bulderby', hvor der var en skomager, der blev vred.

Så var der benzinstationen (Rekkendevej 2). Her boede Nick og Leo, da jeg var helt lille, senere kom Sachs til. Det var en BP-station, og der var også værksted. Da det lukkede, blev der i stedet værksted ovre i mejeriet, som også var lukket. Og med Erling ved roret blev det hvide mejeri til det sorte bilværksted - altså ikke sådan skattemæssigt.



Familien på trappen. Elisabet som barn

Vi kunne også få syet tøj i Allerslev. Ovre hos Johanne (Mønvej 142), som boede ved siden af frisøren Anna. Birgitte og jeg fik syet kjoler i samme stof.

Hendes var taljerede og med strut - mine var "lige-op-og-ned", som min mor sagde. Hun mente åbenbart ikke, at jeg var skabt til taljering og strut!

Det sidste hus på vej mod Mern var alderdomshjemmet. Her residerede fru Simonsen. Min mors faster boede herhenne, så der kom jeg meget. Jeg elskede at sidde og lytte, når faster, Augusta, Marie og Lisbeth drak aftenkaffe og diskuterede politik. Den ene var Venstre, den anden Socialdemokrat, den tredje Konservativ og den fjerde Radikal. *Der blev talt igennem*, og selvom jeg var lille, synes jeg politik var Så spændende!

Midt i byen på Mønvej lå missionshuset (Mønvej 73). Her gik jeg i søndagsskole. Ikke fordi vi var særligt kristne derhjemme - mor var kristen, far var ateist - men det var jo den fornøjelse, der var søndag formiddag i Allerslev, og så tog vi den med. Jeg

gik der nu ikke så længe - for da far stoppede på mejeriet i Præstø, og fik fri om søndagen, skulle jeg ingen steder. Det var en kæmpe luksus at have ham hjemme - vi spiste morgenmad i timer og drak friskpresset appelsinjuice af fine små glas. Det var mange år, før nogen fandt på ordet *brunch*.

Overfor missionshuset (Mønvej 120) lå skolen, og her boede lærerinden fru Blådal i den ene ende. Der var to klasselokaler og tre klasser, så vi skiftedes bare til at være der. Den anden lærerinde hed frk. Herskind og boede i Rekkende. Hun var den ældste og den mest gammeldags - undtagen når hun satte sig ind i bilen, for hun kørte som død og djævel. Jeg havde hende som klasselærer, og kunne godt lide hende, men der var ikke den store variation i undervisningen. Vi lærte at læse og skrive, og så lærte vi kristendom. Og så spillede vi rundbold ovre på boldbanen. Men når det var fru Herskind, der havde

timen, spillede man, til man havde 20 point. Så byttede holdene. Der var aldrig nogen, der vandt. Hos fru Blådal spillede vi efter reglerne, vi kunne både vinde og tabe, så det handlede i høj grad om at komme på hold med de hurtige drenge. Skolen blev også brugt til børneklub, da søndagsskolen holdt op. Og børneklubben var lidt efter samme model: her kom alle børn, for det var nu engang dér, det foregik lørdag formiddag i Allerslev.

På den nedlagte station (Mønvej 128) var der posthus. Det bestyrede fru Madsen, og lige før posthuset var telefonboksen (Mønvej 134). Det var *stort*, da der kom telefonboks i Allerslev, for så kunne man bare gå hen og smide et par 25-ører i, og så kunne man tale. Men det vigtigste sted i Allerslev, var nu dengang kroen (Mønvej 101), og det var Fichs, der havde den, da jeg var barn. Henning og Vita, hvor han var en fabelagtig kok, og hun var dygtig til at holde kroen, men hun var nok *kun* hjertelig overfor dem, hun ville være hjertelig overfor, os f.eks. I dag har jeg stadig kontakt med Jan, den yngste søn, som bor i Thy. Når jeg har været i tv, kommer der tit en sms fra min *gamle nabo*, som så har siddet og set det.

Kroen havde mange rum. Det har den stadig, men dengang blev de bare brugt. Når man kom ind, kunne man gå til højre ind i krostuen, hvor der altid sad et par gæster og fik en øl. Det gjorde der også, da min oldefar havde den. Det var en landeveis-

kro, hvor folk holdt ind og kunne få lidt mad. Det kunne ske, at der holdt en Tuborg-bil lidt længe uden for kroen - det var, når Tuborg-Olsen havde leveret øl og lige skulle teste, om varerne nu var gode nok.

Bag ved krostuen var der bowlingbane. Den var det store hit, da min søster var ung. Jeg kan huske den fra juletræer og gymnastikopvisninger. Til den anden side, til venstre for indgangen, var der først et lille rum, så den lille sal og så den store sal. Her gik vi til gymnastik og til dans. Jeg var klart bedst til det sidste, men alle børn gik til gymnastik - også os, der var lidt tunge i det.

En lille historie, min mor yndede at fortælle, var historien om dengang Søren oppe fra planteskolen og jeg skulle køre trillebør. Vi var små og runde og i hvide bluser og hvide ballonbukser. Det var kun de dygtige piger, som Jane og Anne Dorthe, der havde mørkeblå gymnastikdragter på og stod forrest. Jeg stod pænt nede i rækken. Søren og mig var også lidt langsomme. Så da alle de andre børn havde været nede og vende, og var nået tilbage, var Søren og mig kun ved at vende. Og så tog vi ellers gulvet i roligt tempo og helt alene. Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg var træt af historien, da jeg var barn. Året efter gik det i øvrigt meget bedre, men det er en anden historie.

Vi gik også til dans på kroen. Først hos frøken Inge og så hos Svend Aage. Det var meget moderne med

Svend Aage og til afdansningsballet havde han sin mand med, og to damer i rigtige dansekostumer, med opsat hår og falske øjenvipper. Far kaldte dem altid Dukkerne. Dansen blev også mere avanceret hos Svend Aage. Vi startede altid med Lyn Andersons *Rose Garden* - jeg tænker stadig på ham, hver gang jeg hører den. Og så dansede vi tema-danse, f.eks. indianerdanse. Jeg var vild med at gå til dans. Jeg gik også ude i Præstø, hos Albert Jensen. Men det var fordi moster spillede derude - helt Matador'sk, selvom moster på ingen måde mindede om Misse Møghel! Men datidens Frederiksminde mindede nu i høj grad om Matadors Postgården.

Da vi blev teenagere, var der diskotek på kroen. Det var en fest - vi skulle altid have noget at drikke, før vi gik derhen. På et tidspunkt havde veninderne fundet ud at, at vi skulle

prøve at drikke snaps. De andre kunne gå over til mor og købe en 'lille kylling' - pakket ind som gave, *selvfølgelig!* Men jeg måtte køre til Præstø for at købe den. Jeg var lidt yngre end de andre og på det her plan også mere naiv, for jeg tænkte, at snaps, det var noget, man drak øl til - for det gjorde far og mor jo. Men de andre spædede den op med sodavand - de var klogere end jeg.

Det var også på kroen, vi holdt vores fester. Fars og mors sølvbryllup f.eks. hele byen var involveret, når der var sølvbryllup - så blev der bundet æresport oppe i Steffens lade. Når man var færdige med at binde, gik man ned og satte den op, og så var der ellers kaffe i et af husene. Og hele landsbyen samlede ind til gave, og det var tit mor, der samlede ind. Men fortsættelsen må du vente med. *Fortsættes i næste nummer...*



Elisabet Svane

En aften i vandværkspasserens liv

tekst af Hans Erik P. Johansen

foto af Bendt Johansen

Når man er vandværkspasser, ringer telefonen sommetider på lidt upassende tidspunkter. Det gjorde den også, den dag Elisabet Svane holdt foredrag i beboerforeningen. Ca. kl 20:00 begyndte telefonen at summe i brystlommen. Heldigvis på lydløs. Da man i min generation ikke er slave af den slags teknik, besluttede jeg at ignorere den, og lytte til Elisabets fortælling. Men den blev ved. Da der blev en pause, og kaffen skulle hentes kunne jeg ikke længere finde en undskyldning – jeg måtte se, hvad problemet var.

Der var ikke noget at gøre. Jeg hentede jakken og kørte – inden kaffen! Jeg fik at vide, at der var brud ved folden overfor kirken, hvor den store udgravning, som var lavet i forbindelse med kloakeringen, var skredet og havde trukket hovedvandledningen med. Her fossede vandet så ud – en små 45 m³ i timen. Der var ikke andet at gøre end at lukke for hanerne på vandværket, indtil det blev repareret.

Da hullet er gravet i forbindelse med kloakeringen, blev formanden for Hoffmann (entreprenøren) kontaktet sammen med Morten og Bendt fra Vandteknik ApS. Smedene fra vandteknik og folkene fra Hoffmann var dog et

stykke væk, så vi måtte væbne os med tålmodighed. Imens kiggede brandinspektøren forbi, da et par bekymrede borgere var urolige for, at vejen ville styrte med ned i hullet.

Ved hjælp af gravesjak og smede blev ledningen snart repareret, og omkring kl. 22:30 kunne jeg igen åbne for vandet på værket. Da nu de alligevel var i gang med at rode i hullet, besluttede folkene fra Hoffmann at færdiggøre arbejdet og lukke hullet. Så var det klaret inden weekenden.

I beboerforeningen nåede de heldigvis at få vand lige til opvasken, men kaffen – den nåede jeg aldrig.

Der skulle gravesjak og smede til for at reparere lækken.



Hvem er vi - den nye redaktør

af Anja Wesselhoff

Det er vist ingen hemmelighed for den trofaste læser, at Bladet har skiftet redaktør. Da Ove meddelte, at han trak sig fra posten, tænkte jeg over det. Egentlig var min første tanke ”det har jeg ikke tid til!” Men så alligevel...



Sådan går jeg nu ikke altid klædt

Jeg har i mange år været med i fri-luftsteater på Møn, men jeg syntes tiden var inde til at prøve noget nyt. Med arbejde langt væk og øvegange til sent på aftenen, var jeg ligesom kørt træet i det. Så beslutningen om at stoppe med teatret var taget – og så stoppede Ove.

Men vi må vel egentlig begynde med begyndelsen: jeg er født i Allerslev – lidt bagved, oppe på Rekkendevej. Min far er landmand og min mor medhjælpende hustru. Jeg gik ikke i børnehave, og min far siger tit, at det gør mig til noget særligt!

Desværre griner han så meget, når han siger det, at det er vist den *anden* slags særlig.

Skolegang var vist ret normal. Jeg gik på friskole (så var jeg vist også *særlig*), og tog efterfølgende et år som udvekslingsstudent i USA i '95 – '96. Så fulgte HHX, et par års arbejde og slutteligt en tur på Handelshøjskolen i København, hvor jeg fik en Bachelor i erhvervsprog. Og det er grunden til at jeg endte som redaktør. Jeg kan nemlig godt lide ord, og sprog. Nu er bladet ikke på et fremmedsprog, men dansk kan jeg også godt klare til husbehov. Da jeg ikke arbejder med oversættelse og korrektur til daglig, var det en god mulighed for at bruge lidt af det, jeg brænder for. Så jeg tog en snak med Ove om arbejdsbyrden, og endte med at takke ja.

Jeg er så heldig at bo i Rekkende, på det der vist efterhånden kan betegnes som en slægtsgård. Min mand og jeg flyttede ind i 2001, efter min farmor døde. Jeg tror ikke det er nogen hemmelighed at min farmor og farfar, Poul og Astrid Johansen, boede her. De var kendte i sognet og i de forskellige foreninger. Astrid arvede gården fra sine forældre i slutningen af '60'erne.

Min mand Erling er ingeniør, og tager turen til Glostrup hver dag. Selv arbejder jeg i Rødbyhavn som ind-

købsassistent i Scandlines. Da jeg er så heldig kun at have deltid, tilbringer jeg mine fredage i stalden hos min far, som jeg hjælper med at passe chinchillaer. Jeg nyder dette arbejde som er afstressende og bedst af alt: Ingen kørsel! I 2006 købte vi gården, som indtil da var ejet af min far. I 2006 kom også vores første barn til verden - Jonathan. I 2010 fik vi Josephine, og nu er der sørme ikke plads til flere børneværelser! Det er i hvert fald den besked svigermor får, når hun drømmer om at strikke mere babytøj.

Som på alle andre gårde hører der også dyr til: 2 shetlandsponyer og min nieces hest sørger for, at vi har mindre græs at skulle slå. Derudover har vi katte, under legehuset bor en kanin, og til sommer føjer vi vist undulater til – det har jeg nemlig uforfarent fået sagt ja til. Kattene er i øvrigt så gamle og lade, at de ikke længere kan fange fugle. Ponyerne drømmer jeg om at køre med regelmæssigt. De er begge kørt til, og jeg har en mindre vogn til et-spand, og har netop købt en større vogn til 2-spand. Jeg mangler bare seletøjet til 2-spand.

Nå, det var livshistorien i meget korte træk. Jeg håber at kunne dele mange andre historier om vores sogn med jer i årene fremover.

Nyt fra Allerslev-Ammendrup Vandværk

Generalforsamling

Der afholdtes generalforsamling i Allerslev-Ammendrup Vandværk d. 25. marts. Formand Poul Virum berettede om året der var gået godt. Der er blevet etableret vandforsyning til Ugledige, som nu køber vandet af AAV. Det fungerer godt. Der er også indkøbt radiostyrede vandmålere som skal være installeret inden næste aflæsning 31. oktober. Der er ligeledes indkøbt en ny el-tavle til vandværket med frekvensstyring af pumperne. Dette giver et supermoderne vandværk som også er økonomisk ansvarligt.

Ved et møde i grundvandssamarbejdet blev der gjort opmærksom på at det er muligt at få fjernet sine gamle brønde og boreringer uden omkostninger for grundejeren.

Regnskabet viste et pænt et overskud.

Der bliver etableret en hjemmeside ud over informationer i Sognebladet. Adressen er endnu ikke til rådighed.

Bestyrelsen består af:

Formand	Poul Vium
Kasserer	Hans Erik Johansen
Medlem	Bjarne Jensen
Medlem	Jens Friis Madsen
Medlem	Preben Sindahl
Suppleant	Michael Nørgaard

Radiostyrede vandmålere

Vandværket har indkøbt nye vandmålere til alle forbrugere som vil blive installeret de kommende måneder. Det betyder at ved næste aflæsning, er det muligt for vandværkets bestyrelse, selv at aflæse målerne, uden at skulle have adgang til de enkelte ejendomme. På den måde sikrer vi at alle aflæses samme dag. Målerne bliver skiftet af Vandtekniks smede, og hver enkelt ejendom vil modtage en måleskifteerklæring med tallene for den gamle måler, som så kan bruges til kontrol. Da de fleste brønde er sat i udkanten af grunde, bliver der ikke på forhånd givet besked om at måleren skiftes, ligesom det ikke er nødvendigt at ejeren er til stede.

Oplever man problemer med målere, vandforsyning eller andet kan man henvende sig til Hans Erik Johansen, tlf. 20 19 24 62, mail allerslev.ammendrup.vand@gmail.com

Husk

Vi anbefaler at have 1 – 2 liter vand tappet som reserve, da der kan ske kortere eller længere udfald på vandforsyningen. Det skyldes kloakeringen i Allerslev.

Sang Café

af Inger Frederiksen

Vi har nu sluttet vores Sang Cafe. Der har været mange dejlige mennesker, der har sunget og hygget sig. De sidste i denne sæson var Lis Kristiansen og vi slutter med Lennart Lindegaard. Vi starter igen til oktober, og glæder os til den nye sæson.

Sommertur til Danmarks Samlermuseum Thorsvang

af Knud Skovbæk

Søndag den 17. august indbyder Beboerforeningen til kørselv tur til Danmarks Samlermuseum, Thorsvangs Allé 7 i Stege. Det er på højre side af Kostervej lige før sukkerfabrikken. Her ligger et levende museum i en gammel tørmælksfabrik, hvor lokale ildsjæle viser og fortæller, hvordan forskellige brancher indenfor industri, handel, fiskeri og meget mere, har regeret tidligere. Et meget levende og spændende sted, med et væld af oplevelser i en bygning, som kommunen har overdraget museet.

Vi mødes på museet kl 14:00. Entréen er kr. 50,-, som man selv betaler ved indgangen, og samtidig siger at man kommer fra Allerslev Beboerforening. Desuden skal man sige om man ønsker at deltage i det fælles kaffebord kl. 15:00. Prisen er endnu ikke fastlagt.

Der arrangeres fælles transport fra skolen på Enghavevej med afgang 13:30 for dem, der ønsker dette. Tilmelding på tlf. 55 99 61 42 til Knud Skovbæk eller tlf. 43 73 73 90 til Inger Frederiksen.



Thorsvang Danmarks Samlermuseum

Hundeløb i Rekkende

tekst og foto af Anja Wesselhoff

Sidste sommer fandt en mærkelig begivenhed sted i Rekkende. På marken ved Rekkende By var der spændt snøre op, og masser af folk var stimlet sammen, og med sig havde de hunde. Små hunde, store hunde, og især – hurtige hunde!

Det var nemlig Myndeklubben der afholdt træning og løb i Lure Coursing. En træningsform som minder om de greyhoundløb, man har set på film, men her er banen bare ilagt sving, og hundene må ikke kunne se noget spor ud over ”kaninen” på snoren. Den løber de så efter to og to, markeret med farver. Det gælder selvfølgelig om at komme først.

Igen i år har Myndeklubben fået lov at låne marken i Rekkende, og 12. juli fra ca. Kl. 10 afholder de således løb igen. Det er gratis at komme og kigge. Så hvis man vil se hvordan hundevæddeløb foregår, er man velkommen til at kigge forbi i løbet af dagen.



Hundene venter utålmodigt på deres tur

På min vej forleden

tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

Jeg havde læst i avisen, at Flemmings Planteskole havde indrettet en Moon-Carbane på planteskolen, og den skulle indvies om søndagen kl. 10. På slaget 10 stod jeg derfor spændt afventende ved den røde snor, hvor folk forventningsfulde havde stillet sig op. For hvad kunne dette ikke udvikle sig til med tiden, måske var det her den nye Kevin Magnussen skulle ’træde’ sine børnesko, og senere nå uhørte højder på alverdens motorbaner. Sådan en chance kunne jeg ikke lade gå fra mig, og jeg fik også, som du kan se, et par dejlige billeder i kassen.

Banen ligger i eventyrlig smukke omgivelser, faktisk på toppen af Planteskolen. Den har en længde på små 100 m, og for at skåne tilskuerne er der nedgravet omkring 200 bil-dæk. Bilerne (lidt cykelagtig med rugbrødsmotor) står fast i garagen, når de ikke er på banen.



Naturen i maleriet, om Leif Madsen i Kragevig

af Anja Wesselhoff

Som sådan er jeg ikke kunstinteresseret. Dertil er jeg nok for logisk anlagt, og meget moderne kunst forstår jeg ganske enkelt ikke. Men Leifs kunst forstår jeg – eller, jeg bilder mig i hvert fald ind, at jeg kan forstå den. Det er skønheden i naturen. En vanddråbe på et blad, der fascinerer og drager blikket, eller tusind hvide anemoner i skovbunden, med træerne som majestæter, der rækker deres stammer mod himlen. Et fastfrosset øjeblik inden træerne springer ud, og anemonernes lys forsvinder – et evigt forår. Og så er der sommerblomsterne, en morgenfrue i fuld flor, så orange, at det er som en sol, der lyser hele stuen op. Georginer, der med deres farver og fylde kun kan gøre én glad – og med maleriet kan man nyde dem hele året, og ikke kun i det næsten flygtige øjeblik de blomstrer.

Leif er født i 1946. Han er maler, skulptør og senest også glaskunstner. Han maler sine billeder med oliemaling, og der er ikke noget med at snyde og tage et fotografi af motivet, for så at male færdig hjemme i varmen. Nej, Leifs billeder er malet ude i naturen, helt stille over flere dage. ”Så har dyrene tid til at vænne sig til én, og man kommer helt tæt på,” siger Leif. ”Men jeg maler ikke så mange vinter- og forårsbilleder mere. Det bliver for koldt for hænderne”.

I 1976 flyttede Leif og hans hustru, Anette, til Kragevig. Dengang var der liv i ”byen” med landbrug og fiskeri. I dag er gårdene pillet fra hinanden – jorden er lagt ind under stordrift, og bygningerne skilt fra – en udvikling, som ses mange steder på landet. Det ærgrer Leif. Han og Anette flyttede nemlig til Sydsjælland, fordi det ikke er blevet ”opdaget” på samme måde, som Nordsjælland er blevet det. Her er der derfor mere natur og ikke så overrendt.

Også familien er tæt på. Datteren bor nemlig lige henne om hjørnet i skoven, og der er ikke noget bedre, end når skolebussen stopper ud for huset i Kragevig, og børnebørnene hopper af og kommer ind. Så bliver der hyget.



Skulpturen Snuser

Det var oprindeligt ønsket om at komme nærmere naturen, der drev dem helt til Kragevig. Leifs malerier er naturen, og de er som at træde direkte fra stuen og ud i en forårsklædt skovbund med anemoner og nye bøgeblade. Han ønsker at bringe denne natur til mennesket. ”For vi er for langt væk fra den. Vi har glemt, hvad det handler om i vores hektiske liv og vores søgen efter mere vækst og penge. Vi glemmer, hvor vi kommer fra,” forklarer han. Ganske som med landbruget, der skal lægges sammen og være stordrift. Vi glemmer naturen, og vi glemmer skønheden i naturen.

Leif maler det nære. Blomsterne er helt tæt på og så detaljeret som muligt. Selv i hans større landskabsmalerier er vægten og detaljegraden lagt på de blomster, der er tættest på beskueren. Hans landskaber er fra lokalområdet – vejen ud til Gl. Oremandsgaard, Sv. Gønges Eg, blomster fra Anettes have og grøftekanterne i omegnen. Her ude er motiverne udtømmelige.



Leif Madsens maleri - Geoginer

Anettes have, som hun og Leif har anlagt igennem mange år, er omkranset af byjord, som ved fælles beslutning af ”byen” har fået lov at henligge som krat og dermed give liv til dyrene og fuglene. Mens vi sidder i stuen, kan man se ud i haven og den lille havedam, hvor fuglene drikker. Der er et væld af liv og farver. Rundt om dammen står Leifs skulpturer og kigger på. Skulpturerne er støbt i metal, men inden da er de skabt af ting, som Leif har fundet i naturen – en blomst gemmer sig ved foden af en trolde, og kigger man godt efter, er hatten lavet af en blomkålsblomst. Men sat sammen giver det nogle fantasifulde væsener, som passer godt i haven i Kragevig.

Vinteren bruger Leif på glaskunst. I Præstø arbejder han med glasset – først ved at lave en form af ler, og derefter lægges det opvarmede, bløde glas på. Så former han det ved hjælp af formen, og maler dernæst sine motiver.

Selv om jeg dårligt kunne løsrive mig fra synet af haven, roen og Leifs malerier, måtte jeg hjem. Hjem at skrive om alle de smukke billeder, og nærheden, når man bor i Kragevig.

Hvis man har lyst til at se mere af Leifs kunst og ikke kan vente på en udstilling, så kan man på biblioteket låne bogen ”Anettes Have” med billeder af Leif og tekst af Anette.



Leif Madsens maleri - Tulipaner



Privatfoto fra Leif Madsen på arbejde i skovbunden

Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllenbach

Kære konfirmander 2014 - 2015

Til alle jer, som gerne vil konfirmeres til næste forår:

Når dette blad udkommer, så er vi så langt henne i maj, at nogle af jer måske allerede har været til konfirmationsfest hos en kammerat, eller hos en fætter/kusine eller en anden i familien.

I er måske selv derhjemme allerede gået i gang med jeres egne forberedelser, og nogen har sikkert allerede fået jeres forældre til at bestille lokaler i den nærmeste omegns kroer og restauranter, for så er det på plads til konfirmationsfesten. Og måske har I gået og tænkt på, at nu skal jeg snart konfirmeres, men hvordan skal det mon foregå?

De kommende 7. klasser på Præstøskole får inden sommerferien nærmere besked om tilmelding til konfirmationsforberedelse, og om hvor det skal foregå og andre praktiske ting.

Den nye privatskole – den gamle Klosterbakkeskole – kontakter jeg efter sommerferien, da den først kommer i gang på det tidspunkt. For alle jer, som vil konfirmeres, gælder det, at I skal gå til konfirmationsforberedelse hos den lokale præst.

Jeg kan allerede her give jer og jeres forældre besked om, at forberedelsen begynder efter efterårsferien. Timerne ligger på fredage fra kl. 8.00-9.30, og første gang, jeg mødes med jer nye konfirmander til forberedelse, er fredag d. 24. okt. 2014.

Konfirmationerne 2015 finder sted i Jungshoved Kirke 3. maj og i Allerslev Kirke d. 10. maj. Begge søndage begynder gudstjenesten kl. 10.30.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte mig efter nærmere oplysninger på tlf. 55 99 60 17.

Teatertur til København

Sidst i februar kørte en bus fuld af teatergængere fra parkeringspladsen ved Allerslev kirke med kurs mod Folketeatret i København. 53 forventningsfulde deltagere havde



Årets konfirmander

meldt sig til Holberg-forestillingen 'Den stundesløse'. Det var således en meget gammel, men også meget morsom komedie om indbildt travlhed. Deltagerne blev ikke skuffet, for det følte næsten som om hovedpersonen Herr. Vielgeschrei var taget lige ud af vores egen tids travlhed med alle vores krav om bestandig opdatering, omstillingsparathed, og vi forventer naturligvis, at vi alle altid er online, og kan connectes! En meget morsom og tankevækkende oplevelse.

For Stina og mig, som arrangerer disse ture, er det hvert år en stor fornøjelse med disse mange mennesker, som vil med, og vi synes, at det er en kærkommen lejlighed til at få hilst på så mange mennesker, der kommer fra både Allerslev og Jungshoved sogne, og en hel del fra omegnen. Også til næste forår vil vi arrangere en teatertur. Endnu ved vi ikke, hvilken forestilling, der bliver tale om, da teatrene endnu ikke har offentliggjort deres programmer. Men mere om det i løbet af efteråret. Så forhåbentligt bliver der også til næste år noget at se frem til.

Friluftsgudstjeneste

10. august kl. 14:00

Vi har efterhånden nogle gange holdt gudstjenester i det fri i Allerslev, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse arrangementer. Det er at være kirke og menighed på en anden måde, og det tiltaler mange.

Efter gudstjenesten kan man nyde en kop kaffe i det fri. Bliver vi udsat for

plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten ned i Allerslev kirke.

Efterårets arrangementer:

Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirkerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september.

Gospel koncert, Allerslev kirke, torsdag, d. 22. maj, kl. 19:00

Denne aften har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Møns Gospelkor ved en koncert med gospel, glæde, fordybelse og energi!

Korleder Caroline Stricker Jørgensen skriver om koret: Møns Gospelkor spreder spiritualitet, musik og glæde ud i kirkerummet, når det 40 personer store kor stiller sig op og bryder ud i sang. Gospel henvender sig bredt til folk i alle aldre. Alle kan relatere til gospelmusikkens smittende livsglæde og anledning til aktivt at deltage. Dertil kommer, at gospel i sin oprindelse er rytmisk musik med et kristent budskab og derfor hører godt hjemme i kirken.

Møns Gospelkor har som medvirkende foruden - korlederen Caroline Stricker Jørgensen - Morten Fischer som pianist og Erik Hemmingsen som bassist.

Alle er velkomne, og entre er gratis. Menighedsrådet er vært ved et mindre traktement bagefter.

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Fødsel: En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på: personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til
Sognepræst Torben Møllenbach,

Rekkendevej 39, Allerslev,
4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

**Øvrige telefonnumre findes på
bladets side 2**

Ferie:

Jeg holder sommerferie fra 7. – 27. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, Tlf. 55 98 10 19.

Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende sig ang. begravelser.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
18. maj	Majstangen rejses ^{1 & 2}	12:00	Ugledige Grusgrav
22. maj	Gospelkoncert – Møns Gospelkor ³	19:00	Allerslev Kirke
23. jun.	Skt. Hans Aften ^{1 & 2}	19:30	Allerslev gl. skole
17. aug.	Sommertur – Thorsvang Danmarks Samlermuseum ¹	13:30 14:00	Allerslev gl. skole Thorsvang, Stege

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
04. maj	2. s. e. påske	Ingen	10.30 Konfirmation
11. maj	3. e. påske	10.30 Konfirmation	Ingen
16. maj	Bededag	9.00	10.30
18. maj	4. s. e. påske	10.30	Ingen
25. maj	5. s. e. påske	9.00	10.30
29. maj	Kr. Himmelfart.	Ingen	10.30
01. jun.	6. s. e. påske	Ingen	10.30
08. jun.	Pinsedag	10.30	Ingen
09. jun.	2. pinsedag	Ingen	Ingen
15. jun.	Trinitatis	JBB: 9.00	Ingen
22. jun.	1. s. e. trin.	10.30	Ingen
23. jun.	Sct. Hans	Ingen	20.00
29. jun.	2. s. e. trin.	9.00	Ingen
06. jul.	3. s. e. trin.	Ingen	JBB: 9.00
13. jul.	4. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
20. jul.	5. s. e. trin.	Ingen	JBB: 10.30
27. jul.	6. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
03. aug.	7. s. e. trin.	Ingen	10.30
10. aug.	8. s. e. trin.	14.00 Friluftsgudstj.	Ingen
17. aug.	9. s. e. trin.	10.30	Ingen
24. aug.	10. s. e. trin.	9.00	10.30
31. aug.	11. s. e. trin.	10.30	Ingen
07. sep.	12. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
14. sep.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste
21. sep.	14. s. e. trin.	10.30	9.00

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

Torben Møllenbach holder ferie fra den 7. juli og frem til og med den 27. juli.