

Allerslev ^{Sofne} Blad

NR. 1

2012

5. årgang



- *Ny foredragsrække*
- *Tyrolerfest*
- *Maleren Ole Ring*
- *Muldtoilet i grusgraven*
- *Byvandringen - del 5*



I samernes verden



Nyt fra gymnastik



Gospelkoret Hold On



Hvem bruger skolen



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye
Jørgensen
Tlf.: 55996016
overye@gmail.com



Peter
Storm
Tlf.: 55996104



Inge
Jensen
Tlf.: 55996001



Bjarne
Arvidsen
Tlf.: 22571342
bjarne@arvids1.dk



Torben
Mollenbach
Tlf.: 55996017
tom@km.dk

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand for AUIF

Bent Harsmann
Tlf.: 55996014

Næstformand,

Inge Jensen
Tlf.: 55996001

Hovedkasserer &

Formand for Banko:

Ena Skovbæk
Tlf.: 55996142

Sekretær

Berit Eeg
Tlf.: 55941331

Formand Kulturelt

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55996180

Formand Kiosk

Jette Fredkilde
Tlf.: 55996337

Formand Badminton

Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 29907711

Formand Håndbold

Susanne Tjørnskov
Tlf.: 22254040

Formand for Gymnastik

Heidi Holm Cort Jensen
Tlf.: 45932425

Kontaktperson Petanque

Torben Hansen
Tlf.: 55996130

Suppleant &

Formand Petanque

Bent Pedersen
Tlf.: 56577160

Suppleant

Annette Hyltoft
Tlf.: 55313366

Andre nyttige telefonnumre udover bestyrelsen

Formand for Dyrskuet

Jørgen Sørensen
Tlf.: 55992763

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præstø - Tlf.: 55996226

www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & PR

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Sandra Pedersen
Tlf. 20 84 84 37

Kasserer

Riber Moser Hansen
Tlf. 55 99 50 46

PR

Johnny Pedersen
Tlf.: 25 67 15 96

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Bestyrelsesmedlem

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62

Suppleant &

Udlån af lokaler

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Suppleant & i sognebladets redaktion

Peter Storm
Tlf. 55 99 61 04

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværge

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Forord

af *Ove Rye Jørgensen*

Mindeord er triste, men når teksten skal skrives kommer minderne væltende. Denne gang mindes vi to stærke og aktive kvinder fra vores lokalsamfund og her i bladet.

Kalenderen siger vinter, men får vi mon nogen 'rigtig' vinter. Dette spørgsmål stiller vi vist alle hinanden. Selv har jeg investeret i en ny sneskraber for at være garderet, men det har vist været en dårlig investering for i år.

Men er der noget mere hyggeligt end at sidde indendørs med ild i brændeovnen, en varm kop kaffe og en god bog, imens snestormen hyler udenfor, *det kalder jeg hygge.*

Men Knud kan fortælle om gamle dage, da Snefogeden gik rundt og udskrev folk til at rydde sne. På Lokalarkivet i Præstø har vi en liste fra en af de gamle snefogeder, hvor personerne er skrevet op. Til min overraskelse opdagede jeg, at der også er noteret en kvinde til at rydde sne. *Så allerede dengang trængte kvinderne ind på mændenes domæne!!*

Peter Storm fører os behændigt rundt i maleren Ole Rings verden. Ham kan vi takke for mange dejlige malerier her fra vores eget lokalområde, men også fra Præstø og omegn.

Flere har sikkert gennem årene beklaget sig over manglen på et toilet i Ugledige gamle grusgrav. Det er der nu rådet bod på, med opstilling af et økologisk toilet, nemlig et såkaldt

'muldtoilet'. Et projekt der har været undervej de sidste par år, men som nu står klar til at modtage en værdigt trængende.

Den gamle skole bruges af mange foreninger. Denne gang er det Lions Club, der bliver præsenteret. De har været bruger af huset igennem mange år og har løbende doneret husgeråd og andre ting til huset, når der har været behov.

I november holdt Beboerforeningen en Samisk aften i klubhuset. Charlotte Paulsdatter Hav fra Tjørnehoved fortalte levende om sit liv og Samernes historie. En hyggelig aften, med god mad og dejlig stemning. Senere på året arrangerer Beboerforeningen en anden aften hvor en dansk pige fra Allerslev vil fortælle om et år i Argentina.

Fhv. sognepræst Svend Aage Nielsen er nu startet på at udfærdige et skrift om Allerslev kirke i kirkehistorisk belysning. Sidste år var det Jungshoved kirke. Det bliver spændende at se de færdige resultater om Allerslev kirke her til vinter.

Her til foråret har Torben Møllenschmidt arrangeret en spændende foredragsrække, fokuseret på mellemøsten med deres problemer i historisk perspektiv, så glæd dig.

God læsning.

Mindeord for Annelise Harsmann

af Ove Rye Jørgensen

Annelise Harsmann har forladt os efter lang tids sygdom. Annelise var med til at startet dette blad, derfor bringer vi her dette mindeord.

Annelise var i 4 år formand for Allerslev Beboerforening, og her en meget aktiv formand, altid fuld af nye idéer og initiativer for at gøre foreningen synlig, til gavn for sognets beboere.

I 2009 var Annelise med til at genstarte Allerslev - Skibinge lokalråd, hvor hun blev formand og var det til sin død.

Den største succes Annelise havde, var oprettelsen af Allerslev sangcafe der nu kører på 4. år til stor glæde for mange trofaste sangglade beboere.

Igennem flere år har Annelise kæmpet med sygdom. De sidste år har ikke været nemme, hverken for hende eller hendes mand Bent.

Annelise kæmpede med stor viljestyrke og energi for alt hvad hun gik ind for. Men selv den største viljestyrke slog ikke til overfor sygdommen. Annelise var en ildsjæl som få.

Ære være hendes
minde



Mindeord for Karen Margrethe Christiansen

af Lars Hyltoft. Petanqueafid.. i AUIF.

Lørdag den 24. december fik vi den triste meddelelse at Karen Margrethe Christiansen var afgået ved døden. Karen Margrethe blev 76 år.

I daglig tale hed Karen Margrethe aldrig andet end KM eller chefen. Hun var med i AUIF petanque lige fra starten og var igennem årene en enorm arbejdskraft for afdelingen. Hun startede stævnet i Lekkende skoven, var frontfiguren og den som kom med ideen, med at afholde stævne i ridehallen på Bakkedal.

Karen Margrethe sad med i afdelingens udvalg frem til 2010, hvor hun stoppede for at få mere tid hjemme. For så kunne hun med god samvittighed tage ud og rejse, uden at skulle bekymre sig, om vi nu gjorde det vi skulle. Alligevel var hun altid klar med en hjælpende hånd.

Nu sidder vi alle tilbage med en tom fornemmelse, men vi skal jo videre og det bliver selvfølgelig i Karen Margrethes ånd, for der skal spilles petanque og alle har lige ret til at deltage.

Vores tanker og store medfølelse går til Karen Margrethes efterladte i denne svære tid.

Ære være hendes
minde.



Snefogeden

tekst af Knud Skovbæk, foto af Ove Rye Jørgensen

Efter vinteren 2010/2011 hvor vi vel alle nok har synes, det har været besværligt at flytte sne, kan det måske være interessant, at se hvordan man før har fordelt arbejdet med at rydde sne fra fyldte veje.

Det har gennem århundreder været pligtarbejde for befolkningen at rydde sne. Jeg vil her citere lidt fra en af Folketinget vedtaget snekastningslov, af 22. april 1904. *Snekastningsbyrde fordeles enten efter ejendoms skyld eller folkehold. Kvinder og svagelige mænd, skolelærere og alle over 60 år var fritaget. Man kunne også blive fritaget, hvis man ikke selv kunne møde og ikke havde magt til at leje en mand til pligtarbejdet. Sognerådet blev pålagt at udpege nogle snefogeder der skulle forestå snerydningen i deres område*

Snefoged hvervet var som det almindelige snekastningsarbejde ulønnet pligt arbejde, og der kunne idømmes mulkt (bøde) ved forsømmelser. Valget som Snefoged var for 3 år og derefter var man fritaget i tre år.

Snefogeden fik en liste over, hvorfra og hvor mange snekastere der skulle stilles med.

Arbejdstiden var fra solopgang til solnedgang kun afbrudt af nødvendige spisepauser.

Jeg er usikker på, hvor længe denne lov var gældende, men jeg tror ikke den blev afskaffet samtidig overalt i Danmark. Men der er mange nulevende, tidligere snefogeder, der kan berette om det sure arbejde, at gå rundt og sende folk på pligt arbejde, ofte mange dage i træk. På en af mine arbejdspladser tror jeg nok de overdrev lidt, når de fortalte, om det år de måtte sende folk på snekastning i 30 dage i februar!

Men surt har det været for alle, for så er ens egen indkørsel eller fortov nu trods alt en mere overkommelig opgave, og der er heller ikke så langt ind for at få varmen.

Mit spørgsmål er derfor til læseren, *er der nogen her der ved hvornår snekastningen i Allerslev sogn overgik fra pligt arbejde til kommunal opgave, og hvem var de sidste snefogeder?*



Snefoged anno 2012

Hvem bruger den gamle skole i Allerslev

af Ove Rye Jørgensen

Denne gang er det Lions Club, som er en af de mange klubber og foreninger, der løbende bruger skolen. Men for dem er det kun en gang om måneden, en onsdag aften, hvor de holder møde.

Så en aften i november havde jeg booket mig ind hos dem for at få en lille snak med deres præsident Jens-Olav Hansen. Jeg var interesseret i at høre nærmere om hvad Lions Club, Præstø-Fladså bruger den gamle skole til og hvad Lions Club står for. De fleste har jo nok hørt om Lions Club eller set den store smukke sten på Ny Esbjergvej, der byder én **'Velkommen til Præstø'**. Den skænkede Lions Club i 2003 til Præstø by, i anledning af byens 600 års købstadsjubilæum. Men ellers ses deres logo også på de grønne plastbøbler, der er opstillet flere steder i byen, til opsamling for genbrug af tomme flasker og glas. Men det er nok de færreste der er klar over hvad Lions Club står for, så det skal vi have undersøgt.

På besøg hos Lions Club i skolen

Jeg fik fat i Jens-Olav Hansen, inden de skulle starte deres møde. De starter normalt kl.18.30, hvor de så først spiser og derefter går over til selve mødet. Det var i denne pause vi skulle tale sammen.

Vi starter altid med spisning og en lille sang fortæller Jens-Olav. Det er nemlig en af Lions grundregler, 'at det sociale samvær er en vigtig del af arbejdet', og derefter fortsætter vi. Første punkt på vores faste dagsorden er opfølgning af vores aktivitetsudvalg og planlægning af nye aktiviteter, som vi skal have startet.

Alle Lions aktiviteter er sat i verden for at skaffe penge til humanitært arbejde, det er grundidéen bag Lions Club. I Lions har vi to pengeklubber, i den ene går alle de indsamlede midler, nemlig i *aktivitetskassen* og fra den anden der er *klubkassen*, betales alle udgifter til administration, bl.a. vores møder og til den kasse indbetaler alle medlemmerne selv.

Vores indtægter får vi fra flaskeindsamling fra restauranterne i Præstø og flaskeboblerne der er opstillet rundt i byen og lokalområdet, og så har vi lotteri i forbindelse med sommerens gågade i Præstø og modeshows sammen med byens forretninger.



Fra v. Jens-Olav Hansen og Ryszard Mazurek, han er vores "tailtwister" -det er ham, der skal sørge for en god stemning på møderne.

Vi udgiver også en årlig kalender og vi har gennem flere år opsat juleudsmykningen i Præstø. Disse aktiviteter har inden for de sidste 5 år givet en indtægt på kr. 850.000.

Så har vi jo vores sociale aktiviteter, hvor vi bruger pengene. Her giver vi støtte til underholdning på de lokale plejehjem, busture for pensionister, hjælp til plejehjem og skoler for udviklingshæmmede samt til international ungdomsudvikling og støtte til idræts- og ungdomsorganisationer. Vi er omkring 20 medlemmer her i Præstø-Fladså afdelingen, der startede i 1976. For at blive medlem skal man personligt opfordres. Det vil sige at personen inden han/hun bliver opfordret, er blevet foreslået og godkendt af bestyrelsen, men er der bare *en* der stemme imod slutter optagelsen her.

Jens-Olav fortalte videre, at Lions Club er verdensomspændende og er i dag verdens største private serviceorganisation med over 1.4 mill. medlemmer i 194 lande, fordelt på 44.000 klubber verden over. Der arbejdes på tværs af nationale, race-mæssige, religiøse og kulturelle grænser over hele jorden.

Aktiviteterne kan være loppemarked, bankospil eller salg af lodsedler, for på denne måde at skaffer penge. Alene i Danmark skaffer Lions Club omkring 25 mio. kr. årligt.

I dag er vi både mænd og kvinder i klubberne, og for de unge er der oprettet en club, der hedder Leo Club. Igennem mange år har de blinde medborgere været højprioriteret hos Lions. Det var Lions Club der i 1930 foreslog at alle blinde skulle have en stok, *den bvide stok*, som i dag bliver brugt af alle blinde.

Lions var også de første der i 1939 oprettede en skole for træning af førerhunde.

Her i Danmark blev den første Lions Club oprettet i København i 1950. I dag har vi 300 klubber med 7.000 medlemmer.

Der bliver brugt mange penge på ungdomsarbejde og hjælp til unge, der ønsker at komme ud i verden for at lære og skabe kontakter på tværs af landegrænsen. Der ydes støtte til handikappede og hjælp ved naturkatastrofer. Lions har en katastrofefond, hvor der indenfor få timer kan skaffes midler til at hjælpe.

Flere steder i Danmark har Lions været med til at starte hjem for fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge mennesker. Mange steder er der også ydet støtte til opførelse af beboelse for ældre

Tiden var ved at være gået, de skulle i gang med mødet. Så med tak til Jens-Olav Hansen og Jens Hallqvist sagde jeg farvel. Det havde været en interessant og spændende samtale, den glædede jeg mig til at få skrevet til bladet.

Tyrolerfest i Præstø Hallen



Så lader vi hanerne løbe

og åbner dørene til et brag af en fest.

Wienerschnitzel, bretzen og meget mere.

festlig musik leveret af:



Alpenspektakel®



Butterflies



Lørdag d. 10 marts kl. 18-01
i Præstø Hallen

Alt dette får du for kun 295,-

Køb din billet hos:

Inge Jensen tlf. 55996001

Ena Skovbæk på tlf. 55996142

Dennis på mail: auif@os.dk

Arrangør: Allerslev Ungdoms og Idrætsforening

Kugleskøre indslag

af Lars Gross Hyltoft

Tirs. d. 25. okt. DGI tirsdagsmix i Lillebrænde, Nanny, Joel, Annette og Lars deltog. Ingen præmier med hjem.

Lør. den 5. nov. Årsmøde i DGI. Lars deltog fra DGI Petanque Landsudvalg.

Lør. den 19. nov. Inspirationssamling i mentaltræning i Vingsted centeret, Lars deltog som den eneste fra os.

Tirs. den 29. nov. årets sidste tirsdagsmix blev afholdt i Lillebrænde, Nanny, Annette og Joel deltog. Ingen præmier.

Resultatet for hele 2011 blev at Nanny sluttede som nr. 12 hos damerne Annette(15), Linda(20) og Jytte(23). Der havde været 55 damer som deltog hen over året.

Hos mændene blev Joel nr. 12, Lars(15), Aksel(20) og Preben(18), her havde der været 63 deltagere.

Søn. den 11. dec. Julepetanque i Allerslev. En god dag med godt petanquespil og god mad, samt socialt samvær som afslutning. Nanny vandt spillet.

Tir. den 20. dec. var der traditionen tro et spil og derefter gløgg og æbleskiver.

Ons. den 28. dec. var der julepetanque hos Nordfalster Petanque Klub i drivhuset i Lillebrænde, her var 72 deltagere til triple med skiftende makker. Fra os var det Nanny, Bente, Annette Joel og Lars. Lars blev nr. 2 og der var også præmie til Bente.

Tirs. den 3. jan. startede vi træningen op efter jul.

Lør. den 7. jan. afholdt vi vores årlige julefrokost med 32 deltagere, god mad højt humør og diverse konkurrencer.

Nyt fra AUIF gymnastik

*På gymnastikudvalgets vegne
af Birgitte Stougaard*

Det kan være hårdt arbejde at få en lille forening, som AUIF gymnastik efterhånden er til at fungere. Trænere og gymnaster hænger ikke på træerne mere.

Med lidt modvind er vi klar til opvisning. Dette bliver **lørdag d. 24. marts** i Præstø hallen. Nærmere program vil være at finde på vores hjemmeside www.allerslevgym.dk

Vi har brug for hjælp, for at vi stadig kan have gymnastik i AUIF. Vi søger derfor nogle der kunne tænke sig at give en hånd med i udvalget. Formand Heidi H.C. Jensen kan kontaktes hvis man har interesse på mobil tlf. 45 93 24 25.

Vi ser frem til at høre fra Jer.

Muldtoilet i Ugledige grusgrav

af Knud Skovbæk, foto af Ove Rye Jørgensen

I Ugledige grusgrav havde bønderne i Ugledige i århundreder fået *lov til* og efterhånden *ret til* at hente grus. Området var blevet til det der kaldes fællesbyjord. Da skoven, hvor grusgraven ligger i hjørnet af, har skiftet ejer adskillige gange, opstod der tvivl om ejerskabet af arealet. Resultatet af nogle tvistigheder blev, at den ældste del af grusgraven, det areal, der nu er frit tilgængeligt, ejes og passes af kommunen. Ugledige by og Allerslev beboerforening har sørget for at indhegne med beplantning. De samme har, med støtte fra forskellig side, fået opsat bænkeborde, grillpladser og en udmærket informationstavle. Alt dette har sammen med den flotte beliggenhed gjort, at pladsen er blevet et meget søgt udflugtsmål.

Men der mangler noget..

I Beboerforeningen havde man et ønske om at få lavet en form for toilet, så da der hverken er el eller vand på pladsen og Vordingborg kommune klart sagde nej til at hjælpe økonomisk, måtte der tænkes alternativt.. På lignende steder finder man undertiden noget man kalder muldtoiletter. Altså toiletter hvor naturen selv klarer omsætningen og den eneste vedligeholdelse er nødvendig renholdelse. Det var løsningen og Beboerforeningens bestyrelse valgte et fabrikat af en type der hedder Solmulten.

Toiletet er på vej på plads i silende regn



Som lovlydige borgere..

Så da vi i Beboerforeningen jo er lovlydige borgere, søgte vi Vordingborg kommune om tilladelse til at måtte opsætte et muldtoilet i Grusgraven. Vi sendte en ansøgning til teknisk forvaltning, hvor vi efter en tid fik vi at vide at dette projekt ikke krævede en byggetilladelse. Derimod skulle vi sende en ny ansøgning, men denne gang til Miljøsekretariatet. Det måtte vi så gøre, med alle de oplysninger de ønskede, for dette er jo en alvorlig sag. Omkring Sct Hans 2010 fik vi kvittering for at ansøgningen var modtaget og at sagsbehandlingstiden ville tage ca. 8 uger. Så gik sagen i nabohøring, og uden bemærkninger.

Hen af efteråret spurgte vi jævnligt til sagen, men der var stor arbejdsmængde og sygdom blandt de ansvarlige. Ved nytårstid fik vi at vide at det nok blev et nej, men hen af foråret kom så alligevel det glade budskab, og det blev et ja. Der skulle så blot udarbejdes nogle betingelser på tilladelsen.

Da ansøgningen nu havde ligget i et år, skrev jeg et brev, hvori jeg takkede fordi man havde overvejet så stor en sag så alvorligt og intet foretog sig uden omtanke.

Efter godt 13 måneder fik vi tilladelsen med fire siders betingelser.

Tak for det. Vi får noget for vore skatte kroner. Men tænk hvor ville der kunne spares megen tid og kroner med hurtigere sagsbehandling.

Og nu står det der..

Vi har søgt og fået bevilliget økonomisk støtte fra både Friluftsrådet og Allerslev-Skibinge Lokalråd. Også tak for det.

Nu står toilettet der og venter på trængende. Så nu håber vi, at vi i fællesskab kan holde det rent og pænt.



Knud Skovbæk (th.) hjælper lige toilettet på plads

En aften i Samernes verden

tekst og foto af *Ove Rye Jørgensen*

En aften i november 2011 var der inviteret til en Samisk-aften i AUIF's klubhus, med spisning og efterfølgende foredrag af Charlotte Paulsdatter Hav. Charlotte der er Same af fødsel flyttede for omkring 20 år siden til Tjørnehoved, og som hun på et tidspunkt i løbet af aftenen med glæde betroede os alle, *Tjørnehoved er det bedste sted at bo*. Charlotte fortalte om sin opvækst, at hun var barnefødt i det nordlige Norge, hvor hendes far var norsk Same og hendes moder finsk Tater, derfor følte Charlotte sig mere som en norsk Same. Vi fik det meste af historien om Samerne som et stolt folk, men som igennem tiden har været underkuet i de lande de har boet i, det var Norge-Sverige, Finland og Rusland. Her havde de tidligere, igennem generationer frit kunne færdes over landenes grænser, men nu mere fastboende. Da alkoholen sneg sig ind på dem, sank mange til bunds. I dag et stolt og respekteret folkefærd.

Det var en rigtig dejlig aften, med en sprudlende foredragsholder, et godt og lydhørt publikum og så ikke at forglemme den dejlige middag der blev serveret, så var stemningen sat. Charlotte er en lille dame af fysik, men en god fortæller, der lever og ånder for Samerne og deres kultur. En aften til inspiration for et andet godt emne, lad os høre fra jer.



Der var håndarbejde og trommer

Generalforsamling



Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening afholder generalforsamling

**Onsdag d. 22. februar 2012
kl. 19.00 i Allerslev Klubhus.**

Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

d. 15. februar 2012

På bestyrelsens vegne
Formand Bent Harsmann

Fastelavnsfest

af Knud Skovbæk.

Foto: Ove Rye Jørgensen

Beboerforeningen og AUIF holder Fastelavnsfest **søndag den 19. feb. kl. 14.30** med tøndeslagning og leg. Forfriskninger til børnene. Prisen er 30 kr. for voksne, børn gratis.



Generalforsamling i Beboerforeningen

af Knud Skovbæk

Allerslev sogns Beboerforening holder generalforsamling **mandag d. 5 mar. kl. 19.00** i den gamle skole.

Efter generalforsamlingen og uddelelse af forskønnelsespris, kommer Mille Sparholt fra Allerslev og fortæller om 'Et år som udvekslings student i Argentina'.

Sommer i by

af Knud Skovbæk

Allerede tidligt om morgenen bliver Majstangen i Ugledige grusgrav pynetet med bøgegrene og blomster, så mød op med din egen madkurv **søndag d. 20. maj kl. 13.00**. Tag gerne selv en ekstra stol/bord med.

Efter maden danser vi om Majstangen. Vi sørger for harmonikaspil i smukke omgivelser, smuk udsigt og sol fra en skyfri himmel. Så glæd dig til et par hyggelige timer, tag gerne din nabo med, *vi ses*.



Sedvanen tro skal der dansen om majstangen. Foto: Ove Rye Jørgensen

Maleren Ole Ring

af Peter Storm

Ole Ring kom til verden i 1902 som yngste barn i en søskendeflok på tre. Hjemmet må beskrives som et kunstnerhjem med økonomisk gode kår.

Opvæksten

Moderen, Sigrid, datter af Herman A. Kähler, havde sin opvækst i det kunstneriske miljø der udfoldedes omkring keramikfabrikken i Næstved. Det var i den kreds hun, som ung pige, traf sin kommende ægtemand, Laurits Andersen Ring. Han var 20 år ældre end Sigrid og en etableret og anerkendt maler. Han var vokset op i landsbyen Ring (*red. nær Hammer*) under beskedne kår. Efter giftermålet i 1896 bosatte de sig i Karrebæksminde men fandt ikke ro, og flyttede en del rundt. Datteren Ghita blev født i 1899 i Frederiksværk og Anders i Vinderød år 1900. Om sommeren tog de jævnligt med deres skurvogn ophold på Enø ved Karrebæksminde. Herman Kähler købte en ejendom til ægteparret i Baldersbrønne ved Hedehusene, og her fødtes Ole Ring. Familien boede der fra 1902-14 og siden på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde.

Uddannelsen

Ole fik, i lighed med faderen, uddannelse som håndværksmaler men hans *hu* stod til maleriet. Mens hans 2 søskende fik undervisning på kunstakademiet fik Ole ikke denne kontakt. Dette formentlig på grund af at faderen havde udviklet et mod-

sætningsforhold til institutionen, og heller ikke fandt at de 2 ældste børn havde haft nytte af at gå der. Ole Rings flair, lyst og evner for det naturalistiske/virkelighedsnære maleri blev understøttet og udviklet gennem faderens påvirkning og vejledning.



Ole Ring i sit hjem i Torpet 1952. (Folketidende 1952)

Maleriet udvikler sig

O.R. har været en stilfærdig natur og fundet sig til rette med at dyrke og forfine komposition og detaljer i motiverne, landskaber og landsbyer. Han vurderede nøgternt sine billeder som "sin måde at udtrykke sig på", og han følte ingen tilskyndelse til kontakt med nye strømninger indenfor malerkunsten. Han gjorde sig

ikke store tanker om sig selv og sin kunst: ”Lad os ikke bruge de store ord om skaberglæde...jeg føler det som en lettelse, når jeg er færdig med et billede....Jeg tænker kun på at komme hjem i varmen, og i grunden er det en tåbelig idé af mig at male.”

Tilknytningen til Sydsjælland afspejles i malerisamlingens motivvalg, og den stilfærdige og minutiøse stil vidner om en sky, måske tungsindig natur. Dette indtryk forstærkes af den foretrukne årstid, vinterhalvårets stille liv, fine nuancer og diffuse lys.

Årene går

Der er ikke umiddelbart meget tilgængeligt om Ole Ring som person og om hans liv. Han var gift 2 gange og fik en søn. Han var bosat i Roskilde til 1929, Køge 1930-34, København 1934-39, Hestehaven i Præstø 1939-46, siden Torpet ved Ringsted, Nakskov og endelig Køge til sin død i 1972. Han afsatte sine malerier gennem kunsthandler Kleis

på Vesterbro i København. Det anslås at han har malet mellem 800 og 1000 malerier. Hovedparten er i dag i privat eje.

Malerierne i Præstø

Malerisamlingen i Det Gamle Rådhus i Præstø skyldes Brdr. Nielsens Kunstfond, oprettet som testamentarisk gave i 1999. Efter forhandling med en velvillig Vordingborg Kommune blev den gamle bitingssal (2009) stillet til rådighed for udstilling af fondens tres billeder. Fondsbestyrelsen udgøres af Hans Poul Kristensen (55991684), Ole Hansen og Valdemar Mikuta (51547725), som gerne fremviser malerierne efter forudgående aftale. I sommermånederne er der åbent i tidsrummet 11-15, på lør- og søndage. Et besøg på udstillingen kan varmt anbefales. Billeder skal ses/opleves i original, og de mange lokale motiver skærper øjet for egens særpræg og skønhed.



Gadekøret i Ammendrup – Malet i 1943. Foto af maleriet: Ole Hansen.



Efter branden i hjemmet i Torpet, boede familien Ring i en kort periode i vinteren 1955 på Allerslev Kro. Denne meget flotte skitse er fra gæstebogen fra netop Allerslev Kro. Motivet er Røkkendevej.



*Her til venstre er det huset på Ugledigevej 17a i retning mod vest.
Foto af maleriet: Ole Hansen*

Byvandring i Allerslev

af Steffen Lyng Sørensen, 2004

foto af Ove Rye Jørgensen

5.del Mønvej fortsat

Mønvej 85



Huset er bygget i 1914 af snedkermester Jens Hansen. Snedkerfirmaet blev nedlagt omkring 1950. Derefter var der forskellige mindre virksomheder i huset, bl.a. en bøjlefabrik. I dag er der lejligheder.

Mønvej 87



Her havde 'Enghave' centralen til huse i mange år, indtil telefonvæsenet blev automatiseret. Ejeren af huset var centralbestyrer fru Jensen.

Mønvej 89



"Vestergårds" hus til 1979.

Mønvej 91



I mange år boede skomager Hansen med familie der, der var værksted og butik i huset, jeg har købt fodtøj der. Det var en familie der passede på pengene, men lidt luksus skulle der være plads til. Som en af de første i byen, købte skomageren ny bil i 1936. Senere havde huset skiftende ejere.

Mønvej 93



Missionshuset, bygget omkring 1915, på initiativ af skræddermester N. G. Jensen. Der var en mødesal med kaffekøkken og en lille lejlighed til en enlig dame som bestyrede huset. Det var samlingsstedet for den ret store indremissionske kreds i sognet, var i brug til ca.1970. Er nu privatbolig.

Mønvej 95



Karetmager Carl Larsen og hans kone Martha, som havde frisørsalon i huset. Carl Hjulmand, som han i daglig tale kaldtes, havde foruden sin karetmagervirksomhed også røgeri. Det var den gang de store grise blev hjemmeslagt, så skulle skinker, pølser og sideflæsk med videre ryges. Det var vist godt, der ikke var noget som hed veterinærkontrol den gang. Når vi kom med varerne til røgning, blev det groveste skidt viftet af hølebænken og varerne lagt der. Men Carl Larsen var en mester i ryge nævnte varer. Vi der har spist røgvare fra Carl Larsen, glemmer ikke den fine kvalitet. Det var ikke syntetisk.

Mønvej 97



Mindre ejendom, gennem mange år ejet af Erna og Ejner Christiansen. Jorden er nu solgt fra til Chr. Dammegård. Senere havde huset skiftende ejere.

Mønvej 99



Gammelt velholdt hus. I mange år var det tømrermester Laurits Larsen som havde bolig og værksted her. Den nye bygning var værksted og kontor. **F** **R** tømrer Laurits, som han kaldtes, var mester af den gamle type, de mange tømrerlærlinge han uddannede, havde lært faget i mesterlære. Og de var tømrersvende med stort T. Skiftende ejere.

Mønvej 112



Her lå andelsmejeriet "Enigheden" oprettet i 1899, nedlagt ca.1972. Mejeriet var et offer for udviklingen. Det var efter den tids forhold et meget moderne mejeri med et antal mejerister og elever, som alle spiste og boede på mejeriet, derfor de mange værelser på 1. etage.

En gang i 1950erne var der planer om at bygge en andelsstald på marken mellem Ammendrup Nygård og mejeriet. Mælken fra denne stald skulle pumpes direkte ind på mejeriet.

Initiativtagerne til dette projekt var Ejner Johansen og Valdemar Andersen. Det blev aldrig til noget, men spændende var det.

Der var nok nogen som stædigt holdt fast ved *vores Mejeri*.

Da løbet endeligt var kørt, ville ingen have os leverandører, og slet ikke betale for det. Tiden var forpasset mindst 5 år.

Bolig og bygninger blev solgt privat, der blev indrettet autoværksted. Det varede et par år, derefter blev det overtaget af tre personer, til landbrugsmaskinhandel og værksted.

Efter 4-5 år blev dette også lukket.

Nu er der et ovnbygningsvirksomhed, M.J.Ovn-byg Aps, (se artiklen i blad nr.2-2011) og det går tilsyneladende rigtig godt.

Mønvej 112 a.



Det var oprindeligt mejeriets hus, opført til en gift mejerist. Nu privatbolig med frisørsalon.

Mønvej 114



Efter Olsen kom en ung initiativrig tømrermester Ole Nielsen. Han begyndte en fabrikation af butiksinventar og det var en succes. Firmaet blev fortsat af Ole Nielsens sønner og senere købt af Høgh's Inventar. Familien Olsen boede i venstre halvdel af huset og i midtfløjen var der købmandshandel til omkring 1980. I højre halvdel af huset var der i mange år barber/frisørsalon og bolig til barberen.

Mønvej 116 og 118



Store huse, bygget omkring 1915 af gårdmænd der havde solgt deres gårde. Den pensionerede lærer Elgaard overtog senere et af husene.

Mønvej 120, Allerslev skole og lærer Elgaard



Skolen var nybygget og i 1898 flyttet fra Rekkendevej, her til landevejen (Mønvejen). Til den gamle skole var i 1887 kommet en ung, ugift, 24 årig lærer, A. C. Elgaard. Han spiste på nabogården, hos H. P. Larsen.

Maden har nok smagt Elgaard, for han giftede sig senere med datteren Hanne. Hvilke indtægt havde en lærer at gifte sig på?

Vi ser på Elgaards lærerløn.

Årsløn 1.385,00 kr.

Kirkesanger 100,00 kr.

Kirkebylærer 50,00 kr.

Have til skolen: 4½ skæppe land (ca. ½ tønde land, anvendt som køkkenhave

Allerslev skole var en moderne skole, den var tosporet. Det vil sige, en klasse til de 7 til 9-10årige, der var en lærerinde klasse. Lærerinden, som altid var ugift, havde lejlighed på skolen. Ældste klasse, de 9-10 til 14 år, var lærer Elgaards klasse. Han havde naturligvis også ansvaret for at 1.klasse hos lærerinden fik lært noget. Lærer Elgaard med familie havde lejlighed på skolen.

Alle, også min familie havde fem af dem som elever, men en hel generation af tidligere elever, har rost El-

gaard som en dygtig lærer Han forstod at holde den nødvendige disciplin i de store klasser, ofte 30 til 35 børn. Han kunne godt dele lussinger ud, men kun når det var strengt nødvendigt.

Elgaard var en af de gudbenådede landsbylærere som landet heldigvis har haft så mange af. Elgaard deltog i skolens og sognets sorger og glæder, han var også et selskabsmenneske og en god lhombre-spiller. Han blev benådet med Ridderkorset.

Lærer Elgaard gik på pension i 1931, efter 44 års lærergerning. Hanne og A. C. Elgaard flyttede i hus.

I 1950erne var der planer om at bygge en centralskole for hele sognet. Kommunen købte grund til den påtænkte skole i Enghaven. Jorden blev købt af Renti og Johs. Nielsen. Det er på denne grund at idrætsplads, klubhus og den senere forskole (Allerslev gl. skole) blev bygget. Men der gik politik i planerne.

Både Mern og Præstø bød sig til. Præstø korn med det billigste tilbud, Mern det dyreste.

Blandt beboerne og forældrekrædsen var der overvejende stemning for tilbuddet fra Mern, det viste en vejledende afstemning. Denne vejledende afstemning fulgte sognerådet ikke, så de ældste klasser fra kommunen kom til Præstø. I de første tre år var der fortsat forskole i Allerslev, men i 1979 brænder skolen og naturligvis skulle skolen genopføres her. Men det mente *det vise råd ude i Præstø* ikke,

børnene skulle fra skolestart til Præstø. Skolens brandforsikring skulle nemlig i Præstø kommunes kasse og så blev der ballade. Hvad bildte man sig ind derude i Præstø. Allerslev ville bevare sin skole Uden forud, at udarbejde prognoser for det kommende børnetal i Allerslev blev der oppisket en stemning for bevarelse af skolen.

Der blev lavet underskriftindsamling, alle skrev under, fra vugge til grav Der var kommunalvalg samme år og samtidig blev der afholdt beboerafstemning om bevarelse af skolen. Der var overvældende flertal for bevarelse af skolen.

Præstø kommune bøjede sig, der blev opført ny forskole på Enghavevej 2b. Her var der skole i ca.4 år for de yngste klasser, så var elevtallet for lille til, at det var forsvarlig at fortsætte skolen. Når en så lille sag kan skabe så meget røre, hvordan er det så ikke i den store internationale politik.

Mønvej 120 a-b-c og d



Skolebygningen har senere været anvendt som daghøjskole. På den gamle skolegrund er husene Mønvej 120 a-b-c og d opført.

Allerslev by set fra syd

På billedet herunder yderst til højre for byskiltet ses det enlige hus, Rekkendevej 10 på den gamle Mern-vej.

Derefter "Pilegård", Rekkendevej 8. Midt i billedet, det tidligere kommunale plejehjem, oprettet 1957 men nedlagt i 1995.

Til venstre, mellem træerne, ses boligelskabets huse, bygget ca.1975.

På venstre side af landevejen/Mønvejen, overfor byskiltet lå omtalte lergrav/losseplads. (se blad 3-2011)

Bag byskiltet var det gamle, nu rydede markskel mellem "Lovgården" og "Pilegårdens" marker



En frostklar vinterdag 2004.

Kirkens Aktiviteter

*På menighedsrådets vegne
af Torben Møllenbach*

Allerslev menighedsråd har besluttet, at det gerne vil have et skrift om Allerslev kirke. Derfor har de spurgt fhv. sognepræst Svend Aage Nielsen, tidligere Toreby, om han vil påtage sig opgaven, som han gjorde det med skriftet "Jungshoved Kirke" i kirkehistorisk belysning."

Det har han sagt ja til, og han efterlyser nu alle mulige kilder til beskrivelsen af Allerslev Kirke og kirkegård. Han har fra sine jævnlige besøg i kirken siden 2008 udtalt, at Allerslev Kirke har en 'rigdom på historie og på symboler, der fortjener at blive belyst til glæde for andre'.

Bent Harsmann har påtaget sig at være kontaktperson ved indsamlingen af kilder, så til ham kan man meddele og aflevere, hvad man har. Alt vedrørende kirken har interesse.

Det forventes, at et skrift kan være klar i løbet af efteråret, og går alt efter planen skulle skriftet gerne være klar til udgivelse 1. søndag i advent den 2. december 2012.

Begivenheden vil blive markeret i forbindelse med gudstjenesten.

Bent Harsmann kan kontaktes på
tlf. 55 99 60 14,
mail: bent@harsmann.dk



Fhv. sognepræst Svend Aage Nielsen

Ny foredragsrække om islam og den arabiske verden

'Det arabiske forår', 'islam', 'terrorister og fundamentalister', 'burka' – ja emnerne er mange når det gælder den arabiske verden. Nyhederne er mange, konflikterne er voldsomme og alligevel har mange en fornemmelse af, at den arabiske verden er fremmed for mange af os.

I Jungshoved og Allerslev menighedsråd syntes vi, at det ville være spændende om vi kunne få to mennesker med et indgående kendskab til islam og den arabiske verden til at komme og gøre os klogere på Islam og den arabiske verden.

De to foredrag er desuden en optakt til forårets teatertur til Folketeaterets opførelse af 'Mogens og Mahmoud'.

Da araberne gik på 'razzia'.

Første foredrag:

Foredraget finder sted i Rejsestalden ved Jungshoved kirke.

tirs. d. 28. feb. kl. 19.30

Foredragsholder: *Pernille Bramming.*



Hun er til daglig ansat ved Weekendavisen, og er ofte brugt som Mellemøsten-ekspert i radio og TV. Pernille Bramming har været gift med en ægypter og boet i Kairo fra 1991-1996, taler arabisk og har rejst i og skrevet om de arabiske lande, Iran og Afghanistan siden 1989.

Foredraget denne aften er en historisk redegørelse for islams opståen. Man vil her kunne høre om, i hvilken form for samfund opstod islam, hvem var profeten, og hvorledes blev det islamiske imperium til og hvorfor faldt det sammen.

I foredraget kommer vi tilbage i tiden til 500-tallet, hvor Den Arabiske Halvø var beboet af kristne, jøder og animistiske beduinstammer. Vi kigger ind i samfund, hvor kvinderne deltog i krig, var digtere og sandsigersker og kunne være gift med flere mænd. Og vi går på 'raz-

zia' med de første muslimer og følger deres færd fra Mekka til Bagdad og videre ud i verden. Under foredraget vil Pernille Bramming også fortælle om kvindernes forhold i de muslimske samfund op til i dag. Deltagelse er gratis. Kaffe/the koster 20,00 kr.

Islam i hverdagen

Andet foredrag:

Foredraget finder sted i

Allerslev præstegård,

ons. d. 21. marts, kl. 19.30.

Foredragsholder: *Naser Khader*



Naser Khader fortæller i foredrag: Der er mange myter om, hvordan muslimer lever. Hvor mange regler og love de skal overholde, hvor mange der overholder dem, og hvorfor koranen "forbyder så mange ting". Hvad er generelt tilladt, forbudt, obligatorisk, anbefalet i forhold til livets store spørgsmål? Hvordan kan koranen forstås i dag, og er det muligt at være en god og pligtopfyldende muslim i et moderne samfund? Debatten er ofte fyldt med

mere fup end fakta. Under foredraget vil Naser Khader endvidere give sin vurdering af udviklingen frem imod reformer i det Arabiske Mellemøsten.

Morgenmad og gudstjeneste for de morgenduelige - og andre interesserede

Alle har vi vores vaner, og nogen kan godt lide at begynde tidligt. Som f.eks. med morgenmad tidligt søndag med efter følgende gudstjeneste.

For dem, der har det sådan – og dem er der en del af, har vi disse to arrangementer:

Søn. d. 4. marts, kl. 8.15 spiser vi morgenmad i Allerslev kirkes tårncafé. Derefter holder vi en kort gudstjeneste.

Under gudstjenesten læser en af deltagerne en af dagens tekster. Har man lyst til at deltage, er man velkommen til at henvende sig til Torben Møllenbach.

Søn. d. 1. apr., kl. 8.15 er der ligeledes morgenmad i Rejsestalden ved Jungshoved kirke. Programmet er i øvrigt som ovenstående i Allerslev kirke.

Torben Møllenbach kan træffes på tlf. 55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk

Forårskoncert med Rokogokoret, Jungshoved kirke, ons. d. 18. apr. kl. 19.30

Rokogokoret under ledelse af Bente Schultz er efterhånden kendt for sine fine koncerter i Jungshoved kirke. Denne gang vil koret 'sunge foråret ind' og koncerten vil derfor afspejle årstiden i kirke og natur.

Deltagelse er gratis. Efter koncerten er menighedsrådet vært i Rejsestalden ved et lille traktament.



Rokogokoret

Gospel-gudstjeneste, Allerslev Kirke, tors. d. 24. maj, kl. 19.30

Denne aften kommer gospel-koret Hold On, under ledelse af organist Charlotte Hjerrild-Andersen.

Koret kommer fra St. Heddinge, og har igennem en række år sunget i mange kirker. Denne aften vil koret synge en blandet buket af ældre kendte gospel-sange samt give prøver på nyere rytmisk musik.

Deltagelse er gratis. Efter koncerten vil menighedsrådet byde på en forfriskning i kirkens lokaler.

Årets konfirmander

Sædvanen tro er der konfirmations-gudstjeneste i Jungshoved kirke 1. søndag i maj og i Allerslev kirke søndagen efter.

Konfirmander i Jungshoved kirke, d. 6. maj, kl. 10.30 er: ...

Clara Bukh
Sally Qvist Feilberg
Frederik Scholkmann Laurberg
Jeppe Højriis Willemoes Madsen
Andy Woodham



*Konfirmanderne i Jungshoved
Foto: Torben Møllenbach*

Konfirmander i Allerslev kirke, d. 13. maj, kl. 10.30 er: ...

Ida Vejsgaard Isaksen
Julius Kragh Jørgensen
Michella Nadia Kurlink
Aske Høien Suhr
Katrine Trolle



*Konfirmanderne i Allerslev
Foto: Torben Møllenbach*

Menighedsrådsvalg

af Tove Grundtvig

I 2012 har vi igen valg til menighedsrådet ved Allerslev kirke. Det er vores ønske i nuværende råd, at få yngre kræfter med i menighedsrådet til at styrke arbejdet med nye ideer og impulser omkring kirken. Der er mange gode oplevelser ved at sidde med i et menighedsråd, det kan også være udfordrende. Der er et minimalt beløb til nogle af posterne i rådet. Mød derfor op når vi har møde angående valg til efteråret. Datoen vil senere blive annonceret.

Ved Allerslev kirke er vi 5 medlemmer og Præsten Torben Møllenbach. Der er et delvis samarbejde med Jungshoved menighedsråd, da vi har fælles Præst -organist og kirkesanger.

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

15. april 2012.

Materialet sendes til redaktøren:

overye@gmail.com

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Mindeord for Annelise Harsmann	4
Mindeord for Karen Margrethe Christiansen.....	4
Snefoged.....	5
Hvem bruger den gamle skole	6
Tyrolerfest i Præstø Hallen.....	8
Kugleskøre indslag.....	9
Nyt fra AUIF gymnastik.....	9
Muldtoilet i Ugledige grusgrav.....	10
En aften i samernes verden.....	12
Generalforsamling i AUIF.	12
Fastelavnsfest.....	13
Generalforsamling i Beboerforeningen	13
Sommer i By	13
Malerens Ole Ring.....	14
Byvandring del 5	17
Kirkens aktiviteter.....	22
Menighedsrådsvalget	25
Indholdsfortegnelse.....	31
Aktivitetsskalender	32

Forsidefoto



Forsiden er et maleri af Ole Ring. Billedet er af den Gamle Smedie på Røkkendervej.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
19. feb.	Fastelavnstfest ¹⁺²	14:30	Allerslev klubhus
22. feb.	Generalforsamling AUIF ²	19:00	Allerslev klubhus
28. feb.	Foredrag – Da araberne gik på ”razzia” ved Pernille Bramming ³	19:30	Rejsestalden
05. mar.	Generalforsamling Beboerforeningen ¹	19:00	Allerslev gl. skole
10. mar.	Tyrolerfest ²	18:00 – 01:00	Præstø Hallen
21. mar.	Foredrag – Islam i hverdagen Naser Khader ³	19:30	Allerslev Præstegård
24. mar.	Gymnastikopvisning ²	(se dagspressen)	Præstø Hallen
07. apr.	Deadline for indlevering af materialet til bladet.		
18. apr.	Forårskoncert med Rokogokoret ³	19:30	Jungshoved Kirke
20. maj	Sommer i by ¹	13:00	Ugledige Grusgrav
24. maj	Gospelgudstjeneste	19.30	Allerslev Kirke

1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
4. marts	2. s. i fasten	9.00 Morgenmad, kl. 8.15	10.30
11. marts	3. s. i fasten	10.30	14.00 Med deltagelse af årets konfirmander
18. marts	Midfaste	Ingen	10.30
25. marts	Maria Bebudelse	10.30	Ingen
1. april	Palmesøndag	10.30	9.00 Morgenmad, kl. 8.15
5. april	Skærtorsdag	9.00	10.30
6. april	Langfredag	10.30	Ingen
8. april	Påskedag	9.00	10.30
9. april	2. påskedag	10.30	Ingen
15. april	1. s. e. påske	Ingen	Ingen
22. april	2. s. e. påske	Ingen	JB: 9.00
29. april	3. s. e. påske	JB: 9.00	Ingen
4. maj	Bededag	Ingen	10.30
6. maj	4. s. e. påske	Ingen	10.30 Konfirmation
13. maj	5. s. e. påske	10.30 Konfirmation	Ingen
17. maj	Kr. Himmelfart	9.00	10.30
20. maj	6. s. e. påske	Ingen	10.30 Friluftsgudstjeneste
27. maj	Pinsedag	10.30	9.00

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev