

Allerslev *Sofne* Blad

NR.3

2009

2. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
Mail: overye@post.tele.dk



Margot Christoffersen
Tlf.: 55 99 63 89
Mail: jemc@mail.dk



Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14
Mail:
annelise.harsmann@privat.dk



Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
Mail: bjarne@arvids1.dk



Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
Mail: tom@km.dk



Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præsto - Tlf.: 55996226

Formand Kiosk

Jette Fredkilde
Tlf.: 55996337

Andre nyttige telefonnumre

Formand for Dyrskuet
Jørgen Sørensen Tlf.: 55992763

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Badminton

Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 29907711

Formand Petanque

Lars Gross Hyltoft
Tlf.: 55313366

Formand for AUIF

Bent Harsmann
Tlf.: 55996014

Formand Kulturelt

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55996180

Formand Håndbold

Susanne Tjørnskov
Tlf.: 5591525

**Næstformand,
& kontaktperson for Gymnastik**
Inge Jensen Tlf. : 55996001

Formand Fodbold
Kenn Frydenlund Jensen
Tlf.: 35140340

Formand IT
Benjamin Hansen
email: frozen36@hotmail.com

Hovedkasserer

Formand for Banko:
Ena Skovbæk Tlf.: 55996142

Martin Andersen
Tlf.: 27499080

Formand for Gymnastik

Heidi Holm Cort Jensen
Tlf.: 45932425

Sekretær

Berit Eeg
Tlf.: 55991331

**Kontaktperson Petanque
& Håndbold**
Annette Hyltoft
Tlf.: 55313366

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14

PR

Stina Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Næstformand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Bestyrelsesmedlem

Rita Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Sekretær

Thomas Isaksen
Tlf. 55 99 94 97

Bestyrelsesmedlem

Ole Jansen
Tlf.: 29 42 15 23

Kasserer

Riber Moser Hansen
Tlf. 55 99 50 46

Suppleant

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Suppleant

Inger Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværg

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Forord

af *Ove Rye Jørgensen*

I skrivende stund kan man til langt ud på natten høre mejetærskernes brummen ude i mørket, i kapløb med tiden og vejret, for der er lovet regn. Der er noget fascinerende og skræmmende, når man ser disse store maskiner æde sig igennem kornmarkerne på ingen tid, og når man så tænker 50-60 år tilbage hvor bondemanden selv kørte med sin selvbinde trukket af et hesteforspand, i adstadigt tempo. Bagefter gik koner, børn og piger fra gården og satte neg i hobe. Det var fast arbejde må man sige, og varmt. I dag er det nok et andet ord man skal bruge., og det må være stress. For det må være enormt stressbart at køre disse maskiner i så mange timer, og ikke mindst til langt ud på natten., men jeg tager måske fejl!

Så da jeg her forleden så et af disse store uhyre tænkte jeg, her har vi forsiden til vores næste blad. For nu er det høsttid på mark som i have, og det bugner alle vegne.

I dette nummer afslutter vi artiklen ”Mine erindringer om barndommen i Allerslev”. En artikel som mange har glædet sig over, både unge som ældre. Så herfra skal lyde et stort tak til forfatteren Preben Vang Jensen, det har været interessant at læse. Enormt så meget der er husket og så velskrevet. Flot arbejde.

Siden sidst har der været mange aktiviteter, både her i området, men også udenfor

I maj måned blev der afholdt ”Rid sommer i by ” med samling i Ugle-dige gl. grusgrav og samme sted i juni holdt Torben Møllenbach som noget helt nyt en friluftsgudstjeneste med mange mennesker. Der er holdt Skt. Hans ved Allerslev gl. skole og AUIF har som traditionen byder været med på Roskilde Dyrskue. Det seje hold fra Petanque har holdt stævne og turneringer, ja man bliver helt svedt, sikke dog en energi.

Og så skal vi igen på teatertur. Torben og Stina Møllenbach inviterer, både til informationsaftener i præstegården om Kaj Munk og Martin A. Hansen og i teatret for og se ”Et dukkehjem”. I relation til sidste teatertur, har Knud Skovbæk et flot indlæg om ”Succes”, *hvad er det!!*

Vi prøver hele tiden at finde på nogle nye tiltag. I sidste nummer startede vi en rubrik der hedder ”Hvorfor hedder det sådan..”, det har Torben Møllenbach i dette nummer også brugt, fokuserende på kirkelige og religiøse ting og udtryk. I næste nummer udvider vi så igen med en anden slags rubrik der vil handle om udflugtsmål, som inspiration til læserne. Så glæd jer, men vi er altid meget modtagelige for nye ideer og indlæg.

God læsning

Kugleskøre indslag

af *Karen-Margrethe Christiansen*

Øns. 22. april: 6 tæten kørte til Nyk.F for at spille 11 kampe mod D.G.I. Storstrømmen's stærkeste hold, flere af dem er divisions spiller, vi vandt kun 2 ud af 11 kampe.

Tirs. 28. april:

D.G.I. afholdt tirsdagsmix i Stokkemarke (44 deltager) Svend/Karen M fik en 6. plads

Søn. 3. maj: Afholdt vi vores årlige stævne i Lekkende skoven med et stort deltager antal (124 + 10 hjælper), det er 8. år på stribe og stadig succes . Folk fra Glostrup i nord til Nakskov i syd.

Stor tak for lån af skoven og til Ugledige Brugs.

Øns. 6. maj: Nordfalster var på besøg her til 6 tæte turnering, hvor vi tabte 3-8, men havde en hyggelig aften. 14 dage senere stoppede turneringen, dog ikke stævner da en klub havde brugt ulovlige spillere. Alle øvrige klubber er meget kede af det, det var den sommer ærgeligt.

Søn. 10.maj: Mor's dag i Dalby 2 spiller fra os deltog, det var et dejligt stævne (64 deltager).

Søn. 17. maj: D.G.I afholdt skuddag over hele landet, ved denne prøve kunne man tage bronze – sølv – guld nål.

Allerslev blev 5. bedste klub i deltagerantal og fik 2 sæt petanquekugler til en værdi af ca. 1000 kr. pr. sæt, det kan alle i A.I.U.F. være stolte af

Tors. 21. maj: Kristi Himmelfart Stokkemarke havde inviteret til stævne 6 personer drog af sted, en god dag med svære kampe og med sol over byen

Lør.24. maj: Lansdelsmesterskab (tidligere Amtsmesterskab) i triple blev afholdt på vores baner, som D.G.I. havde lånt. Alle baner var i brug (72 spiller), vi deltog med 9 pers. Men ingen præmier, det blev en god dag fra kl. 8:30 – 17:00.

Tirs. 26. maj: Tirsdagsmix i Næstved Firma Sport, der spilles på et anlæg på den gamle kaserne. Nanney/Preben var blandt præmietagerne (2 flsk. vin)

Søn. 7. juni: Næstelsø afholdt stævne (56 deltagere) herfra 8 pers. Der serveres tillige helstegt pattegris, et flot arrangement, som hvert år trækker fulde baner.

Tors. 16.-21. juni: Kørte Bendte – Nanny - Karen M og Svend til Rømø, Vi boede i lejlighed på sydøen det var nogle dejlige dage, for Nanny og KM var det gentagelse, vi var der også for 3 år siden SUPER. Der deltog ca. 150 pers. Kampene blev spillet på den flotte brede sandstrand med telte – blæst og masser af petanque i solen.

Tirs. 23. juni: Skt. Hans aften havde vi en dejlig grillaften, hvor Joel/Lars var grillmestre (26 deltog), det var også en succes, det blev næsten midnat inden kuglerne blev gemt væk.

Tirs. 30. juni: tirsdagsmix i Tapperneje.

D: 3.-5. juli: afholdt D.G.I. landsstævne i Holbæk med i alt 21.000 deltager i alle discipliner af sport (400 petanque spillere), Joel og Lars deltog herfra (3 døgn deltagelse= 1.500 kr. pr. pers.)

Søn. 12. juli: L.D.mesterskab, Lars fik en flot 5. plads.

Tirs. 28. juli: Tirsdagsmix i Dalby 44 pers deltog.

Pulje vinder 6`tete Allerslev 2/ holdleder Lone Dam - Nielsen

Pulje vinder kvartet Allerslev 2/ holdleder Margot Christoffersen.

I denne sommer har vi med glæde modtaget 6 nye medlemmer. Tak fordi I valgte vores klub. Alle på nær én har spillet i andre klubber.

Hjælpetræner siger tak

af Jonas Holm Cort Jensen

Hjælpetræner ved puslingegymnastik Jonas Holm Cort Jensen fra Enghavevej i Allerslev blev den 10. maj konfirmeret i Allerslev Kirke. (red.)

Kære alle

Mange tak for telegrammer, penge og gavekort til min konfirmation d. 10. maj 2009 og en særlig tak til Inge og Henriette for at de kom med fanerne det blev jeg rigtig glad for.





Karma Kamma

- Kvaksalveren & kontanthjælpen

et stykke af Knud Erik Meyer Ibsen

Årets dilettant stykke løber af stablen

Lørdag den 7. november 2009

i Allerslev klubhus

Generalprøve kl. 15.00 pris 50,- pr. person.

Vi starter med spisning kl. 18.00.

Stykket vil ca. starte kl. 19.30.

*Efter stykket bliver der spillet op til dans af Ole Grønvold
Indtil kl. 01.00.*

Der kan bestilles billetter og smørrebrød

Pris vil blive 160,- pr. person

Senest tilmelding 1. november 2009

Bestillingen er bindende.

Onsdag den 11. november - Cafe-forestilling kl. 19.00

Pris 50,- pr. person

Dennis Grundtvig tlf. 20 42 18 11 eller tlf. 55 99 61 80

E-mail: dagrundtvig@mail.dk

Allerslev Gymnastik

af Heidi Holm Cort Jensen

2009-2010 start uge 37

ABILDHØJSKOLEN

TIRSDAG

Grundet renovering af salene på Abildhøjskolen, vil træningen fra uge 37 t.o.m. uge 45 foregå i Allerslev Klubhus i samme tidsrum. Fra uge 46 trænes der igen på Abildhøjskolen.

Motionsdamer. Tid: 15:00-16:00.
Kontingent: 400 kr. Træner: Else

Puslinge 3-6 år. Tid: 17:00-18:00.
Kontingent: 500 kr. Trænere: Mie og Signe A.. Hjælpetræner: Jonas

Supermix 6-9 år. Tid: 17:00-18:00.
Kontingent: 500 kr.

Grundet manglende træner pt. vil det blive offentliggjort på hjemmesiden, om holdet vil blive oprettet ved sæsonstart.

Grundet renovering af salene på Abildhøjskolen, vil træningen fra uge 37 t.o.m. uge 45 foregå på Brøderup efterskole. Fra uge 46 trænes der igen på Abildhøjskolen.

Juniormix 12-17 år. Tid: 18:00-20:00.
Kontingent: 725 kr.

Et samarbejde mellem Gymnastikforeningen Præstø Fjord, Mern UIF og Allerslev UIF.

ONSDAG (SØNDAG)

Grundet renovering af salene på Abildhøjskolen, vil træningen fra uge 37 t.o.m. uge 45 foregå på Kloster-nakkeskolen om søndagen.

Ropeskipping: fra 6 år.

Tid: 10:30-11:30. Kontingent: 500 kr.

Trænere: Camilla og Susanne.

Fra uge 46 trænes der igen på Abildhøjskolen i tidsrummet

Tid: 17:30-18:30 om onsdagen.

Crazy jumpers

(Ropeskipping/udtagelsehold)

Tid: 11:30-13:30. Kontingent: 700 kr.

Trænere: Camilla og Susanne.

Fra uge 46 trænes der igen på Abildhøjskolen i tidsrummet
Tid: 18:30-20:30 om onsdagen.

SØNDAG

Mor, far og barn 0-3 år.

Tid: 10:00-11:00. Kontingent: 550 kr.

Træner: Birgitte.

Grundet renovering af salene på Abildhøjskolen, vil træningen fra uge 37 t.o.m. uge 45 foregå i Allerslev Klubhus i samme tidsrum. Fra uge 46 trænes der igen på Abildhøjskolen



Mor, far og barn 0- 3 år.

KLOSTERNAKKESKOLEN

ONSDAG

Step-aerobic. Tid: 19:00-20:30 Kontingent: 500 kr. Træner: Lene.

ALLERSLEV KLUBHUS

MANDAG

Linedance for øvede Tid: 17:00-18:30. Kontingent: 600 kr. Træner: Jette.

ONSDAG

Linedance Let øvede Tid:17:00-18:00. Kontingent: 500 kr. Træner: Jette. Hjælpetræner: Grith

Linedance Begynder Tid:18:00-19:00. Kontingent: 500 kr. Træner: Jette. Hjælpetræner: Grith

INFO

- Kontingent er uden dragtleje.
- Tilmelding sker direkte på holdene.
- Gratis prøvetime på alle hold.
- Gennemsnitspris pr. træningstime er ca. 16 kr.
- Der gives ikke søskenderabat.
- Se mere på www.allerslevgym.dk eller kontakt Heidi på tlf.: 42339311 eller Jeanette på tlf.: 20477190.
- På hjemmesiden vil der løbende komme informationer omkring forenings aktiviteter.
- Aktivitetsdag den 27. september kl. 10 – 12 i Langebæk Hallen i Stensved.
- Lokalopvisning den 27. marts 2010 kl. 14 – 17.

Fodbold

af Bjarne Arvidsen

Så starter efterårssæsonen af Oldboys turneringen snart.

I skrivende stund ligger holdet nr. 2 kun 3. point efter Svend Gønge.

Vi sluttede foråret af med to sejre. Præstø måtte se sig besejret på eget græs med 2-5. På hjemmebanen i Allerslev måtte Langebæk Alliancen 2 tage hjem med et nederlag på 7-2.

Der skal selvfølgelig også lyde en opfordring til at få flere tilskuere til vores kampe. Vi har brug for opbakningen.

Vi har følgende hjemmekampe:

D. 7. sep. kl. 18:45 mod Rønnebæk
D. 28. sep. kl. 18:45 mod LA 1

Læs mere på
www.oldboyscup77.web.surftown.dk

Tak til Tømremester Jesper Astrup Nordahl

I sidste udgave af sognebladet, kunne jeg oplyse at holdet havde modtaget nye spilledragter, inkl. 4 sæt træningstøj til vores udskiftere.

Træningsdragterne var sponsoreret af Tømremester Jesper Astrup Nordahl. Der skal lyde en stor tak herfra.

Roskilde Dyrskue

af Karsten og Barbara Jensen

Foto af Lars Gross Hyltoft

En gang i begyndelsen af juni, da Jette var kommet til en kop kaffe, kom talen på, hvad hun skulle i næste uge. Jamen, der er Roskilde dyrskue og vi mangler personale til æbleskivehuset og crossbanerne. Kunne I ikke tænke jer at hjælpe.

Vi ved fra foreningslivet, hvor tit man har problemer med at få brikkerne til at passe. Så efter en kort samtale med hinanden besluttede vi at prøve. Vi skulle bare passe lidt på Karstens ryg.

Så torsdag den 4. juni tog vi meget spændte af sted mod Roskilde. Ved ankomsten til pladsen blev vi mødt med et "hej og velkommen", og fluks var de unge med hjælpen til opstillingen af campingvognen og teltet. Lars kom med et par øl, og så var stemningen lagt lige fra starten af.

Lidt senere gik vi alle mod vores respektive steder for at klargøre det sidste inden det store slag. For Æbleskivehuset viste vejret sig fra den bedste side. Aldrig har vi froset så meget og samtidig været så tilfreds. Mange mennesker trængte til en kop varm kaffe og 3 æbleskiver, så snakken og salget gik glimrende for vores vedkommende.

Fra crossbanen hørte man om de små sjove oplevelser og kloge bemærkninger, de har haft med alle børn.

Kroens personale har passet godt på vaskebalancen både hos os, dem, og kunderne.

Men, som man siger i Danmark, "uden mad og drikke, duer helten ikke", tak til køkkenpersonale for den gode mad, uden den kunne vi ikke har klaret "**strabadserne**."

Alle var veloplagte og vi var et rigtig godt hold. I det hele taget, at få 85 mennesker på tværs af alle aldre til at samarbejde uden nogen dikkedarer, det kræver en vilje og forståelse af alle, men samtidig en god planlægning og tilrettelæggelse fra de ansvarlige ledere og topledelsen.

Vi syntes, det var rigtig sjovt at være med, vi har hygget os og fik en fantastisk oplevelse, både med alle ildsjæle og de handlende. Så et stort tak til Jette for opfordringen til deltagelse og håber, vi kan bidrage igen til næste år.



Det er hårdt at være frivillig på dyrskuet.



Der var som sædvanligt travlt i Æbleskehuset.



Fra crossbanen hørte man om de små sjove oplevelser og kloge bemærkninger,



Joel Sørensen i er gang med at betjene en kunde i Den Gl. Kro.



Jørgen Sørensen kan andet end at svinge en malerkost.

Joachim B. Olsen kommer til Allerslev

af Bent Harsmann -

Joachim, er det ham med OL-medalje i kuglestød, eller er det ham fra "Den store Klassefest" eller er det ham, der suverænt vandt "Vild med Dans"?

Det er imidlertid den samme Joachim, der kan det hele, og han kommer til Allerslev **fredag, den 30. oktober 2009**, hvor han i AUIF's klubhus vil fortælle os om sine spændende oplevelser. Joachim stopper nu med atletikken, så det bliver også interessant at høre om hans planer for fremtiden.

Foredrag er et nyt initiativ i AUIF, men bestyrelsen er sikker på, at det vil glæde mange, både medlemmer og andre interesserede med et så spændende arrangement.

Billetterne koster 130 kr. og kan købes hos LokalBrugsen i Ugledige eller bestilles hos kasserer Ena Skovbæk, tlf. 5599 6142 eller hos formand Bent Harsmann på tlf. 5599 6014.



I dag er det søndag

af Ella og Steffen Lyng

I dag er det søndag, vejret er godt, hvad skal vi så?

Der er jo friluftsgudstjeneste i Ugledige.

Lad os se hvad det er for noget?

Søndag den 14.juni havde pastor Møllenbach, betjeningen ved Allerslev kirke og menighedsrådet arrangeret en friluftshøjmesse-/gudstjeneste i den smukke grusgrav ved Ugledige søerne.

I det meget fine sommervejr, var stedet en perfekt ramme om den højtidelige kirkelige handling, som var velbesøgt. Gudstjeneste og altergang fulgte det normale kirkelige forløb. Musikledsagelsen til salmerne var anderledes, men meget smuk. Det var organisten, Elena Stilling; som havde byttet orglet med et russisk folke-musikinstrument, en domra, et strengeinstrument. Vi tror, vi var mange som syntes, at de sprøde toner passede perfekt med omgivelserne. Vi deltagere, fik sammen med menighedsrådet, lejlighed til at ønske Elena Stilling til lykke med en afsluttet fireårig uddannelse ved kirkemu-



sikskolen Elena Stilling er nu præliminær-organist. Det er oppe i tiden, at gudstjenesterne og dens sprog skal fornyes. Det vil jeg ikke tage stilling til. Jeg tror, vi ældre kirkegængere befinder os rigtigt godt i den form som de kirkelige handlinger har nu. Men vi fandt også, at den afholdte friluftsgudstjeneste var både smuk og højtidelig.

Tak for det fine arrangement.

Derfor, gentag dette til næste år.

Skt. Hans

af Bent Harsmann

Som altid stod Beboerforeningen og AUIF for Skt. Hans festen i Allerslev. På en virkelig dejlig sommeraften fandt over 100 beboere vej til bålpladsen.

Undervejs havde de glæde af æbleskiver, kaffe, øl og vand, og især de yngre havde fornøjelse af Motocrossbanen og "Plant et Flag".

Båltaler i år var journalist Britt Berglund, som bl.a. kom ind på sine egne oplevelser som tilflytter for få år tilbage.

Under bålets knitren tog Tony Zinck fat i trompeten og under fællessangene fløj Heksen til Bloksbjerg eller hvor den nu skulle hen.

Tony fortsatte som solist under solnedgangen, og vi kunne gå hver til sit efter en dejlig aften.

Hvorfor hedder det sådan?

af Ove Rye Jørgensen

Brillesøerne ved Ugledige

Mange spørger sikkert, hvor ligger de? Jo- det er nu søen der ligger mellem Ugledige og Lekkende skoven. Navnet passer i dag ikke rigtig på den, men for 6 år siden var det to søer med en mindre kanal og en træbro over denne. På gamle kort ses søerne tydeligt som et *par briller*, og ved selvsyn kan du på Informations-tavlen ved Ugledige gl. grusgrav, her se et luftfoto af søen inden den blev hævet, hvor de to søer tydeligt kan ses, samtidig med at man ser nuværende store sø.

Søen blev nemlig i foråret 2003 hævet med 1,4m, hvorved søarealet blev mere end fordoblet, ja den blev 3 gange så stor. Et projekt som daværende Storstrøms Amt stod for, og hvor Lekkende gods under daværende ejer Andreas Hastrup donerede jord til. Området havde allerede da et rigt fugleliv, men efter at søarealet blev forøget, eksploderede dette helt enormt. Ideen med at hæve søen var at få gjort søen renere, samtidig med at man ville forbedre forholdene for dyrelivet ved søen. Forår og efterår er der mange trækfugle der her slår sig ned for at hvile før næste træk.

Projektet var stort og spændende. Mange af træerne blev fældet, enten fordi de ville komme til at stå ude i den nye sø eller de ville stå for tæt på den nye søbred. I den østlige ende, lige før udløbet under Lekkende-vejen ved "Kulsoens hus", blev der etableret en mindre dæmning for opstemning af vandet. Fra denne dæmning og på den anden side af vejen blev der udgravet en såkaldt fiske-trappe, der i store slyngninger og med en længde på 530 m og et fald på 70 cm/pr.100 m blev ført frem til det gamle åløb. Eftersom der her er det kraftige fald kan strømmen til tider være meget voldsom. Så for at hjælpe fiskene der ville søge op mod søen, blev der i vandløbet udlagt store sten, så fiskene bag disse kan søge læ og hvile inden deres næste forsøg.

I forbindelse med træfældningen skulle der samtidig skaffes adgang for det tunge materiel med tilgang fra Ugledigevej, så på det tidspunkt blev skovvejen ført helt igennem til vejen, til stor glæde for spadserende og cyklister. I dag en yndet spadseretur for mange.

Rid Sommer i by

af Anne Harsmann

foto af Annelise Harsmann

Jeg har haft fornøjelsen af at bo hos mine forældre i Allerslev i nogle uger denne sommer. Dette har givet mig mulighed for at opleve flere af de spændende oplevelser som byen byder på.

”Rid sommer i by” blev afholdt den 24. Maj og som jeg har erfaret er det en lang tradition – ikke bare i Allerslev, men rundt om i hele landet.

Arrangementet startede allerede kl. 10, hvor der traditionen tro blev kørt

i hestevogn med byens børn. Der var i år ikke så mange børn med hestevognen, men de der deltog, fik en dejlig oplevelse med to flotte heste travende i den nærliggende skønne natur.

Vi var ca. 50 til en fælles frokost i den gamle Ugledige grusgrav. De medbragte madkurve blev pakket ud og der var ingen tvivl om at en del af traditionen var lækker mad nydt i de smukke omgivelser. For mig, der kom udefra, var det en god oplevelse at mærke den gode stemning i mellem deltagerne.



Alle kendte hinanden og der blev snakket på kryds og tværs mellem bordene. Selv mig der var med som fremmed blev taget godt imod og der var venlig interesse for mig. En dejlig oplevelse hvor man ellers kunne risikere at føle sig uden for fællesskabet.

Majstangen er også en del af traditionen. Den blomsterpyntede stang symboliserer frugtbarhed og håb om lyse tider. Der danses rundt om stangen med kulørte bånd.

Også denne majstang var pyntet med bøgegrene og syrener. Røde og hvide bånd hang fra toppen og Anne-Grethe guidede os igennem sang og dans. Med uddelte sange i den ene hånd og farvet bånd i den anden dansede vi imellem hinanden indtil et rødt og hvidt mønster var flettet omkring stangen.

Efter kaffen var det tid at slutte en rigtig hyggelig eftermiddag, som varmt kan anbefales til børn og voksne.



Sang-Café

af Annelise Harsmann

Efter 2 år med sang-caféer i vinterhalvåret starter vi nu på vores 3. sæson.

Første gang bliver fredag, den 2. oktober, kl. 19.00 i Allerslev gl. Skole på Enghavevej 2, hvor vi synger høst- og efterårssange og meget mere med akkompagnement af Lis Christiansen.

Næste arrangement bliver fredag, den 6. november, hvor vi synger sammen med Ove Brøns og Præstø Harmonikaspillere, der sikkert vil give os en fornøjelig aften.

Årets sidste sang-café bliver den 4. december, hvor Bodil Agerbo sammen med os vil byde julen velkommen.

Halvvejs i programmet drikkes der kaffe/te med kage, og snakken vil helt sikkert gå livligt.

Derefter synger vi videre indtil omkring kl. 21.30.

Alle er velkomne, og deltagelse koster 30 kr., som også dækker servering i pausen.

Vi glæder os til at se jer.

Mine Erindringer om barndommen i Allerslev

Del 4

af Preben Vang Jensen

I Allerslev skole

Jeg begyndte at gå i skole 1. april 1940, netop som krigen i Danmark startede den 9. april, og selv om vi ikke mærkede så meget til krigen de første år, kan jeg huske den morgen den 9. april 1940, hvor der var en konstant larm i luften af flyvemaskiner og luftværnsskyts, og senere kom de

tyske soldater marcherende ad landevejen forbi huset, hvor vi boede, men alvoren i det hele forstod vi børn nok ikke rigtig.

Jeg startede min skolegang i første klasse i Allerslev skole hos frøken Larsen, vi var ikke ret mange i klassen, vi har allerhøjest været 12, vi gik i

Klassekammeraterne fra 1. klasse foran frk. Larsens havehus Allerslev skole 1940:



Bagest fra venstre:

I midten:

Foran:

Preben, Frank og Henning

Kirsten, Erik, Hermod, Ejvind,???, Svend og Margit.

Bente og Inga.

skole hver dag men kun tre timer om dagen fra klokken 11 til 14, idet formiddagen var for anden klasse eleverne. Frøken Larsen var en ældre lidt kraftig, streng men retfærdig lærerinde, som jeg husker hende i dag. Skolen, som ikke eksisterer mere, var den gang delt i 2 sammenbyggede bygninger, hvor "Lille Klasse" var en to-etagers bygning med skolestuen nederst, og frøken Larsens lejlighed ovenpå.

Skolestuen var et næsten kvadratisk lokale med en stor kakkelovn i det ene hjørne, en sort tavle, som sikkert bare var malet på væggen over en forhøjning, hvor også katederet stod. Skolebordene var kombinerede skoleborde med faste bænke, og i bordet var der plads til et blækhus. Selve bordpladen kunne vippes op, så man kunne komme til den hylde, der var under bordet med plads til bøger og evt. madpakke. Nede bag i lokalet var der et gammelt foddrevet orgel, som frøken Larsen ofte spillede på, mens vi sang. Min første bog var, så vidt jeg husker, en svanemappe, som var en blanding af tegne- og læseøvelser.

Der var ingen gymnastiksal, så vores legemsøvelser, eller hvad man nu kaldte det dengang, foregik i skolegården oftest i form af rundbold eller lignende lege, der var dog også en bom og nogle ribber i skolegården, som vi af til kravlede lidt i. Uden for skolen gik tiden med leg eller lidt budkørsel for morfar og mormor, som jeg ofte var hjemme hos, når mor var på arbejde, legen skete sammen med et par af mine skolekammerater

rundt omkring morfars og mormors hus, jeg var dengang meget interesseret i heste, og meget af mit legetøj bestod af heste, vogne og forskelligt udstyr hertil.

Efter et år i første klasse rykkede jeg op i "lille anden", som vi kaldte det, vi gik nemlig sammen med "store anden", men nu foregik det fra morgenstunden fra 8 til 11, stadig i samme lokale hos frøken Larsen, vi var så placeret i hver sin side af skolestuen, som det hed på den tid, men alle mine år i skolen har vi gået sammen, piger og drenge, og vi har egentlig også altid leget sammen. I Allerslev skole havde vi kun de almene fag som regning, dansk og religion, mens jeg ikke husker, vi har haft fag som naturlære eller biologi, men måske har vi hørt noget om det, uden at det har været selvstændige fag, dog har vi nok allerede her haft geografi og historie, hvor vi har koncentreret os mest om Danmark. Fra anden klasse og opefter var vi med på den årlige udflugt, der altid gik til Karrebæksminde. Vi drog af sted med tog fra Allerslev station til Næstved og sejlede derefter ad Susåen til Karrebæksminde, hvor vi legede og hyggede os det meste af dagen, vi har nok også været i vandet, men det har ikke gjort det store indtryk på mig.

Efter et år i "lille anden" rykkede jeg i 1942 op i "store anden", der var ikke den helt store forskel, ud over at vi flyttede til den anden side af skolestuen, men vi var nu de store i klassen med det ansvar over for de mindre, der følger med sådan en tillid, fagene var stadig de samme men nok med lidt større regnestykker og lidt flere

lektier, men det var nu ikke det, der plagede mig mest, men jeg husker frøken Larsen som en god lærerinde, der gav mig et godt grundlag i både dansk og regning, som jeg har nydt godt af i resten af min skoletid.

Når vi nærmede os julen, var det almindeligt, at der på skolen under frk. Larsens instruktion blev indøvet en skolekomedie, og mens jeg gik i anden klasse, var jeg en af de heldige, der var med i sådan en forestilling, som så blev opført på scenen i den store sal på Allerslev kro. I forestillingen, som jeg ikke rigtig kan huske titlen på, var jeg statsminister og de øvrige medvirkende i forestillingen er fra venstre min kone Kirsten, derefter mig selv, Hermod som Konge, Bente er dronning og hofdame er Margit. Jeg mener det er Erik (Møller-Erik), der knæler og beder om nåde for et eller andet, og endelig er det Henning som lakaj.

Den 1. april rykkede vi så op i tredje klasse hos lærer Olsen, der var en helt anden type end frøken Larsen. Lærer Olsen var gift og boede ligesom frøken Larsen også i en del af skolen, men denne bygning var kun i én etage, så lærer Olsen boede ved siden af skolestuen. Jeg tror aldrig, jeg rigtig faldt til hos hr. Olsen, han var efter min mening langt fra frøken Larsens standard med hensyn til at lære fra sig, men han havde mange "slående" argumenter og benyttede sig flittigt af spanskror, skammekrog og øretæver.

Vi gik stadig to klasser sammen, men nu gik vi kun hver anden dag nemlig tirsdag, torsdag og lørdag, og alle dage fra 8 til 14, jeg gik i det vi kaldte "lille tredje", jeg kan ikke huske, om vi havde nye fag, matematik var dengang et ukendt begreb i kommuneskolerne, men vi fortsatte med de almindelige regningsarter, og i dansk havde der nu sneget sig stile, diktater og genfortæl-



Skolekomedie på Allerslev Kro kort før jul 1942. Jeg sidder som nr. 2 fra venstre.

linger ind. Hos lærer Olsen fik vi også en skolehave, hvor der sikkert igennem dyrkningen af denne har sneget sig lidt botanik og anden form for naturlære ind, og vi havde nu også et børnebibliotek bagest i skolestuen, men heller ikke dengang, brugte jeg megen tid på skønlitteratur, jeg lånte nok ofte bøger med hjem, men det var vist ikke altid, jeg fik læst dem.

Vi boede jo langt fra en zoologisk have, men engang imellem ankom der en stor lastbil med forskellige dyr, som man ellers kun kunde se i en zoologisk have. I denne omfarende dyrepark havde dyrene meget trange kår, og jeg tror ikke, man ville have tilladt det i dag. I ganske små bure var der en brun bjørn, nogle aber, en ræv, lidt andre mindre pattedyr samt lidt papegøjer. Det, jeg næsten husker bedst fra dyrene, var den stank, der var omkring dem.

Jeg var ikke så glad for at gå hos lærer Olsen, jeg ville meget gerne i mellem-skolen i Præstø, men der var jo krig, så det var vanskeligt for ikke at sige umuligt at få cykler eller dæk og slanger til cykler, men det lykkedes for mine forældre at få fat i en istandsat cykel, så der var mulighed for at jeg kunne transportere mig til skolen i Præstø.

Med udgangen af marts 1944 sluttede min skolegang i Allerslev skole, idet jeg efter en optagelsesprøve blev optaget i 1. Mellem i Præstø skole, og startede her den 1. April.



Til julen 1945 er vi nu tre søskende, Rita, Svend Erik og mig selv.

Fester.

Der blev ikke holdt så mange private fester og slet ikke under krigen, men en enkelt fest husker jeg dog, hvor der var mange mennesker, det var da Rita blev konfirmeret i 1943. Her var alle mine morbrødre og tanter samt naturligvis morfar og mormor.

Også blandt min fars søskende var der mange med, men det var ikke alle fars søskende, vi kom sammen med. Som det ses på det næste billede er det farmor, farfar, Ester og Felix, Laurine, Kristian og Jonna, Poul og Ellen samt Børge, som endnu ikke er gift. Derudover var Ritas skoleveninde Lissi og hendes mor, damefrisør fru Simonsen. Jeg kan ikke huske andet end at vi spiste inde i mor og fars soveværelse, som var ryddet for møbler i dagens anledning, men om der blev danset eller spillet kort, eller måske begge

dele står hen i det uvisse, men som regel havde morfar sin harmonika med, når der var en anledning til det, så han har sikkert nok givet et nummer.

I 1944 følte mor sig dårlig og gik til læge, hun mente, det var overgangsalderen, der var skyld i hendes dårlighed, men da hun gik til lægen, fik hun dette svar: Deres overgangsalder fortager sig om ca. 7 måneder, og ganske rigtigt, den 14. februar 1945 fik vi en lillebror, nemlig Svend Erik.

I sommeren 1946 solgte mor og far huset i Allerslev, og købte et lille husmandsbrug i Dyrlev.



En succes...

af Knud Skovbæk

Både ved Joachim Stenders foredrag i præstegården og senere ved opførelsen af teaterstykket ”En Sælgers død” på Folketeatret, som vi her fra området var en busfuld mennesker i København og se, har nogle af os nu hørt noget om, hvad en succes er. Hvad vil det sige at have succes her i livet, er det at blive fodboldstjerne, topleder eller mangelmillionær?

Eller har det noget at gøre med at være glad for sin tilværelse og glad for den måde man lever sit liv på. At have det godt med sig selv!

Der er mange kloge folk der har spekuleret over hvad lykke er, om lykke og succes har noget med hinanden at gøre.

Vi kan jo nok blive enige om, at det er nødvendigt at få dækket sine fysiske behov, såsom mad og drikke, og ikke mindst noget til at skærme os mod et ubehageligt klima.

De allerfleste vil også værdsætte sundhed og sikkerhed for sig og sine kære meget højt.

Mange vil også gerne have et godt arbejde eller fritidsinteresse at gå op i og have et fællesskab med andre. At stifte familie og måske få børn, eller bare kunne gøre noget for andre.

Lidt påskønnelse for det man gør eller *den* man er, det luner for de fleste. En påskønnelse kan være gengældt kærlighed, løn, ros eller bare anerkendelse. Respekt og tillid varmer også.

De fleste har vel også en drøm om bare at kunne sætte sig et lille synligt spor her i tilværelsen, et spor så nogen bagefter kan huske at man har været her.

Har man opnået alt dette, skulle man mene, at man har al mulig grund til at være lykkelig.

Men hvis man nu ikke føler man har noget indhold i tilværelsen og går og drømmer om en hel anden tilværelse eller bebrejder sig selv et eller andet man har gjort eller ikke gjort, er man så lykkelig og har man været en succes?

Engang var modeordet, at det højeste man kunne nå var at realisere sig selv og på den måde få det godt med sig selv. Hvis man kan nå dertil at kunne se sig selv i øjnene og sige *jeg er glad for mit liv*, må det være lykke.

Men vi er så forskellige, så det den ene synes er en lykkelig tilværelse vil den anden måske være ked af.

Hvis man kan nå så langt, at glæden over det man oplever og har oplevet, kan overskygge mismodet over det man ikke når, ja så må det jo være lykke.

Jeg tror, man kan sige at man godt kan have succes her i livet uden at man selv opfatter sit liv som en succeshistorie.

Succes giver ikke automatisk lykke, men er man lykkelig og har det godt med sig selv, må livet være en succes.

Kirkenyt

af Torben Møllenbach

Børnegudstjenester:

Vi arrangerer to kortere gudstjenester særligt beregnet for børn i førskolealderen og deres forældre d. 11. okt. i Allerslev Kirke og d. 15. nov. i Jungshoved kirke begge gange kl. 15.00. Vi skal her synge børnevenlige sange og salmer, prædikenen vil blive holdt i 'børnehøjde' og efter gudstjenesterne vil der være kaffe, saftvand og kage til børnene og deres familier.

Martin A. Hansen aften d. 29. sept. i præstegården

Den 20. aug. 1909 blev Martin Alfred Hansen født, og vi markerer den store danske forfatters 100 års jubilæum med en foredragsaften d. 29. sept., allerede fra kl. 17.00.

Martin A. Hansen er kendt for bl.a. romanen Jonathans Rejse (1941), Lykkelige Kristoffer (1945), for en lang række noveller som f.eks. i Tornebusken (1947), for radiromanen Løgneren (1950), for den historiske beretning Orm og tyr (1952) om danskernes historie fra oldtid til nutid.

Denne aften har vi inviteret Karen Margrethe Gabel og hendes mand Henrik Madsen til at fortælle om Martin A. Hansen. De skriver om aftenens foredrag, at dele af forfatter-skabet var stærkt præget af hans opvækst på Stevns, og hans tilknytning til de stevnske lokaliteter bliver be-

lyst gennem beretning, oplæsning og billeder.

Arrangementet varer frem til kl. ca. 20.00, undervejs bliver der mulighed for at købe mad og drikke til en billig penge. Nærmere om det senere.

Guitar-koncert, Allerslev kirke, 7. okt., kl. 19.00

Guitarist: Jacob Christensen, Præstø

Jacob Christensen (bill. siddende) – af nogle kendt som tandlæge i Præstø -, har også en baggrund som klassisk guitarist. Han har taget diplomeksamen samt solistklasse på klassisk guitar på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, efter studier hos Per Olaf Johnson, Lars Trier, Ingolf Olsen. Desuden studier på Musikakademiet i Prag hos Prof. Milan Zelenka. Optrådt som solist og kammermusiker i Danmark og internationalt med radio- TV-optagelser i bl.a. DK, Sverige, Finland, Frankrig og Tjekkiet. Tidligere Grammy-nomineret i DK.

Senest har han optrådt lokalt som gæstesolist med violinist Kim Sjøgren (bill. stående) og Strygeorkester på Hotel Frederiksminde 1998.

Programmet d. 7. okt. vil indeholde værker af bl.a.: C. Sanz (spansk renaissance), JS Bach, H. Villa-Lobos, F. Tarrega samt egne improvisationer.

Teatertur, 20.11, kl. 19.30

Igen i år er det lykkedes at skaffe billetter til et godt teaterstykke i København. Det er denne gang Folketeatrets udgave af Henrik Ibsens 'Et dukkehjem'. Allerede fra dette blad udkommer, kan man bestille billetter.

I en pressemeddelelse skriver Folke-teateret om forestillingen: Et Dukkehjem udfolder sig gennem de sidste tre døgn af et ægteskabs forlis og ikke mindst en kernefamilies opløsning.

Ved stykkets begyndelse er alt fryd og gammen. Det hele fungerer, som det skal for den lille familie med far, mor og tre børn – gælden er ved at blive betalt af, og alt peger i retning af en lovende fremtid.

Men problemerne lurer lige under overfladen. Fortidens væmmelige ansigt banker på døren, og Nora befinder sig i en dyb krise – hun har for år tilbage forfalsket en underskrift for at sikre sig penge til sin mands sygdomsforløb.

Et Dukkehjem havde premiere på Det Kongelige Teater 21. december 1879 i København. Som i vore dages reality-shows skulle folk, som noget nyt, have opfattelsen af at kigge ind i alle de intriger, der foregik bag hjemmets fire vægge.

Med Et Dukkehjem ændrede Ibsen teatret for altid. Det var det moderne gennembrud på teatret, og publikum var i chok over slutningen. Siden er Nora gået fra hus og hjem mange gange over hele verden, ligesom det er blevet spillet mange gange også herhjemme og på TV. Det er Mai-britt Særrens (bill.), kendt fra TV som Søs i 'Kroniken', som spiller hovedrollen som Nora og Ole Lemmeke (bill.), der spiller hendes mand. Instruksen står Frederik Arntzen Neergaard for.



Øvrige medvirkende

Frank Thiel, Anders Moesgaard

Praktiske oplysninger:

Man kan melde sig til hos sognepræst Torben Møllenbach på tlf. 55996017 el. på e-mail: tom@km.dk. Sidste frist d. 1. okt. 2009.

Pris: 550,00 kr.

Prisen inkluderer bus fra Allerslev kirke til Folketeatret og retur, en øl eller vand, og en sandwich undervejs i bussen.

Kaj Munk Aften i Rejsestalden d. 21. okt.

Aftenen indledes kl. 19.30 i Jungshoved kirke med sange og salmer af Kaj Munk.

Derefter fortsættes i Rejsestalden, hvor Kaj Munk-forfatter Svend Aage Nielsen, København giver et oplæg om Kaj Munks omstridte forfatterskab og hans liv, som endte med besættelsesmagtens drab på ham den 4. januar 1944.

Kaj Munk var præst i Vedersø og blev landskendt som forfatter til en lang række skuespil, hvor "Ordet" og "Kærlighed" hører til de mest kendte. Svend Aage Nielsen har - som forfatter og præst på Lolland - sat sig ind i Kaj Munks liv fra hans barndom og ungdom af og skrevet en bog og en række indlæg om ham. Ordet bliver frit om emnet. Aftenen er åben for alle.



Kaj Munk 1898 - 1944

Hvorfor hedder det det?

af Torben Møllenbach

En kalk?

'Ligeså tog han også kalken efter aftenmåltidet...?', sådan siger præsten når han/hun tager kanden eller bægeret og indvier vinen ved altergangen. Men hvorfor hedder det en kalk?

Ordet 'kalk' har vi fra det latinske ord 'calix', der betyder 'bæger' og via den oldengelske oversættelse 'calic' er ordet fra middelalderen blevet fordansket til 'kalk'.

Ordet bruges næsten kun i kirkelige sammenhænge, og er altså det bæger, der indeholder den vin, der med præstens indstiftelsesord forstås som 'Jesu 'blod'.

Men ordet 'kalk' kan også gå på indholdet. Dels det man drikker fra bægeret, og dels i overført forstand det mål af glæde eller sorg, som rammer et menneske.

Sådan kommer det til udtryk i Jesu bøn i Getsamene Have, lige inden han bliver taget til fange. Her hedder det: 'Herre, er det muligt, så lad denne **kalk** gå mig forbi...' (Matt.ev. 26,39). Så 'kalk' har intet - heller ikke sprogligt - med den kalk, man smører på muren, at gøre

*Kalken i
Allerslev Kirke fra
1812.*



Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

DTP arbejde:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: Nordfalsters Bogtryk

Deadline:

11. oktober 2009.

Materialet sendes til redaktøren:

overye@post.tele.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 16 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Kugleskøre indslag.....	4
Hjælpetræner siger tak.....	5
Karma Kamma - Dilettant	6
Allerslev Gymnastik	7
Fodbold	8
Roskilde Dyrskue.....	9
Joachim B. Olsen kommer til Allerslev12	
I dag er det søndag	13
Skt. Hans	13
Hvorfor hedder det sådan?.....	14
Rid sommer i by	15
Sang-Café	16
Mine Erindringer om barndommen i Allerslev del 4	17
En succes.....	22
Kirkenyt.....	23
Indholdsfortegnelse	31
Aktivitetsskalender	32

Forsidefoto

Billedet, som pryder forsiden, er taget af Ove Rye Jørgensen.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
7. sep.	Old Boys fodbold - Rønnebæk ²	18.45	Allerslev Stadion
27. sep.	Aktivitetsdag ²	10 – 12	Langebæk Hallen
28. sep.	Old Boys fodbold - LA II ²	18.45	Allerslev Stadion
29. sep.	Martin A. Hansen aften ³	17:00	Præstegården
2. okt.	Sang-Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
7. okt.	Guitarkoncert v/ Jacob Christensen ¹	19:00	Allerslev Kirke
21. okt.	Kaj Munk Aften ³	19:30	Rejsestalden
30. okt.	Foredrag af Joachim B. Olsen ²	19:00	Allerslev klubhus
6. nov.	Sang-Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
7. nov.	Dilettant - Karma Kamma ²	15:00 og 18.00	Allerslev klubhus
11. nov.	Dilettant - Karma Kamma ²	19:00	Allerslev klubhus
4. dec.	Sang-Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
1. sept.	Indskrivningsgudstjeneste for Konfirmander	Kl. 19.00	
6. sept.	13. s.e. trin.	9.00	10.30 Høstgudstjeneste
8. sept.			19.00 Aftentårgudstjeneste
13. sept.	14. s.e. trin.	10,30 Høstgudstjeneste	
20. sept.	15. s.e. trin.	Ingen	10.30
27. sept.	16. s.e. trin.	10.30	9.00
4. okt.	17. s.e. trin.	9.00 JB	Ingen
11. okt.	18. s.e. trin.	15.00 Børnegudstj.	10.30
18. okt.	19. s.e. trin.	Ingen	9.00 JB
25. okt.	20. s.e. trin.	NB: Provstidag Stege Kirke	Ingen
1. nov.	Allehelgen	10.30	19.00
8. nov.	22. s.e. trin.	Ingen	10.30
15. nov.	23. s.e. trin.	10.30	15.00 Børnegudstj.
22. nov.	Sidste s. i kirkeåret	Ingen	10.30
29. nov.	1. s. i advent	Ingen	9.00 JB

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørsløv