

Allerslev ^{Sofne} Blad

NR.1

2010

3. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
Mail: overye@post.tele.dk



Margot Christoffersen
Tlf.: 55 99 63 89
Mail: jemc@mail.dk



Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14
Mail:
annelise.harsmann@privat.dk



Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
Mail: bjarne@arvids1.dk



Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
Mail: tom@km.dk



Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præsto - Tlf.: 55996226

Formand Kiosk

Jette Fredkilde
Tlf.: 55996337

Andre nyttige telefonnumre

Formand for Dyrskuet
Jørgen Sørensen Tlf.: 55992763

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Badminton

Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 29907711

Formand Petanque

Lars Gross Hyltoft
Tlf.: 55313366

Formand for AUIF

Bent Harsmann
Tlf.: 55996014

Formand Kulturelt

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55996180

Formand Håndbold

Susanne Tjørnskov
Tlf.: 5591525

**Næstformand,
& kontaktperson for Gymnastik**
Inge Jensen Tlf. : 55996001

Formand Fodbold
Kenn Frydenlund Jensen
Tlf.: 35140340

Formand IT
Benjamin Hansen
email: frozen36@hotmail.com

Hovedkasserer

Formand for Banko:
Ena Skovbæk Tlf.: 55996142

**Kontaktperson Petanque
& Håndbold**
Annette Hyltoft
Tlf.: 55313366

Formand for Gymnastik
Heidi Holm Cort Jensen
Tlf.: 45932425

Sekretær

Berit Eeg
Tlf.: 55991331

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14

PR

Stina Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Næstformand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Bestyrelsesmedlem

Thomas Isaksen
Tlf. 55 99 94 97

Sekretær

Rita Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Bestyrelsesmedlem

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Kasserer

Riber Moser Hansen
Tlf. 55 99 50 46

Suppleant

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Suppleant

Inger Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Forord

af Ove Rye Jørgensen

Så kom vinteren med brask og bram, og når man så ser bort fra trængslerne på vejene og den hjemlige sne-rydning, så er det jo ganske hyggeligt at være indendørs, måske med en god bog eller anden indendørs syssel, når sneen vælter ned eller det piber en halv pelikan udenfor. Det er jo om at nyde årstiden, mens den er der. Og lige nu sidder du med 3. årgang af vores lille blad.

Årstiden lige nu er til Generalforsamlinger, så derfor lægger AUIF ud i februar og Allerslev Beboerforening i marts. Så sæt nu et kryds i kalenderen for dagen, for jeg ved af erfaring, at de bliver rigtig glade hvis du kommer og deltager.

I marts måned kommer så Joachim B. Olsen til Allerslev, sidste gang måtte han aflyse, så glæd dig til den aften, han er jo en lun bamse der også gjorde det flot på dansegulvet og vandt 'Vild med dans'.

Petanque 'fører' sig også frem, Karen Margrethe guider os også denne gang fint rundt i arrangementerne.

Præstø hallens brand i efteråret har virkelig skabt problemer for de mange klubber der har været brugere af hallen. Susanne Tjørnskov fortæller levende om de løsninger, der er blevet fundet for at få afviklet håndboldtræning og kampe her i vinter.

Et stort klap på skulderen til dem. I samme bane fortæller Ena Skovbæk så historien om tilblivelsen af AUIF's nye håndboldklub, det blev jo så en succes.

Dilletanten i efteråret gik rigtig fint, det fremgår tydeligt af Bjarnes tekst. Et stort arbejde ligger der i at få det sat op og ikke mindst 'øvningen'.

Julen varer godt nok til Påske som man siger, men som de fleste jo nok har set, så er det flotte juletræ ved kirken taget ned. Knud Skovbæk syntes derfor at han på vores alles vegne vil sige tak til Oremandsgård for træet. Igennem mange år har det stået der og lyst smukt op i den mørke julemåned.

Men Knud nøjes ikke med det, han sætter spørgsmålstejn ved, om kirken er fra 1546 og skriver nogle spændende argumenter for, at den er ældre. I hælende på den historie fortæller jeg historien om 'Tragedien om en fattig præst i Allerslev' omkring 1800, tragisk men interessant.

Vi slutter med en tekst der hedder 'Vi savner dig'. En kraftig opfordring til andre fra vores lokalområde om at være med.

Jeg ønsker dig god læsning.

Joachim B. Olsen kommer til Allerslev

af Bent Harsmann

Det skulle han jo også komme i oktober, men nu er det ganske vist.

Det bliver **fredag, den 12. marts, kl. 19.00**, at Joachim kommer til AUIF's klubhus på Enghavevej for at fortælle om sit spændende liv.

Vi får sikkert lov at høre, hvordan man kan vinde både OL-medalje og "Vild med Dans". Desuden er Joachim meget i medierne på så forskellige områder som "Den store Klassefest" og som talsmand for elitesportsudøvere. Så Joachim har meget at fortælle om, og tilhørerne har mange spændende emner at spørge ind til.

Foredrag er et nyt initiativ i AUIF, men bestyrelsen er sikker på, at det vil glæde mange, både medlemmer og andre interesserede med et så spændende arrangement. Billetterne koster 100 kr. og kan købes hos LokalBrugsen i Ugledige eller bestilles hos:

Ena Skovbæk,
55996142

eller hos

formand Bent
Harsmann
55996014.



GYMNASTIK- OPVISNING



Allerslev Ungdoms- og
Idrætsforening
afholder gymnastikopvisning
den 27. marts 2010

Fra kl.14:00 til 17:00
på Bosai idrætshøjskole.

Det er både foreningens egne hold samt gæstehold, som vil vise hvad de har lært i løbet af sæsonen.

Kugleskøre indslag

af Karen Margrethe Christiansen

Onsdag d. 14. oktober. DGI afholdt idrætskonference i Vordingborg. Der har været gevaldigt røre i petanque-afdelingen. Det endte med, at turneringerne blev stoppet.

Søndag d. 25. oktober Tappernøje afholdt Double-turnering over 5 runder. ca. 125 deltagere.

Lørdag d. 31. oktober Glostrup Petanque afholdt Halloween petanque spil. Kun få var udklædte og vi deltog med 9 personer. Det blev en hyggelig dag, som sluttede med præmier og dejlig varm hønsekødsuppe.

Søndag d. 8. november afholdt Nordfalster indendørs Andepetanque. Der var fuld optaget i alt 96 personer.

Søndag d. 15. november. Møn petanque havde inviteret til Vildtpetanque stævne. Præmierne var simpelthen harer, vildænder og fasaner, så man kunne komme hjem med en lille fjer på. Fra os deltog 8 personer (ca. 80 deltagere i alt)

Søndag d. 13. december. Her hjemme afholdt vi vores årlige julespil m/præmier. Efter 3. spil spiste vi hjemmelavede frikadeller og svinekam - en lækker frokost. Karstens kone havde stegt vores svinekam, så alle kunne spille og siden, sidde til

bords. 26 personer deltog. En hyggelig optakt til julen.

Tirsdag d. 15. december afholdt vi gløgg og æbleskive aften. 1 times spil og så ind til julehygge. Det var sidste træningsaften før jul. Efter dejlige julesalmer og – sange var alle klar til juleferie indtil 3. januar.

Mandag d. 28. december – 4. juledag havde nogle af os lyst til at kaste lidt kugler. Vi drog til Nordfalsters drivhus. 83 personer deltog i 4 runder med skiftende makker. Til sidst var der præmieuddeling i form af julepakker og lidt boblevand.

Søndag d. 3. januar. Første træningsdag i det nye år, trods kulde og sne var vi alligevel 12 personer, der mødte friske op.

Lørdag d. 9. januar afholdt vi vores årlige julefrokost – 31 personer deltog. Det blev en dejlig fest fra A til Z. Skønne retter som er lavet af glade petanquekoner, måske med hjælp fra deres mænd, hvem ved? Men vejret var det værste i form af snestorm.

Hermed ønsket til alle om et godt nytår og oplevelsesrigt år som 2009. Tak til jer alle

FRA OS I UDVALGET

Håndbold

af *Ena Skovbæk*

Glædeligt er det, at der igen er kommet en håndboldafdeling i AUIF.

Igennem mange år har jeg fulgt håndbolden i Præstø Kommune dels som spiller og senere som revisor for aktiviteten.

Lidt facts om håndbolden:

Indtil 1981 var der håndboldafdelinger både i Bårse- Jungshoved-Præstø og Allerslev.

De tre sidstnævnte afdelinger blev i 1981 lagt sammen til H.K.81 med repræsentanter fra de tre moderforeninger. Sammenlægningen var og er kun vinterhåndbold, og hvor der trænes i Præstø Hallen. Sommerhåndbolden gik desværre i stå de fleste steder.

HK81 fungerede godt i mange år, men i 2003 ville bestyrelsen løsrive sig fra moderforeningerne, og danne sin egen klub. Det blev til Præstø Håndboldklub.

Men tiderne blev ikke, som man havde håbet. Det var stadig Tordenskjolds soldater, der skulle påtage sig alle opgaverne i klubben. Der manglede trænere og bestyrelsesmedlemmer og økonomien var i bund.

En næsten ny bestyrelse blev valgt i foråret 2006, denne bestyrelsen ønskede at komme ind under en etableret forening, en forening hvor der

var klubhus/Klubliv, og der få det sociale samvær, som er meget vigtigt, og hvor afdelingen også kunne yde noget arbejdskraft i nogle indtægts-givende aktiviteter.

Håndboldbestyrelsens valg faldt på AUIF, som blev forespurgt, og efter flere positive møder, blev det vedtaget, at Præstø Håndboldklub skulle nedlægges, og en ny afdeling opstod under navnet AUIF håndbold. Dette blev en realitet d. 1. sep. 2006.

De personer, der driver AUIF håndbold i dag har gjort et stort og prisværdigt stykke frivilligt arbejde, de har vist en ildhu og haft viljen til at gøre en forskel til gavn for de mange børn og unge, der ønsker at dyrke håndboldsporten.

De har formodet at vende det negative til det positive i afdelingen.

De har ca. 60 børn og unge, der spiller håndbold i Præstø Hallen og flere kommer til.

De har fået trænere til alle hold og økonomien er stabil igen.

Mit ønske er, at se håndbolden gå en god fremtid i møde og at der måske også bliver spillet håndbold på sportspladsen i Allerslev til sommer. Målene står der og venter på at blive brugt.



Mindeord

af Formand Bent Harsmann

Det var med sorg, at vi i efteråret 2009 modtog meddelelsen om, at Martin Andersen var død, blot 43 år gammel.

Martin havde gennem nogle år været medlem af Petanqueafdelingen, hvor han var kendt for sin hjælpsomhed og sit gode humør. I 2007 blev han medlem af AUIF's bestyrelse, hvor vi satte stor pris på hans arbejdsindsats og imødekommenhed.

Æret være Martins minde.

Generalforsamling



Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening afholder generalforsamling

**onsdag d. 24. februar 2010
kl. 19.00 i Allerslev Klubhus.**

Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

d. 17. februar 2010

På bestyrelsens vegne
Formand Bent Harsmann

Håndbolden uden Præstø Hallen

af Susanne Tjørnskov

Det første halve år for håndbolden er gået, selv om der ikke har været en hal i Præstø at træne i.

Heldigvis har det været muligt at træne sammen med M.U.I.F. i Langebæk Hallen. Og det har jo været dejligt. Både damerne og herrerne har været godt tilfredse med denne løsning, og det er gledet forholdsvis uden problemer. Til trods for at begge hold spiller i samme turnering som Mern.

Det er efterhånden blevet lidt trængt at træne sammen alle hold, og vi har derfor fået lov til at træne i Vintersbølle Hallen. Det viser sig at de ikke bruger den torsdag aften, så der vil Damerne og Herrerne træne fremover.

Hjemmekampene vil dog stadig foregå i Langebæk Hallen.

Der har desværre også været konsekvenser ved ikke at have en hal i lokalområdet. Og det viser sig ved, der ikke er nogle børnehold. Vi håber de kommer igen, så snart Præstø Hallen er klar igen.



Dilettant

tekst af Bjarne Arvidsen - foto af Belice Pollas

Omkring 160 gæster kiggede forbi til vore i alt tre forestillinger af stykket ”Karma Kamma”.

Lørdag d. 14. nov. var der lagt op til fest. Generalprøven bød på knapt så mange mennesker, som vi havde håbet, men de der kom, havde det nu ganske fornøjeligt. Om aftenen var der spisning, siden premiere og bagefter spillede Ole Grønlykke op til dans. Det hele sluttede kl. 1:00.

Onsdag den 18. november, havde vi café forestilling, hvor ca. 35 gæster var mødt op til forestillingens sidste fremvisning.

Tak for at I kiggede med, og tak til holdet omkring stykket.



”Bimse! Sætter du dig lige på Gunner?”



Tv. Guruen Gunner (Jesper Mørch) forsøger at hypnotisere Frk. Niederkær (Inger Frederiksen), mens Titter (Tonni), Hr. Vielverlobren (Martin), Bimse (Bjarne) kigger på.

Sang-café

tekst og foto af Annelise Harsmann

Så er vi klar til sæsonens to sidste sang-cafeer.

Som altid foregår det i Allerslev gl. Skole på Enghavevej 2 og starter kl. 19.00. Halvvejs i programmet drikkes der kaffe/te med kage, og snakken vil helt sikkert gå livligt. Herefter synger vi videre indtil omkring kl. 21.30.

Alle er velkomne, og deltagelse koster 30 kr., som også dækker servering i pausen.

Som sædvanlig er det i marts den første fredag, nemlig den 5. marts, men i april må vi på grund af påsken skubbe arrangementet til fredag, den 9. april.

Vi glæder os til at se jer.

Fastelavn

af Annelise Harsmann

Traditionen tro vil Beboerforeningen og AUIF arrangere Fastelavn, og det er i år søndag den 14. februar i AUIF's klubhus på Enghavevej 2 fra kl. 14.00 – 16.00.

Vi slår katten af tønden, og vi vil lege og danse.

Der vil være sodavand og boller til børnene, medens de voksne kan købe kaffe mv. i klubhusets kiosk.

Entré: Voksne kr. 30,-, medens det er gratis for børnene.

ALLE ER VELKOMNE!



Generalforsamling i Beboerforeningen

af formand Annelise Harsmann

Mandag den 15. marts 2010 holder Beboerforeningen for Allerslev gl. Sogn generalforsamling kl. 19.00 i Den gamle Skole på Enghavevej 2.

Dagsorden er iflg. vedtægterne. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7. marts.

Skulle du eventuelt have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte formanden på tlf. 55 99 60 14.

Igen i år vil Beboerforeningen uddele sin forskønnelsespris for en renovering af en ejendom i sognet. Navnet på modtageren offentliggøres på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil dyrlæge Mette Skov Rasmussen fra Bonderup Dyrlægepraksis fortælle lidt om det at blive dyrlæge, udfordringen ved at starte egen praksis, og hvordan dagligdagen former sig i en blandet landpraksis med både store og små dyr. Hun vil også fortælle, hvordan man bliver modtaget som ung kvindelig dyrlæge i kvægpraksis på landet samt sjove oplevelser fra praksislivet. Privat bor Mette Rasmussen i vores område.

Til mødet vil der blive serveret kaffe og brød. Alle er velkomne!

Allerslev-Ammendrup Vandværk

På bestyrelsens vegne af fmd. Poul Vium

Orientering til forbrugere og medlemmer af

Allerslev-Ammendrup Vandværk.

Vi skriver nu 2010 og jeg vil gerne berette lidt om hvordan det går med vores vandværk! Der har ikke været de store problemer i 2009 kun nødvendige vedligeholdelse samt vandanalyser. Alle vandanalyser der er taget siden vi renoverede vandværket har været super gode, altså vi har meget fin vandkvalitet. Analyserne kan rekvireres fra formanden, hvis man ønsker det.

I marts 2009 var der generalforsamling. Bestyrelsen samt 2 brugere var mødt op af ca. 230 medlemmer! Formanden samt kassereren var på valg og vores formand gennem 24 år Alex Rasmussen ønskede ikke genvalg. Der blev valgt en ny bestyrelse:

Formand: Poul Vium

Kasserer: Hans Erik Johansen

Sekretær: Henrik Rolsted

Næstformand: Bjarne Jensen

Suppleant: Jens Friis Madsen

Her i 2010 vil vi bede brugerne om selv at aflæse vandmålerne. Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøde diskutere en passende afgift ved for sen eller manglende aflæsning. Bestyrelsen vil stadig fokusere på en god og rationel drift af vandværket samt søge nye økonomiske løsninger.

Tragedien bag en fattig præst i Allerslev

Af Ove Rye Jørgensen

Anden påskedag i 1788 åndede alt fred og idyl i Aversi præstegård på Midtsjælland. Sognepræsten Marcus Lampes stedson, den 11-årige Friederich Carlo Sophus Borchsenius var hjemme på besøg hos sine plejeforældre, det gamle præstepar. Friederich og hans søster Anne Kirstine var fem år tidligere blevet forældre-løse. Deres nu afdøde far Johannes Borchsenius, ejer af godset Ødemark i Bromme sogn, var broder til madam Else Cathrine Lampe, og det var derfor ret naturligt for præsteparret, at have taget disse to børn i pleje.



*Ødemark Gods ved Sorø
(Billedet: www.oedemark.dk)*

I præstegården var der i forvejen fuldt belagt med ældre slægtninge, og madam Lampes voksne nervesvækkede søn boede der også. Friederich der var en meget opvakt dreng og måske lidt for livlig til det aldrende præstepar, var på det tidspunkt blevet sat i pleje hos degnen Hr. Reimer i Haslev. Denne var en agtet mand og i slutningen af trediverne. Han og

hans kone havde ingen børn, så de havde plads til 'den lille Borchsenius, som de kaldte ham.

Hen på eftermiddagen da familien havde nydt deres 'Thevand', var drengen gået ud for at fordrive tiden indtil de skulle spise til aften. Som sagt var han en ret livlig, men også en yderst begavet dreng, men samtidig lidt af en spilopmager. Han har nok kedet sig mellem de mange ældre mennesker. I hvert fald så han ved 16-tiden sit snit til at liste sig ind i præstens sovekammer, hvor han vidste at denne havde sin flintebøsse stående. Han ville nu vise sig for de andre, at han var stor nok til at kunne håndtere en bøsse, så han tog flintebøssen og gik ud i folkestuen. Her sad fire af pigerne, bl.a. kokkepigen Karen Ibsen, der sad med sit sytøj. Foruden en af tjenestekarlene og Christoffer Jensen, en husmand fra et af ledhusene ved Assendrup. Christoffers søn Lars på 12 år var i tjeneste hos præstens og faderen var derfor på gården for at besøge sønnen.

Da Frederick kommer ind i rummet, sigter han i kådhed med bøssen på de forsamlede mennesker, hvorefter bøssen i det samme går af. Kokkepigen og husmanden blev ramt og faldt livløse om på gulvet. Madam Lampe kom til og lod dem straks 'vaske i vin og eddike', og tjenestekarlen blev hurtigt sendt af sted til

Næstved for at hente feltskæreren som var den nærmeste 'læge'. Men alt var forgæves og de to mennesker udåndede få timer efter ulykken.

Fra udredningerne af vådeskudssagen ved vi, at madam Lampe havde bedt karlen Mads Larsen om at lade pastorens flintebøsse med små hagl, idet man på gården var plaget af mange rovfugle, som tog gårdens fjerkræ og andre mindre dyr. Mads Larsen, der havde været ved rytteriet, var godt kendt med skydevåben og derfor den rette til dette job. Men uvist af hvilken grund var det dog ikke blevet til noget med denne jagt endnu, så bøszen havde stået ladt i soveværelset. Pastor Lampe havde godt nok fjernet fængkrudtet, men åbenbart ikke grundigt nok.

Med tungt hjerte måtte pastor Lampe få dage efter sætte sig til skrivebordet for at nedfælde et meget vigtigt brev. Efter det smukt kalligrafe-rede 'Til Kongen', fortsætter han: 'I min præstegård passerede den 24de Martii sidstleden en ulukkelig Tildragelse, der har foranlediget mig og min Kone megen Hierte Sorg, og formodentlig vil blive forbunden med end meere Uleilighed og Sindskrænkelse for Os, dersom vi icke tør haabe, at Deres Kongelige Maeistæt vil bevise Os Mildhed og Naade'. Pastor Lampe fortsætter sin skrivelse med at gøre rede for, hvordan de to yngre mennesker var blevet dræbt. En kone var blevet enke med fire mindreårige børn, og en ældre fattig kone havde mistet sin hjælpsomme datter. En kun 11-årig godt begavet

dreng, som Lampe var formynder for, havde nemlig ved et vådeskud med præstens flintebøsse dræbt både deres kokkepige og en husmand, der var på besøg. Lampe ansøgte nu om, at både han og drengen måtte blive fri for retsforfølgelse. Til gengæld ville han, Marcus Lampe sørge godt for de efterladte ved at give de faderløse børn 10 Rdl (Rigsdaler) årligt, indtil de fyldte 12år.

Lampes bønsskrivelse blev refereret for kongen, og denne fulgte den indstilling embedsmændene gav ham, med henvisning til Danske Lovs bestemmelser om vådesgerning. Både præsten og drengen slap for retssag, men drengen var gammel nok til, at han ifølge loven skulle betale bøde til de dræbtes arvinger. Han skulle betale 40 Rdl. til arvingerne i hver af de to berørte familier. Det ville have været rigtig mange penge for de fleste mennesker den gang, men den lille Borchsenius havde mulighed for at betale, for han havde arven efter sine forældre på 2000 Rdl. der stod i Overformynderiet.

I et stykke tid efter ulykken blev 'lille Borchsenius' hos plejeforældrene i Aversi, men kom kort tid derefter på Latinskolen i Roskilde, hvorfra han i 1797 blev student knap 20 år gammel. 1804 tog han Teologisk embedseksamen fra København Universitet med bedste karakter, men herefter blev hans karriere noget ujævn.

I 12 år fungerede han som huslærer uden at have haft et præsteembede, men gjorde sig alligevel bemærket ved at skrive lærde afhandlinger og holdt en prædiken i Trinitatis Kirke den 25.marts 1811, som blev godt bedømt. Endelig i 1816 fik han så sit første embede, der blev i Jylland i Nr. Omme, Ribe Stift.



Trinitatis Kirke

I 1817 træffer vi så endelig pastor Borchsenius i Allerslev, hvor han her har fået embede og virkede her til sin død i 1840, 63 år gammel. Han blev aldrig gift og efterlod sig ingen børn. Den forholdsvis store formue som han havde arvet efter forældrene er formodentlig smuldret væk, for han levede ret fattigt i Allerslev og havde her igennem alle årene en meget dårlig økonomi, hvilket tydeligt fremgår af efterfølgende trængsler, han havde i sit embede der.

Det var den gang pålagt nogle præstekald, deriblandt Allerslev, at holde en artillerihest. Så i 1819, få år efter han kom til Allerslev, blev pastor Borchsenius idømt en bøde på 10 Rdl. i sølv, fordi den pågældende hest ikke var mødt til mønstring. Så for at slippe for denne bøde, indgav han til 'Det høikongelige Danske Cancelli' en 'underdignist Promemoriam' hvor han gør opmærksom på, at da han kom til Allerslev var der overhovedet ingen artillerihest. Cancellissekretær Petersen på Engelholm havde nemlig haft den godhed, at overtage hesten for den forrige præst. Pastor Borchsenius skulle altså enten 'tilforhandle sig denne hest eller anskaffe sig en ny'. Men som han skrev 'mine Finantser er i den allerhøjeste uorden.

Flytningen fra det forrige embede i Vestjylland har været meget kostbar, og nu er der' som han skrev, 'to måder at købe en hest på, enten kontant eller på kredit, og ingen af disse' som han skriver, 'kunne jeg gøre brug af, da mine gentagne forsøg om lån eller kredit var alle vegne frugtesløse'.

Han fik dog købt en hest, som en snu hestehandler fik ham påsnakket, men hesten blev kasseret. Hvis man altså ikke 'vil fordre umulige ting af mig, så håber han, at der vil blive vist 'retfærdig Skånsel imod ham ved eftergivelse af Mulkten (bøden).

Han vil så, i den kasserede hests sted, ved den forestående Session, 'fremstille en anden sort hest med lovbealet højde og alder, håbende at denne må findes tjenlig til sin forestående Bestemmelse'.

I marts 1820 fik Borchsenius så endelig den velkomne meddelelse fra amtmanden, at Cancelliet havde eftergivet ham mulkten. Men trængselne var ikke forbi for den gode pastor Borchsenius, for i maj måned samme år 1820 kom der igen en uventet ekstraordinær udgift, han fik nemlig fra provsten en meddelelse om, at der påhvilede Allerslev Sognekald en årlig afgift til Stiftsbiblioteket i Roskilde på 4Rdl. i Sølv. Borchsenius skriver straks til provsten 'At dette Bibliothek er til og at det skal have Indflydelse på mine Finantsers Forringelse, var mig hidtil ubekendt'. Han anmoder derfor om at måtte slippe for denne udgift, da han ikke uden 'et nødvendigt men vanskeligt Laan' kan skaffe Penge til de talrige Byrder der hviler på embedet'. Han fremhæver, at 'Biblioteket i Roskilde ikke kan, formedelts min fjerne afstand være eller komme mig til mindste nytte, men ved mine Udgifters Forøgelse snarere er mig til mere Skade end Gavn'. For at anskueliggøre for Cancelliet hvor fortvivlet hans økonomiske forhold er, giver han et interessant og detaljeret beskrivelse af sine indtægter og udgifter i året 1821 (hvor disse er udeladt i denne tekst, se evt. kilden).

Om Pastor Borchsenius fik eftergivet de 4 Rdl. til Stiftsbiblioteket i Roskilde er ikke oplyst, men i 1825 får han fat på en Resolution fra Cancelliet af 8. september 1801, som tydeligt viste at det slet ikke var Allerslev Præstekald der skulle holde Artilerihesten, men derimod Herregården Oremandsgård.

Efter en forordning af 24. juli 1822 skulle præsterne indgive anmeldelse om løsgængere til Amtmanden. Men det stod ikke straks klart hvad der skulle forstås ved en 'løsgænger'. Efter Pastor Borchsenius opfattelse måtte der ved en løsgænger forstås 'enhver af bondestanden, der ei er Gårdbruger, Bolsmand eller Husmand, ei heller er gift eller ernærer sig ved bestandig Daglei eller underholder sig ved at drive håndværk'. Med den fortolkning anmeldte Pastor Borchsenius flere personer fra lokalområdet til Amtmanden, men fik her flere af dem afvist. Afvisningerne gjorde pastor Borchsenius vred og han sendte derfor i maj 1829 en temmelig skarp skrivelse til Amtet, hvor han her gik i rette og bebrejdede dem deres stillingstagen, hvor han slutter brevet med teksten 'at når hans Anmeldelse om løsgængere ingen virkning havde, så havde han hverken tid eller lyst til at spille tiden med anmeldelser, der kun var en tom formalitet'.

I året 1831 herskede der i Allerslev og omliggende sogne en farlig epidemi. På givnen foranledning indgav pastor Borchsenius indberetning herom til Regimentschirug van Deurs. Epidemien kom formentlig fra Jungshoved Sogn, hvor den en tid havde raset heftigt. Den begyndte i Allerslev sogn midt i august 1831, hvor lægen erklærede det for 'en galdeagtig nervefeber, som hos adskillige af de angrebne fik navnet 'Tyfus'. Midt i august var antallet af syge oppe på 150 personer, både unge og gamle. Den 25. august indtraf det første dødsfald og frem til 1. december døde der 26 mænd og 25 kvinder. Inden epidemiens start var indbyggertallet i sognet på 900 personer.

I Jungshoved Sogn blev sognepræsten Jørgensen selv syg, hvor efter Provsten Tage Müller i Stege udsendte en skrivelse til Herredets præster om 'at assistere den syge Embedsbroder', han oplyste 'at flere lig havde henstået utildækket i gravene på grund af manglende gejstlig betjening'.

Provsten slutter sin skrivelse med, 'at i tvingende Nødstilfælde vil det, som en Undtagelse fra Reglen, formentlig kunne tillades Skolelærerne at forrette Jordpåkastelsen'.

Vi ved at Biskop Münster der i 1834 blev Biskop over Sjællands Stift på et tidspunkt har været på inspektionsrejse og der besøgt Allerslev præstegård. Hans notater fra dette besøg er 'kirkegangen var elendig, præstegården, marker og have var i forfald'.



1817-1840 Frederik Sophus Borchsenius

Her slutter beretningen om pastor Borchsenius, der er en forkortet udgave af artikler fra:

1. Bladet 'Siden Saxo', udgivet af Statens Arkiver
2. 'Årbog for Historiske Samfund for Præstø Amt', årgang 1924 (Præstø Lokalhistoriske Arkiv)

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach – foto Flemming Bitz og Annelise Harsmann



Fødsel:

En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal ske senest to hverdage efter fødslen.

Man skal huske at medbringe den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, moderens og faderens fødsels- og navneattest, evt. en vielsesattest, og hvis forældrene ikke er gift en om-sorgs- og ansvarserklæring.

Dåb:

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved dåb eller navngivning. Ved dåb aftales nærmere med præsten. Ved dåb skal der være mindst 3 faddere (gudmor og gudfar er også fadder).

Vielse:

Vielse og kirke aftales nærmere med præsten. Inden vielses skal man på rådhuset have en prøvelsesattest.



Jungshoved Kirke

Dødsfald:

Besked om dødsfald giver man til sognepræsten i afdødes bopælsogn. Sognepræsten underskriver de nødvendige papirer. Ang. bisættelse eller begravelse aftales nærmere med præsten.

Navneændring og navngivning:

Blanketter til ansøgning om navngivning og navneændring finder man på www.personregistrering.dk. Her finder man tillige en god vejledning.

Henvendelse til sognepræsten:

Torben Møllenbach

Rekkendevej 39, Allerslev

4720 Præstø.

Tlf.nr: 55 99 60 17



Allerslev Kirke

Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

Rejser og oplevelser i Bangladesh, Rejsestalden, d. 2. marts., kl. 19.30.

Lis Kirsten og Niels Anton Dam,



Fra Bangladesh 1976. Lis Kirsten Dam på arbejde, Saidpur, Bangla Desh, 1976.

Aftnens foredragsholdere Lis Kirsten og Niels Anton Dam kommer og fortæller om deres mangeårige arbejde i Bangladesh. I perioden fra 1966 – 1985 har de som ansatte i Santalmissionen deltaget i udviklingsarbejdet i Bangladesh i samarbejde med Folkekirkenes Nødhjælp. De fortæller om mødet med alt det fremmede, herunder sprog, om den kolossale fattigdom, om krig og fred, elendige trafikforhold, men også om den rige kultur, der mødte dem. Det har været et inspirerende og givende arbejde, som man hører meget mere om denne aften. I forbindelse med foredraget, hvor Lis Kirsten og Niels Anton Dam ikke tager honorar, opfordres deltagerne at give et bidrag til Folkekirkenes Nødhjælp.

Festgudstjeneste, Jungshoved Kirke, d. 7. marts, kl. 10.30:

Thorvaldsen og ”Badet og Brødet”

Siden 1840 har Jungshoved Kirkes alter været prydet af Bertel Thorvaldsens relief af Kristus og de to disciple. De er samlet om velsignelsen og brødet, stedet er landsbyen Emmaus og tidspunktet Påskedag.

Første gang Thorvaldsen, der i en menneskealder boede i Rom, fortolkede dette centrale motiv i Evangelietets beretning om opstandelsen var til en kirke i Firenze i 1818.

I de mellemliggende år var Thorvaldsen optaget af de monumentale statuer og relieffer til Vor Frue Kirke i København og af et monument til Peterskirken.

Den første udgave af døbefonten, som vi også ser og bruger i Jungshoved Kirke, går helt tilbage til 1805.

Med særlig vægt på ’Kristus i Emmaus’ fortæller museumsinspektør Margrethe Floryan fra Thorvaldsens Museum om Thorvaldsens kristne værker – i ord og billeder fra nær og fjern.

Biskop Peter Fischer-Møller
d. 20. april., Rejsestalden, 19.30



Biskoppen Peter Fischer-Møller vil denne aften fortælle om, hvad der har været en glæde for ham at studere i forbindelse med sit arbejde som præst. Peter Fischer-Møller vil komme ind på de personer og begivenheder i kirkens lange historie, der har været en inspiration, og som stadigvæk er det for ham.

Kalvehavekoret, Jungshoved Kirke, d. 27. april, kl. 19.30



Kalvehavekoret er et blandet kor bestående af sangere fra Møn og Sydsjælland. Koret har i indeværende sæson 25 års jubilæum og Gutte Kraneled, der er korets dirigent, har været med fra den spæde begyndelse.

Koret har mange sangtraditioner og et bredt repertoire af danske viser, klassiske værker og nyere musik i spændende arrangementer.

I gennemsnit giver man 2-3 koncerter om året, og sangerne er også altid med ved den store majkoncert i Stege Kirke, hvor de fleste af omegnens sangkor sætter hinanden stævne.

I jubilæumsåret vil Kalvehavekoret blandt andet synge nogle af de allerførste sange, der kom med på repertoire. Koret vil også opføre Hvis sten kunne tale – et originalt værk skrevet til koret af dets dirigent Gutte Kraneled i anledning af Dronning Margrethes indvielse af GeoCenter Møns Klint i maj, 2007.

Børnegudstjeneste, Jungshoved Kirke, d. 6. juni, kl. 14.00



Er Allerslev kirke fra 1546?

tekst af Knud Skovbæk

foto af Ove Rye Jørgensen

Det spørgsmål har jeg hørt stillet ved synet af den præstetavle, der takket være Steffen Lyng Sørensens arbejde hænger i kirkens tårnrum og viser rækken af præster her siden 1546.

Det vil sige efter reformationen som vi normalt sætter til 1536 i Danmark. Reformationen kalder vi den omvæltning, at man gjorde op med den opfattelse, at Paven var en guddommelig mellemmand på jorden, og at man kunne betale sig til tilgivelse for fejltrin. Vi må have fejlet meget for kirken og klostrene var i alt fald blevet umådelig rige og mægtige.

Denne omlægning fra katolsk tro til lutheransk kunne naturligvis ikke ske fra den ene dag til den anden. Og heller ikke uden kampe. Men takket være en stærk kongemagt dog uden borgerkrig i Danmark.

Men tilbage til spørgsmålet om Allerslev kirke er fra 1546, som tavlen går tilbage til.

Nej den er mindst 300 år ældre. At tavlen ikke viser mere, fortæller blot det er svært at komme længere tilbage og at kirkens sprog var mere latin og dens præster måske også fjernere. Kirke bygningen er udvidet og ændret flere gange.

Går man en tur uden om bygningen ser man på sydmuren tydelige tegn på gamle døre eller vindues partier. Heldigt at man ikke har forsøgt at skjule historien.

På nord siden ser man 2 gamle dør nicher. De kaldes kvinde døre og er fra den tid da ligeberettigelsen ikke var så stor at mænd og kvinder måtte gå ind af samme dør.



Sydmuren, og til højre for våbenbuset. Døren er let optegnet.

Det gamle udtryk om en sværd- og en spindeside passer med, at man blev i den side man kom ind fra. At der er 2 kvinde døre fortæller, at det er en gammel kirke, der er udvidet, medens skikken endnu var gældende. I den ene niche skal der være en rune inskription, men jeg har aldrig set den, men det fortæller noget om alder.



*Billedet af nordmuren, hvor døren er let op-
tegnet.*

Senere er tårnet kommet til. I det gamle tømmer ses tydeligt, at det har været brugt før. Meget af det ser også ud, som det har været udsat for vejrlig. Måske åben klokkestabel?

Våbenhuset er meget yngre. Men at Kirkens klokker har lydt ved dagens begyndelse og slutning og ved sorg og glæde gennem mange generationer er sikkert.



*Billedet af Allerslev Kirke er udlånt fra
lokalhistorisk arkiv og fotografen er
ukendt.*

Juletræet i Allerslev

af Knud Skovbæk – foto af Janne Bavnhøj

I den mørke og triste december har vi igen kunnet glæde os over et stort flot juletræ på hjørnet ved kirken. Træet er som sædvanligt skænket og leveret af Oremandsgård gods.

Oremandsgård har tilbage i tiden ejet såvel kirken som en stor del af sognet og vil fortsat gerne glæde dets indbyggere. En varm tak for det.

Beboerforeningen havde købt ny klimavenlig belysning. Der har ikke været fuld tilfredshed med ophængningen. Vi vil søge at gøre det dobbelt så godt til næste år.

Da træet stod der i den mørke tid, kunne det minde os om, at lyset vil komme igen.

”Mens dette skrives må man sande den gamle erfaring om, at når dagene længes så vinteren strenges og det er svart.”

Citat fra Brorsons ”Her vil ties”

Men vi ved at under sneen spirer foråret og lysere og varmere dage vil komme.



Vi savner netop dig...

af Ove Rye Jørgensen

Når man nu har bosat sig her ude på landet, så er der jo en mening med det.

Her ude kan man være 'privat', hvis det er det, man ønsker, men det er alligevel nok for de fleste hyggeligt lige at kunne få en sludder med naboen, genboen eller en tredje, man kender, når man mødes på vejen, eller i den lokale brugs. Men samtidig er de fleste nok også 'observans' på hinanden, for sker der noget usædvanligt i ens nabolag, så er man der og vil hjælpe hinanden. Vores lille blad ønsker også at være 'observans', og det skal være på de ting, der sker og har sket i vores lokalområde. Vi ønsker at delagtiggøre beboerne om aktiviteter, der vil ske eller er sket inden for kultur og idræt, men også det historiske, der er sket.

Vi der nu sidder i 'redaktionen', startede dette blad, og det var et interessant og spændende projekt. Vi kendte alle hinanden på forskellige led og fra dag-1 har vi haft et rigtigt fint sammenhold. Der er blevet lagt mange timer i planlægningen og formen af bladet, hvor mange sider og ikke mindst økonomien, hvordan skulle vi få den til at hænge sammen, for vi ønskede jo også at bladet skulle være i farver – og det lykkedes, som du ser.

Nu er det efterhånden blevet rutine, for når deadline for indlevering er

passeret, holder vi 'redaktionsmøde' privat over en kop kaffe/brød, hvor vi gennemgår de indkomne tekster. De er kommet som mail og word-fil.. Her planlægger vi i store træk bladets indhold med billeder, og ikke mindst forsidebilledet, som vi alle er enige om, er ret vigtig, det skal være synligt og lækker. Et møde hvor vi altid bagefter også lige har tid til at få vendt 'verdenssituationen' over en ekstra kop.

Næste step i forløbet er vores dygtige lay-out mand Bjarne, for nu skal han sætte bladet op, og efter en korrekturlæsning bliver det så afleveret, som en pdf-fil til vores trykkeri. Efter 1-2 uger, er det klar og det er nu tid for vores 5-6 frivillige til at besøge områdets 450 postkasser.

Men vores lille hyggelig bladudvalg er sårbare overfor skæve arbejdstider, skrantende heldbred m.m., og det er netop her du kommer ind i billedet. Vi mangler en eller måske flere personer, der har tid og lyst til at gå aktivt ind i vores udvalg, med en god håndfuld skrivelyst og parat til at engagere sig.

Skulle du føle dig inspireret og har lyst til at tale med os, så tøv ikke. Kontakt mig Ove Rye Jørgensen på telefon 55 99 60 16 eller pr. mail overye@post.tele.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig, så vi sammen kan give bladet endnu et skub i den rigtige retning.

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: Nordfalsters Bogtryk

Deadline:

10. april 2010.

Materialet sendes til redaktøren:

overye@post.tele.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 16 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Joachim B. Olsen kommer til Allerslev	4
Gymnastikopvisning.....	4
Kugleskøre indslag.....	5
Håndbold	6
Mindeord.....	7
Generalforsamling AUIF.....	7
Håndbold uden hallen.....	7
Dilettant.....	8
Sang-café	9
Fastelavn.....	9
Generalforsamling i	
Beboerforeningen	10
Allerslev - Ammendrup Vandværk	10
Tragedien bag en fattig	
præst i Allerslev	11
Praktiske oplysninger	16
Kirkens aktiviteter.....	17
Er Allerslev kirke fra 1546?	19
Juletræet i Allerslev	20
Vi savner netop dig... ..	21
Aktivitetskalender	28

Forsidefoto

Billedet, som pryder forsiden, er et billede fra Lekkende søerne i retning mod Ugledigevvej taget af Bjarne Arvidsen.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
14. feb.	Fastelavnsfest ^{1 & 2}	14 – 16:00	Allerslev Klubhus
24. feb.	Generalforsamling AUIF ²	19:00	Allerslev Klubhus
2. mar.	Rejser og oplevelser i Bangladesh ³	19:30	Rejsestalden
5. mar.	Sang Cafe ¹	19 – 21:30	Allerslev gl. skole
7. mar.	Petanquestævne i Ridehallen ²	10:00	Bakkedal, Ugledige
7. mar.	Festgudstjeneste ³	10:30	Jungshoved Kirke
12. mar.	Foredrag af Joachim B. Olsen ²	19:00	Allerslev Klubhus
15. mar.	Generalforsamling Beboerforeningen ¹	19:00	Allerslev gl. skole
27. mar.	Gymnastikopvisning ²	14 – 17:00	Bosei Idrætshøjskole
9. apr.	Sang Cafe ¹	19 – 21:30	Allerslev gl. skole
20. apr.	Biskop Peter Fischer-Møller ³	19:30	Rejsestalden
27. apr.	Kalvehavekoret ³	19:30	Jungshoved Kirke
2. maj	Petanquestævne ²	10:00	Lekkendeskov
6. jun.	Børnegudstjeneste ³	14:00	Jungshoved Kirke

1. Beboerforening - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
14. marts	Midfaste	10.30	9.00
21. marts	Mariæ Bebudelse	9.00	10.30
23. marts	Aftengudstjeneste	19.00	Ingen
28. marts	Palmesøndag	Ingen	10.30 Konfirmandgudstjeneste
1. apr.	Skærtorsdag	JB: 9.00	Ingen
2. apr.	Langfredag	10.30	9.00
4. apr.	Påskedag	9.00	10.30
5. apr.	2. påskedag	10.30	Ingen
11. apr.	1. s. e. påske	Ingen	JB: 9.00
13. april	Aftengudstjeneste	Ingen	19.00
18. apr.	2. s. e. påske	Ingen	10.30
25. apr.	3. s. e. påske	10.30	9.00
30. apr.	Bededag	Ingen	JB: 14.00
2. maj	4. s. e. påske	Ingen	10.30 Konfirmation
9. maj	5. s. e. påske	JB: 9.00	Ingen
13. maj	Kr. Himmelfart	10.30	Ingen
16. maj	6. s. e. påske	Ingen	10.30
23. maj	Pinsedag	10.30	9.00
24. maj	2. pinsedag	Ingen	Ingen
30. maj	Trinitatis	9.00	10.30

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev